

26700

T.C.  
MARMARA ÜNİVERSİTESİ  
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ  
HADİS ANABİLİM DALI

**DÂRU'L-HADİS MÜESSESESİNİN  
ORTAYA ÇIKIŞI VE İLK DÖNEM  
DIMAŞK DÂRU'L-HADİSLERİ**

(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

Hazırlayan  
**Abdullah Hikmet ATAN**

Danışman

**Y.Doç.Dr.Raşit KÜÇÜK**

**İstanbul - 1993**

## **İÇİNDEKİLER**

<b>TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ .....</b>	<b>6</b>
<b>KISALTMALAR .....</b>	<b>7</b>
<b>ÖNSÖZ .....</b>	<b>8</b>
<b>KAYNAKLAR .....</b>	<b>9</b>
<b>I. GENEL TARİH KAYNAKLARI .....</b>	<b>9</b>
<b>II. ÖZEL KAYNAKLAR .....</b>	<b>12</b>
<b>III. TERACİME DAİR KAYNAKLAR.....</b>	<b>13</b>

## **GİRİŞ**

### **İSLÂM ÖĞRETİM MÜESSESELERİ VE HADİS ÖĞRETİMİ**

<b>I. İSLÂM ÖĞRETİM MÜESSESELERİ .....</b>	<b>15</b>
<b>A. EVLER .....</b>	<b>16</b>
<b>B. MESCİDLER.....</b>	<b>16</b>
<b>C. MEDRESELERİN ORTAYA ÇIKIŞI .....</b>	<b>17</b>
<b>II. HADİS ÖĞRETİMİ .....</b>	<b>19</b>
<b>A. HADİS ÖĞRETİM METODLARI .....</b>	<b>19</b>
1.Semâ' .....	19
2.Kıraat .....	19
3.İcâzet .....	20
4.Münâvele .....	20
5.Mükâtebe .....	20
6.İ'lâm .....	20
7.Vasiyyet .....	21
8.Vicâdet .....	21
<b>B. HADİS ÖĞRETİM MÜESSESELERİ .....</b>	<b>21</b>
1.Hadis Meclisleri .....	21
2.Hadis Medreseleri (Dâru'l-hadisler) .....	23

## BİRİNCİ BÖLÜM

### HİCRİ VI.ve VII.ASIRLARDÀ DIMAŞK

<b>I.</b> <b>SİYÂSÎ VE SOSYAL HAYAT .....</b>	<b>28</b>
<b>A. SİYÂSÎ DURUM .....</b>	<b>28</b>
<b>B. SOSYAL YAPI .....</b>	<b>30</b>
<b>II. İLMİ VE KÜLTÜR .....</b>	<b>35</b>
<b>A. İLMİ DURUM .....</b>	<b>35</b>
<b>B. KÜLTÜREL YAPI .....</b>	<b>45</b>
<b>III. HADİS İLMİ .....</b>	<b>47</b>
<b>A. ÖĞRETİM MÜESSESELERİ .....</b>	<b>49</b>
1.Câmi .....	49
2.Medrese.....	49
3.İmlâ Meclisleri .....	50
4.Dâru'l-hadisler .....	50
<b>B. MUHADDİSLER .....</b>	<b>53</b>

## İKİNCİ BÖLÜM

### HİCRİ VI.-VII.ASIR DIMAŞK DÂRU'L-HADİSLERİ

<b>I. NÛRİYYE DEVLETİ (549-569/1154-1173) .....</b>	<b>56</b>
<b>A. DÂRU'L-HADİS en-NÛRİYYE (566/1170) .....</b>	<b>56</b>
1.Kuruluşu .....	56
2.Muhaddisleri .....	60
a.ibn Asâkir .....	60
b.Kâsim b.Asâkir .....	67
c.Zeynülümenâ b.Asâkir .....	69
d.Tâcüddin b.Asâkir .....	71
e.Emînûddin b.Asâkir .....	71
f.Zeynûddin en-Nâblusi .....	73
g.Tâcuddîn el-Firkâh .....	74
h Şerefiiddîn b.en-Nâblusi .....	76
i.Cemâlüddin b.es-Sâbûnî .....	76
j.Mecdûddin b.el-Mihtâr .....	77
k.Fahrûddin el-Hanbelî .....	78
l.Şerefüddin b.Nâ'me .....	79
m.Alâuddin b.Attâr .....	80

<b>II. EYYÜBİLER DEVLETİ (567-658/1171-1260) .....</b>	82
<b>A. DÂRU'L-HADİS el-FÂDİLİYYE (593/1196) .....</b>	82
1.Kuruluşu .....	82
2.Muhaddisleri .....	84
a.Takîyüddîn el-Yeldânî .....	84
b.Necmuddîn Ehu'l-Bedr .....	85
<b>B. DÂRU'L-HADİS el-URVİYYE (617/1220) .....</b>	85
1.Kuruluşu .....	85
2.Muhaddisleri .....	87
a.Fahrûddîn b.Asâkir .....	87
b.Zekîyyûdîn el-Bîrzâlî .....	90
<b>C. DÂRU'L-HADİS el-EŞREFİYYE el-CEVVÂNİYYE (630/1232) .....</b>	92
1.Kuruluşu .....	92
2.Muhaddisleri .....	100
a.Takîyüddîn b.Salâh .....	100
b.Şehâbuddîn es-Sîkîllî .....	103
c.İmâdüddîn el-Harestânî .....	103
d.Ebû Şâme .....	104
e.Muhyiddîn en-Nevevî .....	107
f.Zeynüddîn el-Fârkî .....	110
<b>D. DÂRU'L-HADİS el-EŞREFİYYE el-BERRÂNİYYE (634/1236) .....</b>	111
1.Kuruluşu .....	111
2.Muhaddisleri .....	114
a.Şemsüddîn b.Kudâme .....	114
b.Şemsüddîn b.Kemâl .....	116
c.Şerefüddîn b.Kudâme .....	117
d.Takîyüddîn Süleyman b.Hamza .....	118
<b>III. BAHRÎ MEMLÜKLER DEVLETİ (637-690//1239-1291) .....</b>	119
<b>A. DÂRU'L-HADİS el-KURÛSİYYE (641/1243).....</b>	119
1.Kuruluşu .....	119
2.Muhaddisleri .....	120
<b>B. DÂRU'L-HADİS el-KÛSİYYE (653/1255) .....</b>	120
1.Kuruluşu .....	120
2 Muhaddisleri .....	121
<b>C. DÂRU'L-HADİS el-en-NÂSIRİYYE (654/1256) ....</b>	122
1.Kuruluşu .....	122
2.Muhaddisleri .....	123
a.Cemâlüddîn b.eş-Şerîsî .....	123
b.Şerefüddîn el-Fezârî .....	123

<b>D. DÂRU'L-HADİS eş-ŞUKAYŞAKİYYE (657/1258) .....</b>	125
1.Kuruluşu .....	125
2.Muhaddisleri .....	126
<b>E. DÂRU'L-HADİS es-SÜKKERİYYE (674/1275) .....</b>	127
1.Kuruluşu .....	127
2.Muhaddisleri .....	130
a.Şehâbüddin b.Teymiyye .....	130
b.Takîyuddîn b.Teymiyye .....	131
<b>IV. MEMLÜKLER DEVLETİ (690-790/1291-1388) .....</b>	136
<b>A. DÂRU'L-HADİS en-NEFİSİYYE (696/1297) .....</b>	136
1.Kuruluşu .....	136
2.Muhaddisleri .....	137
a.Alâuddîn el-Kindî .....	137
<b>B. DÂRU'L-HADİS es-SÂMERİYYE (696/1297) .....</b>	138
1.Kuruluşu .....	138
2.Muhaddisleri .....	139
<b>C. DÂRU'L-HADİS ed-DEVÂDÂRİYYE (698/1298) .....</b>	139
1.Kuruluşu .....	139
2.Muhaddisleri .....	140
<b>SONUÇ .....</b>	141
<b>BİBLİYOGRAFYA .....</b>	143
<b>EKLER .....</b>	156
1.Resimler .....	157
2.Plânlar .....	162
3.Haritalar .....	166

## **TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ \***

č	s
č	h
č	h
đ	z
ć	s̪
đ	d̪
ł	t̪
ł	z̪
ś	s̪
ć	k̪

(\*) Transkripsiyon işaretleri sadece bibliyografyada kullanılmıştır.

## KISALTMALAR

- a.g.e. : adı geçen eser  
a.g.m. : adı geçen makale  
a.mlf. : adı geçen müellif  
    b. : bin  
Bkz. : Bakınız  
Blm. : Bölüm (ü)  
c.c. : celle celâlühû  
DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi  
    h. : hicrî  
Hz. : Hazreti  
İ.A. : İslâm Ansiklopedisi  
Kş. : Karşılaştıriniz  
Ktb. : Kütüphane (si)  
    m. : milâdî  
mad. : madde (si)  
    nr. : numara  
nşr. : neşir  
    ö. : ölümü  
r.a. : radiyallahu anh  
    s. : sayfa  
s.a. : salla'llahû aleyni ve sellem  
thk. : tahkîk  
trc. : tercüme  
ts. : tarihsiz  
v.b. : ve benzeri  
v.d. : ve diğerleri  
yy. : yüzyıl

## ÖNSÖZ

İslâm öğretiminde V.hicri asırda medreselerin kurulmasıyla başlayan sistemli gidişi hicri VI.asırda yüksek seviyede ihtisas müesseseleri diyebileceğimiz dâru'l-hadislerin kurulması takip etti. Bu müesseselerin ilk defa Dımaşk'ta ortaya çıkması, bu bölgenin özellikle de bu şehrin ilmî açıdan gelişmişliğini, yönetimin ilme saygısını, alimlerin yetişmişlik seviyesini ve etkinliğini ortaya koymaktaydı. İslâm'ın ilk asırlarından itibaren dini ilimler başta olmak üzere, her alanda eğitim ve öğretime beşikler yapan Şam diyarında yetişen muhaddislerin telif ettikleri ese rlerle hadis ilmine olan büyük katkıları inkar edilemez. Hicri VI. ve VII. asırlar da, ilmî geleneğin canlı ve verimli bir şekilde devam ettiği, sistemli bir şekil aldığı, o günün gelişen ve değişen şartlarına ayak uydurabildiği bir durumu sergiler. Bütün bunlar, hadis ilmi açısından olduğu kadar, İslâm ilim tarihi yönünden de dikkatle üzerinde durulması gereken gelişmelerdir. Bu iki asır içinde dâru'l-hadislerde görülen değişme ve gelişmeler, uygulanan eğitim ve öğretim programları, ilmi ortam ve hatta müessseselerin fiziki yönden geçirdiği merhaleler, günümüzde de merak konusu olmaya devam etmektedir. Bilhassa dâru'l-hadisler konusunda ilk döneme ait müstakil ilmi çalışmaların bu zamana kadar yeterli seviyede yapılmamış olması bir eksiklik

olarak göze çarpmaktadır. Böyle bir konuyu çalışma alanı olarak seçmemizde, bu eksikliği görmemizin etkisi olmuştur.

İlk defa resmî bir müessese olarak h.VI. asırda Dımaşk'ta kurulan dâru'l-hadislerin gelişimi yine bir asır sonra aynı yerde olmuştur. Haliyle bu iki asır dâru'l-hadisler için doğuş ve gelişme dönemleri olarak nitelenebilir. Zaten bu asırlarda Dımaşk'ta inşa edilen dâru'l-hadislerin diğer İslam beldeleri için örnek teşkil ettikleri bilinen bir gerçektir. Dımaşk'ta da en fazla bu iki asırda dâru'l-hadis bina edilmiştir. Sanraki asırlarda bu yörede tek tük dâru'l-hadisin kurulduğunu görüyoruz. İşte biz bu iki asır, ilgili müesseselerin doğuş ve gelişme bölgümlerini nazar-ı dikkate alıp ilk dönem olarak niteleyerek, "Dâru'l-Hadis Müessesesinin Ortaya Çıkışı ve ilk Dönem Dımaşk Dâru'l-Hadisleri" adı altında inceleme konusu yaptık.

Araştırmamız, bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde İslâm öğretim müesseseleriyle hadis öğretim metodlarına işaret edildi.

Birinci bölüm, hicri VI ve VII. asırlarda Dımaşk'ın siyasi, sosyal, ilmi ve kültürel yapısının yanında hadis ilmini öğreten müesseselere ayrıldı.

İkinci bölümde ise, ilgili ikasırsa Dımaşk'ta hüküm süren İslâm devletleri zamanında kurulan müstakil dâru'l-hadisler, kuruluşları ve muhaddisleri konusu. Bu bölümde on üç adet dâru'l-hadis tanıtılrken, bu dâru'l-hadislerde görev'e almış otuz üç tane muhaddisin biyografileri verildi. Dâru'l-Kur'anlarla birlikte hizmet veren dâru'l-hadîsler (dâru'l-Kur'an ve'l-hadîs) inceleme dışı bırakıldı.

Çalışmamamızın sonunüa, araştırmalarımız esnasında edindiğimiz, konuya ilgili resim, plan ve haritalar ilave edildi.

İnceleme konumuza dair döküman toplamak ve yerinde tedkiklerde bulunmak üzere 1992 başlarında Dımaşk'a yaptığımız yolculuk ve buradaki altı aylık çalışmamız, mevzuu yakından tanımadığımıza ve bu konuda yapılan araştırmaları yerinde görmemize imkan sağladı. Zâhiriyye Kütüphanesi'nde (şimdi Esed Kütüphanesi içinde), dâru'l-hadislerde muhaddis olarak görev yapan ulemamızın el yazması eserlerine ulaşabilmek dahası dokunabilmekse, hayatımızın güzide bahtiyarlıklarındandır.

Zâhiriyye ve Esed kütüphaneleri, Mecme'u'l-Lügati'l-Arabiyye ve Fransız Araştırma Enstitüsü kütüphanelerinde yaptığımız çalışmalar, bu tezin imkanlar

ölçüsünde daha derli toplu olarak ortaya çıkmasında önemli rol oynadı.

Bu araştırma, nihâî hedefi gözeten bir çalışma değil, bilâkis konuyu belli bir merhaleye getirme gayesi gütmektedir. Siyâsi boyutu sebebiyle şimdilik yabancıların istifadesine sunulmamış bulunan Suriye Devlet Arşivlerine girilmekle elde edilebilecek tarihi vesikalar, konunun bütün yönleriyle incelenmesine ve daha doyurucu, gerçeği daha çok yansıtıcı, müükemmele daha yakın çalışmalar yapılmasına vesile olabilir.

Çalışmalarım esnasında yardımlarını esirgemeyip bana yepeni ufuklar belirleyen tez danışmanım muhterem hocam Y.Doç.Dr.Raşit Küçük'e, konuya eğilmemde daima teşviklerini gördüğüm hocalarım Prof.Dr.Yaşar Kandemir ile Prof.Dr.İsmail Lütfi Çakan'a, Suriye 'de çalışmalarım esnasında kıymetli bilgi ve tecrübelerinden istifade ettiğim Dımaşk Şeri'a Fakültesi Hadis Anabilim dalı başkanı muhterem hocam Prof.Dr.Nureddin İtr'a ve tezde emeği geçen bütün arkadaşımıza şükranlarımı takdim etmeyi, yerine getirilmesi gerekli önemli bir vazife addediyorum.

**Abdullah Hikmet ATAN**

**Eylül 1993**

**İstanbul**

## **KAYNAKLAR**

Konumuzla ilgili müracaat ettiğimiz kaynaklar, bühlhassa hicri VI ve VII. asırın içerisinde yaşamış müverrihlerin kaleme aldığı kaynak kitaplar ile, bu asırlardan günümüze kadar yazılmış, dâru'l-hadislere dair dökümanları ihtiva eden eserlerdir. Bu kaynakları, genel tarih kaynakları, dâru'l-hadislere özel kaynaklar ve terâcime dair kaynaklar olmak üzere üç maddede değerlendirebiliriz.

### **I. GENEL TARİH KAYNAKLARI :**

Bu kabil eserlerde konumuz, tarihi olayların akışı içerisinde zekredilmekte, dâru'l-hadislere ait bilgiler, özel bir bölümde değil senelere serpiştirilerek verilmektedir.

Sıbt b.el-Cevzi adı ile maruf Yusuf b.Kızoğlu (ö.654/1256)'nin Mir'atü'z-zamân fî târihi'l-a'yân isimli 40 ciltten müteşekkil kıymetli eserinde bilgiler, ilgili seneler içerisinde dağınık olarak var almaktadır. Mahtut olarak başta İstanbul olmak üzere çeşitli İslâm kültür merkezlerindeki kütüphanelerde bulunan eserin 495 ile 654 seneleri arasındaki olayları kapsayan 8. cildinin tipki basımı 1907 yılında Şikago'da yapılmıştır. Kendisinden sonra yazılan bir çok esere kaynak olması, onun önemini artırmaktadır.

Bu eserden sonra istifade edilen önemli diğer bir kaynak da Ebû Şâme (ö.665/1266)'nin Ravzateyn isimli eseriyle, bu eserine yine kendisinin yaptığı zeylidir. Nûriyye ve Salâhiyye devleti zamanında vukû bulan tarihî olayları ihtiva eden eserde konumuzla ilgili malumata, bu olaylar içerisinde yer yer temas erdilmektedir. 1974'de Beyrut'da iki ayrı cilt olarak basılmıştır.

Bu neviden olmak üzere İbn Kesir (ö.774/1372)'in meşhur eseri el-Bidâye ve'n-nihâye, kendisine sürekli müracaat ettiğimiz kıymetli bir kaynaktır. Eser, kendisinden sonra yazılan İslâm tarihine dair kitaplara kaynak olmak suretiyle önemini daima korumuştur. 14 cilt halinde, bir de fihrist cildi eklenerek 1987'de Beyrut'ta basılmıştır.

## **II. ÖZEL KAYNAKLAR :**

Bu konuda yazılan en kapsamlı eser, şüphesiz Nuaymî (ö.927/1520)'nin ed-Dâris fî târihi'l-medâris'idir. Dîmaşk'ta bulunan medrese, hangâh, ribât, türbe, mescid nevinden her ne varsa hepsini bünyesinde toplayan ansiklopedik bir eserdir. Kendisinden önce yazılan bütün tarihi kaynaklara ulaşması ve onlardan nakillerde bulunması ona, elden düşürülmeyecek bir eser hüviyeti kazandırmıştır. Eser, Ca'fer el-Hîsnî'nin tahkiki ile iki cilt halinde Dîmaşk'ta basılmıştır.

İkinci kaynak İbn Tûlûn (ö.953/1546)'un el-Kalâidü'l-cevheriyye fî târihi's-Sâlihiyye'si'dir. Dîmaşk Sâlihiyye'de bulunan medrese, ribat, zaviye, türbe, ve mescid gibi müesseselerle bu bölgede yetişen ulemayı tanıtan kitap, bu konuda yazılmış kıymetli bir eserdir. O, Sâlihiyye'de bulunan dâru'l-hadisler içerisinde Medresetü'l-Âlime'yi zikretmektedir. Oysa ki bu müessesesi, Nuaymî ve diğerleride medrese olarak geçmektedir. Bilhassa İbn Kesîr'in bu müesseseden bir Hanbelî medresesi olarak bahsetmesi, İbn Tûlûn'un hataya düştüğü intibaını uyandırmaktadır. Kaldı ki İbn Tûlûn, hocası Nuaymî kadar da müdekkik bir müellif değildir. Eser iki cilt halinde Muhammed Ahmed Duhmân tahkikiyle Dîmaşk'ta basılmıştır.

Bir diğer eser, Abdülkâdir Bedrân (ö.1346/1927)'ın Münâdemetü'l-etlâl ve müsâmeretü'l-hayâl isimli eseridir. Bu eser, Dîmaşk'taki ilim müesseselerini anlatan önemli bir kaynaktır. Bilhassa müesseselerin son durumları hakkında malumat vermesi, eserin orijinal tarafını teşkil eder. 1960 yılında Dîmaşk'ta basılmıştır.

Dîmaşk el-Mecmeu'l-İlmi'l-Arabî müessesesinin uzun süre müdürüüğünü yapmış Muhammed Kurd Ali'nin altı cilt halinde Dîmaşk'ta basılan Hîtatû's-Şâm isimli eseri, İslâm kültürüünün bu mîntıkada parlayışını ürünleriyle sergilemesi açısından fevkalade ilmî değeri haizdir. Dâru'l-hadisler de bu eserin altıncı cildinde bir bölüm olarak ele alınmıştır.

Çağdaş müverihler arasında yer alan Ekrem Hasan el-Ulebî Hîtatû Dîmaşk'ında dâru'l-hadislere ait bir bölüm ayırarak mevcut dökümanları özet olarak mümkün mertebe bir araya getirmeye çalışmıştır. Yapılan çalışmaları

tenkitçi bir nazarla inceleyen ve sözgeçten geçen müellif, bu yolla eserinde orijinalligi temin etmiştir. Dımaşk'taki ilmî müesseselerin yanısıra çarşılıarı, hanları, hamamları ve caddeleri resimleriyle ihtiva eden eser, 1989 yılında basılmıştır.

Bu eserlerin yanısıra Muhammed Edîb Takîyyuddîn el-Hîsnî (ö.1358/1939)'nin Müntehabât et-tevârîh li-Dımaşk'ı, Ahmed Muhammed Duhmân (ö.1408/1987)'ın Fî rihâbî Dımaşk'ı, Salâhuddîn el-Müneccid'in Mecma'i'l-İlmî'l-Arâbî dergisinde yayınlanan bir takım makaleleri, ilgili dâru'l-hadislerin bir kısmını ihtiva eden kaynaklardandır.

Yabancı dilde yazılmış eserler arasında Fransız müsteşrik Jean Sauvaget'in *Repertoire*'si 16 cilt halinde, İslâm aleminde mevcut olan ilmî müesseselerin kitabelerini net bir biçimde bize aktaran kıymetli bir kaynaktır. Bazı dâru'l-hadislerin kitabelerini tesbitte bu eseri kullandık.

Yine Nikita Elisseeff'in "Les monuments de Nur Ad-dîn" isimli makalesiyle, J.Gilbert'in "Institutionalization of Muslim" isimli makalesi, bazı dâru'l-hadisler hakkında kıymetli bilgileri ihtiva etmektedir.

Hüseyin Vennâ'nın 1990 yılında Kayravan'da basılan "Dâru'l-hadis fi'l-âlemi'l-İslâmî" isimli eseriyle, Abdürrezzâk Muâz'in aynı sene Fransa Provence Üniversitesinde hazırladığı "Les Madrasas De Damas Et D'al-Salihiyya depuis la fin du V/XI e siecle jusqu'au milieu du VII/XII e siecle" isimli doktora tezinde konumuzla ilgili kayda değer malümata rastlanmamıştır.

### **III.TERÂCİME DAİR KAYNAKLAR :**

Yukarıda geçen kaynakların yanısıra, dâru'l-hadislerde görev yapmış muhaddisleri tanıtırken terâcime dair meşhur kaynak eserler kullanılmıştır. Bunlar arasında İbn Hacer'in Dürer'i, İbn Hallikân'ın Vefeyât'ı, İbn Kesîr'in Bidâye'si, İbn Tağrıberdi'nin en-Nûcûmu'z-zâhire'si, İbnü'l-İmâd'ın Şezerât'ı, Kütübî'nin Fevâtû'l-Vefeyât'ı, Subkî'nin Tabakât'ı, Zehebî'nin İber'i, Siyer'i, Tezkiretü'l-huffâz'ı zikredilebilir.

## GİRİŞ

# İSLÂM ÖĞRETİM MÜESSESELERİ VE HADİS ÖĞRETİMİ

## **I. İSLÂM ÖĞRETİM MÜESSESELERİ :**

Eğitim ve öğretim, İslâm dininde üzerinde titizlikle durulan iki önemli kavramdır. İnsanı arzu edilen seviyeye ulaştırdığı için eğitim ve öğretime önem verilmiştir. Genel manada eğitim şöyle tarif edilmektedir, "Her neslin kendisinden sonra gelecek olanlara o güne kadar ulaşılmış gelişme merhalesini korumak ve mümkünse yükseltmek niteliğini kazandırmak amacıyla verdiği kültürdür"<sup>1</sup>. Günümüz eğitimcileri öğretim için, "öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür" ifadesini kullanmaktadır<sup>2</sup>.

Bu girişten sonra İslâmî eğitime bir göz atalım. "İslâm eğitiminin nihâî hedefi; ferdin toplumsal ve geniş anlamıyla insanlık seviyesinde Allah'a tam olarak itaat etmesinin gerçekleştirilmesi olayı altında saklı bulunmaktadır"<sup>3</sup>. İslâm'da eğitimin amacı, iyi bir insan meydana getirmektedir<sup>4</sup>. O da tam manasıyla Allah'a ibadet eden, hayat düzenini onun emirlerine göre kuran ve imanla onu uygulayan fazilet sahibi /insanın yetiştirilmesiyle mümkün olabilecektir<sup>5</sup>.

Ferdin eğitiminden sorumlu olan ve bu agaye ile tesis edilen içtimai müesseselerin başında okul gelir. Okul, planlı ve programlı bir müessesede olarak bireyin gelişmesinde etkilidir. Ferdin okulda planlı ve programlı bir şekilde yetişmesi, toplumun da planlı ve programlı olmasına yardımcı olacaktır. Olaya böyle bakıldığından okul, iyi bir toplumun gelişmesinde önemli bir müessesede olarak görülür<sup>6</sup>. Adına ister okul, ister medrese densin, öğretim müesseseleri, bu fonksiyonu üstlenen sosyal müesseseler olup, toplumun isteklerine cevap vermek durumundadırlar.

1 Lester Smith, Çağdaş Eğitim, s.7.

2 Fatma Varış, Eğitim Bilimine Giriş, s.29.

3 Eşref, İslâm Eğitiminde Yeni Ufuklar, s.13.

4 Attas, İslâmî Eğitim, s.19.

5 Fatma Varış, Eğitim Bilimine Giriş, s.4

6 Attas, İslâmî Eğitim (Camcum'un eseri sunusu), s.7

İslâm toplumunda bulunan öğretim müesseselerini bu açıdan değerlendirdiğimizde, gaye ve fonksiyonlarını rahatlıkla tesbit edebiliriz.

Burada, İslâm öğretim müesseselerinin tarihi seyrine kısaca temas etmek istiyoruz.

#### A. EVLER :

Mekke dömeminde Hz.Peygamber (s.a.) öğretim için kapalı alan olarak evleri tercih etmiş, eğitim ve öğretim faaliyetlerini hicarete kadar evlerde yürütmüştür. Buradan hareketle evleri, tam teşekkürüllü müessesese kapsamı dışında tutarak İslâm öğretim müesseselerine geçişte önemli bir boşluğu dolduran ve o günün ihtiyaçlarına cevap veren öğretim mekanları olarak değerlendirebiliriz.

İlk ayetin inmesiyle başlayan peygamberlik vazifesi, İslâm'a daveti emreden ayetlerle<sup>7</sup> yeni bir boyut kazanmış, üç sene müddetle tebliğ vazifesi, gizli olarak Erkam b.Ebî'l-Erkam<sup>8</sup>'ın evinden yürütülmüştür. Bu evde Hz.Peygamber ve arkadaşları, Allah Teala'nın İslâm dinine açıkça davet emrine<sup>9</sup> kadar ibadetle meşgul olurlarken<sup>10</sup> yürütülen tebliğ faaliyeti ile de bir çok kişi Müslüman olmuştur. Bunlardan kırkıncısının Hz.Ömer (ö.23/643) olduğu nakledilir<sup>11</sup>. Daha sonra Erkam, Safâ'daki bu evi çocuklarına tasadduk etmiş, sonraki yıllarda bu ev öğretim kasrıyla kullanılmıştır<sup>12</sup>.

#### B. MESCİDLER :

Dünya üzerinde inşa edilen tam teşekkürüllü ilk mescid Peygamber mescidi (Mescidü'n-Nebî) dir. Müslümanları çok erkenden mescid inşasına sevkeden sebep, şahıs evlerinin kendilerine dar geleceğini hissetmiş olmaları ve bunların gönüllerince ibadet etme ve birbirleriyle buluşma hürriyetini onlara

7 el-Müddessir (74), 1-5.

8 Hayatı için bkz. İbnü'l-Hacer, İshâbe, I, 26.

9 el-Hicr (15), 94; eş-Şuarâ (26), 214.

10 Halebî, Sîre, I, 456-457.

11 Hâkim, Müstedrek, III, 574-576.

12 Hâkim, a.g.e., III, 575.

bahsetmemesidir. Bu noktadan hareket ederek mescid inşa etmişler ve ona beytullah=Allah'ın evi ismini vererek oraya girenlerin belki de izin ve müsadeye ihtiyaç duymayacaklarına işaret etmek istemişlerdir<sup>13</sup>.

Hıza Peygamber'in Medine'ye hicretinde devesinin çöktüğü arsaya bina edilen<sup>14</sup> bu mescidin bir çok fonksiyonu üstlendiği kaynaklarda zikredilir<sup>15</sup>. Bunların içerisinde ibadet ve eğitim yönü ağırlık teşkil eder. "Câmi mü'minlerin, namaz kılmak için Peygamber (s.a.)'in etrafında toplandıkları bir yer idi<sup>16</sup>; bu vaazlarda<sup>17</sup> Hz.Peygaber mü'minleri Allah'a itaate davet ettiği gibi<sup>18</sup>, cemaatin ictimai hayatı ile alakalı nizamlar da koymakta<sup>19</sup> ve bu şekilde dini ve siyasi müslüman topluluğunu idare etmekte idi"<sup>20</sup>. Genelde kendisine sorulan sualler<sup>21</sup> bu ders halkalarında cevabını bulur, o dönemde mescid, daimi talebeleriyle (Ehlu's-suffa) adeta bir medrese hüviyetini aksettirirdi.

Bu gelenek, sonraki asırlarda medreseler kurulmuş olsa da bozulmayıp yüzyılları aşarak günümüze kadar Peygamberi bir sünnete uymak şeklinde itinayla korunmuş, ancakraigbet ve talebeler, zamana göre değişiklik göstermiştir.

### C. MEDRESELERİN ORTAYA ÇIKIŞI :

İslâm toplumu gelişikçe, ihtiyacı karşılamak üzere kurulan müesseselerin yetersizliği ortaya çıkarken, daha geniş ve kapsamlı müesseselerin gerekliliği anlaşılmıştı. Öğretim alanında da bu durum geçerliydi. İslâm'ın ilk devirlerinde yapılan öğretim, sonraları yavaş yavaş medreselere kaydı. Bununla beraber

13 Ahmet Çelebi, İslâm'da Eğitim Öğretim Tarihi, s.96.

14 Geniş bilgi için bkz. İbn Sa'd, Tabakât, I, 239-241; Buhârî, Salât, 48, 62; İbn Kesîr, Bidâye, III, 213-219; Hamidullah, İslâm Peygaberi, II, 767-768.

15 Peygamber mescidinin üstlendiği fonksiyonlar için bkz. Pedersen, "Mescid" mad., İ.A..VIII, 1-119; Hamîdullah, a.g.e., II, 825-828.

16 Bkz. İbn Mâce, İkâme, 111-134; Fitn, 33.

17 Bkz. Buhârî, İlâm, 26; Müslim, İmân, 8; Cum'a, 34.

18 Bkz. Ebû Dâvûd, Cum'a, 30.

19 Bkz. Buhârî, İ'tisâm, 16; Ebû Dâvûd, Cum'a, 26; İbn Mâce, Talâk, 8, 27.

20 Pedersen, a.g.e., VIII, 4.

21 Bkz. Müslim, İmân, 8; Ebû Dâvûd, Cum'a, 36.

camiler yine eskisi gibi öğretim merkezi olma durumlarını kaybetmediler<sup>22</sup>.

Zamanla ilme olan rağbetin artması, ilimlerin tekamülüyle beraber ders programlarının genişlemesi, artan İslâmî ilimlerin belli bir düzen içinde öğretilmesi icab edince, ibadet yerleri dışında öğretim yapmak için ayrı binalar yapılmaya başlandı<sup>23</sup>. Yine ilimlerin gelişme göstermesiyle ortaya çıkan ve münakaşaaya dayanan kelâm, cedel, münezâra gibi ilimlerin camilerin derûnî atmosferine zıtlık arzetmesi de medreselerin ortaya çıkmasında sayılabilir sebeplerdendir<sup>24</sup>.

Hicri V.asılda göze çarpan Ehl-i Sünnet aleyhine yürütülen Şî'a propagandalarına karşı koyuşu sistemli biçimde temin edebilmek ve gerçek dinin tatbikini sağlayabilmek için Ehl-i Sünnet inaçlarını yaymak maksadıyla Selçuklular tarafından medreselerin kurulduğunu görüyoruz<sup>25</sup>.

"Müslüman tarihçiler, medresenin tarihini yazmakta güçlük çekmektedirler. Medreseyi Nizâmulmülk<sup>26</sup> (ö.485/1092)'ün kurduğu ileri sürülmekte ise de, Makrizî (ö.845/1441) ile Suyûtî (ö.911/1505) ondan önce medreseler bulunduğu söylüyorlar. Fakat Nizâmulmülk'ün gayret ve heyecanı merdrese için yeni bir gelişme devrinin başlangıcı olmuştur"<sup>27</sup>. 459/1067 tarihinde Bağdat'ta inşa edilen Nizamiye Medreselerinin devlet tarafından maddi-manevi yardım görüp sarayca himaye edilmesiyle gerek teşkilat ve gerekse öğretim bakımından o çağın diğer eğitim kuruluşlarından çok üstün oldukları bir gerçektir<sup>28</sup>. Nizâmulmülk'ün kurduğu medrese tipi, yani talebeleri yedirip içirip barındıran mektep tipi, bundan sonra revaç buldu<sup>29</sup>.

Medreseler, V.hicri asırın ikinci yarısı ile VI.hicri asırın sonları arasındaki dönem, dâru'l-Kur'an, dâru'l-hadis, ribât, hangâh v.b.türleri ile, İslâm'ın hakim olduğu geniş topraklar boyunca yayılma gösterdiler. Merv, Nisâbur, Buhâra, Semerkand, Kahire, Bağdat, Dîmaşk, Musul, Halep, İskenderiyye, Kudüs,

22 Mustafa Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, s.1.

23 a.mlf.a.g.e.,s.2.

24 Ahmed Çelebi,İslâm'da Eğitim Öğretim Tarihi,s.109.

25 Ahmed Çelebi, a.g.e., s.110-111; Dâvud Cevdet, Medâris Asrâniyye, s.6.

26 Hayatı için bkz.Zehebî, Siyer,XIX,94-96.

27 Pedersen, "Mescid" mad.,î.A.,VIII,51.

28 Ziya Kazıcı, İslâm Müesseseleri Tarih, s.220.

29 Pedersen, a.g.e.,VIII,51.

Mekke, Medine, Kurtuba sesini, binlerce ilmi müessesese ve ulemâdan kalabalık bir gürühu yetiştirmekle bütün dünyaya duyurdu. Bu şehirler, ulemânın uğrak yeri olurken, İslâm vatanının doğusundan batısına ilim öğrenmek kasıyla seyahat eden tabeelerle, bunlara her türlü imkanı seferber eden yöre halkın samimi gayretleri gozlandı. Bu ilmi müesseselerin sadece büyük İslâm şehirlerine münhasır kalmayıp küçük yerleşim alanlarında da yaygınlık göstermesi konuya verilen ehemmiyeti sergilemektedir<sup>30</sup>.

## **II. HADİS ÖĞRETİMİ :**

### **A. HADİS ÖĞRETİM METODLARI :**

Adına "tahammulu'l-hadis" de denen hadis öğretim metodları, hadislerin hangi yollarla muhaddislerden alındığını ve hangi şekillerde nakledildiğini anlatan önemli bir konudur. Bu metodlara kısaca temas edelim.

#### **1- Sema' :**

Talebenin doğrudan doğruya hocasının ağzından hadis işitmesidir. Bu da, ya imlâ (hoca okur talebe yazar), ya da imlâ olmaksızın hadis rivayeti şeklinde iki kısma ayrılır. Hadis ulemasına göre sema' metodu, diğerleri arasında en kuvvetli metoddur<sup>31</sup>.

#### **2- Kıraat :**

Bir adı da "arz" (sunmak, ortaya koymak) dır. Okuyanın ezberinden veya elindeki bir kitaptan hocasına (şeyh) okumasıdır". Hadis alma metodlarından güvenilir bir metoddur. Ancak bir önceki metodun (sema') ayarında olup olmadığı konusunda ihtilâf edilmiştir<sup>32</sup>.

30 Dâvûd Cevdet, Medâris Asrûniyye,s.5.

31 İbnü's-Salâh,Mukaddime,s.132.

32 Itr, Menhecü'n-nakd,s.214.

### **3- İcâzet :**

"Şeyhten işitme veya şeyhe sunma olmaksızın bir muhaddisin rivayet ettiği hadislerin tamamını veya bir kısmını öğrencinin (tâlib) rivâyet etmesine izin vermesidir"<sup>33</sup>. Ulemanın çoğunluğu bu yolla rivayete izin vermişlerse de hocadan işitmediklerini işitmışcesine rivayete göz yummanın doğru olmayacağı şeklinde itirazlar yapılmıştır. İcâzetin bir çok şekilleri vardır. Bu şekillere göre ulemâ tarafından değerlendirilmeye tabi tutulmuştur<sup>34</sup>.

### **4- Münâvele :**

"Şeyhin talebeye, kendisinden rivayet etmek üzere, bir hadis kitabını veya sahifesini vermesidir"<sup>35</sup>. Münavelenin kuvvet ve zayıflık bakımından birbirinden farklı bir kaç çeşidi vardır<sup>36</sup>.

### **5- Mükâtebe :**

"Muhaddisin talebesine bir şey yazıp göndermesidir". İcazetli ve icazetsiz olmak üzere iki kısma ayrılır<sup>37</sup>.

### **6- İ'lâm :**

"Şeyhin öğrencisine, bir hadis veya kitabı falan şahistan işittiğini, kendisinden rivayet etmesine izin vermemeksizin bildirmesidir"<sup>38</sup>. Bu yolla rivayet câiz görülmüştür.

33 Müctebâ UĞUR, Hadis Terimleri Sözlüğü, s.142.

34 Bkz. Subhî Salih, Hadis İlimleri, s.76-77.

35 Itr, a.g.e., s.217.

36 Bkz. Subhî Sâlih, a.g.e., s.77-78.

37 Itr, a.g.e., s.218-219.

38 Suyûtî, Tedribu'r-râvî, II,55-56.

## **7- Vasiyyet :**

"Hadis alma yollarından zayıf bir yoldur. Muhaddisin ölüm döşeğinde veya yolculuğa çıkarken kitaplarının bir şahsa verilmesini vasiyyet etmesidir" <sup>39</sup>. Selef âlimleri vasiyyeti îlâma benzeterek bir nevi münavele gibi görüp bu yolla rivayeti mübah saymışlarsa da tahammulu'l-hadis şekillerinin en zayıfi olduğunu da söylemişlerdir<sup>40</sup>.

## **8- Viâdet :**

"Bir şahsın görüşüp yazısına âşina olduğu, kendini iyice tanııp itimat ettiği bir şeynin hattiyia yazılmış bir hadis bulmasına vicâdet denir<sup>41</sup>. Bu durumda o kimsenin, şeyhten bulduğunu hikaye yolu ile rivayet etmesi gerekir. Ahmed b.Hanel (ö.241/855)' in Müsned'inde sıkça geçtiği üzere oğlu Abdullah (ö.290/903)' in "Babamın hattıyla bulduğuma göre: Falanca bize nakletti" diyerek hadisi ziktretmesi buna misal teşkil eder <sup>42</sup>.

## **B. HADİS ÖĞRETİM MÜESSESELERİ :**

### **1. Hadis Meclisleri :**

Hz.Peygamber (s.a.), Allah'ın kendisine verdiği tebliğ vazifesini<sup>43</sup> yerine getirirken kâmil bir eğitici ve öğretici gibi davranışmış, takip ettiği metodlar ile asırlar boyu İslâm eğitimcilerine nümunе teşkil etmiştir. Mescidin projelendirilişinde özel konuma sahip suffa yahut zulla (üstü örtülü yer, gölgelik) adıyla geniş bir oda, aynı zamanda İslâm eğitim tarihinde hususî bir mevkiyi işgal eder. Zira "suffa ilk İslâm üniversitesidir. Bizzat Rasulullah (s.a.) burada dersler vermiştir"<sup>44</sup>. Sahâbiler de sabah namazından sonra halka halka oturup, Kur'an-

<sup>39</sup> ITR,a.g.e.,s.220.

<sup>40</sup> Subhî Sâlih, Hadis İlimleri,s.81.

<sup>41</sup> Subhî Sâlih, Hadis İlimleri, s.82.

<sup>42</sup> Ahmed Muhammed Şâkir, Bâis, s.122.

<sup>43</sup> el-Mâide (5).5.

Kerim tilâvet etmişler, ferâiz ve sünneti öğrenmekle meşgul olmuşlardır<sup>45</sup>. Abdullah b. Amr (ö.65/684)'ın rivayet ettiği bir hadiste, Hz.Peygamber bir gün mescidde bir Kur'an okuyup zikirle, diğer ilmi müzakere ile meşgul olan iki halkıyla karşılaşmış ve onların meclisine katılarak şöyle buyurmuştur: "Hepsi hayır üzereler. İşte şunlar Kur'an okuyor, Allah'a niyazla meşgul oluyorlar. O da onlara ister verir ister vermez. İşte şunlar da ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlar. Ben de ancak öğretici olarak gönderildim"<sup>46</sup>.

Hz.Peygamber'in vefatından sonra Medine'yi terkeden bir çok sahibi gittikleri yerlerde ilim halkaları kurmuşlar ve Rasûlüllâh'tan aldıkları ilmi aktarma yolunda güçlü mesafeler almışlardır. Bunlardan biri de Dîmaşk'a yerleşip Dîmaşk camisinde hadis okutan Ebu'd-Derdâ (ö.32/652) dır<sup>47</sup>.

Sonraki nesillerde de aynı tarz hadis öğretim şekillerine raktılamaktayız. Genel olarak mescidlerde, özel olarak ulema evlerinde oluşturulan hadis meclislerinde hadis öğretiminin sürdürüldüğünü kaynaklardan öğreniyoruz<sup>48</sup>.

Bilhassa şehir meydanlarında ve büyük camilerde cuma veya salı günleri kurulan imla meclisleri, hicri X. asra kadar canlılığını muhafaza etmiş, devrin büyük muhaddisleri (mümlî), bu tür hadis meclislerinde öğrencilere (müstemlî) hadis yazdırılmışlardır. Bunların neticesinde de, hocanın iması üzerine, talebenin yazdıkları "emâlî" (imlâ'nın çoğulu) kitapları ortaya konmuştur<sup>49</sup>.

Meselâ hicri III. asırın başında bir genç alim olarak Basra'ya gelen Buhârî (ö.256/869) oradaki camide binlerce talebenin iştirak ettiği ilim halkaları oluşturdu<sup>50</sup>. Yine aynı asırda Şâfiî (ö.204/819)'nin bir talebesi Kahire İbn Tûlûn Camii'nde hadis tedrisinde bulunuyordu<sup>51</sup>.

Böylece hadis çalışmaları için özel müesseseler kuruluncaya kadar, dini ilimlerde olduğu gibi hadis ilminin öğretimi de muhaddislerin camilerde geniş

44 Buhârî, İlм,8; Salâт,84; Ebû Dâvûd, İstî'tizân, 29; Hamidullah, İslâm Peygamberi, II,68.

45 Okiç.Bazı Hadis Meseleleri,s.101.

46 İbn Mâce, Mukaddime,229.

47 a.mlf.Mukaddime,223.

48 Bkz.Okiç.Bazı Hadis Meseleleri,s.101.

49 a.mlf.,a.g.e.,s.94-99,102-104.

50 Hatîb, Târîh, II,16-17; Sezgin,"Dâr al-Hadîth" mad.,Encyclopedia of Islâm,II,125.

51 Suyûti, Hüsnü'l-muhâdara, I,182.

kitlelere, hocaların özel evlerde ve kendi evlerinde az bir topluluğa bilgi aktarması şeklinde gerçekleştirildi<sup>52</sup>.

## 2. Hadis Medreseleri (Dâru'l-hadîsler) :

Her asırda daima güzeli arayan İslâm ümmeti, ihtiyaçları beklemeksizin daha iyi ve daha güzeli bulmak suretiyle kaliteyi her zaman zorlamıştır. Belki de bu zihneyet "Allah (c.c.) güzeldir ve güzeli sever"<sup>53</sup> hadisinin gereklerindendir. Dâru'l-hadîs işte bu anlayışın güzide bir mahsulüdür. Elbette toplum olarak bu çeşit müesseselere ihtiyaç duyulmuştur ve asırlar sonra ortaya çıkmalarında bu ihtiyaçların büyük rolü olmuştur.

İslâm aleminde Kur'an'ı okutmak ve öğretmek ve ezberletmek için Dâru'l-Kur'an'lar açıldığı gibi<sup>54</sup> Hz.Peygamber'in sözlerini, fiillerini ve takrirlerini öğretmek, belletmek ve onun gittiği yoldan gitmeyi göstermek için de dâru'l-hadîsler açılmıştır. Kur'an'ın manası anlaşılmağa lüzum görülmeksizin ezberletildiği, ancak türlü türlü okunuş şekilleri belletildiği halde hadis öyle değildir. Hadisi öğrenmek; manasını anlamaya ve dolayısıyla kuvvetli lisân bilgisine bağlı idi. Bu ise ancak medreselerde okunan dersleri belleyip icazet aldıktan sonra mümkün olabilirdi. Bu bakımdan dâru'l-hadîsler medreselerden yüksek bir ihtisas müessesesi idi<sup>55</sup>.

Arapça'da "dâr" (دار) kelimesi, içinde oturulan ev (mesken) ve mahal için kullanılmaktadır. Çoğulu "dûr" (دور) dur. İbn Cinnî bu kelimenin, birşeyin etrafında dönmek dolaşmak manasına gelen دار fiilinden geldiğini söylerken sebep olarak da içinde insanların çokca hareket ettiklerini göstermektedir. Sîbeveyh ise "bir topluluğun gelip yerleştiği her mekana dâr adı verilir" demektedir<sup>56</sup>. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bir çok ayette "dâr" kelimesi, dâru'l-âhiret<sup>57</sup>, dârusselâm<sup>58</sup>, dâru'l-fâsikîn<sup>59</sup>, dâru'l-karar<sup>60</sup>, dâru'l-huld<sup>61</sup>

52 Hatîb, a.g.e.,II,33; Sezgin, a.g.e.,II,125.

53 Hadis için bkz.Müslîm, İmân,147; İbn Mâce, Duâ,10; Ahmed b.Hanbel, IV,133,134,151.

54 Bkz. Nuaymî,Dâru'l-Kur'an,s.12 (muhakkîkin mukaddîmesi); Kürd Ali,Hîtat,VI,67-69.

55 Osman Ergin,Türkiye Maarif Tarihi,I,122.

56 İbn Manzûr, Lisâni'îl-arab,IV,295-301.

57 Bkz. el-Bakara (2),94; el-En'âm (6),32; el-A'râf (7),169; vd.

58 Bkz. el-En'âm (6),127; Yûnus (10),25.

59 Bkz. el-A'râf (7),145.

60 Gâfir (40),39.

61 Fussilet (41),28.

şekillerinde kullanılmaktadır<sup>62</sup>. Dâru'l-hâdis ise hadis ilminin tâhsil edildiği yer manasına gelmektedir. Bununla da,, cami ve evlerin dışında hadis ilimlerine has ihtisas medreseleri kastedilmektedir. İlk olarak hicri VI.yy.da, hadis öğrenimi için tâhsis edilmiş müesseselere verilen bir isim olarak kullanılmıştır<sup>63</sup>. Hadis kapsamına giren ne varsa bu müesseselerde okutulduğundan adına dâru's-sünne en-nebeviyye veya dâru's-sünne el-Muhammediyye de denmiştir<sup>64</sup>. Nitekim Dîmaşk Dâru'l-hadis en-Nûriyye'ye önceleri Dâru's-Sünne denilirken sonradan bu isimle anılır olmuştur<sup>65</sup>.

Hadis ilminin ehemmiyeti dolayısıyla, ilk devirlerde büyük toplantılar (mecâlis) halinde verilen hadis derslerine, sonraki asırlarda bilhassa medreselerin kurulmasından sonra daha sistemli bir şekil vermek ihtiyacı hissedildiğinden dâru'l-hadisler tesis edilmeye başlandı<sup>66</sup>. Bu müesseselerde hadise dair yapılan ilmi faaliyetler, müstakil olması hasebiyle, camilerde ve evlerde yapılan faaliyetlerden elbette daha verimli ve cazip idi<sup>67</sup>. Sonra hadise dair gerek rivayet ve gerekse dirayet ilimlerinin çokluğu, bu müesseselerin doğmasını gerekli kılıyordu<sup>68</sup>.

Dâru'l-hadisler, fıkıh medreseleri gibi siyasi ehemmiyeti haiz değildi. Nitekim bu neviden çok az binanın günümüze kadar gelebilmiş olması, fıkıh medreselerinde olduğu gibi aynı siyasi ehemmiyeti taşımadıklarını göstermektedir<sup>69</sup>. Sayıca da fıkıh medreselerinden az bina edilmişlerdi. Mesela Nuaymî'nin saydığını göre, VI-VII ve VIII. hicri asırlarda Dîmaşk'ta 130 tane fıkıh medresesi bulunuyorken, sadece 16 tane dâru'l-hadis mevcuttu<sup>70</sup>. Yukarıda da temas ettiğimiz, dâru'l-hadislerin tesisinde fıkıh medreselerinin kuruluşuna sebep olan şî'i tesirini kırmak ve ehl-i sünnet mezhebini yaymak gibi siyasi sebepler rol oynamamıştır. Ancak sünneti toplum hayatına daha sistemli bir tarzda geçirmek ve tesirini toplumun geneline yaymak suretiyle bid'atlara hayat hakkı tanıtmamak gibi düşünce ve arzular bu projeye destek olmuştur denilebilir.

62 M.Fuâd Abdûlbâkî, Mu'cemü'l-müfehres, s.264.

63 Sezgin,"Dâr al-Hadîth", Encyclopedia of Islâm,II,125.

64 Nâcî Ma'rûf, Neş'etü'l-medaris,s.15.

65 İbn Asâkir, Meclisân,s.17 (muhakkikin mukaddimesi); bkz.Tez metni, s.

66 Okiç, Bazı Hadis Meseleleri, s.105.

67 Sezgin, "Dâr al-Hadîth" Encyclopedia of Islam, II,125.

68 Baltacı, "Dârtî'l-Hadîsler", İslâm Medeniyeti,c.4,sayı 4,s.37,Ağustos 1980.

69 A.N.Abu, "el-Medrese fi'l-imâretî'l-Eyyûbiyye",Mecelletü'l-Havliyyât,c.24,s.76,1974.

70 Bkz. Nuaymî, Dâris, I,19-22.

Dâru'l-hadisler hicri IV.(m.10.) asırdan itibaren dâru's-sünne adıyla açılmaya başlandı. Buna da Nîsâbûr şehri öncülük etti. İmam Subkî, Ebû Bekr b.Ahmed b.İshak es-Sîbgî (ö.342/953)'nin dâru's-sünnesini idare etmek üzere talebesi Müstedrek sahibi Hâkim en-Nîsâbûrî'ye vasiyyet ettiğini haber vermektedir<sup>71</sup>. Bu da IV.asırın ilk yarısında dârus-sünnenin kurulmuş olduğuna delâlet eder. Hâkim'de hocasının vefatından sonra bu dâru's-sünneye ders okutmak üzere Ebû Ali Muhammed b.Hüseyin (ö393/1003)'i tayin etmiştir<sup>72</sup>Bu zâtın ders halkalarında bin civarında öğrenciden sözedilir. Pedersen İslâm Ansiklopedisine yazdığı "Mescid" maddesinde yukarıda zikri geçen dâru's-sünneyi Ebû Ali Muhammed b.Hüseyin'e nisbet etmekle yanlış yapmış ve Hz.Hasan'ın torunlarından olan bu zatın adını Hüseynî olarak vermekle de ikinci bir hataya düşmüştür<sup>73</sup>. Pedersen'den iktibasta bulunanlar da aynı hatayı tekrarlamışlardır<sup>74</sup> İbn el-Fûrek (ö.406/1015), Ebû'l-Kâsim el-Kuşeyrî ve Rüknüddîn el-İsfehânî adına dâru'l-hadisler kurmuştur. Hâkim Biemrillah'ın hicri 400/1009'da Kahire'de kurduğu sünni dâru'l-ilimde iki Mâlikî müderris, çevrelerine fıkıh ve hadis uzmanlarını toplamışlardır<sup>75</sup>.

Dâru'l-hadisler, dâru'l-Kur'an'lar gibi ya müstakil idiler ya onlarla müsterek idiler, yahut da medreselerin bünyelerinde bir birim olarak çalışmaktadır. Meselâ Halep'teki Dâru'l-hadis es-Sehliyye'de dâru'l-kur'ân, dâru'l-hadis ve fıkıh beraber görmekteyiz. Bu müesseseye aynı zamanda câmi, dâru'l-Kur'ân, dâru'l-hadis ve bir Haneffî mezhebi medresesidir. Yine Mustansırîyye Medresesi'nde dâru'l-hadis, dâru'l-Kur'ân ve dâru't-tibbin yanında bir bölümdür. Dâru'l-hadisler fıkıh medreselerinden müstakil olarak Nureddin Zengî ve sonrası açıldılar veya camilerde ders halkaları olarak kuruldular. Bağdad'ın batısındaki Kameriyye Camii'nde olduğu gibi<sup>76</sup>. Özel olarak dâru'l-hadis ismini verebileceğimiz müesseesse, Nureddin tarafından kurulan Dâru'l-hadis en-Nûriyye<sup>77</sup>dir<sup>78</sup>. bu dâru'l-hadisin, İslâm müesseseleri tarihinde ilk olarak kurulduğu hemen hemen bütün müverrihler tarafından söylenmektedir<sup>79</sup>. Ancak yukarıda da zikri geçen Nîsâbûr'da Ebû Ali el-

71 Tabakât, IV, 159.

72 Sîbkî, a.g.e., III, 149.

73 Bkz.VIII, 51.

74 Sezgin, "Dâr al-Hadîth", Encyclopedia of Islam, II,125.

75 Sezgin, "Dâr al-Hadîth" Encyclopedia of Islam,II,125.

76 Nâcî Ma'rûf, Neş'etü'l-medaris,s.15.

77 Geniş bilgi için bkz.Tez metni,s

78 Sezgin, "Dâr al-Hadîth" Encyclopedia of Islam,II,126.

79 Bkz.İbtî'l-Esîr, et-Târîhu'l-bâhir,s.172; Ebû Şâme,Ravzateyn,I,23;Nuaymî,Dâris,I,98.

Hûseyin'in hadis okutmak maksadıyla kurduğu müessesesi, canlı bir misal olarak bu hususun hilâfını teşkil etmektedir. Nizâmîl'ün zamanından önce de dâru'l-hadîs kurma adetinin bir hayli yaygın olduğu konunun mütehassislerinca belirtilmektedir.<sup>80</sup> Bu müesseseler, her ne kadar hadis okutulmak üzere kırıldıkları söyleniyorsa da bunları, fertlerin özel gayretleri dahilinde meydana getirdikleri kuruluşlar olarak mütalâa etmek daha uygundur. Nizâmiyye Medreselerinin inşâ geleneğinden hareketle<sup>81</sup>, müessesesi tarihi gözden geçirilecek olursa, Dîmaşk'ta kurulan Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'yi, resmî, belli statü ve nizamnamelerle tam teşekkülü ilâk dâru'l-hadîs olarak nitelêmek daha yerinde olacaktır.

Bu ilk dâru'l-hadîsin açılmasını tarihçi ve muhaddislerin idare ettiği benzer diğer bir çok dâru'l-hadîsin açılması takip etti. Bu durum daha çok Dîmaşk ve komşu şehirlerde görüldü fakat kısa zamanda bütün İslâm alemine yayıldı. Abdüllâatif el-Bağdâdî (ö.629/1231) benzer bir dâru'l-hadîsi Musul da İbn Muhâcir Medresesi'nin alt katında kurdu<sup>82</sup>. 622'de Melik Kâmil Nâsîruddin Kahire'de Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'den esinlenerek bir dâru'l-hadîs inşa etti<sup>83</sup>. Dâru'l-hadîs el-Kâmiliyye adı verilen bu dâru'l-hadîsin başına Ebû'l-Hattâb b.Dîhye getirildi. Makrizî 806/1403 yılında başına çocuk denebilecek kadar genç bir karacahilin getirilmesiyle bu müessesesinin çöktüğünü söyler<sup>84</sup>. İbn Dukmâk (ö.845/1441) zamanında Kahire'deki yetmiş üç medresinin ikisi dâru'l-hadîsti. Mücîrûddin'e göre (ö.927/1521) Kudüs'te medreselerin sayısı 40'ın üzerindeydi. Bir tane dâru'l-hadîs ve bir tane de dâru'l-Kur'ân vardı<sup>85</sup>. Hicrî VII. asrin ikinci yarısında Konya'da tesis edilen İnce Minâre Dâru'l-hadîsi zikre şayandır. Böylece dâru'l-hadîsler Arap aleminin hudutlarını da aşıp Selçuklulara ve daha sonraki asırklarda Osmanlı devleti vasıtâsıyla Anadolu'dan Rumeli'ye ve hatta Macaristan'a kadar yayılma göstermiştir<sup>86</sup>.

Son iki ya da üç asırda medrese gibi dâru'l-hadîsler de genelde bir eğitim müessesesi olarak ehemmiyetlerini kaybetmişlerdir<sup>87</sup>.

80 Pedersen,"Mescid mad.", f.A.,VIII,51.

81 Bkz.Tez metni, s.

82 İbn Ebî Usaybi'a, Uyûnu'l-enbâ, II,204.

83 İbn Hallîkân, Vefeyât,V,81.

84 Bkz.Makrizî,Hîtat,I,195.

85 Sezgin, "Dâr al-Hadîth", Encyclopedia of Islam,II,126.

86 Evliyâ Çelebi, Saray Bosna'da gördüğü 10 tane dâru'l-hadîsten bahsetmektedir, Seyehatnâme, V,431; Okiç,Bazı Hadis Meseseleleri,s.107.

87 Sezgin,a.g.e.,II,126.

## BİRİNCİ BÖLÜM

### HİCRİ VI. VE VII. ASIRLARDA DIMAŞK

## **I. SİYÂSÎ VE SOSYAL HAYAT :**

### **A. SİYÂSÎ DURUM :**

Hicrî VI. ve VII. asırlarda Dımaşk, müteaddit defalar el değiştirmiştir. "Hicrî VI. asırda (m.12.asır), Anadolu hariç, Selçuklu ülkesinin diğer bütün kesimleri, Selçuklu sultan ve emirlerinin hizmetlerine almış oldukları komutan (atabeg)<sup>88</sup>ların elinde bulunuyordu"<sup>89</sup>. Bu komutanlardan Tuğtekin (ö.522/1128), gerçekte müstakil bir hükümdar olarak, Dımaşk'a yarım asır müddetle hükümeden (497-549/1103-1154) Böriler<sup>90</sup> hanedanını kurdu"<sup>91</sup>. Bu dönem, franklarla yapılan mücadelelerle doludur. Böri hakimiyeti, Dımaşk'in frankların eline düşmesine mani olmak için Nureddin Zengî'nin şehri almasıyla son bulmuştur (549/1154)<sup>92</sup>.

Nureddin ile Salahaddin'in hükümlilik devreleri, Dımaşk tarihinin en parlak devridir. Tabiatıyla bu parlak devrenin karakteri, Emevî Devleti zamanındaki farklılığı idi. Bütün bu devre, haçlılara karşı yapılan dini savaşların damgasını taşıır<sup>93</sup>. Nureddin Zengî'nin saltanatı süresince en büyük ideali, Haçlılar ile komşu olan İslâm ülkeleri arasında tam bir işbirliğini gerçekleştirmeye ve kendi idaresi altında onlara karşı sağlam bir cephe oluşturmak<sup>94</sup>. Yoksa onun için, "hıristiyanları Suriye ve Filistin'den çıkarmak yegâne gayesiydi ve bunu ömrünce kendine vazife saydı" diyerek barbar sınıfına sokmaya çalışmak, hatalı ve yanlı bir davranış olur<sup>95</sup>. Her

88 Atabeglik için bkz.Fuad Köprülü, "Atabeg" mad., İ.A; I,718; H. İbrahim Hasan,İslâm Tarihi, V,83.

89 H. İbrahim Hasan,a.g.e.,V/86.

90 Bkz.Sobernheim, "Boriller",İ.A.,II/740; H. İbrahim Hasan, a.g.e.,V/86-87; Öztuna, İslâm Devletleri, s.496-497; Büyük İslâm Tarihi, Çağ Yayınları,VII/471-514.

91 Hartmann,"Şam",İ.A.,XI/303.

92 Sobernheim,a.g.e.,II/740; Büyük İslâm Tarihi,VII/513.514.

93 Hartmann,a.g.e.,XI/303. Bu savaşlar için bkz.Steven Ranciman, Târîhu'l-hurûbi's-salîbiyye,s.16-45; Muhammed Arûsî, el-Hurûbu's-salîbiyye fi'l-meşrik ve'l-mâgrîb,s.68-69; Hammâde, Vesâiku'l-hurûbi's-salîbiyye, s.32. Büyük İslâm Tarihi, VII/556-558; Ayrıca bkz.Ek III,harita 2.

94 Büyük İslâm Tarihi, VII/560.

95 Krş.Zetterseen,"Nureddin", İ.A.,IX/361.

ne kadar Kudüs'ü haçlıların elinden almak en büyük arzusu idiyse de buna muvaffak olamamış, 569/1174'de vefatı ile Dımaşk tarihinde parlak sayfalardan biri kapanırken bir başka dönem başlamıştır.

Salahaddin Eyyûbî'nin parlak zaferleri Dımaşk'a önceden tasavvur bile edilemeyecek şanlı günler yaşattı<sup>96</sup>. Salahaddin'in Mısır'da Şii hakimiyetine son vermesi, Fâtımî hilâfetini ortadan kaldırarak Sünnî hilâfeti birliğini tekrar sağlaması, Hattîn'de haçlı ordusunu imha ve Kudüs kralını esir alması, bir asır önce hıristiyanların eline düşmüş bulunan Kudüs'ü fethetmesi (583/1187) ile dopdolu verimli ömrü<sup>97</sup> 589/1193'de noktalanmış, Dımaşk Moğol istilâsı (658/1260)'na kadar Eyyûbî hanedanıca idâre edilmiştir.

H.VII. (m.XIII.) asırın ortasından sonra Hülâgû'nun Moğol ordularının taaruzu, Şam'daki Eyyûbî Devleti'ne son verdi. 658/1260 tarihinde askerî kuvvetlerden mahrum bulunan şehir, kapılarını galiplere açtı<sup>98</sup>. Aynı sene Mısır Memlûk sultânı Kutuz, Ayn Câlût'ta kazandığı zafer (658/1260) den sonra moğolları bölgeden uzaklaştırmış, Fırat'tan Nil'e kadar olan mıntıka Memlûklerin nüfûzuna girmiştir<sup>99</sup>.

"Devamlılık, teşkilât ve bayındırılık bakımından Memlûkler, Eyyûbileri gölgедe bırakmış, çok daha merkezî bir devlet kurabilmiş, fakat Eyyûbiler gibi tek bir hanedan teşkil etmeye muvaffak olamamışlardır"<sup>100</sup>. Dımaşk bu devrede Memlûk devletinin önemli şehirlerinden biridir. Memlûklerin dördüncü sultânı, devletin büyük teşkilâtçısı Zâhir Baybars, çok defa devleti Dımaşk'tan idare etmiştir. Şehir, onun yönetimi altında (659-676/1270-1277) yeniden iyi günler yaşadı<sup>101</sup>. Vefatına kadar (676/1277) moğollara karşı şiddetli mücadeleler veren ve haçlıları yenip Yakın Doğu'da hıristiyan hakimiyetini sona erdiren Sultan Baybars'tan sonra tahta geçen Memlûk sultanları zamanında da haçlılar ile moğollarla savaşlara devam edilmiş, moğol hükümdarı Gâzân'ın 699/1300 yılında Dımaşk'a hücumu, şehrîn önemli ölçüde tahrip olmasına neden olmuştur<sup>102</sup>. 702 (1303) de Merc Suffar'da

96 Hartmann, "Şam", XI/304.

97 Öztuna, İslâm Devletleri, s.332.

98 Hartmann, a.g.e., XI/304.

99 Kuteybe Şehâbî, Hüñâ bedeeti'l-hadâretü Sûriye, s.52.

100 Öztuna,a.g.e.,s.345.

101 Hartmann, a.g.e.,XI/304.

moğol ordusu hezimete uğratılmış Gâzân Han bir müddet sonra ölmüştür<sup>103</sup>.

Memluklerin Dımaşk hakimiyeti, Osmanlı devletinin Yavuz Sultan Selin komutasında Suriye'yi fethi ile son bulmuştur (922/1516).

## B. SOSYAL YAPI :

Dımaşk'ta sosyal hayat, çarşılarda, camilerde, hamamlarda, zaviye ve medreselerde toplanmıştı. Önemli haberler, bir çarşidan diğer çarşıya nakledilerek halkın arasında yayılırdı.

Dımaşk halkı, gündüzleri gezmekle yetinmezler, geceleri zaviyelerde, mescidlerde ve evlerde toplanırlardı<sup>104</sup>.

Şehir, Emevî Camii etrafında yerleşim alanları olarak kurulmuştu. Büyük caminin civarında çarşilar vardı. Her mesleğin de bir çarşısı bulunuyordu<sup>105</sup>.

Bu asırda (VI. hierî asır) şehir, çarşaları genişletilmiş, Emevî Camii'ne doğru eski Dımaşk'ı da içine alacak hale gelmişti. Burası, ahalinin haftalık toplantı merkezi idi ve ticârî alış verişler burada yapıldı<sup>106</sup>.

Nureddin Zengi Dımaşk'a girdiğinde (549/1154) emniyeti sağlamış ve şehir kapılarını açarak halkın sur içine hapsolmaktan kurtarıp onları, yeni yerleşim alanları kurmaya teşvik etmiştir<sup>107</sup>. Aslında bu dönemdeki iktisadî hamleler sebebiyle şehir dışına taşmak, zâten tabîî bir ihtiyaçtı. Nitekim bu yayılma gerçekleşmiş, önceleri "Akibe" ve "Şâğûr" yerleşim alanları, sonraları da adına "Yeni Dımaşk" diyebileceğimiz "Sâlihiyye" kurulmuştur<sup>108</sup>. Kadîm Dımaşk'ın kuzeinden iki kilometre sonra başlıyan Sâlihiyye, binalarının güzelliği, nefis manzarası, medrese ve kütüphaneleri ile şöhret buldu. Yine bu mintika, medreselerinde oturup ilmî tedrisâtı yürüten ilim adamları ile de meşhurdur. Bu yüzden bazı âlimler, Sâlihiyye

102 Hartmann, "Şam", İ.A., XI/304; Öztuna, İslâm Devletleri, s.346; Nuri Ünlü, İslâm Tarihi, s.524.

103 Zehebî, el-İber, IV/9; Ibnu'l-Verdî, Târîhu'l-Verdî, XI/353-361.

104 Süheyî Zekkâr, "Min melâmihi'l-hayâti'l-ictimâiyye fi Dımaşk", Dımaşk akdemî medînetin fi't-târih, s.120-121.

105 Süheyî Zekkâr, a.g.e., s.126; Bkz.Ekl. resim 8.

106 Sauvaget, Dımaşku's-Şâm, s.36.

107 Fâîz el-Himsî, "Mebâni's-Sâlihiyyeti'l-ûlâ", Mecelletü'l-Havliyyât, c.35, s.245.

108 Sauvaget, a.g.e., s.36; A.Fâîz el-Himsî, a.g.e., c.35, s.245; Bkz.Ekl, resim 9.

tarihini yazmayı, bir Bağdat, bir Kahire, bir Dımaşk tarihi yazmak kadar önemle teşvik etmişlerdir<sup>109</sup>. Bu konuda, İbn Tûlûn es-Sâlihî (ö.953/1546)'nin el-Kalâidü'l-cevheriyye fî târîhi's-Sâlihiyye isimli eseri, ihtiyacı karşılayabilecek niteliktedir<sup>110</sup>.

Nureddin Mahmud zamanında (549-569/1154-1174) Dımaşk, Suriye'nin en büyük ticaret merkeziydi. Emevî Camii'nin doğusunda kumaşçılar, Rahbetü'l-Hâlid ile Ceyrûn arasında ise halıcılar ile kürkçüler yerleşmişlerdi. Bu semtin Sûku'l-Lübbâdîn denilen büyük bir pazarı 1167 (h.563)'de yanmıştır. Murabbaatü'l-Kazz deniler pazarda ise, ipek, pamuk ve iplik ticareti yapılmıştır. Dımaşk'ta tâhlî ticareti, Sûku'l-Kamh denilen ve şehrin ortasında bulunan pazardan yürütülmürdür<sup>111</sup>.

Bu asırda (h.VI.+m.XIII.) bîne harmonisi önemlidir. Bu da dinî gurupların ictimâî ve şehrin özel mahallelerinde serbest yaştılarının bâriz ayırımından kaynaklanmaktadır. Şüphesiz bu durum, daha önceki asırlarda başlamış, sonraki asırlarda yayılma göstermiştir. Ancak bu asırda zikre değer bir gelişmee gözlenmektedir. Hristiyanlar yavaş yavaş şehrin kuzey doğusunda toplanmaya başladılar. Yahudiler güneydoğuda birikmişlerdi. Müslümanlar ise, çoğunluk olarak batı kesiminde idiler. Bilhassa Emevî Camii, kale ve çarşları onları çeken yerlerdi. İslâm dinine bağlılık ve mütemessik cemaatlerin dayanışmasındaki kuvvetlilik, yeni mahallelerin ve yerleşim alanlarının doğmasına etkili olmuştur.

Muslimanların toplandığı batı kısmında, bu kültüre has binâların burada inşâ edilmesi kadar tabîî bir şey olamaz. Bunların arasında, Emevî Camii'ne yakın yerde inşâ edilen, orta çağın en meşhur bîmâristanı, Nureddin Bîmâristanı ile, bir çok ribat, tekke ve İslâmî ilimleri halk arasında yaymak ve sünnete ittibâî perçinlemek üzere tesis edilen medreseler sayılabilir<sup>112</sup>.

Şehrin dışına yayılmalar ile kurulan yeni yerleşim alanlarında öncelikle câmi, medrese, kütüphane, ribât ve tekke inşâsı devam etmiştir. Bunların içersinde en önemlisi, Sâlihiyye halkının yaştasıdır. Bunlar, kendilerine has özel bir pazar kurmadıkları gibi büyük de bir cami inşâ etmediler. Alış verişlerini yine sur

109 Fâiz el-Himsî, a.g.e., c.35, s.245.

110 Bu eser, M.Ahmed Duhmân tâhkîki ile, iki cilt olarak Dımaşk 1956'da basılmıştır.

111 Büyük İslâm Tarihi, VII,578.

112 Sauvaget, Dımaşku's-Şâm, s.36. Bu mîesseselerin tam yerlerini tesbit etmek için bkz.Ek II,plân 5.

îçerisindeki çarşılarda yaparlar, bilhassa cuma namazlarını Emevî Camii'nde kılarlardı. Sâlihiyye'yi bütün bu özellikleri ile şehrın bir uzantısı olarak görmek gereklidir. Burasının asırlar boyunca, asıl ictimâî hayattan müstakil bir hayatı olmuştur.

Bütün bu binalar, Dîmaşk'a genel görünümünden bir şey kaybettirmemiştir. Şüphesiz bu binalar, güzel bir yapımı sahip binalardı. Yüzleri, yontulmuş taşlardandır ve civarında çamurdan yapılmış duvarlardan ayrı bir görüntü arzederdi. Ancak genel seviyeden yüksek değildiler. Yapanların kabirlerini gösteren kubbeler, genel görünüşü bozmamak için yükselik ve şerefi temsilen yüksek yapılmamıştır<sup>113</sup>.

Eyyûbîler Devleti, Mısır, Şam, Kuzey Mezopotamya, Yemen, Hicaz gibi zirâî ve ticârî bakımından zengin eyaletleri hakimiyeti altına almıştı. Ülkenin en büyük iktisadî kaynağını zirâî mahsuller teşkil ediyordu. Ürettiği hububatın ve hammaddelerin önemli bir bölümünü yurt dışına ihraç ediyodu. İhraç maddeleri arasında bazı madenler, tekstil ve diğer mamul maddeler de epeyce bir yekûn tutuyordu. Çıkarılan altın ve zümrüt, ülkenin ihtiyacı için kullanılıyordu. Bakır madenciliği ve buna bağlı san'atlар, el san'atlarıbihassa Şam'da ileri düzeyde idi.

Ziraattten sonra devletin en büyük gelir kaynağı ticaretti. Horasan ve Basra Körfezi'nden gelerek Bağda'ta birleşen ve oradan Mujsul, el-Cezire, Halep ve Dîmaşk vasıtasyyla Akdeniz limenlarına, oradan yine Avrupa ve Mağrib'e bağlanan İpek yolu ile Bharat yolu Eyyûbîlerin elinde bulunuyordu<sup>114</sup>.

Bu dönemde Dîmaşk ve Kahire'de dökümhaneler ve cam imalathaneleri vardı. Bunların yanında zeytin ve susam yağı üreten tesisler, biçkîhaneler ve tabakhaneler yaygındı. Dîmaşk ve Kahire'deki en önemli imalathaneler arasında, su ile çalışan kağıt değirmenleri bulunuyordu.

Halep, Dîmaşk ve Musul gibi şehirlerde oymacılık, kakmacılık san'atları çok ilerlemiştir. En iyi kürsü ve rahleler buralarda yapılmıyordu. Evlerin parmaklıklar çok zarif bir biçimde yapılmıştı.

Silah imalatı bu devrede oldukça iyiydi. Ordu ve donanmada kullanılan her çeşit silah ve techizat yerliydi<sup>115</sup>.

Eyyûbîler devletinde üç etnik gurup hakim durumdaydı: Türkler, Kürtler ve Araplar. Araplar en kalabalık nüfusu teşkil etmelerine rağmen siyasi bakımından

113 Sauvaget, Dîmaşku's-Şâm.s.36.

114 Şeşen, Salâhaddin Eyyûbî ve Devlet,s.442,443.

115 Büyük İslâm Tarihi, VI,410,411.

Türklere ve Kürtlere nazaran daha az etkiliydi. Onlar asıl bürokrasi ve kültürel bakımdan ön plândaydılar. Kürtler arasında da yetişmiş değerli alimler vardı<sup>116</sup>.

Bedevilerin bu kültür merkezlerine çok yakın olmaları gerçekten İslâm Medeniyeti için bir şansızlıktı. Bunlar zaman zaman Şam ve Mısır'daki şehirleri yağmaladılar. Hims Emirliği'nın en büyük vazifelerinden biri, Şam Bedevileri'nin şehirlere akınlarını önlemekti<sup>117</sup>.

Dinî muhit de etnik durum kadar karışıktı. Şüphesiz nüfusun ezici çoğunluğunu müslümanlar teşkil ediyordu. Lâkin onlar da çeşitli mezheplere ayrılmışlardı. Şam'da hâkimiyet Sünnîlerin elindeydi. Buna karşılık halkın çoğunluğunu Şîfler meydana getiriyordu<sup>118</sup>. Eyyûbilerin iktidara gelişleriyle Mısır, Şam ve Hicaz'da Eş'arilik kuvvetlendi.

Bu devirde Mısır, Şam ve el-Cezîre'de hıristiyan ve yahudi azınlıklar vardı. Bunlar oldukça kalabalık ve hayat seviyeleri iyiydi. İçlerinden büyük devlet memurları, tüccarlar ve tabipler bulunuyordu. Bunların iç işlerini reis denilen ve sultan tarafından menşurla tayin edilen liderleri kontrol ederdi. Cizye denilen himaye vergisi verirler, askerlik yapmazlardı<sup>119</sup>.

Nureddin ve Salahaddin devrinde devlet, henüz merkeziyetçi bir hal almamıştı. Çeşitli eyaletlerden ve yarı feodal emirliklerden (beyliklerden) meydana gelmiş, yarı göçebe bir devlet görünümündeydi. Frenklere hududu bulunan Şam ve el-Cezîre'de emirlikler sistemi hakimdi. Bunlar vasıtasyyla sınırları güvence altına almak istemişlerdi<sup>120</sup>.

Bu iki sultan, içki ve fuhuş yasağı koymuşlarsa da hıristiyan ve hahudilerden içki kolayca temin edilebiliyordu. Cemiyet göründüğünden daha çürüktü. Büyükkâşîr İbn Unenyn (ö.630/1231) bunu görmüş, Mikrâz el-A'râz (Namus Makası) kasîdesini yazmıştır<sup>121</sup>.

Memlûkler zamanında Dımaşk'taki sosyal yapıya gelince, bu dönem

116 Şeşen, Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet,s.446.

117 Sîbt b.el-Cevzî, Mîra'âtî'z-zamân, VIII,731; İbn Cübeyr, Rîhle, s.232; Şeşen, a.g.e., s.447.

118 İbn Cübeyr, a.g.e., s.252; Şeşen, a.g.e., s.447.

119 Kalkaşandî, Subhu'l-a'sâ, XII/424; Şeşen, Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet, s.451.

120 Şeşen,a.g.e.,s.442.

121 Şeşen,a.g.e.,s.453.

toplumunun, ülke idaresinde sahip oldukları haklar bakımından birbirinden kesin hatlarla ayrılan iki tabakadan oluştuğunu görürüz: Ülke idaresinde yegane söz sahibi askerî sınıf ve halk kesimi.

Memlûk Devleti, tam manasıyla askerî bir ikta devleti idi. Devletin en önemli hususiyeti, siyasî hayat yanında iktisadî hayatın da büyük ölçüde asker Memlûk sınıfının elinde olmasıydı. Belediye görevleri de onlar tarafından yürütülmüyodu. İdareciler sadece dinî, adlı ve dîvânî görevlerin halk kesimine mensup ilim adamlarına tevcih ediyorlardı<sup>122</sup>.

Nüfusun ekseriyetini teşkil eden kesim, çiftçiler, küçük san'atkârlar, küçük esnaf ve bedevîlerdi. Bunlar, maddî sıkıntı içindeydiler. Toprakların iktâ sahiplerine dağıtılmış olması, çiftçilere sadece emeklerinin karşılığını veriyordu. Esnaf ve san'atkârlar da ağır vergileri ödeyemez hale gelmişlerdi.

Bedevîler ise çobanlık yaparlardı. İdareden memnun olmayan bu halk, sıkça isyan ederdi. Memlûk Sultanları, onları razı edebilmek için kabile reislerine büyük iktalar verirlerdi<sup>123</sup>.

Bu dönemde halk, çoğunlukla dört hak mezhebe bağlı idiler. Ülkede sayıları az da olsa Dürzîler, Hâkimîler ve Nusayrîler gibi Gulât- Şialar da vardı.

Vatandaşların bir kısmını gayr-ı müslimler teşkil ediyordu. Onların ekseriyeti hıristiyandır. Memlûk Sultanları, diğer iki dönemde olduğu gibi, hıristiyan ve yahudi vatandaşlarını, onların içinden nazırlar seçmek suretiyle idare ediyorlardı<sup>124</sup>.

Moğolların Bağdat'ı işgali ile başlayan büyük göçler, ilk hedef olarak tabiki Dîmaşk'ı seçmişti. Bu göçler neticesinde Suriye'nin nüfusu, âliminden tutun, tüccar ve san'atkârına varıncaya kadar, her meslek ve tabakadan insanla kabarmıştı. Öyleki 14.asr (VIII.hicrî asr) in ortalarında Suriye'nin nüfusu 900 bin civarında idi<sup>125</sup>.

## **II. İLİM VE KÜLTÜR :**

### **A. İLMÎ DURUM :**

Hicrî V, VI ve VII. asırlar, Şam şehirleri için, istikrarın sıkça bozulduğu

122 İsmail Yiğit, İslâm Tarihi,s.379-381.

123 Yiğit, İslâm Tarihi,s.382.

124 Yiğit, a.g.e.,s.383.

125 Afîf el-Bühînî, eş-Şâmu'l-hadâra,s.184; Yiğit, a.g.e.,s.382.

çalkantılı dönemler olmuştur. Dışarıda Fâtimîler ve Haçlılar, içinde de Şî'î bid'atçılarla yapılan mücadelelere, hicrî VII. asrin ortalarında Moğol savaşları eklenince, asayışi sağlamada güçlüklerin çekildiği gözlenmiştir<sup>126</sup>. Bundan da en fazla nasibini alan bir nevî başkent görünümündeki Dımaşk olmuştur.

Dımaşk, Emevîlerin son dönemlerinde kaybettiği itibarını, hicrî V. asrin ikinci yarısında yeniden kazandı. Abbâsî ve Fatimîler zamanında yaşadığı çalkantılardan sonra yeniden siyâsî, askerî, ticârî, sînâî, kültürel ve dînî bir merkez haline döndü. Bu duruma gelmesinde Selçukluların gayretli çalışmaları önemli rol oynamıştır. Malazgirt Zaferi'nden sonra (463/1071), ülke topraklarını, İran, Mâverâunnehir, Irak, Küçük Asya ve Şam'ın büyük bir kısmına kadar genişleten Salçuklular, Dımaşk'a hicri 468-549 (m.1075-1154) tarihleri arasında hükümettiler. Bu tarihlerde Dımaşk, büyük bir mimari kalkınma yaşadı. Zamanla Selçukluların zayıflaması, devletin parçalanmasına, her biri müstakil küçük devletçikler ve atabeklerin doğmasına sebep oldu<sup>127</sup>. İşte bu siyâsî birlikten mahrum kalış, VI. hicri asrin başında ilmin zayıflamasına yol açmıştır denilebilir. Bunun neticesinde ortaya çıkan emniyet suistimalleri, bu bölgede pek fazla alım yetişmesine imkan tanımazken, bu mintikaya ilim sahibi kimselerin akın etmesini önlemiştir<sup>128</sup>.

Nureddin Zengî'nin bu bölgede siyasi birliği sağlayıp haçlılara karşı büyük başarılar kazanmışından sonra Şam şehirleri, medreselerin dört bir yanda kurulması, alim ve ediplerin doğudan ve batıdan akın etmesiyle bariz bir ilmi hareketlilik yaşadı<sup>129</sup>. Bu asırda talim yerleri çeşitlenmiş ve çoğalmıştı. Bölgede ihtisas medreselerinin, dâru'l-hadislerin, hângâhların, yeni mescidlerin yanısıra, zâviye ve ribatların yapıldığını görüyoruz<sup>130</sup>.

Mescidler daha önce de temas ettiğimiz gibi<sup>131</sup>, sadece namaz kılmaya mahsus yerler değildi. Bilhassa dini ilimlerin öğretildiği mekanlar olarak da

126 Sauvaget, Dımaşku's-Sâam, s.34.

127 Abdiurrezâk Muâz, "İshâmu'l-mer'e fi'l-imâra bi-Dımaşk" et-Türâsu'l-arabî, sayı 6.s.216-217, Mart 1979.

128 Şeşen, Salâhaddin Eyyûbî ve Devlet,s.337.

129 İmâdüddîn Halîl, Nuruddîn Mahmûd,s.129; Şeşen, a.g.e..s.337.

130 Kûrd Ali, Hîtat,VI,67; Bkz.Ek II,plan 5.

131 Bkz.Tez metni,s.

kullanıldılar. Bunun yanısıra Arap diline ait ilimler, tarih v.b. de buralarda okutuldu<sup>132</sup>. Nitekim Ebû Şâme (ö.665-1266), bu asırda, Dımaşk'ın en eski ve en meşhur camii olan Emevî Camii'nde umuma açık tarih dersleri yapardı<sup>133</sup>. Şu kadar var ki, bu ilimler arasında Kur'an ve sünnet ilmleri öncelikli bir yer işgal eder.

Dımaşk'taki mescidler içerisinde Emevî Camii ehemmiyetli bir yere sahiptir. Dımaşk'ta bina edilen ilk cami olmasının yanısıra, yapı itibarıyle de İslâm camilerinin ilkidir<sup>134</sup>. Bu camiyi Emevî halifesi Veliid b.Abdülmelik, h.80-97 (m.699-715) tarihleri arasında yaptırmıştır. O zamanlar yapımı için, her birinde 28.000 dinar bulunan dörtyüz sandık harcanmıştır<sup>135</sup>. Tarih boyunca birçok şöhretli alimin bu camide dersler verdiğine şahid oluyoruz. Dımaşk'ı h. 580 (m.1184) tarihinde ziyaret eden seyyah İbn Cübeyr, bu büyük camiideki ders halkalarından şöyle bahsetmektedir: "Emevî camiinde hergün sabah namazını müteakiben büyük bir cemaat kırâ'at-ı seb'a okumuk üzere toplanır. Kur'ân-ı Kerîm'i iyi hıfz edemeyenler için de, ikindi namazından sonra Kevser süresi ile Nâs süresi arasındaki talim ettirildiği ders halkası kurulurdu. Böylece sabahdan akşamaya kadar ders okunmayan hiç bir vakte rastlanmamıştır. Bu ders halkalarına katılan kimselerin sayısı beşyüzü geçerdi. Yine orada, ilim talebelerine has ders halkaları vardı. Müderrisler, bu ders halkalarında yüksek seviye ilimler okuturlardı<sup>136</sup>. Dımaşk denince nasıl ki akla gelen ilk şey Emevî camii oluyorsa, Emvî camii denince de khatıra gelen Nesr Kubbesi'dir desek herhalde hata etmiş sayılmayız. Gerek mimari yapısı, gerekse ilmî açıdan taşıdığı mana itibarıyle bu kubbenin apayı bir yeri vardır<sup>137</sup>. Bu kubbenin altında, asırlar boyu sadece hadis ilim halkalarının kurulmuş olması, bu mekanın farklılığını sergilemektedir. Burada ilk defa h.397 (m.1006) tarihinden başlamak üzere Allâmetü's-Şems Muhammed el-Meydânî (ö.423/1031) yirmibeş yıl müddetle hadis dersleri verdi. İkindi namazından sonra Buhârî'nin Sahîh'ini okuturdu. VI. ve VII. hicrî asırlarda İbn Asâkir (ö.571/1175), İbnü's-Salâh

132 Kehhâle, Dirâsât,s.99; Kürd Ali, a.g.e.,VI,68.

133 Kürd Ali, a.g.e.,VI,68; Bkz.Ek I,resim 10.

134 Gustave le Bon, Hâdaratü'l-arab, s.169; Bkz.Ek I, resim 8.

135 İrbilî, Mehâsimu Dımaşk, Zahiriyye Ktp.nr.66920,vr.153b-154a; Bkz.Ek II, plan 3.

136 İbn Cübeyr, Râhle,s.244-245.

137 Geniş bilgi için bkz. İbn Cübeyr,a.g.e., s.264-267; Afîf el-Bühenî,Câmi'u'l-Emevî,s.101; Duhûnân, fî riħâbi Dımaşk, s.261-262; Bkz.Ek I, resim 7.

(ö.643/1245), İmam Nevevî (ö.676/1277) gibi asırın büyük muhaddislerini ağırlayan bu mekan, Şam'ın son muhaddisi Muhammed Bedreddin el-Hasenî (ö.1354/1935)'den sonra bu özelliğini kaybetmiştir<sup>138</sup>.

Hicri VI. asırda Emevî Camii'nin tedrise tahsis edilen zâviyeleri meşhurdur. Buralarda talebelerin öğrenimi için ilmî halkalar kurulurdu<sup>139</sup>. Bu zâviyelerden en meşhurları, Zâviye Mâlikiyye, Dâru'l-hadis Fâdiliyye, Dâru'l-hadis - Urviyye'dir<sup>140</sup>. Bu ders halkalarının yanısıra, talebe yurtları, hoca ve fakirlere ayrılan evler de vardı.

Bu asırda Dımaşk, vakıf sistemi ile inşa edilen ve kısa zamada çoğalan medreselerle, başta Kahire, Kudüs ve Bağdat olmak üzere diğer İslâm şehirlerini gölgede boıraktı. Dımaşk'ın bu üç şehri geride bırakan bir özelliği de, belli bir ilim dalına tahsis edilen ihtisas medreseleri diyebileceğimiz medreseler (.....)'ın çokluğudur<sup>141</sup>. Dımaşk'ta ilk medrese, h.V.asırın ilk yarısının sonlarında h.444 (m.1052)'de, kırâat alimi Reşe' b.Nazif b.Mâşallah (ö.444/1052) tarafından Reşâiyye Medresesi adıyla dâru'l-Kur'an olarak kurulmuştur<sup>142</sup>. Başkalarının zannettiği gibi, Dımaşk'ta kurulan ilk medrese Sâdirriyye Medresesi değildir<sup>143</sup>. Sâdirriyye Medresesi, burada tesis edilen ilk fıkıh medresesidir. İnşa tarihi ise h.491 (Reşâiyye Dâru'l-Kur'an'ından 47 sene sonra)'dır<sup>144</sup>. Medreseler bilhassa Nûrîler ve Eyyûbiler zamanında çoğalma ve gelişme göstermişlerdir. Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî fıkıh okutan ihtisas medreselerinin yanısıra, içinde kırâat ilimleri tedris edilen dâru'l-Kur'anlar ve hadis ilimleri ve rivayetiyle meşgul olunan dâru'l-hadisler bu gelişmenin önemli bir parçasıdır<sup>145</sup>.

Bu asırdaki ilmi gelişmeden hadis, fıkıh başta olmak üzere diğer dînî ilimler

138 Behçet Baytar, "Müdderissün tahte kubbeti'n-Nesr", Mecelletü'l-Mecma' sayı 24,s.59-72, Dımaşk 1949; Yaşar Kandemir, "Bedreddin el-Hasenî" mad., DIA,V,331.

139 İbn Cübeyr, Rihle,s.244-245

140 Emine Baytar, et-Tâlîm fî Dımaşk, İbn Asâkir,s.291-292; Bkz.Ek II,plan 3.

141 Nuaymî, Dâru'l-Kur'an,s.7 (muhakkikin mukaddimesi).

142 Nuaymî,Dâris,I,11; Kürd Ali, Hıtat,VI,71; Kehhâle, Dirâsât,s.99; Emine Baytar, et Tâlîm fî Dımaşk, İbn Asâkir, s.268.

143 Krş.Bedrân,Mtinâdem.e.s.178; Nuaymî, Dâru'l-Kur'an,s.7 (muhakkikin mukaddimesi); Ulebî, Hıtatu Dımaşk, s.196-197.

144 Ulebî.a.g.e.,s.196.

145 Kürd Ali,a.g.e.,VI,68.

nasibini almıştır. Bunlardan sonra Arap dili, ictimâî ve tarihi ilimler gelir<sup>146</sup>. Yine Dımaşk'da tıp, eczacılık ve mühendislik medreseleri kurulmuştur. Bu asırlarda felsefe, tabiat ilimleri ve matematik okutan ihtisas medreselerine rastlamıyoruz. Bazı ilimler, özellikle felekiyat, coğrafya, tarih çeşitli devirlerde camilerde okutuldukları gibi, adı geçen medreselerde okutuluyor olabilir<sup>147</sup>.

Bu medreseleri, sultanların yanı sıra, sultan hanımları ve kızları<sup>148</sup>, emirler, komutanlar, ilim adamları ve hayır sahibi tacirler yaptırılmışlar<sup>149</sup>, bu müesselere ayakta durmaları için de bahçeler, araziler ve evler vakfetmişlerdir. İbn Cübeyr'in ifadesiyle, adeta belde kâmilen vakfedilmiş gibiydi<sup>150</sup>. Tabiki medreseler sadece vakfiyelerindeki paylarıyla kalmadılar. Valilerin ihsanları, hayır sahiplerinin yardımcıları eksilmedi. Valilerin saraylarından, doğum ve düğün gibi sevinçli günlerde altın, kurban vs. medreelere gönderilirdi<sup>151</sup>.

Medreselerin bu asırda çokça yayılmaya başlamasında başlıca sebep olarak şunlar sayılabilir:

1.Nureddin ve Salâhaddin'in Ehl-i Sünnet akidesini yayma ve Şî'ilerin bid'atlerini ortadan kaldırma gayretleri.

Nureddin'in bu konudaki "bizler medreseler yapmakla ancak ilmi yaymak, bid'atleri bu beldeden kaldırmak ve dini izhar etmek istedik" sözü bu gayeye ışık tutmaktadır. O, Dımaşk'ta bir çok medrese inşa ettirmiştir. Bunların en meşhurları, 563/1168 de bir Şâfiî Medresesi olarak inşâ edilen Nuriyye Suğrâ medresesi, Medrese Câmiu'l-Kal'a, Medrese İmâdiyye, Medrese Salâhiyye, Medrese Kellâse, Dâru'l-hadis en-Nûriyye'dir.( 568/1172) yılında yine Şâfiîler için büyük, merkezi bir medrese yapımına başlanmışsa da tamamlanmadan Nureddin vefat etmiştir 569/1173 .Ondan sonra gelen Nâsır Salâhaddin'in kardeşi Melikü'l-Adil bu medreseyi tamamlamış, adına Medrese Adiliyye veya Nûriyye Kübrâ denmiştir<sup>152</sup>. İbn Cübeyr ondan, "dünyanın en güzel medreselerinden biri" diye bahseder<sup>153</sup>. Nureddin, bu

146 Emine Baytar,a.g.e.,s.299.

147 Kürd Ali,a.g.e.,VI,68.

148 Bu asırda hanımların medrese yaptırmadaki gayretleri için bkz.Abdürrezzâk Muaz, "İshâmu'l-mer'e fi'l-imâra bi-Dımaşk", et-Turastî'l-arabî,sayı 6.s.216-217,Mart 1979.

149 Kürd Ali,a.g.e.,VI,68.

150 İbn Cübeyr, Rihle,s.248.

151 Ebû Şâme, Ravzateyn, I,13.

152 İmâduddîn Halîl, Nûruddîn Mahmûd, s.162.

medreselerin bütün ihtiyaçları için mülkler vakfetmişti. Yaptığı toplam vakıf gelirlerinin yarısını Emevi Camii'nin güzelleştirilmesi ve onarımına, diğer yarısını on parçaya ayırıp, ikisi Hanefiler için inşa ettirdiği medreselerin ıslahına, kalanı ise Dımaşk ve civarında bulunan 9 adet mescide harcandı<sup>154</sup>.

Salâhaddin de, Şî'a mezhebinin yıkmak ve İsmâîlî-Fatîmîler'den gelen zararlı fikirleri yoketemek için medreseler kurmuştur. Selçukluların büyük veziri Nizâmülmülk'ten sonra, İslam aleminde en büyük ve şöhretli medreseleri tesis eden Salâhaddin'dir. Onun zamanında Dımaşk, bir medreseler şehri olmuştur<sup>155</sup>.

## 2.Nureddin ve Salâhaddin'in ulemaya gösterdiği ihtimam, ikram ve ihsan.

Bu asırda müderrisler, en büyük şerefe nâîl olmuştu. Öyleki, onlar protokolde, valilerin önünde yer alıyorlardı<sup>156</sup>. Bu durum, devlet ricâli arasında çekememezlige sebep olmuş, meselâ Şâfiî fakihî Kutbuddin en-Nîsâbûri (ö.578/1182) sultandan gördüğü hürmet ve himayeden ötürü devlet ricâli tarafından kıskanılmıştır<sup>157</sup>. Nureddin Zengî, bir çok âlimi dersler vermek üzere, bölgenin dört bir yanından Şam'a davet etmişti. Öyleki Şam için "Nureddin zamânında, ulemâ, fukahâ ve sâfiyyenin uğrak yeri oldu" denmiştir<sup>158</sup>.

Bu davete icabet eden arasında, edib, şâir, tarihçi İmâd el-İsfahâni (ö.597/1200)'yi görüyoruz. 562/1166'de Dımaşk'a geldi ve Nureddin tarafından müderris olarak Nûriyye medresesine tayin edildi. Bundan sonra da medrese, ona nisbetle Medrese İmâdiyye diye adlandırılmıştır<sup>159</sup>. Yine bunlar arasında, fakihlerden Muhammed b.Ebi'l-Kâsim el-Belhi (ö.599/1203), Kutbuddin en-Nîsâbûri (ö.585/1189), Şerefuddin b.Ebi Asrûni (ö.585/1189), Ebû Hasen el-Eşterî (ö.506/1110'dan sonra), muhaddislerden Nûriyye Dârul-hadisi ilk müderrisi İbn Asâkir (ö.571/1175), sâfiyelerden Ebûl-Feth Ömer b.Hammûye el-Cüveynî (ö.617/1220), nahivci ve usulcülerden Sîbt İbnî'l-Cevzi (ö.654/1256) sayılabilir<sup>160</sup>.

153 Ibn Cübeyr,Ruhle,s.256.

154 Ibn Kesîr,Bidâye,XII,283; İmaduddîn Halîl,a.g.e.,s.21.

155 Hitti, İslâm Tarihi,IV,1064.

156 Ebû Şâme,Ravzateyn,I,15; Ibn Kesîr,Bidâye,XII,271-282.

157 İbnü'l-Esîr, et-Târihu'l-bahir,s.171.

158 Kürd Ali,Hîtat,IV,67; Şeşen,Salâhaddin Eyyûbi ve Devlet,s.337.

159 Nu'aymî,Dâris,I,408-411.

160 Kürd Ali,a.g.e.,IV,33-34; İmâduddîn Halîl,Nûreddin Mahmûd,s.149-157.

Nureddin devrinde başlayan alimlerin Şam'a ve Mısır'a akını, Salahaddin devrinde daha da hızlandı. İslam dünyasının her tarafından Eyyûbîler ülkesine alimler ve talebeler akın ettiler<sup>161</sup>. Salâhaddin de konlara ikram ve ihsanda bulunurdu. Kâdî Fâdîl (ö.597/1200) Salâhaddin için yazdığı kitapta derki "sanıklı erkânın devletten aldığı ıktâ'ât ve maaşların tutarı 200.000 dinar geçer, bazen de 300.000 dinar olurdu"<sup>162</sup>. Abdüllatif el-Bağdâdî (ö.629/1231) de o yıllarda Salâhaddin'in ısrarı üzerine Dımaşk'a gelip ders veren alimlerden biridir. Kendi ifadesiyle "Salahaddin benden Dımaşk Emevî camiinde ders vermemi istedi ve aylık 30 dinar maaş tahsis etti. (Salahaddin'den sonra bu maaş 100 dinara yükseltilmiştir) Dımaşk'a döndüm ve camide ders vermeye başladım. Dımaşk'a girdiğimde orada, sultanın ihsanlarının topladığı, Bağdat'tan ve çeşitli beldelerden bir çok meşhur kimse gördüm. Bunlar arasında Cemâluddin Abdüllatif, İbn Talha el-Kâtib'in, İbnu'l-Attâr'ın, İbn Hübeyrâ'nın ailesinden bazıları, el-Kindî el-Bağdâdî vardı" demektedir<sup>163</sup>. Yine İbn Cübeyr Dımaşk'a geldiğinde (580/1184) geri dönüp Endülüs halkına şöyle seslenmektedir : "Ülkemizde gelişen kötülüklerden kurtulmak isteyenler bu ülkeye gelsinler, ilimle meşgul olsunlar. Bir kere hiçbir geçim sıkıntısıyla karşılaşmayacak, gayreti ile bir çok yol kendisine açılacaktır"<sup>164</sup>.

3. İki hükümdarın da emniyeti sağlamış olmaları<sup>165</sup>.

İbn Şeddâd (ö.632/1234) Nureddin'den bahsederken, yaptığı faaliyetler içinde, insanların mallarından ve canlarından emin olmalarını zikretmektedir<sup>166</sup>.

Bu asırda Dımaşk'ta kurulan medreseler hakkında bir sayı vermek gerekirse şöyle bir tabloyla karşılaşılır. 468-658/1076-1260 yılları arasında Dımaşk'ta kurulan medreseler, şehir içinde büyük mescidlerde beş adet, diğer mekanlarda ellibir tanedir. Şehir dışında ise bu rakam yirmiyedidir. Nureddin döneminde (548-569/1153-1173) dokuz adet medresenin açıldığı, Eyyûbîler döneminde ise bu sayının altmışça yükseldiğini kaynaklardan öğrenmekteyiz. Dâru'l-hadisler ise Nûriyye

161 Şeşen,Salâhaddin Eyyûbî ve Devlet,s.338.

162 Kürd Ali,Hıtat,IV,67-34.

163 İbn Ebî Usaybi'a,Uyûnu'l-embâ,II,304; Duhmân, Fî rihâbi Dımaşk,s.260; Şeşen,a.g.e.,s.338  
(Abdüllâtif el-Bağdâdî'den naklen)

164 İbn Cübeyr,a.g.e., s.258.

165 Emine Baytâr, "et-Ta'lîm fî Dımaşk",İbn Asâkir,s.236-237.

166 Ebû Şâme,Ravzateyn,I,14 (İbn Şeddâd'dan naklen).

döneminde bir, Eyyûbîler döneminde ise 9 tanedir<sup>167</sup>. 580/1184 yılında Dımaşk'a gelip te 20 medrese gördüğünü söyleyen İbn Cübeyr<sup>168</sup>, araştırmamıza göre mevcut sayının çok altında bir rakam vermektedir. Görüldüğü gibi medrese sayısı, bunun bir hayli üzerindedir<sup>169</sup>.

Şüphe yok ki, ilim bu medreselerde bazı nizamnamaler ve metodlarla verilirdi. Talebeler, kendilerine ait önemli dersleri okurlar, öğrenciklerinden imtihan edilirler, neticede kâfi görülsürse, ders okutma, hitabet, imamet konusunda icazet alırlardı<sup>170</sup>.

Bu medreselerde okutulan ilimler, takip edilen kitaplar, uygulanan metodlar ve hazırlanan yönetmelikler, yapılacak daha geniş bir çalışmanın ürünü olacaktır kanaatindeyiz.

Medreselerin yaygınlaşması sonucu ilmiye sınıfı yeni bir siyasi güç haline gelerek, düzenin kontrolünü üzerine aldı. Sultanlar, ilmiye sınıfının tasvip etmediği şeyleri yapamaz oldular<sup>171</sup>.

Bu medreselerin yanısıra Dımaşk'ta hangâhlar (sûfi evleri) mevcuttu. Buralarda mutasavvıflar, dinî ilimler öğrenirlerdi. Bu durum, oraya intisab edenler için mecbûrî idi. Dolayısıyla müridler, bid'atlerden uzaklaşmış, şer'î yoldan ayrılmamış oluyorlardı<sup>172</sup>. Hangâhlarda öğrenim ikiye ayrılrıdı. İcbârî öğretim ki buna dinî emirler ve Arap dili dahildi. İhtiyari öğretim ki, kişi kabileyetine göre şer'î ilimler hadis, tefsir, ve usulu'd-din okumada serbest bırakılırdı<sup>173</sup>. Hangâhlardan başka, ribât, zâviye ve türbelер bulunuyordu. Ribâtlar da, hangâhlarda olduğu sufilerin hem evleri hem de medreseleri idi. Ancak ribâtlar cihad için yapılmışlardı<sup>174</sup>. Zâviyeler ise, sufilerin ibadet ve zikirle meşgul oldukları müesseselerdi. Hangâhlarda olduğu gibi içlerinde sistematik bir ilim okutulmazdı. Bu da zâviyeden hangâhı ayıran en önemli özellikleştir. Türbelere gelince, türbe, içinde

167 J.Gilbert,"Institutionalization of Muslim", *Studia Islamica*, sayı.51,s.115-116,1980.

168 İbn Cübeyr,Rıhle,s.255.

169 Emine Baytar,"et-Ta'lîm fî Dımaşk",İbn Asâkir,s.269.

170 Kürd Ali,Hıtat,VI,69.

171 Şeşen,Sâlâhaddîn Eyyûbî ve Devlet,s.444.

172 Ulebî,Dımaşk,s.178.

173 Emine Baytar,"Et-Ta'lîm fî Dımaşk",İbn Asâkir,s.295.

174 a.mlf.,a.g.e.,s.295-296.

yatan için ecir kasıyla dînî ilimlere ve Kur'ân-Kerîm öğretilen birer ilim müesseseleri görünümündeydi<sup>175</sup>. Dîmaşk'ta 468-658/1076-1260 tarihleri arasında 11 tane hanîgâh, 7 tene ribât ve 8 tane zâviye kurulmuştur<sup>176</sup>. Bütün bu müesseselere ilâveten ulemâ evlerini de ilmî kuruluşlar kapsamı içerisinde tutubiliriz. Zira oralarda da ev sahibi alimin riyasetinde dînî ilimler okutulurdu<sup>177</sup>.

Nureddin'le gelişen ilmî ve kültürel canlılık, Salâhaddin döneminde de devam etti. Bu devirde, hadis ve fıkıh ilimleri en parlak dönemlerini yaşadı. Bu ilimler, yukarıda zikri geçen ilmî müesseselerde okutuldu. Tasavvuf da büyük gelişme gösterdi. Bunda, Nureddin ve Salâhaddin'in zühd hayatına sıkı sıkıya bağlı olmaları önemli rol oynamıştır : Tarih ve idare ilimleri sahasında da mühim eserler meydana getirilmiştir. Nureddin döneminde felsefeyle ilgili ilimler rağbet görmezken, Salâhaddin devrinde büyük mütefakkirler yetişmiştir. Fizik, matematik, astronomi bir dereceye kadar itibar gördü ise de, bu ilimlerle uğraşanlar, idareciler ve halk nazarında din âlimleleri ve mutasavvıflarla mukayese edilebilecek bir itibara hiç bir zaman sahip olmamışlardır<sup>178</sup>.

Moğol İslilâsı, bir çok şeyin yanısıra ilimlerin de zayıflamasına yol açmıştır. Bu ilimler içerisinde sadece tarih ilmi, Memlûkler devrinde gelişmesine devam etmiştir<sup>179</sup>.

Hicrî 658 yılında Dîmaşk hakimiyetini ellerine geçiren Memlûkler, dînî ve iktisâdî iki hayata önem vermişlerdi. Bu iki hayatın temsilciliğini de ulemâ ve tüccar yapmıştır. Memlûk sultanlarının bu iki guruba gösterdikleri itina, gayeleri doğrultusunda devletlerinin bekasını sağlamak içindi<sup>180</sup>.

Ulemânın dînî hayatı ve buna bağlı olarak sosyal hayatı tanzim etmeleri, onları ehemmiyyetli bir konumda tutmuştur. Yine ulemâyi, toplumun ailevî, ticârî, talîmî ve kanûnî düsturlarının koyucuları olarak düşünürsek, o dönemde Memlûk devleti için ne denli önemli bir mevkîyi işgal ettiklerini de görebilirz<sup>181</sup>.

175 Ulebî,a.g.e.,s.178; Hîtatü Dîmaşk,s.389-393.

176 J.Gilbert,"Institutionalization of Muslim" Studia Islamica,sayı.51,s.119,1980.

177 Kürd Ali,a.g.e.,VI.67; Emine Baytar,a.g.e.,s.236.

178 Şeşen,Salâhaddin Eyyûbî ve Devlet,s.444-445.

179 Şeşen,a.g.e.,s.455.

180 Labidus,Müdfînî'ş-Şâm,s.220.

181 Labidus,a.g.e.,s.205.

Memlûkler döneminde dinî ilimlerin tamamı, lûgat ilimleri, tarih ve tabakat alanlarında gerek alimlerin, gerekse eserlerinin sayısı bakımından büyük bir patlama görülmektedir. Yetişen âlimlerin sayısı, diğer dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar fazladır<sup>182</sup>. Bu alimler arasında hadis ulemâsında Ebu'l-Feth el-Mizzî (ö742/1342), Zehebî (ö.748/1347), fakihlerden İbn Dakikî'l-îd (ö.702/1302), Sadruddin b.Vekîl (ö.716/1316), İbn Zemlekânî (ö.727/1327), İbn Cemâ'a (ö.733/1333), İbn Teymiyye (ö.728/1328), nahivde İbn Mâlik (ö.672/1273), tıp ilminde İbn Ebî Usaybia (ö.668/1270), İbnu'l-Lebbûdî (ö.670/1271), İbnu'n-Nefîs (ö.687/1288), tarih ve coğrafyada İbn Hallîkân (ö.681/1282), İbn Şeddâd (ö.683/1285), Alemuddîn el-Birzâlî (ö.739/1339) sayılabilir<sup>183</sup>.

Bu asır, Arap edebiyatında, nahivde, hadiste, fıkıhta, tarihte büyük ansiklopedilerin çıktığı asır olmuştur. Nevehî Mecîmî'unu, İbn Teymiyye Fetevâ'sını, İbn Hallîkân Vefeyât'ını, İbn Kesîr Târih'ini bu asırda kaleme almıştır<sup>184</sup>.

Bu dönemde yetişen çok sayıda büyük âlimin hemen hemen tamamına yakını, önceki âlimlere tâbî olan mukallidler durumundaydılar. Bunlar şerh, talik, cem', ihtisar işleriyle uğraştılar. Bunda da, Memlûk sultanlarında görülen mezhep taassubu önemli rol oynamıştır. Bu dönem, bilhassa büyük şârihleri ve ansiklopedist alimleriye meşhur oldu<sup>185</sup>. Diğer bir açıdan bu dönem, fikhî çalışmalarında mezheb taassubu ve taklit damgasını taşımaktadır. İlmî çalışmaların yoğunlaşması, âlimler ve öğrencilerin sayılarının büyük rakamlara ulaşmasına karşılık, ilmî fâliyetlere ezebercilik ve nakilcilik hakim olmuştur. Dolayısıyla hicrî VI, VII. ve VIII. asırların şöhreti, düşüncenin gelişmesi değil, ilmin yayılması ve âlimlerin çoğalmasıdır<sup>186</sup>.

İlk Memlûk sultanları ve emirleri âlimlere iyi muamelede bulunmuşlardı. Aynı dikkat ve titizliği medreselerin kurulmasında ve gelişmesinde göstermişler, ihtiyaçlarını karşılamada bir hayli cömert davranışmışlardır. Zaten Memlûk şehirlerinde Eyyûbiler'den kalma çok sayıda medrese bulunuyordu. Bu sayı Memlûkler zamanında yeni yapımlarla daha da artmıştır<sup>187</sup>. Bu medreseler, ihtisas

182 Yiğit, İslâm Tarihi, s.205.

183 Bu dönemde yetişen ulemâ ve eserleri hakkında bkz. Yiğit, a.g.e., s.257-365.

184 Ulebî, Dîmaşk, s.160.

185 Kürd Ali, Hitat, IV, 49; Salih Yusuf, Bedruddîn el-Aynî, s.15; Hammâde, Vesâik, s.8; Ulebî, a.g.e., s.160; Yiğit, a.g.e., s.205.

186 Ebû Zehre, İbn Teymiyye, s.145; Yiğit, a.g.e., s.205.

medreseleri olarak çeşitli ilimleri kapsamaktadır. Kur'an medreseleri, hadis medreseleri, fıkıh medreseleri ve tıp medreseleri gibi<sup>188</sup>. Nuaymî (ö.927/1520), Memlûkler zamanında Dımaşk'ta inşâ edilen medreseler içerisinde, fıkıh medreselerinden Hanefiler için 52 medrese, Şâfiîler için 63 medrese, Malikîler için 4 medrese, Hanbelîler içinse 11 medrese saymaktadır. Yine bunların yanısıra, 7 adet dâru'l-Kur'an, 16 adet dâru'l-hadîs, 3 tane dâru'l-Kur'an ve hadis, 3 adet de tıp medresesi vardı<sup>189</sup>. Dikkat edilirse, fıkıh medreselerinin diğer medreselerden sayıca üstün oldukları görülecektir. VI.hicrî asırda da aynı durum söz konusuydu. Bunun sebebi olarak şunlar zikredilebilir.

1.Ehl-i Sünnet akidesini korumak, şiielerin etkisini yok etmek. Bunun enkestirme yolu da fıkıh medreseleri kurarak sahîh hükümleri yaymaktı. Halk da buna rağbet ediyordu. İlk olarak Sahlçuklular Irak'ta, sonra Nureddin Dımaşk'ta, Eyyûbîler de Şam ve Mısır'da bu usulle hareket ettiler.

2.Fıkıh medreseleri, resmî medreseler görünümündeydi. Zira devletin çeşitli kademelerinde görev yapan kadılar, ashâb-ı mevâris, beytü'l-mal vükelâsı, sîr emirleri bu medreselerden yetişirlerdi. Bu vazifeler de ahkâma tam bir vukûfiyet gerektiriyordu<sup>190</sup>.

3.Mezhep taassubu, bağlılarını, mezheplerinin başarılı olması ve yayılması için fıkıh medreseleri kurmaya itmiştir.

İşte bütün bu sebeplerle, 26 adet dâru'l-Kur'an ve dâru'l-hadise mukabil, fıkıh medreseleri 130'u bulmuştur<sup>191</sup>.

Bu medreselerin ayakta durmasında ve ilmî hareketin canlanması vakıfların büyük etkisi olmuştur. Bunda da sultanlar ve halkın tesiri inkâr edilemez<sup>192</sup>.

Bu dönemde Dımaşk'ta medreselerin yanısıra içlerinde dinî ilimler okutulan 29 tane hangâh, 23 ribât, 29 zâviye ve 100 tane de türbe bulunuyordu<sup>193</sup>.

187 Yiğit, İslâm Tarihi, s.243-247.

188 Ulebî, Dımaşk, s.181.

189 Nuaymî, Dâris, I, 15; Ulebî, a.g.e., s.173-175; Yiğit, a.g.e., s.246.

190 Nuaymî, Dâru'l-Kur'an, s.11-12 (muhakkîkin mukaddimesi); Ulebî, a.g.e., s.176.

191 Kürd Ali, Hıtat, II, 383-406; Yiğit, İslâm Tarihi, s.247.

192 Ulebî, Dımaşk, s.162-164.

193 Nuaymî, Dâris, II, 233; Ulmevî, Muhtasar Dâris, s.182; Bedrân, Münâdemâ, s.317; Ulebî, a.g.e.,

Memlûkler döneminde mescidler, geçen asırlardaki aktif eğitim fonksiyonunu devam ettirmişlerdir. Bu dönemde mescid sayısı 340'a yükselmişti. 40 tanesinde cuma namazı kılınmır, ders okutulurdu. Bunlardan en meşhurları, Bâbu'l-Ferâidîs'in kuzeyinde Tevbe Camii diye maruf Câmi' Yılboğa ve kalenin batısındaki Câmi' Tenkîz'dir<sup>194</sup>.

Halk arasında ilmî seviyeye gelince, Dîmaşk'taki yüzlerce cami ve ilim halkaları, halkı ilme çekme açısından faydalı olmuştu<sup>195</sup>.

## B. KÜLTÜREL YAPI :

Entellektüel alanda ve eğitim-öğretim fâliyetlerindeki bu çeşit görünüslere rağmen İslâm kültürü, Haçlı seferleri esnasında esasen doğu bölgelerinde seviye kaybına uğramış bulunuyordu. Bundan bir müddet evvel bu kültür, ibdâ edici, yenilik ortaya koyucu güç ve kuvvetinden kesilmişti. Felsefe, tıp, müzikî ve diğer ilim dallarında parlayan hemen bütün büyük yıldızlar sönmüş vaziyetteydi. Bu asırlarda (h.VI. ve VII.), Batı hıristiyanlık alemi ile olan münasebetlere göz atılacak olursa, bu ilişkilerde odak noktası olan Suriye'nin, Batı üzerine tesir etmede cılız kalması, daha önceden başlayan bu sönükle izah edilebilir<sup>196</sup>.

Nureddin ve Salâhaddin dönemlerinde Dîmaşk, Emevilerden beri ilk defa çok mühim siyâsî ve kültürel merkez haline gelmişti Doğudan ve batıdan ünlü âlimler ve kişiler buraya akın ediyorlardı. Anlaşılan o ki, Dîmaşk bu devirde Bağdat'ı geride bırakmıştır<sup>197</sup>.

Dîmaşk bu iki sultan zamanında büyük bir medenî gelişme ve mimari hareketliliğe sahne oldu. Dîmaşk kalesi dışında inşa edilen yeni mahalle ve mîntikalarla şehir daha da büydü. Yukarıda da belirdiği gibi, bu mîntikaların en önemlisi<sup>198</sup> Kasyon Dağı eteklerindeki Salihîyye mîntikası olmuştur. Bu bölgenin tamamlanması ve tam bir şehir haline gelmesi Eyyûbilerin sonunu bulur. Orada tesis

s.178.

194 Ulebî,a.g.e.,s.178-179.

195 Ulebî,a.g.e.,s.189.

196 Hitti,İslâm Tarihi,IV,1066.

197 Şeşen,Salâhaddin Eyyûbî ve Devlet,s.446.

198 Bkz.Tez metni,s....

edilen camiler, medreseler, hangâhlar ve türbelerle, dinî kültürde gözden kaçmayan canlılıklar gözlenmiştir. İmar hareketleri bununla kalmayarak, adalet sarayı gibi sosyal müesseselerin yanısıra, bîmâristanlar, hamamlar, çeşmeler yapılmıştır. Bunlara ilâveten birer ticârî müessese olan hanlar ve kayseriyeler inşa edilmiştir<sup>199</sup>.

Eyyûbîler dönemi, bazı iç çalkantılara rağmen, kültür hayatı bakımından canlı geçmiştir. Bu devlet, İslâm dünyasının doğusuyla batısının birleştiği bir noktada kurulmuştu. Gerek teşkilât, gerekse kültür bakımından her iki kanadın etkisinde kalmıştı Horasan ve İran'dan olduğu gibi, Endülüs ve Kuzey Afrika'dan buralara akın gelen âlim ve talebe topluluğu, bu etkiyi de beraberlerinde getirmişlerdir<sup>200</sup>.

Eyyûbîler zamanında, Nureddin devrinde başlayan imar ve sosyal yardımlaşma hareketleri gelişmeye devam etmiştir. Bilhassa kale, kervansaray, köprü, han, hamam, medrese ve cami mimarisinde önemli gelişmeler olmuştur.

Kaza ve ilmiye teşkilâti önem kazanmıştır. Nureddin tarafından başlatılan adlî hareket, Sahâhaddin tarafından da devam ettirilmiş, başkadılar ve kazaskerlere geniş yetki verilmiştir. Bu dönemde adlî teşkilât, her türlü siyasi baskından uzak olarak çalışmıştır<sup>201</sup>.

Eyyûbî devleti, imar ve kültür hayatı, devlet teşkilâtı bakımından parlak bir dönemi temsil etmiş, Haçlı seferleri vasıtıyla Avrupa'ya da etki yapmıştır<sup>202</sup>. Orta çağın durgunluk devresinde bulunan Avrupa, Haçlı seferleri dolayısıyla şarkı yakından tanımış ve ilmî, fikrî, ticârî, sînâî sahalarda ondan büyük faydalar sağlamış ve Garba geçen bu değerler, Rönesans ve sonrası cihanşumûl Avrupa medeniyetinin doğmasına yardım etmiştir<sup>203</sup>.

Moğollar Bağdat'ı 656/1258 tarihinde tahrip edince meydana gelen duraklama, önceki duraklamalardan daha uzun ve tesirli oldu. Ulemâdan bir çoğu Dîmaşk ve Kahire'ye göç ettiler. Bununla beraber bu asırda Şam'da entellektüel bir tabakanın meydana geldiğini görüyoruz. Kültür hayatını ayakta ve canlı tutan bu

199 A.Muaz,"Ishâmu'l-mer'e ff'il-imâra bi Dîmaşk",et -Turâsî'l-arabî,sayı 6,s.217-223,Mart 1979.

200 Şeşen,Sâlâhaddîn Eyyûbî ve Devlet,s.439-444.

201 Şeşen,a.g.e.,s.443-444.

202 Şeşen,a.g.e.,s.443-440.

203 İ. Kafesoğlu,"Selçuklular"mad.,A.İ.,X,413; bu tesirler için bkz. Hitti, İslâm Tarihi,IV, 1066-1072.

kesimin yazdıkları eserler,. İslâm ümmetinin kütüphanelerinde ana kaynaklar olarak kabul görürken, güvenilir müracaat kitapları olarak da sonraki nesillerce kullanılmıştır<sup>204</sup>.

İslâm âlemi tarihte biri haçlılardan, diğeri Moğollardan gördüğü en önemli krizi yaşarken, Mısır'da kurulan ve sonraları Mısır'ı ve Suriye'yi bu iki düşmandan kurtaran Memlûkler, himayesine sığınan tüm mültecilere kucak açmıştı. Bunlar arasında doğu ve batı İslâm dünyasının en mümtaz ilmî şahsiyetleri de bulunuyordu. İlk Memlûk sultanları ve emirlerinin gayretleri ile, Eyyûbîlerin Nûrîlerden alıp da geliştirdikleri İslâm kültürü, bilhassa ilk zamanlarda kayda değer ilerlemeler göstermiştir<sup>205</sup>. Ancak zamanla ortaya çıkan iktisadî krizler, tabii âfetler ve iç savaşlar yüzünden Mısır ve ona bağlı bir ülke olarak Suriye'den oluşan Memlûkler ülkesi, virane haline geldi. İşte bütün bu sosyal ve siyasi şartlar içinde Mısır'dan yüksek seviyede herhangi bir entellektüel fâliyet beklenemezdi. Nitekim VIII. asırdan itibaren başlamak üzere, entellektüel alanda hakimiyeti ele geçirmiş bulunan İslâm milletleri topluluğu, bunu VIII. asırın başlarından sonra elinden kaçırmaya başlamıştır<sup>206</sup>.

### III. HADİS İLMİ :

Hadis ilmi, h.VI. ve VII. asırın kültüründe ilk sırayı işgal eder. Hadis ve fıkhanın bu asırda Nuriyye ve Salâhiyye devletinin güç aldığı önemli iki kaynaktır. Hadis ilmi bu dönemde, cemiyet nizamının temel taşılarından biri olduğu için aktüel bir ilmidir. Hadise sadece bu asırın ulemâsı değil, bu asırın dini kültürüne vakıf münevver kesim de ilgi duymuştur<sup>207</sup>. Ancak hadis müderrisinin nasıl lugat ve nahvi bilmesi lâzım gelirse, hadis ilmini rivâyet ve dirâyet açısından bilmesinin yanısıra, esmâiu'r-ricâl, nâsih-mensûh, rivayet çeşitleri ve hükümleri, ravilerin şartları ile cerh-ta'dil ilmine mâlik olması şart koşulmuştur<sup>208</sup>. Nitekim bu devrede

204 Kürt Ali,Hitat,IV,37-38.

205 Yiğit,İslâm Tarihi,s.243.

206 Hitti,İslâm Tarihi,IV,1105-1106.

207 Kehhâle,Dirâsât,s.95; Şeşen,Salâhaddin Devrinde Eyyûbiler Devleti,s.276.

208 İbn Haldûn,Mukaddime,II,471; Kalkaşandî,Subhu'l-a'sâ,V,464; Emine Baytâr,"et Ta'lim fi

eser veren büyük muhaddisler, önceki imamların aksine, hadisi ezber olarak ihata eden, sened ve metnin hallerini dirayet ve ilim olarak bilen kişilerdir<sup>209</sup>.

Bu devirde hadisçiler gerek halk, gerek idareciler tarafından büyük itibar görürlerdi. Mâlikîler ve Hambelîler kendi imamları Ahmed b.Hanbel (ö.241/855)'in Müsned'ine ayrı bir değer verirlerdi. Büyük hadis kitapları yanında cüzler de bu devirde büyük bir ilgi toplamış,bu konudaki eserlere yenileri eklenmiştir. Bu dönemde büyük hadis ravileri yetişmiş, çeşitli İslâm ülkelerini dolaşarak çok miktarda hadis kitabı okuyan ve bunları okutmak için icazet alan bu âlimler, pek çok talebe yetiştirmiştir. Hatta Nureddin ve Salâhaddin de bu talebeler arasında yer almışlardır<sup>210</sup>.

Hadis âlimleri Dımaşk'ta, genelde meşhur hadis kitaplarını okuturlardı. Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, Ahmed b.Hanbel bunların başında gelirdi<sup>211</sup>.

Bu dönem bir bakıma hadis usulüne dair geçmiş dönemlerde yazılan eserlerin tahlük edildiği hadis ilminin olgunlaşma döneminde<sup>212</sup>. Bu devrede hadis ilimlerine ait eserler tam kemale ulaşmıştır. Bu ilmin bütün nevîlerini içine alan eserler ortaya konmuştur. Buna ibarelerin tehzibi ve meselelerin dikkatle yazılması da ilave edilmiştir. Bilhassa bu dönemde, ilerideki asırlarda kendilerinden çokça istifâde edilecek olan hadis usulüne dair güçlü eserler, İbnu's-Salâh ve İmam Nevevî gibi büyük muhaddisler tarafından telif edilmiştir<sup>213</sup>.

Memlûkler zamanı ise, hadis ilmi açısından aynı bereketli dönemin bir devamı olarak hadis ilminin altın çağının şeÂklinde telâkki edilmiştir. Bu devrede yazılan hadis şerhleri ve rical kitapları, bu sahanın en güvenilir ve en çok okunan eserleri arasındadır<sup>214</sup>.

---

Dımaşk”, İbn Asâkir, s.260.

209 Itr, Menheciî'n-nakd, s.65-66; Çakan, Anahatlarıyla Hadis, s.143.

210 İbnü'l-Esîr, Kâmil, XII, 96-97; et-Târihu'l-bâhir, s.165-166; Ebû Şâme, Ravzateyn, I, 582-583.

211 Emine Baytar, “et-Ta'lîm fi Dımaşk”, İbn Asâkir, s.260.

212 Bkz. Çakan, Anahatlarıyla Hadis, s.143.

213 Itr, Menheciî'n-nakd, s.65-66; Çakan, a.g.e., s.143.

214 Sâlih Yûsuf, Bedrûddîn el-Aynî, s.37; İsmail Yiğit, İslâm Tarihi, s.253.

## A. ÖĞRETİM MÜESSESELERİ :

### 1. Câmi :

Dımaşk'ın fethinden (13/634) hemen sonra Yuhanna Kilisesi'nin yanında derhal inşa edilen, halîfe Veliid b.Abdîmelik zamanında da bu kiliseyi de içine alacak şekilde genişletilen (86/665) Emevî Camii, başta sahâbe olmak üzere tâbiûn büyüklerinin ve önlardan sonra gelen güçlü âlimlerin derslerine şâhid olmuştur<sup>215</sup>. Ebu'd-Derdâ (r.a.)'nın burada hadis okuttuğu rivayet edilmektedir<sup>216</sup>. Halîfe Hz.Ömer tarafından Dımaşk'a gönderilen Ebu'd-Derdâ, vefatına kadar (32/653) burada ders okutmakla günlerini geçirdi. Hatta bu camide ilk defa halka sistemi üzere derse başlayan odur<sup>217</sup>.

Hicrî VI ve VII. asırlarda, dâru'l-hadisler kurulmadan önce de bu usul devam etmiş, dâru'l-hadisler kurulduktan sonra da uygulana gelmiştir. Zira caminin dâvûdî ve uhrevî havasını hiç bir müessesese karşılayamayacağından, ihtisas müesseselerinden daha çok talebeler ile halkın da katılımıyla camiler, diğer ilimlerin yanında içlerinde hadis tedris edilen müesseseler olarak işlerliklerini daima muhafaza etmişlerdir.

Yukarıda da temas ettiğimiz gibi<sup>218</sup>, bilhassa Emevî Camiinin Nesir Kubbesi altında asırlar boyu kurulan hadis halkalarına, bu iki asırda da İbn Asakîr, İbnu's-Salâh, İmam Nevevî gibi sahalarında otorite âlimler ders vermek suretiyle katkıda bulunmuşlardır<sup>219</sup>.

### 2. Medrese :

Hadis ilmi bu iki asırda sadece dâru'l-hadis ve camilerde okutulmuyordu. Fıkıh medreselerinde de tedris edilmekte idi<sup>220</sup>. Bilhassa Hanefî fıkıh medreselerinde hadis okutulmasına ehemmiyet verilmişti<sup>221</sup>. Bir Hanefî ve Şâfi'i medresesi olan Zâhirîyye Medresesi'nde aynı zamanda bir de dâru'l-hadis bulunmaktadır. Şâfi'i kürsüsünün güneyine düşen bu dâru'l-hadis için çokça mülk vakfedilmiştir<sup>222</sup>. Elimizde hadis ilminin bu medreselerde nasıl ve ne şekilde

215 Melike Ebyad, "et-Ta'lîm fi'l-mescidi'l-câmi4 bi-Dımaşk", Arabî,sayı 330,s.134,Mayıs 1986.

216 İbn Mâce,Mukaddime,17.

217 Melike Ebyad,a.g.m.,s.138.

218 Bkz.Tez metni,s....

219 Behçet Baytâr, "el-Müderrisûn tahte kubbeti'n-Nesr", Mecelletî'l-Mecma'.Sayı 24,s.59-72.

220 Yiğit,İslâm Tarihi,s.273.

221 Sâlih Yûsuf,Bedîdüddîn el-Aynî,s.15.

okutulduğuna dair maalesef yeterli bilgi bulunmamaktadır.

### **3. İmlâ Meclisleri :**

Hadis metinlerinin dükte ettirildiği bu meclislere, söz konusu asırlarda Emevî Camii’nde, dâru'l-hadislerde ve ulemâ evlerinde rastlıyoruz. Bu meclislerin ürünleri olarak ortaya çıkan emâlilerin<sup>223</sup> kayıtlarına bakıldığından, bu dönem imlâ meclislerinin nerelerde kurulduğu tesbit edilebilir. Bu konuda, İbn Asâkir'in Dâru'l-Hadis en-Nûriyye kurulmadan önce Emevî Camii’nde, kuruluktan sonra da dâru'l-hadisdeki imlâ meclislerini misal olarak gösterebiliriz<sup>224</sup>.

### **4. Dâru'l-Hadisler :**

Dımaşk'ta ilk defa kurulup yayılan dâru'l-hadis müesseseleri, âdet olarak belli ulemâya tahsis edilirdi. Ashânda bir Hanefî olan Nureddin Zengî nin yaptırdığı dâru'l-Hadis en-Nûriyye'yi Şâfi'i'lere tahsis etmesi ve başına İbn Asâkir'i getirmesi, yine dâru'l-hadis el-Eşrefiyye el-Berrâniyye'nin Hanbelî Makdisîlere, Dâru'l-Hadis es-Sükkeriyye'nin de Hanbelî İbn Teymiyye ailesine tahsisi bu kabildendir<sup>225</sup>.

Dâru'l-hadîs sorumlusuna "şeyhu dâri'l-hadîs" denir. Vazife olarak da "meşîhatu dâri'l-hadîs" adı verilir<sup>226</sup>. Bu vazifeye döneminin bilhassa hadis ilminde ilimce en üstünü atanındır. Bu mevkî Dımaşk ulemâsının göz diği, Dımaşk'taki öğretim derecelerinin en yükseği idi<sup>227</sup>. Kimki dâru'l-hadis şeyhi olarak lâkaplanırsa ilimde en yüce mevkiye erişmiş olurdu<sup>228</sup>. Aldıkları maaş da o dönem öğretim kadrolarında görev alan, müderris dahil personelin en yüksek maaşıydı<sup>229</sup>.

Bu dönem Dımaşk dâru'l-hadislerinde ilmi faaliyetler, dâru'l-hadise nezâret

222 Ulebî,Hıtat,s.137.

223 Bkz.Tez metni,s....

224 Bkz.İbn Asâkir,Meclisân.s.17 (muhakkikin mukaddimesi); İbn Asâkir,Târîh,I,4 (muhakkikin mukaddimesi); Tez metni,s...

225 Sezgin,"Dâr al-Hadîth" mad,Encyclopedia of Islam,II,126; Abdülâzîz el-Merâğı,İbn Teymiyye, s.41.

226 Ulebî,Dımaşk,s.173.

227 Ali et-Tantâvî,el-Îmâmu'n-Nevevî,s.26.

228 Abdülğanî ed-Dâkr,el-Îmâmu'n-Nevevî,s.113.

229 Duhmân, Fî riħâbi Dımaşk,s.136.

eden nâzırın başkanlığı altında imam, mukîrî, kûrâat-ı seb'a öğrenceleri, muhaddis, hadis kâriî, hadis öğrencileri, hadis dinleyicileri, hâzin, mürettib, nakîb ve müezzinden oluşan bir kadro ile gerçekleştirildi. Bunun yanında daru'l-hadisin hizmetliler sınıfında bir kapıcı ve bir kayyım bulunurdu<sup>230</sup>.

Dîmaşk dâru'l-hadîsleri için fîkîh medreselerinde olduğu gibi farklı bir mimari yapı tayin edilmemişti<sup>231</sup>. Zaten bir kısmı da belli şahıslara ait evler iken sonradan dâru'l-hadîs olarak vakfedilmiştirlerdi. Bu tür binalarda da hâliyle medreselere has belli bir mimarî yapıyı yakalamak mümkün değildir. Dâru'l-hadîsler, medreselerde olduğu gibi dershane (eyvân), muhaddis ve talebe evinden meydana gelirdi. İlâve yapı olarak da içinde beş vakit namaz kılanan bir de mescid bulunurdu. Bu mescide diğer görevliler gibi bir de imam tayin edilirdi<sup>232</sup>. Yine dâru'l-hadîslerde içlerinde çok güzel kitapların bulunduğu, hoca ve talebelerin istifade ettikleri değerli kütüphaneler mevcuttu. Bu kütüphaneler, tanzim edilmiş kitaplari, pratik ve kolay yoldan kendileren ulaşmak kasıyla yapılmış fihristleri ile modern bir görünüm arzederlerdi. Bunlar, ya bir kişinin vakfetmesi ile, ya da umumun istifadesi için biriktirmek suretiyle meydana getirilirlerdi<sup>233</sup>. Misal olarak Takîyüddîn el-Yeldânî'nin bir çok kitabını ve mecmualarını Dâru'l-Hadîs el-Fadîliyye'ye vakfetmesini gösterebiliriz<sup>234</sup>. Dâru'l-Hadîs el-Urvîyye de böyledir. Oraya da Şerefüddîn b.Urve kitaplarını vakfetmiştir<sup>235</sup>. Yine Dâru'l-Hadîs el-Eşrefîyye el-Cevvâniyye'nin büyük bir kütüphanesi vardı. Takîyüddün es-Subkî, İbnu's-Salâh'ın damadı Fahrûddîn el-Kereci'din bahsederken ona ait hadis mecmualarının bu kütüphaneye vakfedilmiş olduğunu ve bunlardan bazılarını tedkik ettiğini söylemektedir<sup>236</sup>.

Dîmaşk dâru'l-hadîslerinde meşhur hadis kitapları okunurdu. Bunlar arasında Sahîhayn, Ebû Dâvûd, Tirmîzî, Nesâî'nin Sünen'leri, Ahmed b.Hanbel'in Müsned'i sayılabilir<sup>237</sup>. Meselâ İmam Nevehî, Dâru'l-hadîs el-Eşrefîyye'de Buhârî, Müslim ve

230 Bkz.Tez metni,s...

231 A.N.Abû,"el-Medrese fî imâra el-Eyyubiyye",Mecelletti'l-Havliyyât.c.24,s.76,Dîmaşk 1974.

232 Emine Baytâr,"et-Tâ'lîm fî Dîmaşk",İbn Asâkir,s.244,269,270; Ulebî,Dîmaşk,s.181. Dâru'l-hadîslerin müstemilâtı için bkz.Tez metni, s...

233 Emine Baaytâr,a.g.e.,s.270-271.

234 Nuaymî,Dâris,I,93.

235 Nuaymî,Dâris,I,82.

236 Subkî,Tabakât,VIII,344. İlgili kütüphane için bkz.Tez metni,s....

237 Emine Baytâr,"et-Ta'lîm fî Dîmaşk",İbn Asâkir,s.260.

Ebû Dâvûd'u okutmaktadır<sup>238</sup>. Hadis derslerinin yanında fıkıh ve tefsir dersleri de bu dâru'l-hadislerde okutulurdu. Nitekim Zemlekânî<sup>239</sup> Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşîhatine atandığında dâru'l-hadîste tefsîr, hadîs ve fıkıh derslerine girerdi<sup>240</sup>. Aynı zamanda bu dâru'l-hadislerde kırâ4at-seb'a da tediîs edilirdi. Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'de bu işe vazifeli bir mukîb bulunurdu. Bu da toplam 10 tane kırâ'at-ı seb'a talebesine bu ilmi öğretirdi<sup>241</sup>. Takiyuddîn el-Mîksâtî (ö.713/1313) de Dâru'l-hadîs en-Nâsîriyye'de kırâ'at-ı seb'a ve tefsir dersleri verirdi<sup>242</sup>.

Dîmaşk dâru'l-hadislerindeki talebe sayısına bir göz attığımızda mescidden farklı olarak, umumiyetle tesbit edilen kontenjanı aşmayan belirli sayıda talebenin bulunduğu görüruz. Üstelik bu talebenin adedi, mescidlerdeki ders halkalarının talebelerine nisbetle oldukça azdır. Talebe sayısını belirlemede müesseseyi vakfeden şahsın öngördüğü sayı nazar-ı dikkate alınırı<sup>243</sup>. Bir munune teşkil etmesi açısından Sittü's-Şâm'ın yaptırdığı Şâmiyye Cevvâniyye Medresesi'nin vakif sicilinde müderris, müezzin ve kayyım hâriç, mu'idle beraber talebe sayısının yirmiyi aşmaması şart koşulmuştu<sup>244</sup>.

Dîmaşk'ta dâru'l-hadislerin açılışında umumiyetle merasim yapılır ve açılışa devlet erkânından başta sultan veya vâli olmak üzere bir çok meşhur zevât katıldı. Açılış günü olarak da cuma günü cuma namazından sonra veya cuma gecesi tâyin edilirdi. Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye 15 Şaban 630 (27 Mayıs 1232) cuma gecesi böyle bir merasimle açılmıştı<sup>245</sup>. Yine Dâru'l-hadîs ed-Devâdâriyye nin açılışı da törenle olmuştu<sup>246</sup>. Bu davetlerde adet üzere ziyafet verilir, davete katılan meşhur muhaddislerden biri de teberrüken hadîs dersi yapardı. Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'nin açılışında böyle bir dersi İbnu's-Salâh vermişti<sup>247</sup>. Dâru'l-hadîs ed-Devâdâriyye'nin açılışında da ilk şeyh Alâuddîn b.Attâr ziyafet tertib etmiştir<sup>248</sup>.

238 İbnü'l-Attâr, Tuhfetü't-tâlibîn, s.40; Sehâvî, Menhî, s.96.

239 Hayatı için bkz. Tez metni, s....

240 Nuaymî, a.g.e., I,31.

241 Bkz. Tez metni, s....

242 Zehebî, İber, IV, 36-37.

243 Ahmed Çelebi, İslâm'da Eğitim Öğretim Tarihi, s.313-314.

244 Nuaymî, Dâris, I,303.

245 Bkz. İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 146; Tez metni, s....

246 Ulebî, Hitat, s.79.

247 Bkz. İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 146; Tez metni, s....

248 Ulebî, a.g.e., s.79.

Dımaşk'taki dâru'l-hadîslerde vazifeli muhaddisler, çoğu zaman, komşu bir dâru'l-hadîsteki meslektaşlarının derslerine katılmaktan kendilerini alamazlardı. Meselâ Fahruddîn b.Asâkir, Dâru'l-hadîs en-Nûriyye şeyhi iken Dâru'l-hadîs el-Urvîyye'deki dersleri takip ettiği olmuştur<sup>249</sup>. Yine Zekîyyûddin el-Bîrzâlî Arûbe'de ders okuturken hadîs dinlemekten de geri kalmamıştır<sup>250</sup>.

Dımaşk'ta 16 tane dâru'l-hadîs vardı. Bunlar Asrûniyye'deki İmam Nevehî'nin hadîs okuttuğu Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye, Kasyon Dağı eteğindeki Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Berrâniyye, Bâbu Tûmâ'daki Dâru'l-Hadîs el-Hîmsîyye ve Dâru'l-hadîs el-Kûsiyye, Bâbu'l-Ferec içerisinde Dâru'l-hadîs ed-Devâdâiye, Mî'zenetü's-Şâhîm'da Dâru'l-hadîs es-Sâmerriyye, Kassâîn'de Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye, Banyas Geçidi'nde Dâru'l-hadîs eş-Şûkayşakîyye, Emevî Camii içinde Urve Meşhedî'ndeki Dâru'l-hadîs el-Urvîyye, Kellâse'de Dâru'l-hadîs el-Fâdîliyye, Sâlihiyye'de Dâru'l-hadîs el-Kürûsiyye, Asrûniyye'nin güneyinde Dâru'l-hadîs en-Nûriyye, Kayşânî Hamamı yakınında Dâru'l-hadîs en-Nefîsiyye, Kasyon Dağı eteğinde Dâru'l-hadîs en-Nâsırîyye'dir<sup>251</sup>.

Dımaşk'ta müstakil dâru'l-hadîslerin yanısıra kur'an ve hadîsin ikisinin de öğretimi için Dâru'l-Kur'an ve'l-hadîs ismiyle müesseseler ilk defa Seyfûddin Melik Nâsîr tarafından kuruldu (590/1193)<sup>252</sup>. Nuaymî bunlardan Tenkiziyye, Sebâbiyye, Ma'bediyye olmak üzere üçünü zikretmektedir<sup>253</sup>.

Dımaşk dâru'l-hadîsleri bilhassa son asırlarda eski önemlerini kaybettiler. 1328/1910 tarihinde Dımaşk'taki medreseleri kapsayan bir çalışmanın gösterdiğine göre Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'deki talebe sayısı 10, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Berrâniyye'de sadece 6 tanedir<sup>254</sup>. 1941 yılında Fransızların Suriye'ye işgalleri sırasında medreselerin kapatılmasıyla dâru'l-hadîsler de maziye karışmıştır.

## B. MUHADDİSLER :

Bu dönemde yetişen büyük muhaddislerden dâru'l-hadîslerde vazife yapanları, tezimizin ikinci bölümünde ilgili dâru'l-hadîslerde hayatlarıyla birlikte detaylı olarak zikrettik<sup>255</sup>. Bu görevlere getirilen muhaddisleri, dönemlerinde hadis

249 Nuaymî,Dâris,I,83.

250 a.mlf.,I,86.

251 Bkz.a.mlf.,a.g.e.,I,19-122; Ulebî,Dımaşk,s.172-173.

252 Sezgin,"Dâr al-Hadîth" mad.,Encyclopedia of Islâm, II,126.

253 Bkz. Nuaymî, Dâris, I,123-128.

254 Müneccid,"Vesâik resmiyye",Mecelletü'l-Mecma',c.48,sayı 318,s.318,Dımaşk 1973.

ilminin güçlü simalarından olduğunu gözönünde bulunduracak olursak zikretmediğimiz pek az kimse kalmıştır diyebiliriz. Bunlar içerisinde İbn Asâkir, İbnu's-Salâh, İmam Nevehî, İbn Teymiyye gibileri her asırda kendilerinden uzun uzadıya söz ettiren güçlü muhaddislerdir.

Bir de bu dönemlerde hanım hadisçiler arasında ikisi olduça meşhur olmuştur. Büniar Takîyye bint Ebî'l-Ferec Gays el-Ermenâzî es-Sûrî (ö.579/1183) ile Kerîme bint Abdîmelîk (ö.641/1244)'tir. Zekiyüddin el-Birzâlî, Kerîme bint Abdîmelîk'in Meşîha'sını 8 cüz halinde toplamıştır<sup>255</sup>.

---

255 Bkz.Tez metni, s....

256 Şeşen, Salâhaddin Devrinde Eyyûbiler Devleti, s.282.

## **İKİNCİ BÖLÜM**

**HİCRİ VI-VII. ASİR DIMAŞK DÂRU'L-HADİSLERİ**

## **I. NURİYYE DEVLETİ (549-569/1154-1173) :**

### **A. DÂRU'L-HADİS en-NURİYYE (566-1170) :**

#### **1. Kuruluşu :**

Bânisî, Dîmaşk atabegi Nureddin Zengî'dir. Şam diyarı muhaddisi (muhaddisu's-Şâm) Hâfız İbn Asâkir (ö.571/1175) için yaptırmıştır<sup>257</sup>. Binâ ettirenin Salâhaddin Eyyûbî'nin zevcesi İsmet Hanım olduğu söylenmişse<sup>258</sup> de vakıaya aykırıdır<sup>259</sup>. Bu hanım, bu Dâru'l-hadîse bazı şeyler vakfetmiş veya burada bir bölüm yaptırmış olabilir<sup>260</sup>. Bâbu'l-Berîd ile Dîmaşk kalesi arasında inşâ edilmiştir<sup>261</sup>. Âdiliyye Suğrâ medresesinin karşısında, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'nin doğusundadır<sup>262</sup>. Bu mîntikaya daha sonra, Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'nrin doğusunda yapılan (575/1179) Asrûniyye Medresesi'ne izâfetle Asrûniyye denmiştir<sup>263</sup>.

Kitâbesi mevcut olmadığı için yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Tarihi kaynaklarda da herhangi bir kayda rastlanmamaktadır<sup>264</sup>. Sadece Fransız

257 İbn Asâkir, Târîh, I,4 (Muhakkikin mukaddisemesi); İbn Asâkir, Meclisân,s.17 (Muhakkikin mukaddisemesi); İbnü'l-Esîr, et-Târihu'l-bâhir,s.172; Ebû Şâme.Ravzateyn,I,23; Nuaymî, Dâris,I,99-100; Bedrân,Münâdem, s.58-59; Yusuf b. Abdilhâdî,Simâru'l-mekâsid, s.125; Elisseeff,"Les Monuments De Nur Ad-Din", Bulletin,s.25,1949-1951; Kürd Ali, Hitat,IV,73; Tilas,"Dâru'l-Hadîs en-Nûriyye",el-Muktedaf,c.104,s.132,Kahire 1944; Edîb el-Hîsnî, Müntehabât,s.941; Beşşâr Ma'rûf, İbn Asâkir fî Bağdâd", İbn Asâkir,s.66. A.N.Abû, el-Medrese fi'l-imârâti'l-Eyyûbiyye, Mecelletü'l-Havliyyât", c.24, s.79, Dîmaşk 1974; Ulebî, Hitat, s.90.

258 Bedrân,a.g.e.,s.58.

259 Bkz.İbnü'l-Esîr,et-Târihu'l-bâhir,s.172.

260 Es'ad Tilas,a.g.e.,s.132+133.

261 Ulebî,a.g.e.,s.90.

262 Yusuf b. Abdilhâdî,a.g.e.,s.215; Edîb el-Hîsnî,a.g.e.,s.941; Elisseeff, a.g.e., s.25; Beşir Zühdfî, Dîmaşk, s.25; Müneccid,Muhattat Dîmaşk,nr.48.

263 Ulebî,a.g.e.,s.90.

264 A.N.Abu,a.g.m., s.79.

müsteşrik Nikita Ellisseeff, 566/1170'de yapıldığını zikretmektedir<sup>265</sup>. Ancak nereden aldığına herhangi bir kayıt dtüşmemiştir. Nureddin'in Dımaşk hakimiyeti göz önünde tutulacak olursa, 549-569/1154-1173 tarihleri arasında yapıldığında şüphe yoktur<sup>266</sup>.

Bu Dâru'l-hadîs, bazı zamanlarda, bazı şahıslar tarafından yine Nûreddin Zengî'nin yaptırdığı Nûriyye Kübrâ ve Nûriyye Suğrâ medreseleri ile karıştırılmıştır. Oysa ki Dâru'l-hadîs en-Nûriyye, Nureddin Zengî tarafından bu iki medreseden ayrı olarak binâ edilmiştir<sup>267</sup>. Hitatu's-Şâm müellifi Kurd Ali, eserinde, Nûriyye Kübrâ medresesini anlatırken ilk Dâru'l-hadîs olduğunu, İbn Asâkir'in meşihatlığıne atandığını ve içinde bir mescid ve Nureddin'in kabrinin bulunduğu söylüyor<sup>268</sup>. Yine Nûriyye Suğra'dan bahsederken de Asrûniyye'de, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye ile Asrûniyye medresesi arasında Adiliyye Suğrâ medresesinin karşısında olduğunu ifade ediyor<sup>269</sup>. Eserin başka bir yerinde yine aynı medreseden bahsederken kale içinde olduğu malumatını veriyor<sup>270</sup>. Müellifin şu üç Nûriyye medresesini karıştırdığı açıkça görülmektedir. Biri Hayyâtın karşısındaki Nureddin'in medfun bulunduğu Nûriyye Kübrâ medresesi, diğeri Asrûniyye mintâkasındaki Dâru'l-hadîs en-Nûriyye, sonucusu Dımaşk kalesindeki Nûriyye Suğra medresesidir<sup>271</sup>.

Dâru'l-hadîs en-Nûriyye, 16.30x17.20 m. genişliğinde, kare planda inşa edilmiştir<sup>272</sup>. Ortasında abdest almak için küçük bir havuzun bulunduğu merkezî avlu ile bu avlunun doğu ve batı kısmında dizilen odalardan meydana gelmiştir<sup>273</sup>. Güney tarafında 21x5 adım genişliğinde, çatısı taşla örtülü, ibadet ve derse tahsis edilen genişçe bir namazgâh vardır<sup>274</sup>. Nefis bir mihraba sahiptir<sup>275</sup>. Doğu ve batı

265 Elisseeff, "Les Monuments De Nur Ad-Din", Bulletin, s.25 (1949-1951).

266 Sauvaget, el-Âsâru't-târîhiyye, s.69; A.N. Abu, "el-Medrese fî'l-imârâti'l-Eyyâbiyyen", Mecelletü'l-Havliyyât, c.24s.79, Dımaşk 1974.

267 Edîb el-Hüsînî, Müntehabât, s.941.

268 Bkz. Kurd Ali, Hittit, IV, 73.

269 Bkz. Kurd Ali, a.g.e., IV, 74.

270 Bkz. Kurd Ali, a.g.e., IV, 95.

271 Ulebî, Hittat, s.93.

272 Tîlas, "Dâru'l-Hadîs en-Nûriyye", el-Muktedaf, c.104, s.135-136, Kahire 1944. (Sauvaget'ten naklen), plâni için bkz. Ek II, plan 1.

273 Tîlas, a.g.e., s.136; A.N. Abu, a.g.e., 79.

274 Bedrân, Münâdemâ, s.58; Tîlas, "Dâru'l-Hadîs en-Nûriyye", el-Muktedaf, c.104, s.136, Kahire 1944.

275 Beşir Zühdî, Dımaşk, s.25.

kenarında uzanan iki oda tediise ayrılrken, diğer iki küçük odadan biri şeyhin odası, diğerı kütüphanedir. Girişin her iki tarafında bulunan iki oda ise, hizmetçi odası ve depo olarak kullanılmıştır<sup>276</sup>.

Bu Dâru'l-hadîsi ilk olarak kabul edersek, kendinden sonra inşâ edilen Dâru'l-hadîslere mimârî açıdan tesir etmiştir denilebilir. Günümüzde, asırların yıprattığı bu binaların asıllarından bir hayli uzaklaştıkları göz önünde bulundurulursa, bu tesirleri tespit edebilmenin ne kadar zor olduğu, tahminden öte bir şey yapılamayacağı gözden kaçmayacaktır<sup>277</sup>. Ancak şu kadarını söyleyebiliz, Dâru'l-hadîs en-Nûriyye, nev'î şahsına münhasır abidevi bir yapıya sahip olup, çok daha küçük boyuttaki medreselerden farklıdır. Bu yapıda, medrese mimarisinin bir unsuru olan eyvan yoktur<sup>278</sup>. Eyvan tabiri, yeni deyimde “konferans salonu, dershâne” karşılığı olan bir tabirdir<sup>279</sup>.

İlk zamanlar “dâru's-sünne” olarak anılan bu medreseye sonradan “Dâru'l-hadîs” adı verildi. Adından da anlaşılacağı gibi, hadis ve hadis ilimleri okutulan bir müessesese olarak yapıldı. Nitekim ilk şeyhi İbn Asâkir, çoğu kez hadîs derslerini orada yapardı<sup>280</sup>. Ellisseeff'in “bu müessesese, Nureddin tarafından fakih yetiştirmek gayesiyle kurulmuştur” sözü, Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'yi bir fikih medresesi olarak yorumladığıının işaretidir ki hatalıdır<sup>281</sup>.

İbnü'l-Esîr, “Nureddin Zengî burasını bina ettikten sonra, bu müesseseye ve orada hadisle meşgul olanlara külliyetli vakıflarda bulundu”<sup>282</sup> diyorsa da sonradan yapılan uygulamalar bu Dâru'l-hadîsin vakfının az olduğunu göstermiştir. Sultan Eşref Musa zamanında (627-635/1299-1237) Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'nin vakfı kâfi gelmeyince, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'nin vakif gelirlerinden 2000 dirhem aktarılmak suretiyle durumu düzeltilmiştir<sup>283</sup>. İbn Kesîr'in zikrettiğiine göre, 611/1214 yılında Kaymazîye tarafından hendek genişletilirken yıkılan bazı binalar

276 Tîlas,a.g.e.,s.138.

277 Tîlas,a.g.e.,s.137.

278 Elisseeff, “Les Monuments De Nur Ad-Din”, Bulletin,s.25 (1949-1951).

279 Ahmed Çelebi, İslâm'da Eğitim Öğretim Tarihi,s.109.

280 İbn Asâkir,Meclisân,s.17 (muhakkîkin mukaddimesi); İbn Asâkir, Târih,I,4 (muhakkîkin mukaddimesi).

281 Krş. Elisseeff, “Les Monuments De Nur Ad-Din”, Bulletin, s.25 (1949-1951).

282 İbnü'l-Esîr,et-Târîhu'l-bâhir, s.172.

283 Bedrân, Münâdemî, s.59 (Esedî' den naklen).

arasında Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'ye ait vakıfların bulunduğu<sup>284</sup> göz önünde tutulacak olursa, önceden durumunun iyi olup sonradan bu hale geldiği söylenebilir.

Dâru'l-hadîs en-Nûriyye İslâm tarihinde, o dönemin muhaddis ve müverihlerini yetiştiren ve mezun eden bir müessesesinin yanısıra, şeyhleri ve müderrisleri ile Dîmaşk medreseleri arasında en fazla ilmî hareketliliği yaşayan bir medrese olarak daima hatırlanacaktır<sup>285</sup>. Burası hadis ilmini yayan önemli, büyük bir merkez olmuştur. Evvelâ İbn Asâkir, sonra oğlu Kâsim (ö.600/1203) ve daha sonra da Asâkir ailesinden muhaddislerin görev yapması, önemini arttırmıştır. Hierî VI. ve VII. asırlarda büyük âlimlerin bir çoğu buradan mezun olmuştur<sup>286</sup>.

İbn Cübeyr Dîmaşk'a geldiğinde (ö.580/1184) Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'de iki ay müddetle kaldı<sup>287</sup>. O zaman binası daha henüz yeni idi<sup>288</sup>. Üzüerek söylemek gerekirse, İbn Cübeyr bu zaman zarfında, Dîmaşk'la ilgili bir çok hadise ve müesseseden haberler verirken, ne Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'den, ne talebelerinden ve şeyhlerinden, ne de okutulan kitap ve derslerden bahsetmektedir. İbn Cübeyr'den sonra, bu Dâru'l-hadîsten bahsedendenler bunlara hiç temas etmediler. Biz de orada neler yapıldı, hangi dönemleri yaşadı, hangi işler için neler vakfedildi bilemiyoruz. Bildiğimiz sadece Nuaymî'nin yazdıklarıdır ki Esedî'nin Kevâkib'inden alınmıştır<sup>289</sup>.

Günümüzde Dâru'l-hadîs en-Nûriyye, bilhassa 1893 yangınından sonra, kapısı, avlusu ve bir kaç odanın dışında tamamen harap vaziyettedir<sup>290</sup>. Yanında yıkılmış, zemininden ve mihrap yerinden başka bir şey kalmamış mescidinin kalıntıları vardır<sup>291</sup>. Suriye Eski Eserler Müdürlüğü ve Vakıflar Bakanlığının işbirliği ile tamir edildiği söyleniyorsa da<sup>292</sup> hususî müşahedelerimiz durumun böyle

284 İbn Kesîr,Bidâye,XIII,72.

285 Tîlas,"Dâru'l-Hadîs en-Nûriyye",el-Muktedaf,c.104,s.132,Kahire 1944.

286 İbn Asâkir,Târih,I,4 (muhakkîkin mukaddimesi).

287 İbn Cübeyr,Rîhle,s.234.

288 Ulebî,Hîtat,s.91.

289 Tîlas,"Dâru'l-Hadîs en-Nûriyye",el-Muktedaf,c.104,s.132,Kahire 1944.

290 Elisseeff, "Les Monuments De Nur Ad-Dîn",Bulletin,s.25 (1949-1951); Tîlas,a.g.e.,s.135; Kîrd Ali,Hîtat,VI,73.

291 Yusuf b.Abdîlhâdî,Simâru'l-mekâsid,s.215; Edîb el-Hisnî,Müntehabât,s.941.

292 Reyhâvî,"Hîtatu Medîneti Dîmaşk",İbn Asâkir,s.105.

olmadığını göstermiştir. Bugün Dâru'l-hadîs en-Nûriyye kendi haline terkedilmiş gibidir. Hatîb Sülâlesinden bazı kimselerin ilgisi<sup>293</sup> de kâfî düzeyde değildir. Bu müessesenin önemli bir ticaret merkezinde bulunuyor olması, kişide diğer medreselerde sıkça rastlanan işgal edilip tamamen ortadan kaldırılacağı hissini uyandırmaktadır<sup>294</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

### a- İbn Asâkir (ö.571/1175) :

Ebu'l-Kâsim Ali b.Hasan b.Hibetullah b.Abdullah b.Hüseyin Sikatüddin İbn Asâkir ed-Dîmaşķî eş-Şâtrî. Hadis hâfızı, muhaddis fakih, müverrih.

499 senesi muharrem ayında (eylül 1105) Dîmaşķ'ta doğdu<sup>295</sup>. Daha ziyade “İbn Asâkir” lakabıyla meşhur oldu. Dedelerinden bu isimle anılan bir kimse bilmiyoruz<sup>296</sup>.

İbn Asâkir, dönemine ışık tutan ve ilmî ortama canlılık kazandıran, büyük âlimlerin yetiştigi soylu bir aileye mensuptu. Babası Hasan, salih ve alim bir zat idi. Fakih Nâsır el-Makdisî'den Buhâri'nin Sahîh'ini okumuş, Ebu'l-Fadl b.Hayrûn'dan icazet almıştı. Vefat etiğinde daha henüz 40 yaşında bile değildi. Dedesi Kâsim bir çok muhaddisten hadis dinlemiş ve rivayet etmiş meşhur hafızlardandı. Bir çok tâhric ve tasnifleri vardı. Babasının dedesi Ali ise, yine bir çok tasnif ve fevaidin sahibi meşhur imamlardandı<sup>297</sup>. Ağabeyi Sâin Hibetullah b.Hasan, Dîmaşķ Gazzaliyye Medresesi'nde fikih dersi okutan ve fetva veren bir fakihti. Kardeşi Muhsin b.Hasan ise kadı idi. Altı çocuğunu da bilhassa hedis ilmine yöneltmişti. Bu çocuklar, İbn Asâkir ailesinin furû bakımdan büyük çögünü oluşturmaktadır. Annesi, uzun müddet Dîmaşķ'a kadı yetiştirmiş, asılları Emevîlere dayanan meşhur Kuresî Ailesi'ndendi. Dedesi (annesinin babası) Dîmaşķ kadısı Yahya b.Ali b.Abdilaziz, Nasr el-Makdisî ve Dîmaşķ muhaddisi el-Kettânî'den hadis dinlemiş,

293 Ulebî,a.g.e.,s.93.

294 Yusuf b.Abdilhâdî, a.g.e.,s.215; Edîb el-Hisnî, a.g.e.,s.941.

295 Brockelmann, "İbn Asâkir" mad., İ.A.,V,701.

296 Zehebî,Siyer,XX,555; Subkî,Tabakât,VII,215.

297 Yûnûnî, Zeyl Mir'âtî'z-zamân, II,657-658.

Hatîbu'l-Bağdâdfî'ye mülâkî olmuş, Kâdî el-Mervezî'den fîkih okumuş alim bir zat idi. Dayılarından Ebu'l-Meâlî Muhammed b.Yahya ve Ebu'l-Mekârim Sultan b.Yahya, Dîmaşk'ta kadılık yapmışlardı. Kızkardeşi, ilim ve şeref sahibi Sülemî Ailesi'nden Muhammed b.Ali b.Muhammed b.el-Feth es-Sülemî'nin hanımıydı. İşte İbn Asâkir böyle bir alileden yetişmiş ve Şam diyarının müverrihi ve asrinin hafızı olmuştur<sup>298</sup>.

İbn Asâkir hayatı boyunca Dîmaşk'ta üç devlet gördü.

1.Selçuklu devleti: İbn Asâkir hicrî VI.(m.XII) asrin başında Dîmaşk'a gözlerini açtığında Dîmaşk Selçukluların hakimiyeti altında idi. Selçuklu Sultanı Tuğtekin idaresinin ikinci senesiydi. Muhaddisimiz 50 sene bu hakimiyet altında, 549/1154 tarihinde Nureddin Zengî'nin istiklâlini ilân etmesine kadar yaşadı.

2.Nuriyye devleti: Nureddin Dîmaşk'ı aldığında İbn Asâkir 50 yaşındaydı. Nureddin'in İbn Asâkir'in ilmî hayatındaki tesirine ileride temas edeceğiz.

3.Eyyûbî devleti: Ömrünün sonlarında bu döneme şahit oldu. Salâhaddin ile ne zaman alâka kurdu bilemiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey varsa o da, Salâhaddin'in amcasının askerlerine karşı durmak üzere Mısır'a gitmesini de duymuştı. Bundan sonra Salâhaddin Dîmaşk'a dönmüş ve oraya hakim olmuştur. Bundan bir sene sonra da İbn Asâkir Dîmaşk'a gözlerini yummuştur<sup>299</sup>.

İbn Asâkir'in hayatı, ilim adâmına yakışır büyük bir çile ve titizliği yansıtır. Babası ve ağabeyi onun yetişmesinde azami itinayı gösterdiler<sup>300</sup>. Daha henüz 6 yaşında iken hadis okumaya başladı (505/1111). Dönemin büyük hadis hocalarına devam etti. Sübi' b.Kîrat, Ebu'l-Kâsin en-Nesîb, Ebu'l-Ferec es-Sûrî, Kavvâm b.Ziyâd, Ebû Tâhir el-Hannâî, Muhammed b.Hüseyin ed-Dîmaşkî bunlardan bazilarıdır<sup>301</sup>. Zehebî, İbn Asâkir'in yanında hocası Ebu'l-Kâsim en-Nesîb'in şeyhi Hatîb'den dinlediği hadisleri tahric ettiği 20 cüzün bulunduğu söylmektedir<sup>302</sup>. 19 yaşında iken Dîmaşk'ın en büyük ilim merkezi olan Emevî Camii'ne gidip ders halkalarına katılıyor, Şeyh Sülemî'nin Eminîye Medresesi'nde fîkih okuyordu. 20 yaşında iken babası vefat etti (519/1125).

298 M.Şema', "el-Hâfız İbn asâkir", el-Arabî,sayı 181,s.61-62, Kuveyt 1973.

299 Hâlid Muâz, "Dîmaşk fi eyyâmi İbn Asâkir", İbn Asâkir,s.122-131.

300 Ebû Şâme, Ravzateyn,I,10; Yûnînî,Zeyl Mir'âtî'z-zamân,II,657.

301 Ebû Şâme,a.g.e.,I,10; Zehebî,Siyer,XX,555; İber,III,60; Tezkire,IV,1328; Nuaymî, Dâris, I,100; M. Şema', a.g.e.s.62.

302 Zehebî, Siyer, XX,555.

Babasının vefatından sora 520/1126 tarihinde memleketindeki alimlerle yetinmeyerek ilim yolculuklarına çıktı. Hayatı boyunca bu uğurda 30'dan fazla yabancı ülke dolaşmıştır<sup>303</sup>. İlk olarak, bir hadis ve fıkıh merkezi olan Bağdat'a gitti. Zira o, Bağdat ehlinin hadis ilmine na kadar çok rağbet ettiklerini biliyordu. Burada bir sene kaldı. H.521'de hac farizasını yerine getirde. Mekke, Medine ve Mina'da bir araya geldiği hocalardan hadis okudu. Sonra Dımaşk'a döndü. İkinci defa Bağdat'a gittiğinde bu defa 5 sene kaldı. Bu zaman zarfında Bağdat Nizâmiyye Medresisi'nde dersleri takip ederken bir yandan da Hibetullah b.Hüseyin, Ali b.Abdîlîvâhid ed-Dînîverî, Kâdî Ebû Bekr gibi meşhur muhaddislerden hadis dinliyordu. Şöhreti kısa zamanda Bağdat'a yayıldı. Bağdatlılar ona, kuvvetli zekâsı ve yüksek idraki sebebiyle “ateş şûlesi” (şu’letu nâr) lakabını taktılar<sup>304</sup>. Bağdat'dan sonra sırasıyla Kûfe, Musul, Rahabe, Cezîre ve Mardin'deki üstadlardan da hadis okuduktan sonra tekrar Dımaşk'a döndü.

529/1134'da oğlu Kâsim doğdu. Bu tarihte Azerbaycan yolu ile Horasan'a gitti. Horasan şehirlerini dolaştı. İran ve Afganistan da dâhil gittiği yerlerde ulemâ, fukahâ, muhaddis ve udebâ ile bir araya geldi<sup>305</sup>. Nîsâbûr ve İsfahan'da hadis dinledi ve yazdı. Beldelere ait 40 hadis (Erbaîn Büldâniyye)<sup>306</sup> lerini buralarda tasnif etti<sup>307</sup>. Bu seferleri yaklaşık dört yıl sürdürdü. Bütün bu seyahatlerde erkek hocaların yanısıra hanım muhaddislerden de hadis dinlemiştir. Mu'cem'inde semâ' yolu ile, hadis aldığı 1300 hocadan bahseder. 46 hocadan kıraat yolu ile, 290'ından da icâzet tariki ile hadis almıştır. Yine mu'cem sahibi 80 küsur hanımdan söz etmektedir<sup>308</sup>. 533/1138 yılında Bağdat'a uğradı ve Dımaşk'a döndü.

Bütün bu seyahatlarden elde ettiği ilmî birikimden sonra İbn Asâkir, 34 yaşında, Emevî Camii'nde hadis okutmaya yöneldi<sup>309</sup>. Bu konuda kendisinden

303 Sübkî, Tabakât, VII,216.

304 Zehebî, Tezkire, IV,1331; Sübkî, a.g.e., VIII,218.

305 Dolaştığı şehirler ve ilim aldığı hocalar için bkz.Zehebî,Siyer,XX,555; Sübkî,a.g.e.,VII,216.

306 40 tükede, 40 şeyhten, 40 hadis toplayan eseridir. İlk önce bu işi es-Selefî yaptı. İbn Asâkir onu ölçü aldı ancak 40 sahâbe ilâve etti (Katip Çelebi,Keşf,I,54).

307 Ebû Şâme,Ravzateyn,I,10; Zehebî,a.g.e.,XX,556.

308 Zehebî,a.g.e.,XX,556; M.Şema', "el-Hâfiż İbn Asâkir",el-Arabî,sayı 181,s.63,Kuveyt 1973.

309 İbn Asâkir,Meclisân,s.17 (muhakkikin mukaddimesi); Risâle fî fadli Abdillah b. Mes'ud (r.a.),Zâhirîyye,Mecmu',nr.3. (Bu risale 9 cemaziyelâhur 543 pazartesi günü Emevî camiünde

“Dinlediklerimi ne zaman rivayet edeceğim? Benden sonra yerime sayfalar bırakmışım ne fayda!” sözüne ilâveten “Hocalarımı tek tek dolaştıım Onların bana, bu işe sendan daha lâyık kim vardır?!” demeleri üzerine 533’den itibaren dersler vermeğe başladım” dediği nakledilir<sup>310</sup>. Emevî Camii’ndeki meclisleri çok görkemli idi. Rivayet, tarih ve hadis naklinde Dîmaşk’ın iftihâr vesilesiydi. Sübki onun imlâ meclislerini tâvsif ederken şu ifadeleri kullanıyor: “Ezberinden rivayette bulunduğu imlâ meclisleri, (şayet yaşasalardı) Buhârî’ye parmak ısrartacak, Müslüm’e hakkını teslim ettirecek ve katılmaktan geri durmayacakları kadar (güzel) olup, o meclislere katılmak üzere (Dîmaşk’a) gelinirdi”<sup>311</sup>. O meclislerde İbn Asâkir, bir çok beldeyi dolasıp da kendilerinden ilim aldığı ustâdlarından hadis naklederdi<sup>312</sup>. Oğlu Kâsim bu tür meclislerin sayısını 400 olarak vermektedir<sup>313</sup>. İbn Asâkir’in meclislerinden her biri kendi başına mevzuları itibariyle dikkat çekmiştir. O, meclislerinde muhaddislerin metodlarını takip etmiştir. Besmele ile açtığı meclisine, Nebî (a.s.)’ye salâtü selâm ile başlıydı. Mevzu ile ilgili muayyen hadisleri zikrederdi.. Bu hadisleri rivayet ederken hadisi aldığı şeyhten başlayarak Hz.Peygamber’e kadar senedini de okurdu. Sonra ilgili hadisin ravilerini zikrederdi. Şayet meclisi kısa sürmüş ise imlâ meclisini bir şiirle kapardı<sup>314</sup>. Kendisinden hadis nakledenler arasında Ebu'l-Alâ’ el-Attâr, Ebû Sa'd es-Sema'ânî, oğlu Kâsim b.Ali, İmam Ebû Ca'fer el-Kurtubî, Ebu'l-Kâsim b.el-Hârestânî, Fahrüddin Abdurrahîman b.Asâkir ve oğlu Zeynülümene Hasan b.Asâkir, Yunus b.Muhammed el-Fârikî sayılabilir<sup>315</sup>.

Nureddiin Mahîmûd’un 549/1154’té Dîmaşk’â girmesiyle İbn Âsakir’în ilim hayatında önemli bir sayfa açıldı. Bu da iki önemli işin tamamlanmasıyla gerçekleşmiştir.

#### 1. Büyük Eseri Târih’inin Bitirilmesi :

Daha önce hayatına kısa da olsa temas ettiğimiz<sup>316</sup> Nureddin, genel olarak

İbn Asâkir’în imla meclisinde yazılmıştır).

310 Zehebî,Tezkire,IV,1322; M.Şema’,”el-Hâfiż İbn Asâkir”,el-Arabî,sayı 181,s.63,Kuveyt 1993.

311 Sübki,Tabakât,VII,216.

312 İbn Asâkir,Meclisân,s.5.

313 Yâkût,Mu'cem,XIII,81.

314 İbn Asâkir,a.g.e.,s.18; Sübki,a.g.e.,VII,222.

315 Zehebî,a.g.e.,IV,1329; Siyer,XX,556.

316 Bkz.Tez metni,s...

ulemaya, özel olarak da İbn Asâkir'e önem verirdi. İbn Asakir'in 20 sene boyunca ondan gördüğü ikram ve iltifat, eserlerinde yer yer onu övmeye itmiştir<sup>317</sup>. O, Nureddin'in kendisine ve eserlerine ihtimamından bahisle şöyle demiştir: "bana, Târih'imi bitirmem konusunda isteği ulaşınca, bu teşvikle bitirmek üzere bütün mesâimi ona teksif ettim"<sup>318</sup>.

Nureddin'in hayatı incelenecək olursa, onun hâkim olmadan önce bizzat âlim olan kuvvetli şahsiyeti dikkat çeker<sup>319</sup>. O hadis dinlemiş, hatta bu konuda başkalarına rivayet etmeye izin veren icazet bile almıştı. Siyasi ve askeri bir çok meşakkate rağmen hadis nakletme konusunda gerekli titizliği gösterirdi. Onun çalışmaları arasında sünnetin yerli yerine oturtulması, yayılması, ezberlenmesi, alınması ve nakledilmesi sayılabilir<sup>320</sup>. Yine o, cihad konusunda bir kitap telif etmiş<sup>321</sup> ve yaptırdığı medreselerine bir çok kitap vakfetmiştir. Yazısı güzel, fıkıh kitaplarına mütâlaası çok fazla olup Hanefî Mezhebi'ni iyi bilirdi<sup>322</sup>. İtikadı bütün bir müslüman olarak her türlü ahvalde, kendi hususi hayatında olduğu gibi, devlet işlerinde de daima Kur'an ve sünnetin icaplarına riayet etmeye çalışırdı<sup>323</sup>. Onun sünnete bağlılığını şu hadise çok güzel anlatmaktadır. Ebu'l-Berekât Hasan b.Hibetullah, amcası İbn Âsâkir'in onun meclisinde hadis naklederken Hz.Peygamber (s.a.)'in kılıç kuşanarak çıktıgı hadiste geçince Nureddin'in "Rasûlullah (a.s.) kılıç kuşanıyor ha!" dediğini, ertesi gün kaleye ugradıklarında halkın, sultanın çıkışını seyretmek üzerek toplantılarını ve Nureddin'i ve askerlerini kılıç kuşanmış olarak kaleden çıkarken gördüklerini naklediyor<sup>324</sup>. Meclisi, tipki Hz.Peygamber'in meclisi gibi ilim ve haya meclisi idi.Orada ancak ilim, din, salihlerin halleri ve harp işleri konuşulurdu. İbn Âsâkir, daha sonra Salâhaddin'in meclisinde böyle bir hale rastlamadığını söylemektedir<sup>325</sup>.

317 İbn Asâkir,Târih,I,23 (muhakkikin mukaddimesi).

318 a.mlf.,a.g.e.,I,24; Hasan Şemîsânî,el-Hâfiż İbn Asâkir,s.48.

319 İmâdüddîn Halîl,Nuruddîn Mahmûd,s.131.

320 Sibt b.el-Cevzî,Mir'ât,VIII,306-307; İbnü'l-Esîr,et-Târihu'l-bâhir,s.165-166; Kâmil,XI,404; Ebû Şâme,Ravzateyn,I,582-583; Esedî,Kevâkib,s.56-57.

321 Sibt b.el-Cevzî,a.g.e.,VIII,313.

322 Sibt b.el-Cevzî,a.g.e.,VIII,306-307; İbnü'l-Esîr,a.g.e.,XI,404; Ebû Şâme,a.g.e.,I,10-11; İbn Kesîr,Bidâye,XII,278; Esedî,a.g.e.,s.17.

323 Zettersteen,"Nureddin"mad,I.A.,IX,361.

324 Ebû Şâme,Ravzateyn,I,27.

Nureddin ve Salâhaddin, İbn Asâkir'in kıymetini müdrik idiler. Ondan hadis ve fıkıh dinlediler. O ikisi için İbn Asâkir, kendilerine doğrulu gösteren bir müsteşar mesabesinde idi. Münasebetleri tam bir hoca-talebe düzeyinde cereyan etmiştir<sup>326</sup>.

2. Nureddin'in İbn Asâkir'in hayatındaki öneminden ikincisi, hadis öğrenimi için Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'nin bina edilmesidir<sup>327</sup>.

İbn Asâkir, kendisi için inşa edilen bu müessesede vefatına kadar, başka hiç bir şeye iltifat etmeksizin, dünya süslerine aldırmaksızın ders okuttu. Dîmaşk'ın güzellikleri ve kırları, onun sünnete hizmetteki gayreti yanında sönükkalıyordu<sup>328</sup>.

İbn Asâkir'in 71 yıllık hayatının yaklaşık 40 senesi hadis rivayeti ve mütalaası yanında tasnif, telif ve cem' ile geçmiştir<sup>329</sup>. İbn Hallikân onun için "İbn Asâkir'in cem' ve teliſle geçen ömrü daha fazladır. Ömründen bir an bile zayı etmemiştir. Bu yüzden hadis kitaplarına tam bir servet akitmiştir" demektedir<sup>330</sup>. Oğlu Kâsim, İbn Asâkir'dan 1060 tane kitap zikreder. Ancak Yâkût'un naklinden anlaşıldığına göre cüzler, meclisler ve meşîhatler hariç 60'dan fazladır<sup>331</sup>.

Onun en önemli eseri, şüphesiz Târihu medîneti Dîmaşk'ıdır. Eser 800 cüzden meydana gelmiştir. Her cüz 20 varak olup toplam 16 000 varaktır. Bu eser, telif edilen şehir tarihleri içerisinde en büyüğü ve en kapsamlı olanıdır. İbn Asâkir bu eserini, Hatîb'in Târihu Bağdât'ını örnek olarak yazmıştır. Ancak hacimce ondan daha büyütür. Zira 80 cilttir. Dîmaşk'ta yaşayan meşhurları, ulemâyi, sahâbeyi, Şuayb ve Süleyman (a.s.) gibi peygamberleri içine aldı. Ahmed isminden başlayıp mütercimlerin isimlerini, babalarının isimlerini de göz önüne alıp harf sırasına göre tertip etti. Eserin üzerine bir çok çalışma yapılarak tâhakkîl neşri hali hazırda devam etmektedir<sup>332</sup>. Hadise dair eserlerinin yanısıra fezâil, târih, ahbar ve edeb

325 Ebû Şâme, a.g.e., I,23-24 (İbn Asâkir'den naklen); İbnu'l-Esîr, et-Târihu'l-bâhir,s.173.

326 İbn Asâkir, Meclisân,s.11-12 (muhakkîkin mukaddimesi); M.Şema', "el-Hâfiż İbn Asâkir", el-Arabî,sayı 181,63,Kuveyt 1973.

327 İbn Asâkir, Târih,I,24 (muhakkîkin mukaddimesi). Geniş bilgi için bkz.Tez metni,s....

328 Sübkî, Tabakât, VII,223.

329 M.Şema', a.g.e.,s.63.

330 İbn Hallikân, Vefeyât, III,310.

331 M.Şema', a.g.e.,s.63.

332 Zehebî, Siyer, XX,559 (muhakkîkin dip notu); Kâtîp Çelebi, Keşf,I,294. Tarihin kısımları için bkz. Zehebî, Tezkire, IV,1329-1330.

konularında da bir çok eseri vardır. Bunlardan hadis ilmine dair Erbâun'ları<sup>333</sup>, Keşfû'l-muğattâ fî fazlî'l-Muvattâ, Tîbyânû'l-vehîm ve't-tâhlîdi'l-vâki' fî hadisi'l-etyat, el-İşrâf alâ ma'rifeti'l-etrâf, Sübâiyyâtü'l-Hâfîz Ebi'l-Kâsim gibi eserleri sayılabilir<sup>334</sup>.

İbn Asâkir tâlîflerinde sadece nakille yetinmemiş, bilâkis aklını da kullanmıştır. Bu da onu nakilcilikteki taklit ve donmuşluktan kurtararak ictihaddaki canlılığa yükseltmiştir. Zira onda, bir müverrihte olması gereken emanet vasıfı ile muhaddisin değişmez özelliği doğruluk (sîdîk) vasıfı bir arada toplanmıştır<sup>335</sup>.

Dikkat edilirse İbn Asâkir'in hadis yönünün daha ağır bastığı görülür. Nitekim o, hadisçiliği ile meşhur olmuştu<sup>336</sup>. Onun yetişmesinde ve büyük bir muhaddis olmasında çevresinin yanısına, yüksek bir anlayışa, kuvvetli bir hafızaya, eşine az rastlanır parlak bir zekâya sahip olmasının da rolü çok büyüktür<sup>337</sup>. Zaten Târih'i incelenecak olursa, hîfzdaki derecesi belirlenmiş olacaktır<sup>338</sup>. Asrında sünnete hizmet eden bid'atçıların başlarını ezen ve mezheplerini dağıtan güçlü bir ilmî şahsiyete sahipti<sup>339</sup>. Bağdat'a girdiğinde (h.529) Irak ehli hayretlerin gizleyememişler “onun gibisini görmedik” demişlerdi. Horasan alimleri de aynı kanaatte idiler. Ebu'l-Fadl et-Tûsî alimleri de aynı kanaatt idiler. Ebu'l-Fadl et-Tûsî onun için “bugün bu lâkaba (hâfîz) ondan başka daha lâyîk bir kimse bilmiyoruz” demiştir<sup>340</sup>. İlmî seyahatlerinde ona eşlik eden Ensâb sahibi es-Sem'âni<sup>341</sup> onun için “Ebu'l-Kâsim'da çok ilim vardı. Kîraati düzgündü. Başkalarının toplayamadıklarını topladı” demekten kendini alamamıştır<sup>342</sup>.

İbn Asâkir aynı zamanda ibadete düşkün bir zât idi. Oğlu Kâsim b. Asâkir konun ibadet yönünü şöyle anlatıyor: “Cemaatle namaz kılmaya ve Kur'an okumaya ısrarla devam ederdi. Her cuma günü ve ramazan ayında her gün Kur'an'ı

333 Bkz.Kâtîp Çelebi,a.g.e.,I,54.

334 Zehebî, Siyer, XX,558-562; Kâtîp Çelebi,a.g.e.,I,103,340; II,574; Elbâni,Fehres, s.79-84.

335 M.Şema' ,”el-Hâfîz İbn Asâkir”,el-Arabî,sayı 181.s.63.Kuveyt 1973.

336 Serkîs,Mu'cem,I,181.

337 Zehebî,a.g.e.,XX,556; Sübki,Tabakât,VII,216.

338 Zehebî,İber,III,61.

339 Sübki,a.g.e.,VII,215.

340 Sübki,a.g.e.,VII,27-218.

341 Zirikli,a.g.e.,IV,273.

342 Zehebî,Tezkire,IV,1330; Siyer,XX,567.

hatmederdi. Emevî Camii'nin doğu minaresinde itikafa girer, çokça zikir ve nafile ibadete meşgul olurdu”<sup>343</sup>.

Hülâsa ibn Asâkir'in hayatı, ilimle iştigal eden ve etmek isteyenler için dikkatle incelenmeye ve örnek alınmaya değer bir canlılığa sahiptir. Türk diilinde bu sbüyük muhaddis ile ilgili yapılacak kuvvetli çalışmalara gerçekten ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

İbn Asâkir, 11 recep 571 (25 Ocak 1175) tarihinde pazartesi gecesi vefat etti. Cenaze namazını Kutbuddin en-Nîsâbûrî kııldırdı. Cenazesine Salâhaddin de katıldı. Bâbu's-Sağır kabristanında Muaviye (r.a.)'nin içinde bulunduğu hazırde babasının yanına defnedildi.<sup>344</sup>

Vefatından sonra Dâru'l-hadîs en-Nûriyye meşihatine oğlu Bahâuddîn Ebû Muhammed el-Kâsim getirilmiştir<sup>345</sup>.

#### b. Kâsim b. Asâkir (ö.600/1203) :

Ebû Muhammed Kâsim b. Ali b. Hasan bl. Hibetullah b. Hâfız Ebu'l-Kâsim b. Asâkir ed-Dîmaşkî eş-Şâfi'i.

Meşhur Dîmaşk Tarihi müellefi İbn Asâkir'in oğludur. 527/1132'de Dîmaşk'ta doğdu. 532/1137 tarihinde babası Hâfız İbn Asâkir, amcası Muhammed Sâîn Hibetullah, dedesi (babasının babası) Ebu'l-Fadl Yahya b. Ali el-Kureşî, Cemâlüislâm b. Müslüm, Ebu'l-Feth Nasrullah el-Mesîsî, Hibetullah b. Tâvûs, Ebu'l-Kâsim b. Bahr, Ebû Sa'd es-Sem'ânî, Ebu'l-Hasen es-Sülemî, Yahya b. Batrik et-Tarsûsî, Ebû Ali b. Abdurrahman es-Sûrî, Ahmed b. Muhammed el-Hâsimî, Ebû'd-Dürr Yakut er-Rûmî ve bir çok muhaddisten hadis okudu<sup>346</sup>. Zehebî onun için şöyle demektedir: “İmam Ahmed b. Hanbel (ö.241/855)'in oğlu da dahil, Kâsim'dan daha çok babasından hadis dinleyen daha başka bir kimse bilmiyorum, O, babasından 3000 cüz hadis dinlemiştir”<sup>347</sup>. Şam muhaddisi İbn Asâkir Emevî Camii ve Dâru'l-

343 Zehebî, Tezkire, IV, 1331.

344 Ebû Şâme, a.g.e., II, 667.

345 Nuaymî, a.g.e., I, 101.

346 Zehebî, Siyer, XXI, 406; Tezkire, IV, 1367-1368; İber, III, 130; Subkî, Tabakât, VIII, 352; İbn Tağrıberdî, Nüçüm, VI, 186; Nuaymî, Dâris, I, 101-102.

347 Zehebî, Siyer, XXI, 406.

hadîs en-Nûriyye'de hadis rivayet ederken o da arkasında oturur, dersi takip ederdi<sup>348</sup>. Ebû Abdillah el-Furâvî, Kâdî el-Mâristân, Hüseyin b.Abdülmelik el-Hallâl, Abdümün'îm İbn el-Kureşî, İbn es-Semerkandî ve bir çok zevattan icazet aldı<sup>349</sup>. Babası, hocalarından ders almaya giderken onu da yanında götürürdü<sup>350</sup>. Babasıyla beraber 555/1160'da hacca gitti. Mekke'de Mes'ûd b.el-Husayn, Ahmed b.el-Mukarrib, Ebu'n-Necîb es-Sûhreverdî, Fahrünnisâ Şuhde'den hadis dinledi. Yine o, Mısır'a, Kudüs'e Hicaz'a gitmiş hem hadis almış, hem de nakletmiştir<sup>351</sup>.

Kâsim b.Asâkir, muhaddis, sadûk, hadis ilminde mütesâhil ve vasat bir bilgiye sahipti. Yazısı bozuk ve zayıftı<sup>352</sup>. İbn Nokta onun için “sikadır, ancak hattı zapt ehlinin hattına benzemez” demektedir<sup>353</sup>. Babasının Tarih'ini iki defa kaleme almıştır<sup>354</sup>.

Kâsim b.Asâkir sünnete hizmet etmede ve onu yaymak suretiyle bid'atları yok etmede kararlı bir yapıya sahipti. Nitekim bir çok kimse de ondan hadis dinlemiştir<sup>355</sup>. Ebu'l-Ferec İbnü'l-Cevzî (ö.597/1200) ile mukayesesini yapan Zehebî, onun İbnü'l-Cevzi'den daha çok hadis dinleyip rivayet ettiğini söyler. Ancak İbnü'l-Cevzî ricâl, metin ve bir çok ilim dalında ondan daha kuvvetlidir. İkisi de ilim yolculuklarına çıkmamışlardı. Ebû Muhammed memleketi Dîmaşk'ta babasından, Ebu'l-Ferec de Bağdat'ta ilim öğrenmişti<sup>356</sup>. Ondan hadis alıp nakledenler arasında, oğlu İmâdüddin İbn Asâkir, Ebu'l-Mevâhib b.Sâsrâ, -Ebu'l-Hasan b.el-Mufaddal, Abdülkadir er-Ruhâvî, Tâceddin el-Kurtubî, Takî el-Yeldânî, Şîhabüddin el-Kûsî, Mecdüddin Muhammed b.Asâkir, İmâdüddin el-Harestânî, İzzüddîn b.Abdisselâm sayılabilir<sup>357</sup>. Ahmed b.Selâme el-Haddâd, Ebu'l-Ganâim b.Allân ve bir gurup ilim ehlince icazet vermiştir<sup>358</sup>.

348 İbn Kesîr,Bidâye,XIII,42; Nuaymî,a.g.e.,I,103.

349 Zehebî,a.g.e.,XXI,405-406; Tezkire,IV,1368; İber,III,130.

350 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,42.

351 Zehebî,Siyer,XXI,407; Nuaymî,a.g.e.,I,102.

352 Zehebî,Tezkire,IV,1368; İber,III,130.

353 Zehebî,Siyer,XXI,408.

354 İbn Kesîr,Bidâye,XIII,42; Sübkî,Tabakât,VIII,352.

355 Sübkî,a.g.e.,VIII,353.

356 Zehebî,a.g.e.,XXI,407.

357 Zehebî,a.g.e.,XXI,408-409; Nuaymî,Dâris,I,103.

358 Zehebî,a.g.e.,XXI,409; Tezkire,IV,1369.

Kâsim, iliminin yanısıra takva sahibi, salih bir zât idi. Nükte ve mizahi severdi<sup>359</sup>. Muhtaçlara yardım ederdi. Babasından sonra atandığı ve vefatına kadar sürdürdüğü Dâru'l-hadîs en-Nûriyye meşîhatlığı görevinde, ne vakfından tek kuruş almış, ne de suyundan içmiştir. Hatta bu su ile abdest bile almadığı rivayet edilir. Bilâkis hadis ilmini öğrenmek üzere gelen talebeye ikram ve ihsanda bulunurdu<sup>360</sup>.

Kâsim b.Âsakîr'in eserleri arasında, İbnü'l-Fîrkâh'ın Bâisu'n-nûfûs adlı eserinin iki önemli kaynağından biri olan<sup>361</sup> el-Câmî'u'l-müstaksa fî fezâ'il'l-mescidi'l-Aksâ, Emâlî fî fadli şâ'ban, Ta'ziyetü'l-müslim an ahîhi, Turuku erbaâ'n el-Hâfiż es-Selefî, Kitâbu'l-cihâd sayılabilir<sup>362</sup>. Salâhaddin Eyyûbî Kitâbu'l-cihâd'ın tamamını, 576/1180 senesinde ondan dinlemiştir. O, eseri hakkında şöyle diyor: "Kitabın başında ve sonunda Kudüs'ün fethi için dua etmiştim. Allah'a hamdolsun duamı kabul etti ve Kudüs 26 Recep 583 (1 Ekim 1187)'de fethedildi. Ben de fethine katılmıştım"<sup>363</sup>.

Muhaddisimiz hîrî 600 senesi Safer ayında (Ekim 1203) vefat etti<sup>364</sup>. İkindi namazını müteakiben Bâbu's-Sâğır mezarlığında babasının yanına defnedildi<sup>365</sup>.

Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'de boşalan görevde, kardeşi Zeynülümene b.Âsakîr getirildi<sup>366</sup>.

### c. Zeynülümene b.Âsakîr (ö.627/1229) :

Ebu'l-Berekât Hasan b.Muhammed b.Hasan b.Hibetullah b.Abdullah b.Âsakîr ed-Dîmaşkî eş-Şâfiî.

359 Zehebî,İber,III,130.

360 Zehebî,Siyer,XXI,408; Tezkire,IV,1368; Nuaymî,Dâris,I,103.

361 Sübkî,Tabakât,V,148; Brockelmann,"İbn Asâkir"mad.,J.A.V,702.

362 Zehebî, Tezkire, IV,1368; Sübkî, a.g.e., VIII,352; Brockelmann,a.g.e., V,702.; Elbânî, Fehres, s.84-86.

363 Zehebî,Siyer,XXI,411.

364 Vefât etiği gün hakkında ihtilâf edilmiştir. Zehebî,Tezkire (IV,1369) ve Siyer (XXI,411)'inde 9 Safer derken, İbn Kesîr,Bidâye (XXI,42)'de 8 Safer olarak vermektedir Nuaymî'ye göre 2 Saferdir (Dâris,I,103).

365 Zehebî,Tezkire,1369; Siyer,XXI,411; İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,42; Nuaymî,a.g.e.,I,103.

366 Nuaymî,a.g.e.,I,103.

544/1149 tarihinde Dımaşk'ta doğdu. Amcaları Hâfız Ebu'l-Kâsim ve Saîn'den başka Ebu'l-Asâir Muhammed b.Halil el-Kaysî, Ebu'l-Muzaffer el-Felekî, Abdurrahman Ebu'l-Hasen ed-Dârânî, Ebu'l-Kâsim b.el-Bünn el--Esedî, Muhammed b.Es'ad el-Irâkî, Muhammed b.Muhammed el-Kûşmîhenî ve bir çok üstaddan hadis okudu<sup>367</sup>. Cemâlüleimme Ali b.el-Mâsih'tan da fıkıh öğrendi<sup>368</sup>. Ebu'l-Kâsim el--Umerî'den İbn Âmir kiraatini, Ali b.Osman es-Sülemî'den de Arap edebiyatını talim etti<sup>369</sup>. 3 yaşından 83 yaşına kadar süren uzun ömrü, sadece hadis okumak ve okutmakla geçti denebilir<sup>370</sup>. el-Kûsi ondan Darekutnî'nin Sünen'ini dinlediğini söylemektedir<sup>371</sup>. Kendisinden hadis nakledeenler arasında İzzüdin İbnü'l-Esîr, Kemâlüddin İbnü'l-Adîm, Zekîyyüddin el-Münzîrî, Şeref b. en-Nâblusî, Cemal b.es-Sabûnî, Şemsüddin b.Kemâl, Şeref b.Asâkir, Emînüddin Ebu'l-Yumîn sayılabilir<sup>372</sup>.

Zeynülümenâ b.Asâkir, büyük bir muhaddisti. Asil bir şahsiyete sahipti. Sâlih, âbid, vakur binr zât olup hayırhâh idi. Çokca namaz kıldığından kendisine "seccâd" lâkabı takılmıştı<sup>373</sup>. Fazilet ehli içerisinde zekî ve nazikliği ile tanınırdr<sup>374</sup>. İbnu'l-Hâcib (ö.630/1232)" Birzâlî'ye ondan sordum. Bana sika, şereflî, olgun, dindar bir zât olduğunu söyledi" demektedir<sup>375</sup>.

Hazine ve evkaf nazırlığına atandı, sonra bu görevden ayrıldı ve Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'deki vazifesine döndü<sup>376</sup>. Bu kısa ayrılıkta Dâru'l-hadîs meşîhatine kimin atandığını bilmiyoruz. Ömrünün sonlarında ihtiyarlıktan yürüyemez hale gelmişti. Hadis okutmak üzere Emevî Camii'ne ve Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'ye tahtirevanla taşındı<sup>377</sup>.

627 senesi Safer ayında (Aralık 1229) vefat ettiğinde 83 yaşında idi. Halk cenazesinde hazır bulundu. Sûfiyye Kabristanı'nda kardeşi Fahruddin b.Asâkir'in

367 Zehebî,Siyer,XXII,285; İber,III,199; İbn Kesîr,Bidâye,XIII,137.

368 Zehebî,İber,III,199.

369 Safadî,Vâfi,II,32.

370 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,137.

371 Zehebî,Siyer,XXII,286.

372 Zehebî,a.g.e.,XXII,285.

373 Safadî,a.g.e.,II,31.

374 Zehebî,a.g.e.,XXII,286.

375 Safadî,Vâfi,II,31.

376 Zehebî,Siyer,XXII,286; Safadî,a.g.e.,II,32.

377 İbn Kesîr,Bidâye,XIII,137.

yanına gömülüdü.<sup>378</sup>

Zeynülümenâ b.Asâkir'in vefatından sonra Dâru'l-hadîs en-Nûriyye meşihatine oğlu Tâcuddin b.Asâkir getirildi<sup>379</sup>.

#### **d. Tâcuddin b.Asâkir (ö.660/1261) :**

Ebu'î-Hasen Abdülvâhhâb b.Hasan b.Muhammed b.Hasan b.Hibetullah b.Abdillah b.Hüseyin b.Asâkir ed-Dîmaşkî eş-Şâfiî.

591 senesi Ramazan bayramı gecesi (Eylül 1194) Dîmaşk'ta doğdu<sup>380</sup>. Huşûî, İbn Taberzed, Hanbel, Zeyd, Kindî, Abdüssamed el-Harestânî ve başkalarından hadis okudu<sup>381</sup>. Babası Zeynülümenâ b.Asâkir'dan sonra Dâru'l-hadîs en-Nûriyye meşihatine atandı<sup>382</sup>. Dîmaşk, Mısır ve başka beldelerde hadis okutmuştur<sup>383</sup>. Hacca gitti. Mekke'de oğlu Eminüddin Abdüssamed'in yanında kısa bir müddet misafir kaldı. Mekke'de 11 Cemâziyelûlâ 660 (3 Mart 1261) pazartesi günü vefât etti. Aynı yerde Hücûn'a defnedildi<sup>384</sup>. Vefat ettiği ayın 14'ü cuma günü Dîmaşk'ta duyulunca, Hatib İmâdüddin b.el-Harestânî Emevî Camii'nde giyabında cenaze namazı kıldırmıştır<sup>385</sup>.

Ondan sonra Dâru'l-hadîs en-Nûriyye şeyhliğine Eminüddin b.Asâkir tayin edilmiştir.<sup>386</sup>

#### **e. Eminüddin b.Asâkir (ö.686/1287) :**

Ebu'l-Yümñ Abdüssamed b.Abdilvehhâb b.Hasan b.Muhammed b.Hasan b.Asâkir ed-Dîmaşkî el-Mekkî Hadîs hâfızı.

378 Zehebî,İber,III,199; İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,137; Nuaymî,Dâris,I,103.

379 Nuaymî,a.g.e.,I,103.

380 Yûnînî,Zeyl Mir'âtî z-zamân,I,512.

381 Yûnînî,a.g.e.,II,176-177.

382 Yûnînî,a.g.e.,II,176-177; Zehebî,İber,III,299; İbnü'l-İmâd,Şezerât,III,302.

383 Yûnînî,a.g.e.,II,176-177.

384 Yûnînî,a.g.e.,I,512; Zehebî,a.g.e.,III,299; İbnü'l-İmâd,a.g.e.,III,302.

385 Ebû Şâme,Zeyl Rayzateyn,s.216.

386 Nuaymî,Dâris,I,106.

Hayatı hakkında elimizde sınırlı malumat vardır 614/1217 yılında Dîmaşk'ta doğdu. Dedesi şeyh el-Müveffik ve bir gurup muhaddisten hadis rivayet etti. Güçlü bir ilme sahipti Şiir söylemede bir hayli mahirdi. Salih, hayır sahibi bir zat olup hoş bir şemâili vardı<sup>387</sup>.

Emînûddin b. Asâkir Dîmaşk'taki riyaset ve emlâkini terkedip 30 sene<sup>388</sup> Mekke'de mücâviren kaldı. Buradaki hayatını ibadet ve zühdle geçirdi<sup>389</sup>.

Medine'de 2 recep 686 (13 ağustos 1287) çarşamba günü vefat etti<sup>390</sup>.

Başlıca eserleri, Fedâilü ümmi'l-mü'minîn Hadîce, Ehâdisü îdi'l-fitr, Fadlu ramazan, İthâfu'z-zâir ve itrâfu'l-mukîm li's-sâir, Cüz'ün fihi ehâdîsü's-sefer<sup>391</sup>, cüz'ün fî ma'lin-Nebî (s.a.) Zâhirîyye Kütüphanesi nr: 383'te bulunan bu son cüz, 714/1314 yılında Muhammed b. Sâlih hattıyla yazılmış olup kitap ve müellif adına rastlanmamaktadır. Ancak Makrizî, Fethu'l-müteâl fî medhi'n-nîâl isimli eserinin mukaddimesinde İbn Asâkir'in bu kitabından istifade ettiğini söylemektede ve ondan isnadlarıyla birlikte hadisler nakletmektedir. Bu noksan nüsha ile karşılaştırıldığında ondan menkul olduğu anlaşılmaktadır.

Kendisinden sonra Dâru'l-hadîs en-Nûriyye meşihatinde Zeynûddin en-Nâblusî'yi görüyoruz<sup>392</sup>. Ancak bu görev, daha o hayatta iken Zeynûddin'e verilmişti. Nuaymî belirtmemiş olsa bile, Emînûddin'in 30 veya 40 seneyi bulan Mekke ikameti esnasında bu görevi bir müddet Zeynûddin'in yürüttüğü anlaşılmıyor. Zira Zeynûddin Emînûddin'den 23 sene önce vefat etmişti. Bu da onun ya 646/1248 ya da 656/1258 tarihinde bu görevi üstlendiğini gösteriyor. Zeynûddin'in 663/1264 tarihinde vefat etmesiyle Tâcüddin el-Firkâh, vefatı olan 690/1291 yılına kadar Dâru'l-hadîs en-Nûriyye meşihatinde kalmıştır. Emînûddin 686/1287'de Medine'de vefât ettiğinde Tâcuddin bu vazifeyi yürütmektedir.

387 Zehebî, İber, III, 362; İbnii'l-İmâd, Şezerât, III, 395.

388 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 329. Zehebî (a.g.e., III, 362) ve İbnii'l-İmâd (a.g.e., III, 395) 40 sene olarak zikrediyorlar.

389 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 329.

390 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 329. Zehebî (a.g.e., III, 362) ve İbnii'l-İmâd (a.g.e., III, 395) muharrem ayında vefat ettiğini söylemektedirler.

391 Zîrikî, A'lâm, IV, 11.

392 Nuaymî, Dâris, I, 106.

#### f. Zeynüddin en-Nâblusî (ö.663/1264) :

Ebu'l-Bekâ Hâlid b.Yusuf b.Sa'd b.Hasan b.Mûferric b.Bekkâre en-Nâblûsî ed-Dîmaşkî es-Şâfiî.

585/1189'da Nâblus'ta doğdu. Dîmaşk'a geldi, orada büydü, yetişti. Kâsim b.Asâkir, Muhammed b.el-Hatib, İbn Taberzed'den hadis okudu. Bağdat'a gitti, İbn Seffî, İbnu'l-Ahdar ve tabakalarından hadis aldı<sup>393</sup>. Garîbu'l-hadisin tamamını, râvî isimlerinden muhtelif ve mu'telisin önemli bir bölümünü ezberledi<sup>394</sup>. İyi bir usul tâhsili gördü. Bu arada Arap dili ile de meşgul oldu. İlimde dikkatli ve kuvvetli anlayış sahibi idi. Ancak yazısı zayıftı<sup>395</sup>.

İمام Nevehî ve bazı âlimler, esmâ-i ricâl konusunda ondan istifade ettiler<sup>396</sup>. Ayrıca Nevehî ondan hadis de okumuştur. Nevehî'nin yanısıra kendisinden hadis rivayet edeneler arasında Tâcüddin el-Fezârî, kardeşi Hatîb Şerefüddin, Takîyyüddin b.Dakîku'l-'îd, Burhanüddin ez-Zehebî, Ebû Abdillah el-Mullakkın sayılabilir<sup>397</sup>.

Zeynüddin, güzel ahlâk sahibi, lâtîseyi seven, muhaddislerin yolu üzere çokça mizah yapan, fâzıl bir zât idi. Hatta onunla alâkalı bir takım hikâyeler, fazilet ehli arasında sıkça dolaşırdı. Halkın kendisine büyük teveccühü vardı. Sultan Nâsır da onun muhibleri arasında olup, ona ikram ve iltifattan geri durmazdı<sup>398</sup>.

663 senesi Cemâziyelûlâ ayının sonunda (Şubat 1264) Dîmaşk'ta vefât etti. Aynı gün kalabalık bir cemaat eşliğinde Bâbu's-Sağîr'e defnedildi<sup>399</sup>.

Ondan sonra Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'nin başına Tâcüddin el-Fezârî getirildi<sup>400</sup>.

393 Zehebî,İber,III,308; İbn Kesîr,Bidâye,XIII,259; Küttübî,Fevâti'l-Vefeyât,IV,266.

394 Yûnînî,Zeyl Mir'âtî'z-zamân,II,326; Küttübî,a.g.e.,IV,266.

395 Zehebî,a.g.e.,III,308; Küttübî,a.g.e.,IV,266.

396 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,260.

397 Küttübî,a.g.e.,266.

398 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,260; Küttübî,IV,266.

399 Yûnînî, a.g.e., II,326; Zehebî,a.g.e., III,308; İbnü'l-İmâd, Şezerât, III,313; İbn Kesîr, a.g.e., XIII,260.

400 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,260; Nuaymî,Dâris,I,108.

### **g. Tâcüddin el-Firkâh (ö.690/1291) :**

Ebû Muhammed Abdurrahman b.İbrahim b.Siba' b.Ziya el-Fezârî ed-Dîmaşkî el-Firkâh eş-Şâfi'i. Müverrih Şâfi'i âlimi.

Rebîyulevvel 624 (Şubat 1227)'de doğdu<sup>401</sup>. Aslen Mısır'lıdır. Dîmaşk'a yerleşmiş ve orada şöhret bulmuştur<sup>402</sup>.

Küçük yaşta İbnu's-Salâh (ö.643/1245) ve İbn Abdisselâm (ö660/1261)'dan fıkıh okudu. Bu iki büyük âlimden çok istifade etti. Genç yaşta Şâfi'i mezhebi âlimlerinin seçkinlerinden oldu. Çokça hadis dinledi. Buhâri'nin Sahîh'ini İbnu'z-Zebîdî (ö.631/1233)'den okudu. İbnu'l-Leysî, İbnu'sSalâh, İbnu'l-Letî (ö.625/1227), Sehâvî (ö.643/1245)'den hadis dinledi. 20 yaşında ders, 30 yaşında da fetvâ vermeye başladı<sup>403</sup>. İctihad seviyesine ulaşmıştı<sup>404</sup>. Îlminden, başta Dîmaşk kadıları olmak üzere kalabalık bir cemaat istifade etimiştir. Etrafında talebe olarak bir çok kadi toplanırdı<sup>405</sup>. Uzak diyarlardan ona fetvâ sormak için gelinirdi<sup>406</sup>. Kısa zamanda ilmiyle ve eserleriyle başta ulemânın olmak üzere halkın rağbetini kazanmıştır<sup>407</sup>.

Tâcüddin, İmam Nehevî (ö.676/1277)'nin hocasıydı<sup>408</sup>. Ondan 7 yaş büyültü. Nehevî, memeleketinden ilim öğrenmek üzere Dîmaşk'a geldiğinde, ders alması için Fezârî'ye getirildi. Tâcüddin onunla ilgilendi. Onu, kalması ve bilgisi arttırması için Revâhiyye Medresesine gönderdi<sup>409</sup>. Tâcüddin el-Firkâh, Nehevî'den daha zeki ve fıkıh ilmine daha çok vâkıftı. Daha kuvvetli münazara yapardı. Ancak Nehevî, Şâfi'i mezhebini ondan daha çok nakletti ve tetebbuati ondan daha fazlaydı. Malûmatı az ise de bereketi daha çok olmuştur. Onunla Nehevî arasında, ilim ehli arasında sıkça görülen ufak bir soğuklukvardı<sup>410</sup>.

401 Ömer b. Habîb. Tezkiretü'n-nebîh, s.143; Nuaymî.Dâris, I.108; Ziriklî, A'lâm, III.293; İbn Kesîr, Bidâye, XIII.344'de 630 olarak veriyor.

402 İbn Tağrıberdî.Nûcûm,VIII,41.

403 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,344; Nuaymî.a.g.e,I.108.

404 İbn Tağrıberdî.a.g.e.,VIII,41.

405 Yûnîni,Zeyl Mir'âtî'z-zamân,I.445.

406 Nuaymî,a.g.e.,I.108.

407 Ömer b.Habîb,a.g.e.,s.143.

408 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,344.

409 Nuaymî,a.g.e.,I.108.

410 Nuaymî,Dâris,I,109 (Zehîbî'den naklen).

Tâcûddin el-Fezârî, kerem, dostluk, sabır, şükür, kanaat, edep, verâ sahibi muttakî bir zât idi. Gece namazlarına devam ederdi<sup>411</sup>. Elinde ne var ne yok hayır yolunda harcardı<sup>412</sup>.

Kendisinin ilimdeki seviyesin belirleyecek faydalı tasnifleri vardır<sup>413</sup>. Mesmûtanı talebelerinden Alemüddin el-Birzâlî (ö.739/1338) 100 hocadan 10 cüz olarak tahrîc etti<sup>414</sup>. İçinde faydalı bilgiler topladığı Târîh'i hakkında Zehebî, "ben onu gördüm ve ders okuttuğu mecliste onu kendisinden dinlemiştim. İçinde güvenirliliği şüpheli malumatlar mevcuttur" demektedir<sup>415</sup>. Diğer eserleri arasında el-İklîd li-zevî't-taklîd, Şerhu't-Tenbîh, Şerhu'l-Varakât, Keşfu'l-kîna' fî hallî's-sema' sayılabilir<sup>416</sup>. İbnu'l-Cevzî (ö.597/1200)'nin Mevzûât'ını ihtisas etmiştir<sup>417</sup>.

Tâcûddin, bir Şâfiî'î medresesi olan Bâdrâiyye Medresesinde müderris idi<sup>418</sup>. Mücâhidîyye medresesinde ders okuturken, 604/1207 yılında Nâsîriyye medresesinin açılması üzerine burasını bırakmış, bu medresede ders vermeye başlamıştır<sup>419</sup>.

Muhaddisimiz, 5 Cemâziyelâhir 690 (9 haziran 1291) cumartesi günü duha vaktinde Bâdrâiyye Medresesesi'nde vefât etti. Vefatına halk çok üzüldü. Öğleden sonra, cenaze namazını Kâdîlkudât Şehâbüddin b.el-Huveyyî (ö.693/1293) Emevî Camii'nde kıldırdı. Cenazesine çeşitli ilim dalına mensup bir çok âlim ve kalabalık halk topluluğu katıldı. Bâbu's-Sağîr mezarlığına babasının yanına defnedildi<sup>420</sup>.

Kendisinden sonra Nuaymî, Dâru'l-hadîs en-Nûriyye meşihatine Hâfız Cemâlüddin'in atandığını söylemektedir<sup>421</sup>.

411 Ömer b.Habîb,Tezkiretü'n-nebîh,s.144.

412 Nuaymî,a.g.e.,I,109 (Zehebî'den naklen).

413 Yûnîni,a.g.e.,I,445.

414 İbn Kesîr,Bidâye,XIII,344; Nuaymî,a.g.e.,I,108.

415 Nuaymî,a.g.e.,I,109 (Zehebî'den naklen).

416 Ziriklî,A'lâm,III,293.

417 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,344.

418 Nuaymî,a.g.e.,I,109 (Zehebî'den naklen).

419 Nuaymî,a.g.e.,I,108.

420 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,344; Ömer b.Habîb,a.g.e.,s.144; Nuaymî,I,109.

421 Nuaymî,a.g.e.,I,109.

### **h. Şerefüddin b.en-Nâblusî (ö.671/1272) :**

Ebu'l-Muzaffer Yusuf b.Hasan b.Bedr b.Hasan b.Mûferric en-Nâblûsî ed-Dîmaşkî eş-Şâfiî.

603/1206'da doğdu. İbnü'l-Bünn (ö.625/1227), Ebu'l-Mecd, el-Mecd el-Kazvînî, Ebu'l-Kâsim b.Sâsrâ, Zeynülümene ve bir çok muhaddisten hadis dinledi. Bağdat'ta Abdüsselâm ez-Zühri, Ömer b.Kerem, İbn el-Kâtîf'den hadis okudu. Bağdat'in yanısıra, Halep ve Mısır'da hadis dinlemiş ve çokca yazmıştır<sup>422</sup>.

Zamanın muhaddislerinden bir çoğu ondan hadis aldılar. Kendisinden rivayette bulunanlar arasında ed-Dimyâtî, Necm b.Habbâz, Ebu'l-Hasen b.Attâr, Ebu'l-Hasen b.Basîr sayılabilir. İbn Ebi'l-Feth, İbn Akîl'in Şemâilü'z-zühhâd'ını ondan rivayet etmiştir.

Şerefüddin b.en-Nâblusî, sika, hâfız, ilimde iyi idrak ve müzakere sahibiydi. Yazısı iyi ve maruftu. Hadis ilminde meşhur, dinde güvenilir, hoş ahlâk sahibiydi<sup>423</sup>. Elimizde hadis ilmine dair, 3 şeyhten müselsel olarak zikrettiği hadislerle birlikte, Irâkî 6 hadisi ihtiva eden bir hadis cüzü vardır<sup>424</sup>.

Şerefüddin, Dâru'l-hadîs en-Nûriyye meşihatine tayin edilmiştir<sup>425</sup>. Ancak ne zaman tayin edildiğine kaynaklarda rastlayamıyoruz Vefât tarihi itibarıyle anlaşılan, Tâcüddin el-Firkâh (ö.690/1291) hayatı iken kendisi bu görevi sürdürdü.

11 Muharrem 671 (8 Ağustos 1272) pazartesi günü vefât etti. Dâru'l-hadîs'deki görevine Cemâlüddin b.es-Sâbûnî atandı<sup>426</sup>.

### **i. Cemâlüddin b.es-Sâbûnî (ö.680/1281) :**

Ebû Hâmid Muhammed b.Ali b.Mahmud b.Ahmed es-Sâbûnî. Dâru'l-hadîs en-Nûriyye şeyhi. İbn Ahmed es-Sâbûnî olarak şöhret buldu.

604/1207'de doğdu. 76 yıllık hayatında hadis ilmine ehemmiyet verdi ve bu ilimde yüksek mertebelere ulaştı. Dîmaşk ve Mısır'da çokca hadis dinledi, okudu ve

422 Zehebî,Tezkire,IV,1463.

423 Zehebî,a.g.e.,IV.163; İber,III,323.

424 Zâhirîyye Ktp., nr: 1566; Elbânî,Fehres,s.319.

425 Zehebî, a.g.e., III,323; Tezkire,IV,1463.

426 Nuaymî,Dâris,I,110.

yazdı<sup>427</sup>. Hadis okuduğu hocaları arasında Kâdî Ebu'l-Kâsim b.el-Harestânî, Ebu'l-Berekât İbn Melâib, Ebû Abdillah İbn el-Bennâ (ö.612/1215) es-Sûfi, Ebu'l-Mehâsin b.es-Seyyid, İbn el-Bünn, İbn Sasrâ, İbn Bâkâ, Ali b.Rehhâl, Ali b.Cemâl yer alır<sup>428</sup>. Dimyâti, Mizzî (ö.742/1341), Birzaîfî, İbn Sasrâ, İbnu'l-Attâr, Ebû İshak ez-Zehebî, Devâdârî, İbn Râffî Cemâlüddin (ö.718/1318) ondan hadis rivayet edenler arasındadırlar. Zehebî, 673/1274 yılında Cemâlüddin es-Sâbûnî'den mesmûatını rivâyet etme izni (icâzet) aldığı söylüyor<sup>429</sup>.

Cemâlüddin, hadis ilminde hâfız, tam bir bilgi ve anlayış sahibi idi. Yazısı güzeldi. Mısır'da ve Dımaşk'ta çokça hadis rivayet etmiştir. Hadisleri doğru ve muntazaman naklederdi. Ancak vefatına yakın kendisinde ihtilât baş gösterip, rivâyetlerinde karışıklığın ortaya çıktığını, talebesi Zehebî haber veriyor<sup>430</sup>.

Mu'telif ve muhtelif konusunda tek cilt, faydalı bir eseri vardır. "Tekmiletü'l-İkmâli'l-İkmâl fî'l-ensâb ve'l-esmâ ve'l-elkâb isimli bu eseri İbn Nokta'nın İkmâl'ine yaptığı zeyldir<sup>431</sup>. Yine kendisini el-Ehâdisi'u'l-müntekâtü'l-erbâîn ani's-şuyûhi's-sikâti'l-erbâîn isimli bir hadis cüzü vardır<sup>432</sup>.

Hicrî 680 yılı, Zilkâde ayının ortalarında (Şubat 1281), 76 yaşında iken vefât etti. Kasyon Dağı etegine defnedildi<sup>433</sup>.

#### j. Mecdüddin b.el-Mihtâr (ö.685/1286) :

Yusuf b.Muhammed b.Muhammed b.Abdillah el-Mîsrî ed-Dımaşkî eş-Şâfiî. İbnü'l-Mihtâr olarak tanınır.

610/1213'te doğdu. İbnü'z-Zebîdî, İbn Sabbâh ve tabakalarından hadis okudu ve yazdı. Çokça hadis rivayet etti<sup>434</sup>. Ondan ve yazdıklarından bir çok kimse

427 Safadî,Vâfî,IV,188; Ömer b.Habîb,Tezkiretü'n-nebîh,I,70.

428 Zehebî,Tezkire,IV,1464; İber,III,346; Safadî,a.g.e.,IV,188.

429 Zehebî,Tezkire,IV,1465.

430 Zehebî,a.g.e.,IV,1465; İber,III,346.

431 Safadî,a.g.e.,IV,189; Müneccid,Mu'cem,s.115.

432 Zâhirîyye Ktp., nr: 1184; Elbânî,Fehres,s.247.

433 Zehebî, a.g.e., III,346; Tezkire, IV,1465; Ömer b.Habîb, a.g.e., I,70; Safadî, a.g.e., IV,189; İbnü'l-Verdî, Târih, II,328; Nuaymî, Dâris,I,111.

434 Zehebî,a.g.e.,III,361; İbnü'l-İmâd,a.g.e.,III,394.

istifade etmiştir.

Âlim, fâzil bir zât idi. Yazısı çok güzeldi. Dâru'l-hadîs en-Nûriyye meşihatine atandı<sup>435</sup>. Nuaymî, Dâris'te Dâru'l-hadîs en-Nûriyye muhaddisleri arasında, Cemâlüddin b.es-Sâbûnî'den sonra İbnü'l-Mihtâr zikretmektedir<sup>436</sup>. Ancak ne zaman tayin edildiğine dair bir nota rastlayamıyoruz Zehebî ve İbnü'l-İmâd ondan, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'de hadis kârii olarak bahsediyorlar<sup>437</sup>.

9 Zilkâde 685 (27 Aralık 1286) cuma günü vefât etti. Bâbu'l-Ferâdîs'e defnedildi<sup>438</sup>.

#### k. Fahruddin el-Hanbelî (688/1289) :

Ebû Muhammed Abdurrahman b.Yusuf el-Ba'lebekkî el-Hanbelî. Fâkih, muhaddis, zâhid.

611/1214 yılında doğdu<sup>439</sup>. Takîyyüddin İbnü'l-'İz (ö.660/1261), Ömer b.el-Müneccâ'dan fikih ilmini öğrendi. Kazvînî, el-Behâ Abdurrahman, İbnü'z-Zebîdî ve bir gurup muhaddisten hadis okudu ve ezberledi. Ezberlediği hadisleri ezberinden, Ulûmu'l-hadîs müellifi İbnu's-Salâh'a erzederdi. Seyfüddin el-Âmidi (ö.631/1233)'den usul ilmini tahsil etti. Hallâf'tan bir parçayı ona okumuştur. İbnü'l-Hâcib'den nahiv öğrendi. Arap diline çok hâkimdi<sup>440</sup>. Yûnânî (ö.726/1325) ve Nehevî ile arkadaşlık yapmıştır<sup>441</sup>.

Dindarlığı, zâhidliği, ibâdeti ve iyi halinin yanında halk kendisinden çokça istifade etti<sup>442</sup>. Allah'ın veli kullarındandı<sup>443</sup>.

435 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,326.

436 I.111.

437 İber, III,361; Şezerât,III,394.

438 Zehebî ,a.g.e., III,361; İbnü'l-İmâd, a.g.e., III,394. İbn Kesîr,10 Zilhiccede vafât ettiğini söylemektedir (a.g.e., XIII,326).

439 Zehebi, İber, III,366; İbn Kesîr, Bidâye, XIII,344; İbnü'l-İmâd, Şezerât, III,404; Bedrân, Münâdem, s.48 de 621 oharak zikrediliyor (Burhanüddin b. Müflîh'in el-Mâskadî'l-erşed'inden naklen).

440 İbn Kesîr,a.g.e..XIII,334; Bedrân,a.g.e.,s.48.

441 Bedrân,a.g.e.,s.48.

442 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,334.

443 Zehebî,a.g.e.,III,366.

Dâru'l-hadîs en-Nûriyye, İbn Urve Meşhedî (Dâru'l-hadîs Urvîyye)<sup>444</sup> ve bir Hanbelî medresesi olan Medresetu's-Sadriyye şeyhliğinde bulunmuştur<sup>445</sup>.

7 Recep 688 (27 Temmuz 1289) çarşamba günü vefât etti<sup>446</sup>.

### I. Şerefüddin b.Na'me (ö.694/1294) :

Ebu'l-Abbâs Ahmed b.Ahmed b.Na'me b.Ahmed b.Ca'fer b.Hüseyin b.Hammâd el-Makdisî eş-Şâfi'i.

622/1255'te Kudüs'te doğdu<sup>447</sup>. İbnu's-Salâh ve Sehavi'den hadis, Ali b.Abdisselâm'dan fikih okudu. Ebû Ali b.el-Cevâlikî ve bir gurup ulemâdan da icâzet aldı<sup>448</sup>. Çokça hadis dînlendi ve yazdı. Yazdıklarını tasnif etmek suretiyle insanların istifadesini temin etti<sup>449</sup>. Fıkıhta, usulde ve Arap dilinde üstün seviyeye geldi. Yazısı güzel, hitabeti açık ve sadeydi. Güzel şiir yazardı<sup>450</sup>.

Dîmaşk kadılığına atandı. Kendisine Emevî Camii'nde hitabet görevi verildi. Hitabetle beraber Dâru'l-hadîs en-Nûriyye şeyhi ve Gazzaliyye medresesi müderrisi oldu. Bir ara Şâmiyye Berrâniyye Medresesi'nde ders vermişti.. Burada ders okuturken, içlerinde Şeyhulislâm İbn Teymiyye'nin de bulunduğu bir gruba fetva konusunda icazet verdi. Bununla daima iftihar eder "Ben, İbn Teymiyye'ye fetvâ vermesi için içâzet verdim" derdi<sup>451</sup>. Revâhiyye, Âdiliyye Suğrâ Medselerinde de ders okuturdu<sup>452</sup>.

Şerefüddin b.Na'me, içinde bir çok faydalı malumat topladığı fıkıh usûlune dair bir kitap yazmıştır<sup>453</sup>.

17 Ramazan 694 (31 Temmuz 1294) pazar günü 73 yaşında vefât etti. Bâbu Keysân Kabristanında babasının yanına defnedildi<sup>454</sup>.

444 Bkz.Tez menti,s...

445 Zehebî,a.g.e.,III,366.

446 Zehebî,a.g.e.,III,366; İbn Kesîr.a.g.e.,XIII,334; Bedrân,a.g.e.,s.48.

447 Ömer b.Habîb,Tezkiretü'n-nebîh,I,180.

448 Zehebî,İber,III,381.

449 İbn Kesîr,Bidâye,XIII,361.

450 Ömer b.Habîb,a.g.e.,I,179.

451 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,361.

452 Zehebî,a.g.e.,III,381; Ömer b.Habîb,a.g.e.,I,178; İbn Kesîr.a.g.e.,XIII,361.

453 Zehebî,a.g.e.,III,381; İbn Kesîr.a.g.e.,XIII,361.

454 Zehebî,a.g.e.,III,381; Ömer b.Habîb,a.g.e.,I,180; İbn Kesîr.a.g.e.,XIII,362.

### m. Alâuddîn b.Attâr (ö.724/1323) :

Ebu'l-Hasan Ali b.İbrahim b.Dâvûd b.Süleyman b.el-Attâr İbnu't-Tabîb eş-Şâfi'i.

654 senesi Ramazan bayramında (eylül 1256) doğdu<sup>455</sup>. Babası koku satan (attâr) bir yahudi, dedesi tabib idi<sup>456</sup>.

Küçük yaşta Kur'an'ı ezberledi. Dımaşk'ta İbn Abdiddâyim, İbn Ebîl-Yûsr (ö.672/1273), Abdülaziz b.Abdullah, Cemal es-Sayrafî (ö.678/1279), İbn Ebî'l-Hayr (ö.678/1279), İsmail b.Asâkir, İmâdüddin b.Muhammed Sasrâ (ö.670/1271), Sûfî Şeyhi İmam Mâlik (ö.672/1273), Şems b.Hâmil (ö.671/1272), Yusuf b.Ömer ez-Zebîdî (ö.665/1266), Muhammed b.Amr (ö.685/1286), Hatîb İbn Ebî Asrûn (ö.675/1276), Ahmed b.Hibetullah el-Kehfî (ö.671/1272), Kemal b.Fâris el-Mukrî, Hasan es-Sakalî'den hadis okudu. Mekke'de Yusuf b.İshak et-Taberî ve Ebu'l-Yumn b.Asâkir (ö.686/1287), Medine'de Ahmed b.Muhammed en-Nakîbî, Kudüs'te Kutbuddin ez-Züheyri (ö.687/1288), Nâblus'ta İmâd Abdülhâfız, Kahire'de el-Ebrekûhî (ö.701/1301), İbn Dakikîlîd (ö.712/1312)'den hadis dinledi<sup>457</sup>.

İmam Nevevî ile yakın dostluğu vardı. Onun en iyi arkadaşı idi. Nevevî, onunla bizzat ilglenmiş, o da ondan bir hayle istifade etmişti. Nevevî'dan hiç ayrılmazdı. Öye ki ona "Muhtasar Nevevî" lâkabı takılmıştı. Onunla beraber çok hikayesi vardır<sup>458</sup>. Üstadın hallerinden çoğuna muttalî olmuştur. Nevevî'nin musannefatından bir çوغunu İbnu'l-Attar yazmıştır<sup>459</sup>. Kütübî'nin naklettiğine göre o şöyle demiştir: "Nevevî'nin yanında çokça müsvedde vardı. Bana, kendi hattıyla yazdığı bu müvaddedelerden takriben 1000 fasikül satmamı emretti. Yine kağıtların yıkanmasına beni memur kıldı. Emrine karşı gelmedim. Ama içimde onlara karşı büyük bir pişmanlık belirmiştir. İçlerinde zühd, verâ ve meşhur kerametlere dâir malumat vardı"<sup>460</sup>. Nevevî'ye usule ait et-Tenbîh isimli eserini okumuş ve ondan

455 İbn Kesîr,Bidâye,XIV,121.

456 Safadî,Vâfi,I,316; Zîrikî,A'lâm,IV,251.

457 Zehebî,İber,IV,71; Safadî,a.g.e.,I,316; Nuaymî,Dâris,I,71.

458 Bkz.Kütübî,Fevâtü'l-Vefeyât,II,328.

459 İbn Kesîr,a.g.e.,121; Safadî,a.g.e.,I,316; Kütübî,a.g.e.,IV,267; Nuaymî,a.g.e.,I,71.

460 a.g.e.,IV,267.

fıkıh dersi almıştı<sup>461</sup>. Nevevî'nin fetvalarını fıkıh bablarına göre tertib etmiştir<sup>462</sup>.

İbnü'l-Attâr, 70 yıllık hayatı boyunca ders okutan, fetva veren, hadis toplayan ve derleyen, eserler kaleme alan dört dörtlük bir âlimdi<sup>463</sup>. Bütün bu ilmî faaliyetlerinde talebebeleyle çalışırıdı. 694 yılı Şevval ayında Dâru'l-hadîs en-Nûriyye meşihatine Şerefüddin el-Makdisî'nin yerine getirilmiştir. (Ağustos 1294)<sup>464</sup>. Vefatına kadar (724/1323), 30 sene bu görevi yürütmüştür. Bunun yanında Emevî Camii'ndeki Kûsiyye ve Alemiyye Medreselerinde de müderrislik yapmaktadır<sup>465</sup>.

Süt kardeşi Zehebî, onun 697/1297 tarihinde İbn ez-Zemlekânî'ye okuduğu ve onunla beraber İbnu'l-Mecd (ö.682/1283), Birzâlı ve Mukâtilî (ö.717/1317) nin de dinledikleri Mu'cem'ini yazdı<sup>466</sup>.

Eserleri arasında, İbn Dakîk'in Şerhu'l-Umde'sine Nevevî'nin Müslim Şerhi'ni ilâve edip bir takım fevâid eklediği İhkâm Şerhi Umdeti'l-ahkâm, el-Vesâiku'l-mecmû'a, el-î'tikâdü'l-hâlis mine's-şekk ve'l-intikâd, Âdâbu'l-hatîb sayılabilir<sup>467</sup>.

701/1301 senesinde felç oldu. Safadî "onu medreseye ve camiye tahterevanla götürürlerken çok görmüşümdür. Ama kendisinden hadis okumadım" demektedir<sup>468</sup>. Yaklaşık 20 sene felçli yaşadı<sup>469</sup>. 1 Zilhicce 724 (19 Kasım 1323) Pazartesi günü vefât etti. Cenaze namazını Şehâbüddin b.Hirzullah kıldırdı. Kasyon etegine defnedildi. Dâru'l-hadîs'deki görevine el-Birzâlı, Kûsiyye müderrisliğine de Şehâbüddin b.Hirzullah getirildi<sup>470</sup>.

461 Safadî,a.g.e.,I,316.

462 Ziriklî,a.g.e.,IV,251.

463 Kütbî,a.g.e.,I,82.

464 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,360.

465 Safadî,a.g.e.,I,316; İbn Kesîr,a.g.e.,XIV,121.

466 Zehebî,a.g.e.,IV,71; Safadî,a.g.e.,I,316.

467 Ziriklî,a.g.e.,IV,251.

468 Safadî,a.g.e.,I,316.

469 Zehebî,a.g.e.,IV,71.

470 İbn Kesîr,a.g.e.,XIV,121.

## **II. EYYÜBİLER DEVLETİ (567-658/1171-1260) :**

### **A. DÂRU'L-HADİS el-FÂDİLİYYE (593/1196) :**

#### **1. Kuruluşu :**

Sultan Nâsır Salâhaddin'in veziri Kâdi Fâdil yaptırmıştır<sup>471</sup>. Emevî Camii'nin kuzey duvarı ile Azîziye medresesi arasında Kellâse Medresesi tarafından yler alır<sup>472</sup>. İbn Şeddâd (ö.684/1285) "Emvevî camiinde, hadisle uğraşan kimselere tahsis edilen Kellâse'de Kâdî Fâdil'in yaptığı yerdedir" demektedir<sup>473</sup>. Kâdî Fâdil bu yeri Emevî Camii'ne ilâve etmiş<sup>474</sup>. Ebû Şâme (ö.665/1266) Salâhaddin'in vefatını anlatırken türbesini, "Kâdî Fâdil'in Emevî Camii'ne ilâve ettiği yerin civarındadır" diyerek tarif eder<sup>475</sup>. Dâru'l-hadîs el-Fâdiliyye'nin yapılış tarihine hic bir kaynakta rastlamamızdır. Ancak Hîtatü Cîmaş müellifi Ekrem Hasan el-Ulebi'ye göre 593/1196 tarihinde tamamlanmıştır. Gerekçe olarak da Azîziye Medresesi 592/1195'de yapıldığında dâru'l-hadîs'in ortada olmayığini göstermekte, "bunun üzerine biz de bundan bir yıl sonra yapıldığını farzettik" demektedir<sup>476</sup>. Buradan hareketle, Azîziye Medresesi'nin yapılış tarihi ile Kâdî Fâdil'in vefat tarihi arasında (592-596/1195-1200) yapıldığı daha net olarak söylenebilir.

Vâkîfi Kâdî Ebu'l-Hasan Abdurrahim Ali b.Hasan el-Beysânî el-Askalânî, Cemâziyelûlâ 529 (Şubat 1134)'da Mısır'da doğdu, orada yetişti<sup>477</sup>. Ebû Tâhir es-Seleffî (ö.576/1181), Ebû Muhammed el-Osmânî, Ebû Tâhir b.Avn, Ebû'l-Kâsim b.Asâkir, Osman b.Sâid b.Ferec el-Abdî'den hadis okudu. Esedî, Târîh'inde ondan bahsederken, onun şiir ve belâgatta emsalsiz olduğunu hiç kimsenin onu geçemediğini söylemektedir<sup>478</sup>. Salâhaddin'in dikkatini çekmiş olacak ki onu, resmî

471 Kürd Ali, Hîtat, IV,73; Edîb el-Hîsnî, Müntehabât, s.940; Emîne Baytar, "et-Ta'lîm fi Dimâşk", İbn Asâkir, s.293.

472 Nuaymî, a.g.e., I,89; Bedrân.Münâdemî, s.48; Kürd Ali, a.g.e., IV,73; Edîb el-Hîsnî, a.g.e., s.940; Muhattatu'l-Müneccid.nr.33, Ulebî,a.g.e.,s.8.

473 Nuaymî,a.g.e.,I,89 (İbn Şeddâd'dan naklen).

474 Nuaymî,a.g.e.,I,89; Ulebî,a.g.e.,s.84.

475 Ebû Şâme, Ravzateyn, II,214.

476 a.g.e.,s.84.

477 Nuaymî,a.g.e.,I,90-91.

478 Nuaymî,Dâris.,I,90 (Esedî'den naklen).

kâtip, sir emini ve müsteşar olarak yanına aldı. Asrinin en büyük kâtibi olarak addedilirdi<sup>479</sup>. Ammâre el-Yümnî (ö.569/1173) onun için şöyle demektedir: “Ondan devlet ve millet, kökü sâbit, dalları gökyüzünde bir ağacın meyvesinden istifade eder gibi istifade etmiştir”, Kâdî Fâdîl, ilminin yanında çokça sadaka veren, nafile ibadetlerle meşgul bir zât olarak da tanındı. İkram ve ihsanı boldu. Seneli kazancı 50 bin dinarı bulurdu. Kahire’de Şâfiî ve Mâlikiler için yaptırdığı bir medrese ile bir de yletimler yurdu vardır<sup>480</sup>. Dâru'l-hadîs el-Fâdîliyye için de Doğu Ğûtatu Dîmaşk’taki<sup>481</sup> mezrealardan bir olan ve Hunûriyye olarak bilinen köyün topraklarında bitişik Bertâyâ Mezreası’nı vakfetmişti. Bu mezrea, İbnu'l-Havâce Zeyn Abdûlğânî b.es-Sirâc’ın elinde iken, 915/1509 tarihinde Dîmaşk ordu nâzırı Muhibbuddin’e intikal etmiştir<sup>482</sup>.

Dâru'l-hadîs el-Fâdîliyye’nin binâ edilmesinden bu yana tarihcesinin yazılmamış olması gariptir Bunun sebebi de, Memlûkler zamanında burasının tahrib edilmiş olmasıdır denebilir<sup>483</sup>. Zira bu dâru'l-hadîs sonradan eve çevrildi. Orada Hîmsî oğulları oturdular. Sonra bu ev, Türklerin hâkimiyetlerinin sonrasında yıkıldı<sup>484</sup>. Bedrân burada, mimârî özellik olarak, eyvan ve bitişiğinde iki oda ve bir mutfaq gördüğünü haber veriyor<sup>485</sup>. Müntehabâtü't-tevârih li-Dîmaş müellifi Edîb el-Hîsnî eserinde<sup>486</sup>, dâru'l-hadîs içerisinde vâkîfin kabrinin bulunduğu söylüyorrsa da, aynı yerde zayıf olarak zikrettiği ordu nâzırı Muhibbuddin’e ait olduğu söyleniyor sözü vâkiâya daha uygundur. Çünkü Kâdî Fâdîl, 7 Rabîulâhir 596 (26 Ocak 1200) tarihinde Mısır’da vefât etmiş ve Mukattam Dağı eteğinde yaptırdığı türbesine defnedilmiştir<sup>487</sup>.

Bugün Dâru'l-hadîs el-Fâdîliyye’den hiç bir eser kalmamıştır. Salâhaddin’ın

479 Ulebî,Hıtat,s.84.

480 Nuaymî,a.g.e.,I,91.

481 Ğuta: Sulak, yeşil arazi. Ğutatu Dîmaşk: Beredâ ve kollarının suladığı bostanlar ve köylerden oluşan mîntikaya verilen isimdir (Kürd Ali,Dîmaşk medinetü's-sîhr ve's-şî'r s.135).

482 Nuaymî.a.g.e.,I,93; Emine Baytar,a.g.e.,s.293.

483 Ulebî,a.g.e.,s.84.

484 el-Hîsnî,a.g.e.,s.941.

485 a.g.e.,s.48.

486 s.941.

487 Ulmevî,Muhtasar Tenbîh,s.17; Ulebî,a.g.e.,s.84.

türbesi le Emevî Camii arasında, evlere açılan sokaktan başka bir şey görülmemektedir Bu durumda Dâru'l-hadîsin bulunduğu alan üzerine evler yapıldığı anlaşılmaktadır<sup>488</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

### a. Takiyuddin el-Yeldânî (ö.656/1258) :

Ebû Muhammed Abdurrahman b.Ebi'l-Fehm Abdülmün'im b.Abdurrahman el-Kureşî el-Yeldânî ed-Dîmaşķî eş-Şâfi'i. Muhaddis, hâfız, müksir musannef sahibi.

568/1172'de Ğutatu Dîmaşķ köylerinden Yeldâ'da doğdu<sup>489</sup>. Sultan Nûreddin Zengî, oğlunu sünnet ettirirken, köyünden Dîmaşķ'a sünnet edilmek üzere getirilen çocuklar arasında o da vardı<sup>490</sup>. Hadis ilmine merak sardı. Bu uğurda ilmi seyahatler yaptı.. İbn Küleyb, İbn Bevş ve tabakalarından hadis dinledi, çokça yazdı ve rivâyet etti<sup>491</sup>. Kendi el yazısı ile yazdığı mecmualar ve kitaplarının çoğu Dâru'l-hadîs el-Fâdiliyye kütüphanesine vakfedilmiştir<sup>492</sup>. Yeldânî, oğlu Ebu'l-Hedy Ahmed'e mesmûâtını rivayet etmesi için icâzet verdi<sup>493</sup>.

Zahiriyye Kütüphanesi'nde 631/11233 yılında yazılmış, ona ait bir hadis cüzü bulunmaktadır. "Cüz'ün fihi mine'l-fevâid el-müntekât ve'l-garâib" isimli bu cüzün sonunda, ondan bunu dinleyenlerin isimleri kendi hattıyla yazılıdır. Bundan da o hayatta iken bu cüzün yazılılığı anlaşılmaktadır<sup>494</sup>.

8 Rabîulevvel 656 (15 Mart 1258) cuma günü 87 yaşında iken , hatiplik yaptığı Yeldâ köyünde vefât etti ve oraya defnedildi<sup>495</sup>.

Nuaymî, Takiyuddin el-Yeldânî'den sonra Dâru'l-hadîs el-Fâdiliyye meşihatine Necmüddin Ehu'l-Bedr'in getirildiğini kaydetmektedir<sup>496</sup>.

488 Bedrân,Münâdem.e.s.49; Ulebî.Hîtat.s.84.

489 Zehebî,İber,III,276; İbnü'l-İmâd,Şezerât,VI,269.

490 Ebû Şâme, Zeyl Ravzateyn,s.165; Yûnîni, Zeyl Mir'âti'z-zamân,I,70.

491 Yûnîni, a.g.e.,I,70; Zehebî,a.g.e.,III,276.

492 İbn Kesîr.Bidâye,XIII,210.

493 Ebû Şâme, a.g.e.,s.165.

494 Zâhirîyye Ktp., nr.2088; Elbânî.Fehres, s.435.

495 Zehebî, a.g.e., III,276; Düvelü'l-İslâm, s.360; İbnü'l-İmâd, a.g.e., VI,269; İbn Tağrıberdî, Nûcûm, VII,59; İbn Kesîr, a.g.e., XIII,210.

### **b. Necmüddin Ehu'l-Bedr (ö.657/1258) :**

İbnü's-Şîrcî es-Sadr Necmüddin Muzaffer b.Muhammed b.İlyas el-Ensârî ed-Dîmaşkî Dâru'l-hadîs el-Fâdiliyye şeyhi.

Ne zaman doğduğuna ait hiç bir malûmata rastlamadık. Bedreddin Yahya b.İzzüddin b.Abdisselâm'dan icâzet aldı<sup>497</sup>. Huşûî ve bir gurup muhaddisten hadis nakletti. Asrûniyye Medresesi vekâlesine atandı ve orada ders vermeye başladı. Yine hisbe ve Emevî Camii nâzırlığı yaptı.

Necmüddin Ehu'l-Bedr, 657/1258 yılı sonunda vefât etti<sup>498</sup>. Bâbu's-Sağîr'de dedesinin yanına defnedildi<sup>499</sup>.

Nuaymî, Necmüddin'den sonra Dâru'l-hadîs el-Fâdiliyye meşîhatine Şemsüddin əz-Zehebî (ö.748/1347)'nin tayin edildiğini söylerse<sup>500</sup> de Hâfız et-Zehebî'nin 573/1274 tarihinde doğduğunu nazarı dikkate alacak olursak arada 26 senelik bir iñkitânın bulunduğuunu görüyoruz. Kaldı ki Zehebî nin ne zaman bu görevde getirildiğini de bilmiyoruz.

### **B. DÂRU'L-HADÎS el-URVİYYE (617/1220) :**

#### **1. Kuruluşu :**

Muhammed b.Urve Şerefüddin el-Mevsîlî'nin Emevî Camii'ndeki meşhedidir<sup>501</sup>. Kaynaklarda, yeri ile ilgili ihtilâf vâkî olmuştur. Nuaymî onun, Emevî Camii'nin doğu tarafında, el-Halebiyye'nin karşısında, eskiden Ali Meşhedi olarak bilinen Urve Meşhedi'nde olduğunu söylerken<sup>502</sup>, Tâciyye Medresesi için de

496 Nuaymî,Dâris,I,93.

497 İbn Kesîr.Bidâye,XIII,230.

498 Zehebî,İber,III,287.

499 İbn Kesîr.a.g.e.,XIII,230.

500 Nuaymî,a.g.e.,I,94.

501 Safadî,Vâfi,IV,94; Yusuf b.Abdilhâdî,Simâru'l-mekâsid,s.239; Nuaymî,Dâris,I,82; Ulmevî, Tenbihu't-Tâlib, s.15; Bedrân, Münâdem, s.47; Edib el-Hîsnî, Mentehabât, s.940; Muhattatu'l-Müneccid, nr. 21; Kurd Ali, Hîtat, VI,73; Ulebî, Hîtat,s.82.

502 Nuaymî,a.g.e.,I,82.

“camiinin doğu tarafında, Dâru'l-hadîs el-Urvîyye'nin batısında kalır” demektedir<sup>503</sup>. Ulmevî de Nuaymî'nin eserine yaptığı ihtisarda ona uyarak aynı bilgileri vermektedir<sup>504</sup>. Ğazzî, el-Kevâkibu's-sâire'de<sup>505</sup>, Kurd Ali Hîtat'ta<sup>506</sup>, Takiyyüddin Müntehabâtü't-tevârih'te<sup>507</sup>, Ulmevî'den aynen nakil yaparlar. Oysa Nuaymî hata yapmıştır. Çünkü Nuymî'den önceki kaynaklar, onun dediklerine tamamen muhalif bilgiler vermektedirler. VIII.hicri asırdı İbn Fazlullah el-Ömerî (ö.749/1348), Emevî Camii'nin meşhedlerini zikrederken “Kâblenin batısı, meşhedü Ömer ismini taşır. Şimdi ise Meşhedü Urve olarak biliniyor. Orada hadis şeyhi ve ulemadan bir cemaat toplanıp hadis müzakere ederler. Müstakil vakfı vardır. Ona vakfedilmiş küktüphaneler mevcuttur” demektedir<sup>508</sup>. Dikkat edilecek olursa, Ömerî'nin sözü, Nuaymî'nin verdiği bilgiyi nakzetmemektedir. Ömerî meşhedin ismini Ömer olarak verirken Nuaymî Ali olarak veriyor. Ömerî onun batıda olduğunu söyleyken Nuaymî, doğuda olduğunu söylüyor. VII.hicri asır kaynaklarına müracaat ettiğimizde Ebû Şâme'nin bu zâviyeyi caminin batısında zikrederken görüürüz<sup>509</sup>. Bu iki kaynak, bu konudaki şüphemizi izâle etmektedir. Sonra Ebû Şâme burası yapılmırken orada bulunuyordu. Yine Zâhiriyye Kütüphanesinde mevcut olan, bu meşhedde yazılmış mesmûata baktığımızda yerini kesin bir biçimde belirleyebiliriz. Bunlardan birincisi, 622/1225 tarihli, İbn Urve'nin vefatından iki sene sonra burada, muhaddisin huzurunda okunmuş sema'dır<sup>510</sup>. Sema' kaydında “14 Rabîulâhir 622 (25 Nisan 1225 cuma) Dîmaşk Camii batısında eş-Şeref b.Urve Zaviyesi'nde yazıldı” denmektedir. İkinci sema,<sup>511</sup> ise 9 Rabîulâhir 686 (26 Mayıs 1287) cuma tarihini taşıyor. Sonunda ise “Dîmaşk Camii'nin batısındaki Meşhed-i Urve'de yazıldı” kaydına rastlanmaktadır. Bu iki sema' kaydından da Dâru'l-hadîs el-Urvîyye'nin, Nuymî'nin dediği gibi caminin doğusunda değil bilâkis batısında olduğu anlaşılmaktadır<sup>512</sup>. Birbirine tamamen zıt yapılan bu iki gurup tariften, farklı mekânların anlatıldığı dikkat çekmektedir. Bunda da, Dâru'l-hadîs el-Urvîyye'nin yerinin sonradan gelenlerce tam olarak anlaşılamadığının tesiri vardır denebilir.

<sup>503</sup> Nuaymî.a.g.e.,I.483.

<sup>504</sup> Ulmevî.a.g.e.,s.15.

<sup>505</sup> I.257.

<sup>506</sup> VI.73.

<sup>507</sup> s.940.

<sup>508</sup> Mesâlikü'l-ebsâr,I.145.

<sup>509</sup> Zeylu'r-Ravzateyn,s.136.

<sup>510</sup> Cüz'ün mine'l-fevâidi'l-müntekât an Ebî'l-Abbas Muhammed b.Yâ'kub el-Esam, Zâhiriyye Kütüphanesi, Mecmu' 28.

<sup>511</sup> Fevâid müntekât.Zâhiriyye Kütüphanesi,Mecmu' 18.

<sup>512</sup> Müneccid."Dâru'l-Hadîs el-Urvîyye", Mecelle Mecma', sayı 29, Dîmaşk 1954, s.215-216.

Burası önceleri camiye ait âlet ve edevâtın konulduğu depo olarak kullanılırken, İbn Urve orasını temizlemiş, bir havuz ili bir mihrap ve kütüphane için iki mahzen yaptırmış ve içini güzelce boyatarak hadis dersleri okutulmak üzere vakfetmiştir<sup>513</sup>. Aynı zamanda büyük bir kütüphane olan husûsî kütüphanesini de oraya vakfettiğini öğreniyoruz<sup>514</sup>.

Yapılış tarihi olarak kesin bir malumat olmamakla beraber, İbn Urve'nin 617/1220'de Kudüs'ten Dımaşk'a gelişinden bir sene sonrası almak yerinde olacaktır<sup>515</sup>. İbn Urve Kudüs'te otururken surların tahrif edilmesi üzerine Dımaşk'a gelmiş ve 620/1223 yılında vefatına kadar burada kalmıştı. Bâbu'l-Musallâ Kabristanı'nda Tuğtekin Kubbeleri'nin yanına defnedilmiştir<sup>516</sup>.

Dâru'l-hadîs el-Urvîyye günümüzde Nakşibendî tarikatine ait bir tekke olarak kullanılmaktadır<sup>517</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

### a. Fahruddîn b.Asâkir (ö.620/1223) :

Dâru'l-hadîs el-Urvîyye meşihatine ilk olarak Fahruddîn b.Asâkir atandı<sup>518</sup>.

Ebu Mansur Abdurrahman b.Muhammed b.Habetullah b.Asâkir ed-Dımaşkî eş-Şâfiîî, muhaddis, sika, âbid, Hâfız İbn Asâkir'in yeğeni, 550/1160 yılında doğdu<sup>519</sup>. Babası Ebu'l-Berekât İbnu'l-Merrân, annesi Esmâ binti Muhammed b.Hasan b.Tâhir el-Kadisiyye'dir<sup>520</sup>. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Amcaları Sâinuddin (ö.562/1162) ve İbn Asâkir (ö.571/1175), Hasan b.Zeyyât, Ebu'n-Nedy b.Temîm (ö.560/1164), Ebu'l-Mekârim b.Hilâl (ö.566/1170), Ebu'l-

513 Safadî, a.g.e., IV.94; İbn Kesîr, Bidâye, XIII,109-110; Ulmevî, a.g.e., s.15; Kurd Ali, a.g.e., VI,73; Ulebî, a.g.e., s.82.

514 Safadî,a.g.e.,IV.94; İbn Kesîr.a.g.e.,XIII,110; Emine Baytar, "et-Ta'lîm fî Dımaşk", İbn Asakîr,s.293.

515 Ulebî,Hıtat.,s.83.

516 Safadî,Vâfi,..IV,94; İbn Kesîr.Bidâye..XIII,110; Bedrân,Münâdem, s.48.

517 Hisnî,Müntehabât,s.940.

518 Nuaymî,Dâris,I,82.

519 Zehbî,İber,III,181; İbn Kesîr (a.g.e.,XIII,109) onun 620'de 65 yaşında vefat ettiğini söylediğine göre doğum tarihi 655 yılına denk gelmektedir.

520 İbn Kesîr,a.g.e.,XIII,109.

Meâlî b.Sâbir (ö.576/1180) ve bir gurup muhaddisten hadis dinledi<sup>521</sup>. Kutbuddin Mes'ud en-Nisâbûrî'den fikih ilmini öğrendi. Bu ilim dalında yüksek mertebelere gelerek hocasını geride bıraktı. Fahruddin bu arada hocası Kutbuddin'in kızıyla evlendi<sup>522</sup>. Ondan bir çocuğu oldu. Ancak Mes'ûd isminde bu çocuk fazla yaşamamış genç yaşta vefat etmiştir<sup>523</sup>. Fahruddin b.Asâkir Mekke, Dîmaşk ve Kudüs'te hadis okuttu. Ondan hadis rivayet edenler arasında Zekiyüddin el-Birzâlî (ö.636/1238), Ziyâuddin el-Makdisî, Abdülvehhâb b.Zeynilümenâ (ö.660/1261), Zeyn Hâlid (ö.663/1264), Kâdî Kemâlüddin İshak b.Halil eş-Şeybânî sayılabilir<sup>524</sup>. İzzüddin b.Abdisselâm ve başkaları ondan fikih öğrendiler. Ömer b.Kavvâs'a da icâzet vermiştir<sup>525</sup>.

Fahrüddin, kayınpederinin vefâtı üzerine Cârûhiyye'de ders vermeye başladı. Sonra Kudüs'te Salâhiyye Nâsırîyye ve Azîziyye Medreseleri müderrisliğine atandı. Kudüs'te bir kaç ay kalır, Dîmaşk'a gelir, bir kaç ay da orada kalmak suretiyle her iki taraftaki vazifelerini aksatmadan yürütürdü. Daha sonra Sultan Ardil onu Takviye Medresesi müderrisliğine getirdi. Bu medresede, yanında daima seçkin bir alimler gurubu bulunurdu<sup>526</sup>. Bundan dolayı o dönemde Takviye Medresesi'ye Şâm'ın Nizâmiyyesi adı vermiştir<sup>527</sup>. Azrâviyye Medresesi, 593/1196 tarihinde açıldığında ilk dersi o takrir etmiştir<sup>528</sup>. Bu medreselerin yanısıra Âdiliyye Medresesi'nde de müderrislik yapıyordu<sup>529</sup>.

Sultan Âdil, kadısı İbnü'z-Zekî'yi görevden azledince Fahruddun'i saraya davet etti. Ondan, kadılık görevini üstlenmesini istedi. Ancak o kabul etmedi<sup>530</sup>. Sultan Âdil'in vefatından sonra oğlu Melik Muazzam da ona aynı teklifi getirdiyse de onu da reddetti. Yerine İbnü'l-Hârestâni'ye teklif etti. Bunun üzerine bu görevde o getirildi. Sultan Muazzam, bu tutumu üzerine onu Takviye Medresesi müderrisliğinden aldı.

521 Zehebî,İber,III,181.

522 Zehebî,Siyer,XXII,187; ibn Kesîr,a.g.e.,XIII,109.

523 Zehebî,a.g.e.,XXII,187.

524 Ebû Şâme,Zeylu'r-Ravzateyn,s.136; Zehebî,Siyer,XXII,190.

525 Zehebî,a.g.e.,XXII,190.

526 İbn Kesîr,Bidâye,XIII,109.

527 Nuaymî,Dâris,I,85 (Esedî'den naklen).

528 Ebû Şâme,Zeyl Ravzateyn,s.11; Zehebî,Siyer,XXII,s.188,Nuaymî,a.g.e.,I,393.

529 Zehebî,a.g.e.,XXII,188.

530 Ebû Şâme,a.g.e.,s.136.

Ebû Şâme onun Âdiliyye Medresesi'ndeki görevinden, giriş vergisi ve içki tazminin inkâr ettiği için Melik Muazzam tarafından azledildiğini, Hacca gittiğinde de Takviye Medresesi'nden alındığını, bundan önce Kudüs Salâhiyye Medresi'ndeki görevine son verildiğini nakletmektedir<sup>531</sup>. Böylece Fahrüddin b.Asâkir'in yanında sadece Cârûhiyye Medresesi ile Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'deki vazifesi kalmış oldu<sup>532</sup>. Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'de hangi vazifeyi yürüttüğünü bilmiyoruz. Hayatının bu safhasında, Emevî Camii'nden Mihrâbu's-Sahâbe yanında küçük bir evde oturmaya başladı. Gündüzün çoğunu orada geçirirdi. İbadet, mütalââ ve fetva ile meşgul oldu. Çeşitli yörelerden insanlar ona fetva sormaya gelirlerdi. Her pazartesi ve perşembe günleri ikindi namazından sonra amcası İbn Asâkir'in hadis okuttuğu Kubbetu'-Nesr altında oturur hadis dersi verirdi. Kendisine Delâilü'n-nübûvve<sup>533</sup> ve başka şeyler okunurdu. Bu meclislerde Dâru'l-hadîs en-Nûriyye hocaları da hazır bulunurdu. O yıllar Meşhed-i İbn Urve (Dâru'l-hadîs el-Urvîyye) yeni açılmıştı (617/1220)<sup>534</sup>.

Kadılık konusunda, başından bu tür olaylar geçince kendisine eziyet edilmesinden çekindi. Ailesiyle beraber Haleb'e gitmek üzere hazırlık yaptıysa da Dîmaşk'tan ayrılamadan 10 Recep 620 (8 Ağustos 1223) çarşamba günü ikindiden sonra 70 yaşında<sup>535</sup> vefat etti Emevî Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra, kalabalık bir cemaat eşliğinde Sûfiyye Kabristanı'nın doğusuna, İbnu's-Salâh'ın kabrinin güneyinde hocası Kutbuddin'in kabrinin yakınına defnedildi<sup>536</sup>.

Fahruddin b.Asâkir, âlim, zâhid, ilm ve ibadette devamlı fâzıl bir zât idi. Güzel âhlâklı olup dünyaya rağbeti azdı<sup>537</sup>. Onunla ilgili olarak talebesi ve Dâru'l-hadîs el-Kûsiyye vâkıfı Şehâbüddin el-Kûsî (ö.656/1258) Mu'cem'inde şöyle demektedir: "Hocamız Fahrüddin , usul ve furu' ilminde emsallerinden ileride idi. İlim ve zühdü kendisinde toplamıştı. Ondan fıkıh dersi alınır, güçlü ifadesinden istifade edilirdi"<sup>538</sup>.

<sup>531</sup> Ebû Şâme,a.g.e.,s.136.

<sup>532</sup> İbn Kesir, buna ilâveten Dâru'l-hadîs el-Urvîyye'yi de zikrediyorsa (a.g.e., XIII,109) da o yıllarda yapılmamış olması daha uygundur.

<sup>533</sup> Bu isimle yazılmış pek çok eser vardır.Bkz.Kâtib Çelebî,Keşf,I,760.

<sup>534</sup> İbn Kesir,a.g.e.,XIII,109.

<sup>535</sup> İbn Kesir 65 yaşında olduğunu belirtiyor (a.g.e.,XIII,109).

<sup>536</sup> Zehebî,İber,III,182; Düvelü'l-İslâm,s.332; İbn Kesir,XIII,109; İbn Tağrıberdî,a.g.e.,VI,256; Nuaymî,a.g.e.,I,86.

<sup>537</sup> İbnü'l-İmâd,Şezerât,V,93.

<sup>538</sup> Nuaymî,Dâris,I,86.

İbnü'l-Hâcib onun için, "imam, zâhid, sika, teheccüde müdâvîm, Allah aşkı ile gözü yaşlı, güzel ahlâk sahibi, çokca mütevâzî, taassubu az, ilm-i yakîn ehlinin yolu üzere bir zât idi. Vakitlerinin çoğunu evinde, camide, ilim neşrine harcardı. Kendisine teklif edilen vazifeleri reddetti. Fıkıh ve hadiste bir çok tasnifi vardır" demektedir<sup>539</sup>. İbn Şuhbe, dilinin Allah'ın zikrinden bir an bile hâli olmadığını haber veriyor<sup>540</sup>.

Hadis ilminde el-Erbâîn fî menâkîbî ümmehâti'l-mü'minin isimli bir eseri vardır<sup>541</sup>.

Fahruddin b.Asâkir'den sonra Dâru'l-hadîs el-Urvîyye meşihatine Zekiyyüddîn el-Bîrzâlî atanmıştır<sup>542</sup>.

#### b. Zekiyyüddîn el-Bîrzâlî (ö.636/1238) :

Ebû Abdillâh Muhammed b.Yusuf b.Muhammed b.Ebî Yeddâs el-Bîrzâlî el-İşbilî. İmam, fakih, muhaddis, hadis hâfızı, fâdîl, rehhâl. Meşhur müverrih ve muhaddis Alemüddîn el-Bîrzâlî'nin dedesi<sup>543</sup>.

577/1181'de doğdu. 602/1205 yılında hadis öğrenmeye başladı. İlk hocaları arasında Aynüşşems es-Sakafîyye ve Mansûr el-Fûrâvî yer alır<sup>544</sup>. 605/1208'de Dîmaşk'a geldi. Sonra Mısır'a döndü. Tekrar Dîmaşk'a gelip Horasan, Cebel şehirleri, İsfehân, Nîsâbûr, Merv, Herat, Hemedân, Bağdat, Rey, Musul, Tekrit, İrbil, Halep, Harrân'da hadis okuduktan sonra, 5 sene üzerine Dîmaşk'a tekrar geri döndü. 602 yılında İskenderiye'ye geldiğinde, hadis öğrenmek ve yazmak konusunda orası hoşuna gitmişti. Orada Hâfız Ali b.el-Mufaddal, Abdullâh el-Osmânî'den hadis aldı. Münzîrî onun için "hocamız Ebu'l-Hasan el-Makdisî İbnu'l-Mufaddal'ın yanında bir müddet arkadaşlık yaptı. Ondan ve benden hadis dinledi" demektedir<sup>545</sup>. Mısır'da Kâdi Abdullâh b.Mücellî, Mekke'de Zâhir b.Rüstem, Yunus b.Yahya el-Hâsimî, Dîmaşk'ta el-Kindî, Hadîr b.Kâmil, İsfahan'da Aynu's-şâems es-Sakafîyye,

539 Ebû Şâme,Zeyl Ravzateyn,s.136; Nuaymî,a.g.e.,I,85.

540 İbnü'l-İmâd,a.g.e.,V,93.

541 Zâhirîyye Ktp., nr.1239; Elbânî,Fehres,s.86.

542 Nuaymî,a.g.e.,I,86.

543 İbn Kesîr,Bidâye,XIII,164,İbnü'l-İmâd,babası olduğunu söyler (a.g.e.,V,182). İbnü'l-İmâd, (=baba) sözünü dede yerinde kullanmış olabilir; zira Alemüddîn el-Bîrzâlî,666/1266 tarihinde doğmuştur.

544 Zehebî,İber,III,228.

545 Münzîrî,Tekmile,III,515; Zehebî,Siyer,XXIII,56.

Muhammed b.el-Cüneyd, Muhammed b.Ebû Tâhir b.Gânim, Nîsâbur'da Mansur b.Abdillah el-Fûrâvî, Müeyyed b.Muhammed et-Tûsî, Zeyneb eş-Şâ'riyye, Merv'de Ebu'l-Muzaffer es-Sem'ânî, Herat'ta Ebû Rehv, Hemedân'da Abdülbirr b.Ebi'l-Âlâ, Bağdat'ta Ebû Muhammed b.el-Ahdâr, Ahmed b.ed-Debîkî'den hadis okudu<sup>546</sup>. Bütün bu ilmî seyahatlerinden sonra Dîmaşk'a yerleştii Meydânu'l-Hassâ tarafındaki Mescidü'l-Fülûs'a imam tayin edildi. Aynı zamanda Urve Meşhedi'ne şeyh olarak atandı<sup>547</sup>. Hadis semâ'ından bir an geri durmadı. Çokça hadis rivâyet etti<sup>548</sup>. Ondan, Cemal b.es-Sâbûnî, Ömer b.Ya'kub el-İrbilî, Mecdüddîn İbnü'l-Adîm, Cemâlüddin b.Vâsil, Ebu'l-Fadl-b.Asâkir, Muhammed b.Yusuf ez-Zehebî, Ebû Ali b.el-Hallâl hadis nakletmişlerdir<sup>549</sup>.

Zekiyüddin el-Birzâlî, hayatı boyunca hadis ilmine gerekli ehemmiyeti veren ve bu ilimde uzun mesafeler kateden bir kişi olarak tanınır<sup>550</sup>. Hadis dinler, dinlediği hadisleri yazar ve ezberlerdi. Ezberlediği hadisleri de ilim ehliyle çok güzel müzakere ederdi<sup>551</sup>. Hocalarının eserlerinden tâhriciler yaptı. Yazdıklarını Ma'rîbi güzel bir hatla kaleme alındı. Oğlu Alemuddin el-Birzâlî, babasının uzunca bir hal tercemesini yazarak ve orada "İbnu'l-Enmâtî ondan, seyahatlerinde tesbit ettiği hadisleri ödünç aldı. Sonradan bunları zâyi ettiğini iddia ederek geri iade etmedi. Buna Zekiyüddin çok üzüldü ve hatta ağladı"<sup>552</sup> demektedir.

Hadise dair eserlerinden bazıları şunlardır: Sülûku tarîki's-selef fî zikri meşâyîhi Abdulhak b.Halef, el-Meşîhatu'l-Bağdadiyye. Yine ona ait, el-Ensârî'nin cüzünden bir araya getirdiği 15 hadisi ihtiyâ eden bir hadis cüzü vardır<sup>553</sup>.

636/1238 yılında Haleb'e gitmek üzere yola çıkış iken, 14 Ramazan 636 (20 Nisan 1238) tarihinde 60 yaşında Hama'da vefât etti<sup>554</sup>.

Ondan sonra Dâru'l-hadîs el-Urvîyye meşihatine Fahruddin b.el-Hanbelî<sup>555</sup> getirilmiştir. Fahruddin bu dâru'l-hadîsin son şeyhidir<sup>556</sup>.

<sup>546</sup> Zehebî.a.g.e..XXIII.55; Suyûfi.a.g.e..s.501.

<sup>547</sup> Zehebî.a.g.e..XXIII.55.

<sup>548</sup> Zehebî.İber.III.228; Safadî.a.g.e..V.252.

<sup>549</sup> Zehebî.Siyer.XXIII.56.

<sup>550</sup> İbn Kesîr.Bidâye.XIII.164.

<sup>551</sup> Münzîrî.Tekmile.III.515; Zehebî.a.g.e..XXIII.56; Suyûfi.a.g.e..s.501.

<sup>552</sup> Zehebî.a.g.e..XXIII.56.

<sup>553</sup> Elbânî.Fehres.s.234.

<sup>554</sup> Zehebî.İber.III.228; Safadî.Vâfi.V.252; İbn Kesîr.a.g.e..XIII.164; İbn Tağrıberdî (a.g.e..VI.314)'nin verdiği 24 ramazan tarihi yanlıştır. Zira ondan bahsedenler ittifakla 14 Ramazan demişlerdir, bkz.Zehebî, Siyer, XXIII.56.

<sup>555</sup> Hayatı için bkz.Tez metni,s...

<sup>556</sup> Nuaymî.a.g.e., I.87.

## C. DÂRU'L-HADİS el-EŞREFİYYE el-CEVVÂNİYYE

(630/1232) :

### 1. Kuruluşu :

Bu Dâru'l-Hadîsin yapımına Melik Eşref Musa'nın emriyle, 628/1230 tarihinde başlandı. Daha önce bu yerde, Sultan Salâhaddin'in valilerinden, kalenin doğusundaki Kaymaziyye Medresesi'nin bâniSİ Sârimüddin Kaymaz b.Abdillah en-Necmî (ö.596/1199)'nin evi ve ona ait Kaymaziyye hamamı vardı. Melik Eşref burasını satın almış, evin yerine Dâru'l-hadîs binâ edilirken, hamam yıkılarak yerine müderris evi yapımına başlanmıştır<sup>557</sup>. 2 sene zarfında bina tamamlanıp resmî olarak 15 şaban 630 (27 Mayıs 1232) cuma gecesi, hadis öğretimine açıldı. Açılmış merasiminde, Melik Eşref'in meşihatine atadığı büyük muhaddis İbnu's-Salah, sultanın da hazır bulunduğu meclise hadis dersi takrir etti<sup>558</sup>.

Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye, sur içinde Dımaşk Kalesi'nin doğu kapısı civarında, Asrûniyye'nin batısındadır. Kuzeyinde bir Hanefî medresisi olan Kayamziyye Medresesi bulunmaktadır. Asrûniyye Çarşısı'nın tam ortasından geçen yolun da güneyine düşmektedir<sup>559</sup>.

Melik Eşref Musa, Salâhaddin'in kardeşi Melik Âdil'in oğlu, Melik Muazzam İsa'nın kardeşidir. 578/1182'de Kahire'de kardeşi Muazzam'dan bir gece önce doğmuştur. Hayatı, haçlılara karşı, babası ve kardeşleri ile beraber cihat ve ülkesini imar yolunda geçti. Melik Muazzam 624/1226 yılında vefât edince Dımaşk'a girdi. 635/1237 senesi başlarında vefat etti. Önce Dımaşk kalesine defnedildi, sonra Kellâse'de amcası Salâhaddin'in türbesinin doğusunda kalan türbesine nakledildi<sup>560</sup>. Şecaatli, kerim, iffetli, zeki, ulemâyi seven, sünnete bağlı ve

557 İbn Kesîr.Bidâye.XII,146;Dâris,I.19;Dâru'l-Kur'ân,s.50.

558 İbn Kesîr.a.g.e.XIII.146;Nuaymî, Dâris,I.19; Bedrân.Münâdeme,s.25; Edîb el-Hisnî, Müntdehabât, s.938-940; Müneccid,"Vesika resmiyye", Mecelletü'l-Mecma', c.48,sayı 318, s.318, Dımaşk 1973; Kurd Ali.Hîtat.VI,71; Ulebî.Hîtat.s.75; Ali et-Tantâvî,el-İmamu'n-Nevevî, s.9.

559 İbn Kesîr.a.g.e., XIII.146; Nuaymî, a.g.e., I,19; Ulmevî, Muhtasar Tenbih, s.10; Bedrân, a.g.e.. s.25; Müneccid, a.g.e., s.218; Muhattat Dımaşk.nr.45; J.Gilbert,"Institutionalization of Muslim", Studia Islamica, sayı 51,s.120,1980; Ulebî, a.g.e., s.75.

560 Bu türbeÇakmakiyye ile Aziziye Medreseleri arasında "el-Melce" diye bilinen yerdedir. Ancak bugün kaybolmuştur.

bilhassa ilim ehli içerisinde hadis ehline karşı ikram ve ihsan sahibi bu sultandan günümüzde kalan, yaptırdığı medreseler ve camilerdir<sup>561</sup>.

Melik Eşref Musa, Dımaşk'ta hadis ilmi için iki medrese yaptırdı. Birincisi: bahis konusu olan Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye (İç Eşrefiyye Dâru'l-hadîsi Bundan kasıt, Dımaşk Kalesi içerisinde eski Dımaşk'ta bulunmasıdır.) ki buna Birinci Eşrefiyye (el-Eşrefiyyetü'l-Ulâ) diyebiliriz, ikincisi: 634/1236 yılında bina edilen Dımaşk Sâlihiyye'deki Dâru'l-hadîs el-Berrâniyye<sup>562</sup> (Dış Eşrefiyye Dâru'l-hadîsi) dir ki buna da İkinci Eşrefiyye (el-Eşrefiyyetü's-Sâniye) diyebiliriz<sup>563</sup>.

Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye, yapı olarak zarif bir mimarî yapıya sahiptir. Kemerî, siyah ve kırmızı taşlarla yenilenmiş bir kapıdan girilip, doğusundan bir oda bulunan güzel bir holden geçildikten sonra, ortasında içinden Banyas suyu akan sekizgen bir havuzun süslediği bir avluya varılır. Bu avluyu, doğu ve batı tarafından odalar kuşatır. Batı tarafeında, iki oda ile birlikte abdesthaneler vardır. Kible tarafı, dikdörtgen pirizma şeklinde, batı ucu kubbeli, ağaçtan yapılmış bir revakla namazgâha açılır<sup>564</sup>. Bu mescidde, taştan bir mihrap, sonradan ilâve edilmiş ağaçtan bir minber vardır. Kubbe ve mihrap ya Türklerle ya da Memlûklerin son zamanlarına dayanır. Mihrabın Memlûklerle, kubbenin Türklerle ait olduğu kuvvetle muhtemeldir. Kubbenin Türklerin eseri olduğunda şüphe yoktur<sup>565</sup>. Üst katlara, kuzey tarafından taş bir merdivenle çıkarılır. Batı tarafında üç kat, doğu tarafında ise beş kat yer alır. Bu üst katlar, talebelik yıllarında, talebelerin buralarda kalmaları için yapılmış medrese yurdudur. Dâru'l-hadîs'in güney tarafında ise müderrisin oturması için binâ edilmiş güzel bir ev vardır. İlk medreseden kalan sadece zemin kattaki holde, ikinci pencere üzerine taşa oyulmuş kitabedir<sup>566</sup>. Şüphesiz Melik Eşref orasını bina ettirdiğinde, müessesesinin yaşaması için bir takım vakıflarda bulunmuştur. İşte bu kitabede, medreseye ait vakfedilenler yer almaktadır. Kitabenin tam metni şöyledir: "Bismillah Sultan Melik Eşref Ebu'l-Feth Musa b. el-Melikû'l-Adil'in bu mübarek medreseye vakfettikleri: Hirmân Köyü'nün ücte bir,

561 Zehebî, iber, III, 223-224; İbn Hallîkân, Vefeyât, VII, 330-336; İbnü'l-İmâd, Şezerât, III, 172-173; Ulebî, a.g.e., s. 75-76; Renkûsî, el-Mârifetü'l-hakîkiyye, s. 7.

562 Bkz. Tez metni, s....

563 Bedrân, a.g.e., s. 24 (muhakkîkin dip notu); Duhamân, Fî rihâbî Dımaşk, s. 132.

564 Karl. Asâr, s. 109; Bkz. Ek I, resim 3, 4.

565 Yusuf b. Abdilhâdî, Simâru'l-mekâsid, s. 214.

566 Yusuf b. Abdilhâdî, Simâru'l-mekâsid, s. 214; Bedrân, Münâdemâ, s. 24; Bkz. Ek I, resim 3, 5, 6.

Kayseriyetü'l-Âdil'in tamamı, 10 dükkân, iki fırın, bir ağıl, Dâru'l-hadîs'in civarında iki dükkân, Meryem Kilisesi civarında bir oda, Bâbu'l- Berîd'de 4 dükkândan 4 hisse, Harîriyyîn'de iki dükkândan iki hisse, Haddâdin'de bir dükkândan bir hisse<sup>567</sup>. Takiyyûddin es-Sûbkî fetvalarını topladığı Kitâbu'l-vakf'ında derki : "Dâru'l-hadîs vakfında üç köy vardır. Biri Hazremâ Köyü ki ebediyyen vakfedilmiştir. Buraya Renkûs Köyü ve Dîmaşk'ın kuzeyinde kalan 40 kilometrelik arazi de dahildir. Diğerî Saydnâya ve Menîn köyleri arasında kalan Sehlâbâ köyündür. Bu da Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye ve Emevî Camii'ne vakfedilmiştir. Bütün bu vakfedilenlerden elde edilen gelirler, Dâru'l-hadîs'in giderleri ve orada bulunan ilim ehli için harcanırdı.<sup>568</sup>

Dârul-Hadîs el-Eşrefiyye'nin şöhreti, bir çok ülkeye yayıldı. İslâm âlemindeki bütün Dâru'l-hadîsleri gölgede bıraktı. Tarih kitaplarında adı sıkça geçer oldu. Bu müesseseden sonra, en şöhretli Dâru'l-hadîs, Mısır'da Dâru'l-hadîs el-Kâmiliyye'dir. Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'ye bu şöhreti kazandıran en önemli husus, iç işlerini tanzim eden kurallar bütünüyle idare edilir olmasıdır. Bu kuralların en güzel bir biçimde işletilebilmesi, meşhur hadis ulemâsının tedrise getirilmesiyle gerçekleştirılmıştır. Oraya, bilhassa hadis rivayetinde ilerlemiş büyük muhaddisler, ister Dîmaşk'tan olsun, ister başka ülkelerden, ilminden, ihtisasından istifade edilmek üzere tayin edilmişlerdir. Böylece orası, hiç bir Dârul-hadîsde rastlanmayan büyük bir muhaddis ve müderris topluluğunu bünyesine almıştır. Tedrise atanan ve konferanslar veren hadis ulemasına ve hadis meclislerine kısa bir bakış, sadece Dîmaşk'ta değil, bütün İslam âleminde en seçkin hadis ustadlarının buralarda dersler verdikleri kanaatini uyandırmaya yetecektir. Branşlarında her bireri otorite kabul edilen, vakfiyesinde şart koşulduğu üzere<sup>569</sup> Şâfiî mezhebine mensup hadis müderrisleri (profesörleri) nin verdikleri seviyeli derslerle, çaglara ışık tutacak büyük muhaddisler hep bu dâru'l-hadîsten mezun olmuşlardır<sup>570</sup>. Meselâ ilk muhaddisi İbnu's-Salâh'ın dâru'l-hadîsdeki talebeleri içerisinde, sonradan Nehevî'ye de hocalık yapacak olan İbn Rezîn, İbn Hallikân (ö. 681/1282), Kemal Selâme, Kemal İshak, Abdurrahman b. Nuh el-Makdisî, Ebû Şâme gibi güçlü âlimler

<sup>567</sup> Sauvaget, Repertoire, II, 92, Nr. 4142; Bedrân, a.g.e., s. 24.

<sup>568</sup> Subkî, Fetâvâ, II, 108.

<sup>569</sup> Ulmevî, (Muhtasar Tenbîh, s. 11). İbn Kesir'den tedrisini Şâfiî'lere bırakmıştır sözünü nakletmektedir; Duhmân, Fîrîhâbî Dîmaşk, s.72.

<sup>570</sup> Duhmân, a.g.e., s. 132-133.

vardır<sup>571</sup>. Hattâ allâme İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/1448), İbn Nâsırûddin'den sonra burada meşîhate atanmıştır<sup>572</sup>. Bu haliyle Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'yi, hadis ilimleri için bir üniversite ayarında görmek mümkündür<sup>573</sup>. Öyle ki bu müessesede hadis dinlemek üzere herkes can atar oldu. Bunların arasında, Melik Eşref de vardı. O, dâru'l-hadîsin açıldığı sene, orada ez-Zebîdî (ö. 631/1233)' den Buhârî'nin Sahîh'ini okudu<sup>574</sup>.

Melik Eşref, bina ettirdiği eserinin her yönden muhteşem olması için elinden geleni ardına koymadı. Hadis tedris edilen bir müessesede Hz. Peygamber (s.a.)'e ait bir eşyanın bulunması oranın kadrini arttırır düşüncesiyle, Nizâmüddin Ebu'l-Abbâs es-Sûlemî'nin yanında bulunan, dedelerinden intikal etmiş, Hz. Peygamber'e ait nâlini ondan satın almak ve dâru'l-hadîste muayyen bir yere, ziyaret kasıyla koymak istedî. Ancak es-Sûlemî bunu kabul etmedi. Lâkin vefâtına yakın onun Melik Eşref'e verilmesini vasiyet etti. O da onu, dâru'l-hadîsin kible duvarına, ağaçtan bir sandık içinde, mihrabın üzerine koydu<sup>575</sup>. Sol teki olduğu söylenen bu nâlinin sağ ise, Dimâgiyye Medresesi'nde idi. Timur zamanına kadar orada kalmışken, Moğolların Dımaşk'ı istilâları esnasında, Timar ikisine birden el koymuştur<sup>576</sup>. Tâcûddin es-Subkî (ö. 771/1369), babası Takîyyüddin es-Subkî (ö. 756/1355)'nin terceme-i halinde şu hadiseyi nakletmektedir: "Babam, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'de 742/1341 tarihinde kalıyorumken, dâru'l-hadîsin ders salonuna teheccüt namazı kılmak için çıkar, yüzünü gözünü, muhaddisin kürsüsüne serili örtüye sürerdi. Bu örtü, vâkif Melik Eşref'ten kalmadır. Üstünde ismi yazılıdır. Nevevî ders okuturken onun üzerine otururmuş. Sonra, babam bana şu şîiri okudu:

Dâru'l-hadîsdeki lâtif mana

Namaz kıldığım, sığındığım yer

Ümidim o ki değer yanağıma

Nevevî'nin ayak bastığı yer"<sup>577</sup>. Bu şîirde geçen lâtif manadan kastedilen şey.

571 Ali et-Tantâvî, el-İmâmu'n-Nevevî, s. 9.

572 Ulmevî, a.g.e., s. 12 (Sehâvî'den naklen).

573 Ulebî, a.g.e., s. 76; Ali et-Tantâvî, onu hadis ilim dalında meslek yüksek okulu olarak tarif etmektedir (e.g.e., s. 9).

574 Nuaymî, a.g.e., I. 20 (Sîbt b. el-Cevzî'den naklen).

575 Renkûsî, el-Mârifetü'l-hakîkiyye, s. 5.

576 İbn Kesir, Bidâye, XIII, 146; Bedrân, Münâdeme, s. 25; Ulebî, Hitat, s. 118; Renkûsî, hocası Şeyh Bedreddin el-Hasenî'den, bu nâlinin medrese yandığında onunla beraber yandığını nakletmektedir (a.g.e., s. 5).

dâru'l-hadîsin son şeyhi Bedreddin el-Hasenî (ö. 1354/1935)'ye göre Hz. Peygamber (s.a.)'in nâlinidir<sup>578</sup>.

Böyle önemi hâiz bir müessesede mevzuat nelerdir, kimler tarafından ve nasıl yürütülmektedir? Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'ye ait vakıf belgelerinden bazılarının günümüze kadar gelmiş olması, bu suallere verilebilecek en güzel cevapların dökümanlarını önmüze sererken, hem bu hadis müessesesini daha yakından tanımiş olmamız ve diğer Dâru'l-hadîsler hakkında da genel bir kanaat oluşturma açısından önemlidir ve bizler için bir talihtir. Subkî Fetâvâ'sında bu dâru'l-hadîse ait vafiyeten bahsetmektedir<sup>579</sup>. Bu vakfiye, 29 Ramazan 632 (17 Mayıs 1234) pazar günü kaleme alınmış, Subkî ise, 845/1441 senesinde istinsah edilen nûshadan istifade etmiştir. Bu belgeye göre Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'deki vazifeleri, vazifeleri ve bu vazifelere göre aldıkları maaşlar şöyledir:

a. **NÂZIR**: Müesseseyi, vakfeden şahsin çngördüğü şekilde idare eden dâru'l-hadîsin mutlak müdüridür. Dâru'l-hadîse ait gelir getiren mülklerin gelirlerini toplar ve şart koşulan şeylerin gerçekleştirilmesi yolunda harcar. Dersleri kontrol eder, maaşları dağıtır ve görevlilere bu gelirlerden yardımda bulunur. Görevleri:

a. Dâru'l-hadîsin mamur edilmesi ve bu yolla ihtiyaç duyulan yağı, mum, kandil, lâmba, bardak, hasır, mescit döşekleri, temizlik ve süpürme âletleri gibi Dâru'l-hadîsde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini. Bunda da şahsa özel değil, genelin menfaatine göre işleri yerine getirir.

b. Dâru'l-hadîse bağışlanan arazilerde ekim dikim yapan çiftçilerin ihtiyaçları olan ekim aletleri, binek v.s. gibi malzemeleri temin eder. Vakfedilen mekânlardan elde edilen gelirlerden, diğer vakıfların ihtiyaçları varsa onlara harcamalarda bulunur. Nitekim daha önce de işaret ettiğimiz gibi, bu vakfin gelirlerinden 2000 dirhem Dâru'l-hadîs en-Nûriyye'ye aktarılmak suretiyle durumu düzeltildi<sup>580</sup>.

c. Müesseseye bağışlanan vakıf kitaplarını ve sicillerini tesbit eder, bu iş için de vakıf gelirlerinden harcamalarda bulunur.

d. Medresenin bütün hücre ve odalarına hasır satın alır.

e. Vakıf gelirlerinden, Dâru'l-hadîsde bulunan ashâb-ı hadis, hadis talebeleri, dinleyenler, kîraat-ı seb'a okuyucuları, ustâd muhaddis, imam v.s. ye öngörülen

<sup>577</sup> Subkî. Tabakât, VIII, 396.

<sup>578</sup> Renkûsî, a.g.e., s. 5.

<sup>579</sup> II,108-115..

<sup>580</sup> Bkz. Tez metni, s....

maaşları öder.

**b. İMAM:** Görevi, 5 vakit namaz ve teravih namazı kıldirmaktır. Şayet şartları hâiz ise kırâat-ı seb'a da talim ettirir.

**c. MUKRÎ:** Kırâat-ı seb'a hafızı ve bu ilmi iyi bilen kimselerden seçilir. Vazifesi, kiraat ve telkin halkası kurmak ve yeri geldiğinde imamet görevinde bulunmaktır.

İkrâ ve imamet vazifesi bir şahista toplanırsa, o şahsin aylık maaşı 60 dirhemdir. Şayet ayrı ayrı ise, bu parayı durum ve şartlara göre nâzır, ya yarı yarıya paylaştırır, ya da birine diğerinden daha çok veya daha az verir.

**d. KIRÂAT-I SEB'A ÖĞRENCİLERİ:** Toplam on tanedir. Her şahsa aylık 10 dirhem verilir.

**e. MUHADDİS:** Şartları hadis kitaplarında belirlenmiş bir muhaddisin net maaşı, ayda 90 dirhemdir. Bu maaş, dönemindeki öğretim kadrolarında görev alan müderris dahil personelin en yüksek maaşıdır. Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'deki bir muhaddiste. önce rivayet, sonra dirayet ilmi toplanmış olmalıdır. Şâyet iki muhaddisten biri dâru'l-hadîs meşihatine getirilecekse, rivayet ilmi ağır basan muhaddisin tercih edilmesi şart koşulmuştur<sup>581</sup>.

**f. HADİS KÂRİİ:** Aylık 24 dirhem verilir.

**g. HADİS ÖĞRENCİLERİ:** Her ay 8 dirhem maaş alırlar. Bu ücret, talebelerin ilimdeki gayretlerine göre azaltılır veya yükseltilir.

**h. HADİS DINLEYİCİLERİ:** Bu Dâru'l-hadîsde her ders dinleyen için ayda 3 ya da 4 dirhem verilir. Aralarında ileri seviyeye gelenlerin maaşlarını nâzır arttırmış. Onlardan zekî ve kabiliyetli olanların aylık maaşları 8 dirheme kadar çıkarılır.

Burada, hadis talebeleri ile dinleyicilerinin arasını ayırmak gereklidir. Hadis talebesi, ilmî kabiliyete sahip, hadis rivayetiyle meşgul olan, ilerde ilmî manada muhaddis olmak için hadise ait ilimler ile iştigâl eden kimsedir. Hadis dinleyicisine gelince o, hadis cüzlerinden birinin okunmasında dinleyici olarak o mecliste hazır olan kimsedir. Onda ilmi ehliyet yoktur. O sadece, hadisler dinlenirken, isminin diğer hadis öğrencileriyle birlikte tesbiti için derslerde hazır bulunur. Râfi'î der ki; "bir şahıs ulemâdan birine vasiyyette bulunsa, ona hadis dinleyen girmez. Zira onların, ne hadis yolları, ne de ruvât ve metinle alâkâlı inceliklerden haberleri vardır. Mücerred sema ilim ifade etmez"<sup>582</sup>.

**i. ÇALIŞKANLAR (Müctehidûn) ve ÖDÜLLERİ:** Dâru'l-hadîste hadis

<sup>581</sup> İbn Kesir, Bidâye, XIII, 146; Nuaymî, Dâris, I, 20.

<sup>582</sup> Duhmân, a.g.e., s. 136.

kitaplarından birini ezberleyen öğrenciler, nâzır tarafından ödüllendirilirler.

**j. SEÇKİN TALEBELELER (Nâbiğûn):** Hadis ilmine kendisini tamamen vermiş talebelerden, işin ehemmiyeti sebebiyle hadis ilminin inceliklerine vâkif olmaları istenir. Bu durumda olan birisinin ihtiyaçlarını nâzır, örfün gerektirdiği kadariyla vakıf gelirlerinden karşılar.

Bir talebe, hem hadis öğrenir, hem de kırâat-ı seb'a talim ederse, ikisine öngörülen maaşı, birden almaya hak kazanır.

#### **k. MİSAFİR ULEMÂ**

a. Şam dışından âlî isnad için glene şeyh, Dâru'l-hadîsde misafir edilir. Her gün bu şahsa iki dirhem verilir. Hadis alma işini bitirdiğinde 30 dinar alır.

b. Âlî isnad sahibi muhaddis, Şâm şehirlerinden ise nâzırın uygun göreceği bunun daha altında ücret takdir edilir.

c. Bu zât Dumaşk vatandaşı ise, maslahat onun yanındaki avâlîyi dinletmesini gerektirise, nâzır bu kimseye 10 dirhem ya da daha az bir ücret verir.

**i. DÂRU'L-HADÎS KÜTÜPHANESİ:** Dâru'l-hadîsde, orada ilimle meşgul olanlar için özel bir kütüphane vardır. Nâzır, ihtiyaç duyulan esereleri kitap ve cüz olarak satın alır veya istinsah ettirerek kütüphaneye kazandırır. Tabiki bütün bu eserleri, diğer kitapların yanında vakfa kaydetmesi gereklidir.

**m. DÂRU'L-HADÎS HÂZİNİ:** Aylık 18 dirhem verilir. Vazifeleri arasında, kütüphanenin muhafazası, mütâlâa için kitapların çıkarılması ve hazır edilmesi, kitapların tamiri ve bütün bu işler için gerekli olan harcamalardan nâzırı veya nâibini haberdar etmesi yer alır. Sayet durum, kitabın tashih veya mukabelesini gerektiriyorsa, gerekli harcamalar için nâzırı veya nâibine aynı şekilde haber verir.

**n. DÂRU'L-HADÎSİN KIRTASIYESİ:** Nâzır, Dâru'l-hadîsin büyük salonunda hadis istinsahı ve mukabelesinde veya Kur'an ve tefsirinde kullanılmak üzere gerekli olan kâğıt, nesh aletleri, mürekkep, kalem, divit, kürsü v.s. gibi malzemeleri tedarik eder. Yine imlâ meclislerinde, kendisi için hadis yazan ve nüsha oluşturan kimseye, istifadesi ve tahsili için yardım eder, malzemelerini alır. Ancak bunda maddi bir kazanç ve ücretinden istifade etme olmamalıdır.

**o. MÜRETTİB ve NAKİB:** Günümüzde nâzır ve müveccih konumundadır. Her ay 18 dirhem verilir. Buna bir kişi daha ilave edilmek suretiyle sayıları ikiye çıkarılabilir. O zaman bu ücrete, nâzırın öngöreceği miktar ilave edilir.

**p. MÜEZZİN:** 20 dirhem maaş alır.

**r. KAPICI (Bevvâb):** 15 dirhem verilir.

**s. KAYYIMÂN:** Dâru'l-hadîsin hizmetlerini gören ve işlerini düzenleyen iki

müstahdem. Toplam maaşları 30 dirhemdir. Nâzır, konumlarını nazar-ı dikkate alarak birinin maaşını diğerinin maaşından daha yüksek tutabilir.

Bütün bu vazifeler ve Dâru'l-hadîs sakinleri beş günde bir toplanmaları gereklidir. Nâzır bunlara ya yemek çıkarır, ya da bedel olarak 100 dirhem verir. Yine bu toplantı gecelerinde onlar için mum, buhur veya kar gibi gerekli malzemeleri hazırlar.

Nâzır yine Ramazan ayında iftar verir. Veya bedel olarak 1000 dirhem, Dâru'l-hadîs sakinlerine alâ merâtibihim dağıtır.

Dikkat edilirse VII. hicrî asırda İslâm medreselerindeki nizam hakkında güzel bir nûmâne olan bu belge, o dönemde bir Dâru'l-hadîsin nasıl işlediğini bizlere göstermekle kalmıyor, dönemindeki ilmi hayat hakkında da bazı ipuçları veriyor. Bu arada, bu nizamnameyle berilenen hoca ve talebelerin statüsündeki dağılımin temin ettiği dinamizm ile müesseseye katkılarının nasıl sağlandığı da gözden kaçmamalıdır<sup>583</sup>.

Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye, binâ edilişinden 60 sene sonra moğol sultani Kâzan'ın askerlerinin kaleye hücumları sırasında yandı. O yıllarda müessesesinin şeyhi Abdullah el-Fârikî (ö. 703/1303) onu 702/1302'de yeniden yaptırdı<sup>584</sup>. Bugün hâlâ mevcut, beyaz taştan yapılı kapısı üzerinde mermere işlenmiş kitabede bu tamire işaretle "Bismillah Bu yapı yanıp yıkıldıktan sonra, Şeyh Zeynüddin Abdullah b. Mervân el-Fârikî gözetiminde tamir edildi. Tarih 702" denmektedir<sup>585</sup>. Bir diğer yangın da 1330/1912 tarihinde Şeyh Bedreddin el-Hasenî meşihatte bulunuyorken vukû bulmuş, bu yangında şehrin büyük dört caddesi ile birlikte bir çok medrese, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye ile beraber kül olmuştur. En ziyade esef edilen de, bu yanında dâru'l-hadîsde mevcut bulunan eşsiz yazmaları ile meşhur kütüphanenin yanmış olmasıdır<sup>586</sup>. Bundan iki sene önce 1328/1910'da Dîmaşk medreseleri üzerinde yapılan istatistiğe göre, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'de üst katta 11, alt katta 7 tane olmak üzere toplam 18 oda bulunuyordu. Talebe sayısı da sadece 6 taneydi<sup>587</sup>.

Toplam 5 defa yenilenen Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye, bugün zemin katı Asrûniyye tüccarına tahsis edilmiş mescid, üst katları İmam-Hatip

<sup>583</sup> Bedrân, Münâdeme, s. 25-28; Duhmân, Fî rihâbî Dîmaşk, s. 134-138.

<sup>584</sup> Renkûsî, el-Mâ'rîfetü'l-hakîkiyye, s. 5; Ulebî, Hîtat, s. 77.

<sup>585</sup> Yusuf b. Abdîlhâdî, Simâru'l-mekâsid, s. 214.

<sup>586</sup> Kürt Ali, Hîtat., VI, 72; Renkûsî, el-Mâ'rîfetü'l-hakîkiyye, s. 5.

<sup>587</sup> Müneccid, "Vesîka resmiyye". Mecelletü'l-Mecma", c. 48, sayı 318, s. 318.

mektebi (sâneviyye şer'iyye) olarak hizmetine, asıl amacından bir hayli sapmış vaziyette devam etmektedir<sup>588</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

### a. Takîyyüddin b. Salâh (ö. 643/1245) :

Ebû Amr Osman b. Salâhaddin Ebu'l-Kâsim Abdurrahman b. Osman b. Yunus b. Ebî Nasr en-Nasrî, el-Kürdî eş-Şehrezûrî İbnu's-Salâh ismiyle şöhret buldu.

577/1181'de Şehrezûr yakınılarındaki Şerehân Köyü'nde doğdu.<sup>589</sup> Tahsiline, Şehrezûr'da babasından fikih öğrenerek başladı. Babası, Halep Esediyye Medresesi müderrisi idi<sup>590</sup>. Oğlunu Musul'a ilim öğrenmek üzere götürdü. Orada, Ubeydullah b. es-Semîn, Nasr b. Selâme, Mîhammed b. Ali, Ebu'l-Muzaffer b. el-Bernî, Abdülmuhsin b. et-Tûsî'nin de içinde bulunduğu bir gurup ulemâdan hadis okudu<sup>591</sup>. Sonra Bağdat'ta Ebû Ahmed b. Sekîne, Ebû Hafs b. Taberzed, Nîsâbûr'da Abdülmün'im b. el-Furâvî, Muhammed b. Ali et-Tûsî, Zeyneb bint Ebi'l-Kâsim eş-Şâriyye, Kâsim b. Ebî Sa'd es-Saffâr, Muhammed b. Hasan es-Sîrâm, Hemedân'da Ebu'l-Fadl b. el-Muazzam, Merv de Ebu'l-Muzaffer es-Sem'ânî, Halep'te Ebû Muhammed b. el-Üstaz, Dîmaşk'ta Fahrüddin b. Asâkir, Muvaffakuddin b. Kudâme, Ebu'l-Kâsim el-Harestânî, Harrân'da Abdülkâdir er-Ruhâvî'den hadis tahsil etti<sup>592</sup>. Horasan'a giderek, hocalarından istifade etti. Faydalı taliklerde bulundu. Bütün bu meşekkatli ve titiz çalışmalarının neticesinde seçkin bir fakih ve muhaddis olarak mezhep ve usulde, hadis ve ilimlerinde emsallerini geride bıraktı<sup>593</sup>. Kudüs'te Sultan Salâhaddin'e nisbet edilen Salâhiyye Medresesinde ders vermeye başladı<sup>594</sup>. Derslerinden Kudüs halkı çokça istifade ettiler. Melik Muazzam'ın Frank istilâsına korkarak 616/1219 yılında şehir surlarını yıkması üzerine Dîmaşk'a geldi ve oraya yerleşti<sup>595</sup>. Revâhiyye, Şâmiyye Cevvâniyye ve Dâru'l-hadîs el-

588 Ulebî, Hitat, s. 77.

589 Ziriklî, A'lâm, IV, 207.

590 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 180.

591 Sîbt b. el-Cevzî, Mir'ât, VIII, 750; Zehebî, İber, III, 246; Siyer, XXIII, 140; Suyûtî, Tabakât, s. 503.

592 Zehebî, a.g.e., XXIII, 140.

593 Zehebî, İber, III, 247.

594 İbnü'l-İmâd, Şezerât, V, 221; Sübkî, Tabakât, VIII, 327.

595 Nuaymî, Dâris, I, 20; Zehabî, Siyer, XIII, 141.

Eşrefiyye'de ders okutmaya başladı<sup>596</sup>. Revâhiyye ve Eşrefiyye'de ders veren ilk müderristir<sup>597</sup>. Bu üç vazifeyi bir arada, aksatmadan yürütmüştür<sup>598</sup>. Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşihatinde 13 sene görev yapan İbnu's-Salâh, burada meşhur hadis musanneflerinin okutulmasının yanısıra, hadis usulü dersleri de vermiştir. Bu konuda, Mukaddimetu İbni's-Salâh adıyla şöhret bulan eserini, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'deki hocalık yıllarında, ilimde belli bir mesafe katettikten sonra kaleme almış ve derslerinde yazdırmıştır. Hadis usulüne dair bu önemli kaynak, bereketli ömrünün bir semeresi, bu konudaki birikiminin mahsülüdür. Hadis usulü literatüründe, kendisinden sonra yazılan usule dair eserlere temel teşkil eden, usul edebiyatının vazgeçilmez kaynaklarındandır<sup>599</sup>. Nüshalarından birinin sonunda Hâfız Irakî (ö. 806/1403)'ye ait şu talikat önemlidir: "634 senesi muharrem ayı sonu cuma günü iki namaz arasında İbnu's-Salâh, hamdele kısmı hariç bu eserin tasnifini ve yazımını bitirdi. tamamını ise, 2 Safer 634 (5 Ekim 1236) pazar günü Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'de yazdırdı. Böylece bu eserin başı 7 Ramazan 630 (17 Haziran 1232) cuma günü (Dâru'l-hadîsin açılışından 20 gün sonra), sonu ise 634 Muharrem ayı bitiminde yine cuma günü yazılmıştır"<sup>600</sup>.

İbnu's-Salâh, sika, hâfız, fakîh, zâhid bir kimse idi. Küçük yaşta ilimle tanışmış ve ömrünü bu yolda öğrenip öğretmek ve yaşamakla geçirmiştir. İbn Hallikân el-Mühezzeb'in tamamını henüz daha büyükleri terlemeden defalarca okuduğunu nakletmektedir<sup>601</sup>. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde asrının büyüklerindendi. Usulde ve furûda söz sahibi mütebahhir bir âlimdi<sup>602</sup>. Döneminde isabetli fetvaları ile tanınındı. Dîmaşk'ta onun gibi mantık ve felsefe okutan bir kimse yoktu. Sultanların bile dikkatini çekmişti<sup>603</sup>. Hadis ilminde ve esmâ'u'r-ricalde asrının imamı olarak kendisini kabul ettirmiştir. O kadar ki hadis usulünde genellikle "şeyh" denildiğinde İbnu's-Salâh kastedilmektedir<sup>604</sup>.

<sup>596</sup> Zehebî, a.g.e., XIII, 141; İbnu'l-İmâd, Şezerât, V, 222; Suyûtî, Tabakât, s. 503; Nuaymî, a.g.e., I, 20.

<sup>597</sup> Nuaymî, a.g.e., I, 21.

<sup>598</sup> İbnu'l-İmâd, a.g.e., V, 222.

<sup>599</sup> Geniş bilgi için bkz. İbnu's-Salâh, Ulûmu'l-hadîs, s. 17-22 (muhakkîkin mukyaddimesi); Çakan, Hadis Edebiyatı, s. 183-184.

<sup>600</sup> Süleymaniye Ktb. Şehit Ali Paşa Blm., nr. 351; İbnu's-Salâh, a.g.e., s. 17.

<sup>601</sup> İbn Hallikân, Vefeyât, III, 243.

<sup>602</sup> İbn Hallikân, a.g.e., III, 244; Zehebî, İber, III, 246; İbn Tağrıberdî, Nûcûm, VI, 354; Suyûtî, Tabakât, s. 503.

<sup>603</sup> Nuaymî, Dâris, I, 21.

Talebeleri arasında Kâdî İbn Rezîn (ö. 681/1282), Kâdî İbn Hallikân (ö. 608/1211) Kemâlüddin Selâr, Kemâlüddin b. İshak (ö. 650/1252), Abdurrahman b. Nûh el-Makdisî, Ebû Şâme, Abdurrahman b. Yusuf el-Bâ'lebekkî, Cemâlüddin eş-Şerîşî, Abdullah b. Yahya el-Cezâiri, Mecdüddin b. el-Mihtâr yer alır<sup>605</sup>. Ömer b. Yahya el-Kerecî, Tâcüddin el-Firkâh, Ahmet b. Hibetullah b. Asâkir kendisinden hadis rivayet etmişlerdir<sup>606</sup>.

İbnu's-Salâh, bizlere çeşitli ilim dallarında bir hayli eser bırakmıştır. Her biri kendi sahasında bir çok faydalı bilgiyi ihtiva etmekte olan bu eserlerden bazıları şöyle sıralanabilir: Nevevî'nin ihtisar ettiği, Sehâvî'nin tertîbini yaptığı, Mizzî'nin de kaleme aldığı Tabakâtü's-Şâfi'iyye'si. Sehâvî bu eser için "nefîs bir eser, ne onun benzeri ne de ona yakın bir eser yazılmıştır. Fukahâyı tanıma konusunda hiç bir eser ondan müstağnî kılamaz" diyerek önemini vurgulamaktadır<sup>607</sup>. Hilyetü's-Şâfi'i, Edebü'l-müftî ve'l-müsteftî, Fetâvâ, el-Mu'telîf ve'l-muhtelîf fî esmâ'i'r-ricâl, Ulûmu'l-hadîs, Şerhu'l-vasît, Fevâidu'r-ihle<sup>608</sup>. Suyûtî, Tabakât'ında Ibnu's-Salâh'a ait Müslim Şerhi'nden bahsetmektedir<sup>609</sup>. Ulûmu'l-hadîs muhakkiki Prof. Dr. Nureddin Itr, bu eserin başlangıçtan Kitâbu'l-İmân'a kadar olan bölümünü bulduğunu söylemektedir<sup>610</sup>.

Ibnu's-Salâh, 25 Rebiûlâhir 643<sup>611</sup> 26 (20 Eylül 1245) çarşamba sabahı, Harzemşahların Dımaşk kuşatması esnasında, ikametettiği Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'de 66 yaşında vefât etti. Ögle namazını müteâkiben Emevî Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kalabalık bir cemaat eşliğinde Bâbu'l-Ferec'e getirildi. Orada bir defa daha cenaze namazı kılındı. Kuşatma sebebiyle cemaat geri dönerken, 10 kişi cenazeyi alıp Sûfiyye Kabristanı'nın kuzeyi, yolun kenarına defnetti<sup>612</sup>.

Nuaymî Ibnu's-Salâh'tan sonra Şehâbüddin es-Sîkîlî'yi zikrediyorsa da, hangi vazîfeyle Dâru'l-hadîsde bulunduğuna hiç bir kaynakta tesadüf etmedi<sup>613</sup>.

604 Bkz. Irâkî, Elfiyetü'l-hadîs, s. 5.

605 Zehebî, Siyer, XXIII, 141; Nuaymî, a.g.e., I, 21.

606 Sübkî, Tabakât, VIII, 326.

607 Müneccid, Mu'cem, s. 83 (Sehâvî'den naklen).

608 İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 222; Müneccid, a.g.e., 83-84; Ziriklî, A'lâm, IV, 207,208.

609 s. 503.

610 Ibnu's-Salâh, a.g.e., s. 16 (muhakkikin mukaddimesi).

611 Sadece Ibnu Hallikân 26 Rebiûlâhir demektedir (Vefeyât, III, 244).

612 Ibnu Hallikân, a.g.e., III, 244; Zehebî, Siyer, XIII, 143; İber, III, 247; İbnü'l-İmâd, Şezerât, V, 222; Subkî, Tabakât, VIII, 327; Ibnu Kesîr, Bidâye, XIII, 180; Ibnu Tâğrıberdî, Nûcûm, VI, 354; Suyûtî, Tabakât, s. 503.

613 Nuaymî, Dâris, I, 21-22.

### **b. Şehâbuddin es-Sıkıllî (ö. 725/1325) :**

Şehâbüddin Ahmed b. el-Afîf Muhammed b. Ömer es-Sıkıllî ed-Dîmaşkî el-Hanefî. Fakîh. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Mescidu'r-Re's'in imamı idi. İbnu's-Salâh'tan en son hadis rivayet eden şahıstır. Beyhakî'nin Sünen'inin bazı kısımlarını ondan nakletmiştir. 725 senesi Safer ayında 88 yaşında iken vefât etti (Ocak 1325)<sup>614</sup>.

Nuaymî'nin "ondan sonra Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşîhatine İmâdüddin b. el-Harestânî atanmıştır" sözü<sup>615</sup> ihtimal haricindedir. Zîra Harestânî'nin vefâtı 662/1263'tür. Bu durumda Sıkıllî'den ya önce olması veya Sıkıllî'nin bu görevde kısa bir müddet bulunup, görevi ona devretmiş olması gerekecektir. Veyahut da İbnu's-Salâh'tan sonra meşîhate atanmış da olabilir. Ancak o zaman da Sıkıllî'nin dâru'l-hadîsde başka bir görevde bulunması mümkünür. Nitekim Zehebî'nin de belirttiğine göre İbnu s-Salâh'tan sonra meşîhate Harestânî atanmıştır<sup>616</sup>. Nuaymî'nin Harestânî'den bahsederken Zehebî'nin bu görüşünü nakletmesi yukarıda zikrettiğiyle çelişmektedir<sup>617</sup>.

### **c. İmâdüddin el-Harestânî (ö. 662/1263) :**

Ebu'l-Fedâil Abdülkerim b. Kâdî Cemâlüddin Abdüssamed b. Muhammed el-Ensârî el-Hazrecî ed-Dîmaşkî eş-Şâfiî. İbnü'l-Harestânî diye şöhret buldu.

17 Receb 577 (26 Kasım 1181) perşembe günü Dîmaşkta doğdu<sup>618</sup>. İçinde ulemâ ve kadıların yetitiği soylu bir aileye mensuptur<sup>619</sup>. Babası Cemâlüddin, Şâm kâdî'l-kudâti olup, ilmiyle meşhur fakihlerdendi<sup>620</sup>. İmâdüddin, babasından fikih öğrendi ve mezhepte üstün seviyeye geldi. Fetvâ vermeye başladı<sup>621</sup>. Huşûî (ö. 640/1242), Bahâuddin b. Asâkir, Abdullah er-Resâfî Hanbel (ö. 604/1207), İbn Taberzed (ö. 607/1210) ve bir çok muhaddisten hadis okudu<sup>622</sup>. Kendisinden de

614 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 123; İbnü'l-İmâd, a.g.e., III, 67.

615 Krş. Nuaymî, a.g.e., I, 22.

616 Zehebî, a.g.e., III, 305; İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 257.

617 Krş. Nuaymî, a.g.e., I, 23.

618 Zehebî, İber, III, 305; Yûnînî, Zeyl mir'âti'z-zamân, II, 295.

619 Ebû Şâme, Zeyl Ravzateyn, s. 229.

620 Yûnînî, a.g.e., II, 296.

621 Zehebî, a.g.e., III, 305; Nuaymî, Dâris, I, 22.

Dimyâtî (ö. 705/1305), Burhânüddin el-Îskenderî (ö. 702/1302), İbn Habbâz (ö. 703/1303) rivayette bulunmuşlardır<sup>623</sup>. Melik Eşref zamanında babasının vefatiyla kadılığa getirilmişse de bir müddet sonra azledilmiştir. Daha sonra Emevî Camii hatipligine ve Gazzâliyye Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşihatine de İbnu's-Salah'ın vefatından sonra atandı<sup>624</sup>. Vefâtına kadar da bu görevleri sürdürdü<sup>625</sup>.

İmâdüddin el-Hareştânî büyük imamlardan, alem olmuş meşhur ilim adamlarından biridir. Mütevâzî, dindar, vakur bir zat olarak tanınır<sup>626</sup>. Hayatı, Dımaşk'ta önceleri niyâbeten, sonraları aslen kadılıkla, müderrislikle, hadis dinleyerek ve naklederek geçti. Fert rivayetleri çoktur. Zamanında kendisine ilim almak üzere seyahat edilirdi<sup>627</sup>.

İbnü'l-Hareştânî, 29 Cemâziyelûlâ 662 (29 Mart 1263) pazar günü, sabah namazından sonra 85 yaşında iken dâru'l-hitâbede vefât etti. Aynı gün, Emevî Camii'nde kâdî41-kudât İbn Hallikân'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Cebel Kabritanı'nda babası ve ailesinin yanına defnedildi<sup>628</sup>.

Hitabet ve Gazzâliyye'deki görevine oğlu Mecdüddin getirilirken, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşihatine de Ebû Şâme atandı<sup>629</sup>.

#### d. Ebû Şâme (ö. 665/1266) :

Ebu'l-Kâsim Abdurrahman b. İsmail b. İbrahim b. Osman b. Ebî Bekr b. Abbâs b. Muhammed el-Makdisî ed-Dımaşkî eş-Şâfiî. Mukrî, muhaddis, nahvî, müverrih, Şâfiî fakihî. Sol karşı üzerinde büyükçe bir benin bulunması sebebiyle kendisine Ebû Şâme lâkabı takılmış ve bununla şöhret bulmuştur<sup>630</sup>.

Hayatını, meşhur eseri er-Ravzateyn'in Zeylin de, doğum tarihine denk gelen

622 Zehebî, a.g.e., III, 305; Yûnînî, a.g.e., II, 296; Nuaymî, a.g.e., I, 22.

623 Nuaymî, a.g.e., I, 22.

624 Zehebî, a.g.e., III, 305; İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 257; Nuaymî, a.g.e., I, 23.

625 Ebû Şâme, a.g.e., s. 229; Zehebî, a.g.e., III, 305; İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 257; Yûnînî, a.g.e., II, 295; Nuaymî, a.g.e., I, 22.

626 Zehebî, a.g.e., III, 305; Nuaymî, a.g.e., I, 23.

627 Yûnînî, a.g.e., II, 296.

628 Ebû Şâme, Zeyl Ravzateyn, s.y 230; Zehebî, İber ,III, 305; İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 257; Yûnînî, Zeyl Mir'âti'z-zamân, II, 296.

629 Ebû Şâme, a.g.e., s. 230; İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 257; Nuaymî, Dâris, I, 23; Yûnînî, a.g.e., II, 368.

630 Ebû Şâme, a.g.e., s. 37.

senenin olayları içerisinde anlatmaktadır<sup>631</sup>. Buna göre, aslen Kudüs'lüdür. Dımaşk'ta doğmuş, orada yetişmiş ve yine orada vefat etmiştir. Doğum tarihi olarak 28 Rabîulâhir 599 (10 Ocak 1203) cum agecesi verilmektedir. Dedesi Ebû Bekr Kudüs'tendir. Babası ise, oranın eşrafındandır. Dımaşk'a göçmüşler ve Bâbu'ş-Şarkî civarına yerleşmişlerdi. Ebû Şâme, 10 yaşından küçükken Kur'an'ı hatmetti. Emevî Camii'ne gider Kur'an okurdu. Küçük yaşta kitaba, kütüphaneye merak sarmış ve ebeveynini hayretler içerisinde bırakmıştır. Fahruddin b. Asâkir'in Emevî'deki dersleri dikkatini çekerdi. 16 yaşında iken Sehâvî'den, mutkin derecesinde kıraat ilmini öğrendi. Öteden beri hadis ilmine büyük bir ilgi duymuştur. Dâvud b. Mülâib, Ahmed b. Abdillah el-Attâr, Şeyh Muvaaffak (ö. 620/1223), Abdülcelil b. Mendûye (ö. 610/1213), Ebû Tâhir es-Seleffî, Ebu'l-Ferec es-Sakaffî, Ebû Tâhir el-Huşûîden hadis okudu ma'rifetü'r-ricâl tahsil etti. İz b. Abdisselâm, Fahrüddin b. Asâkir, Scyfu'l-Âmidî, Muvaaffakuddin b. Kudâme'den de fıkıh ilmini öğrendi<sup>632</sup>.

Babası ile 621/1224 senesinde hacca gitti. 624/1227'de Kudüs'e uğradı. 628/1231'de Mısır'a seyahat etti. Mısır, Kahire, Dimyat ve İskenderiye uleması ile bir araya geldi. Sonra ilimle meşgul olmak, teliflerini toplamak ve fetvâ vermek üzere Dımaşk'a döndü. İnsanların ihtiyacı olan konularda fetva vermeye ve hadis okutmaya başladı. Emevî Camii'nde Mâksûretü's-Sahâbe'den kalkar, Nestr Kubbesi'nin altına giderek halka kurup hadis rivayet ederdi. Daha henüz yaşı 25 idi ve saçlı, sakalı ağarmıştı. Yine o, Yahya (a.s.)'nın başının bulunduğu rivayet edilen yerin yanında, ihtisar ettiği İbn Asâkir'in Dımaşk Târihi'ni okutmaya başlamıştı (8 Zilhicce 648/2 Mart 1250). Bu arada Medresetü't-Takviyye'de fıkıh dersleri vermeye başlamış, Eşrefiyye Türbesi ikrà meşihatine getirilmişti. Emevî Camii ve Eşrefiyye Türbesi'nde ekâbir ve fudalâdan bir guruba Dımaşk Târihi ve Ravzateyn başta olmak üzere tasniflerini okutuyordu<sup>633</sup>. Bir yandan da Rükniyye Medresesi'nde müderrislik yapmaktadır<sup>634</sup>.

Ebû Şâme, ömrünün sonrasında, İbn Harestânî'nin vefatından sonra (662/1263) Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşihatine tayin edildi<sup>635</sup>. Kendisi o günü söyle anlatıyor: "İbn Harestânî'nin cenaze namazını ben de kıldım. Bâbu'l-Ferec'den şehir dışına taşan mahşeri bir kalabalık toplanmıştı. Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşihatine ondan sonra ben atandım. İlk günkü dersimde kâdî kudât İbn Hallikân ve

<sup>631</sup> Bkz. Ebû Şâme, a.g.e., s. 37 (599 senesi olayları içerisinde).

<sup>632</sup> İbn Kesir, Bidâye, XIII, 264.

<sup>633</sup> Ebû Şâme, Zeyl Ravzateyn, s. 37-39.

<sup>634</sup> İbn Kesir, Bidâye, XIII, 264.

<sup>635</sup> Yûnânî, Zeyl Mir'âtîz-Zamân, II, 368.

meşhur muhaddislerden bir gurup hazır bulundu. İlk tasnifim olan *Kitâbu'l-meb'as*<sup>636</sup>'ın giriş bölümü ile, hadisin senediyle beraber metnindeki inceliklere işaret ederek ziyadesiyle dersi takrir ettim"<sup>637</sup>. Dersini takrir ederken hiç bir şeye müracaat etmezdi. Benzerine az rastlanır ilmî bir şahsiyete sahipti<sup>638</sup>.

Ebû Şâme, kırâat şeyhi, hâfız, sika, müctehid, müverrih bir zât idi. Değişik ilim dallarında çokça eserler yazdı. Dersler okuttu, fetvalar verdi. Fıkıh ilminde mahir idi. Arap dilinde mümtaz seviyeye gelmişti. Hayır sahibi, mütevazi biriydi<sup>639</sup>.

Onun bir çok önemli tasnifi vardır. Bunlar arasında, Sultan Nureddin ve Salâhaddin dönemlerini anlatan tarihe dâir er-Ravzateyn fi ahbâri'd-devleteyn isimli eseri ve bu esere yaptığı zeyli, İbn Asâkir'in Târih'inin ihtisarı olan 15 ciltlik Muhtasar Târihi Dîmaşk el-Kebîr ile 5 ciltlik Muhtasar Târihi Dîmaşk es-Sâğır'i, Şâtibiyye için yaptığı 2 ciltlik Şerhu Kasîde eş-Şâtibî isimli nefis şerhi, ahlâka dâir el-Bâis alâ inkâri'l-bida' ve'l-havâdîs'i sayılabilir<sup>640</sup>. Kitaplarını ve tasniflerinin tamamını, Âdiliyye Medresesi kütüphanesine çıkarılmamak şartıyla vakfetmiştir. Ancak büyük bir yangın sonucunda maalesef büyük bir çoğunuğu yanarak yok olmuştur<sup>641</sup>.

665 senesi Cemâziyelâhr (1366 Şubat) ayında Ebû Şâme'nin başından bir olay geçti. Tavâhîn el-Eşmâm'daki evinde iken soru sorma bahanesiyle yanına giren adamlar, onu fena halde hırpaldılar. Sebep olarak da bir cinayetten ötürü şüpheli görülmekteydi denmektedir<sup>642</sup>. İbn Kesîr ise, onun bir görüşten ötürü itham altında bulunduğu zikretmektedir<sup>643</sup>. Hadis ehli başta olmak üzere ulemâ, onun mazlum olduğuna hükmetsizlerdir. Öldürmek kasıyla kendisini hırpalayanları güzel bir şiirle affetmiştir<sup>644</sup>.

Ebû Şâme bu sert muameleden sonra hastalandı. 19 Ramazan 665 (13 Haziran 1266) tarihinde vefât etti. Aynı gün Bâbu'l-Ferâdîs kabristanına

<sup>636</sup> Bu eserin tam adı "Şerhu'l-hadîsi'l-Muktefâ fî meb'asin-Nebîyyi'l-Mustafa"dır (Ebû Şâme, a.g.e., s. 39).

<sup>637</sup> Ebû Şâme, a.g.e., s. 230.

<sup>638</sup> Nuaymî, Dâris, I, 23.

<sup>639</sup> Zehebî, İber, III, 313; İbnü'l-İmâd, Şezerât, V, 313.

<sup>640</sup> Subkî, Tabakât, VIII, 167; Müneccidi, Mu'cem, s. 100-101; Yûnînî, Zeyl Mir'âti'z-zamân, II, 367-368; İbnü'l-İmâd, Şezerât, V, 813; Serkîs, Mu'cem, I, 317-318; Zirîklî, A'lâm, III, 299.

<sup>641</sup> İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 319; Zirîklî, a.g.e., III, 299.

<sup>642</sup> Brockelman, "Ebû Şâme" mad.. İ.A., IV, 51.

<sup>643</sup> Bkz., a.g.e., XIII, 264.

<sup>644</sup> Bkz., İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 265.

defnedildi<sup>645</sup>.

Kendisinden sonra Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşîhatine İmam Nevevî getirildi<sup>646</sup>.

#### e. Muhyiddin en-Nevevî (ö. 676/1277) :

Ebû Zekerîyya Yahya b. Şeref b. Hasan b. Hüseyin b. cum'a b. Hizâm el-Hâzîmî Muhyiddin en-Nevevî ed-Dîmaşkî eş-Şâfiî. Asrının büyük fakîhi ve muhaddisi.

631 senesi Muharrem ayında (Ekim 1233) Dîmaşk'ın güneyinde Cevlân'da bulunan Havrân köylerinden Nevâ'da doğdu. Babası oranın yerlilerindendir. 649/1251 de 19 yaşında iken ilim tahsil etmek üzere babası ile Dîmaşk'a geldi. Revâhiyye Medresesi'ne yerleşti. Burada iki sene kaldı. Bu zaman zarfında Kur'an-ı Kerîm'in yanısına, 4-5 ayda et-Tenbîh'i ezberledi. el-Mühezzeb'in dörtte birini ezberlemesi yarım senesini aldı. Bir yandan da bu eseri, hocası Kemâluddin İshak el-Mağribî'ye okuyor, şerh ve tashih yapıyordu. Bu zât, Nevevîyi beğenmiş, yetişmesi için elinden gelen itinayı göstermiş<sup>647</sup>. Talebesi İbnü'l-Attâr'ın naklettiğine göre Nevevî şöyle demektedir: "Her gün hocalarının huzurunda, 2 ders el-Vasît<sup>648</sup>ten, 1 ders el-Mühezzeb'den, 1 ders el-Cem' beyne's-Sâhîhayn<sup>649</sup> dan, 1 ders Sahîhu Müslim'den, 1 ders el-Lem'den<sup>650</sup>, 1 ders ibnü's-Sikkît (ö. 244/858)'in İstâhu'l-mantık'ından, 1 ders tasrif, 1 ders usûlü'l-fikh, 1 ders esmâ'u'r-ricâl, 1 ders usûlü'd-din olmak üzere toplam 12 ders okurdum<sup>651</sup>. Müşkil olan ve izah gerektiren yeriere ta'likler yapar, lügatını zaptederdim"<sup>652</sup>. Bu arada Nevevî tip ilmine merak sarmış, el-Kânûn isimli eseri tedârik ederek bu ilmi öğrenmeye başlamıştı. Ancak dâzi sıkıntılardan kendisinde baş göstermesi üzerine bu ilmi terkedip hayatını tamamen islâmî ilimlere hasretmiştir<sup>653</sup>. İbrâhim b. İsa el-Murâdî el-Endelusî (ö. 688/1289)'den 10 sene boyunca istifade etti<sup>654</sup>. Ebû Hafs el-Vâsitî den Müslim'in

<sup>645</sup> Zehebî, İber, III, 313; İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 265; Subkî, a.g.e., VIII, 167; Nuaymî, a.g.e., I, 24; İbnü'l-İmâd, A.g.e., V, 319; "Ziriklî, a.g.e., III, 299.

<sup>646</sup> İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 265; Nuaymî, a.g.e., I, 24.

<sup>647</sup> İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 294; İbnü'l-İmâd, Şezerât, v, 354.

<sup>648</sup> Furu' ilminde Şâfiî mezhebinin 5 ana kitaplarından biri kabul edilen Gazzâlî'nin eseri.

<sup>649</sup> Ebû Nasr Fütûhu'l-Humeydî (ö.488/1095)'nin eseri.

<sup>650</sup> İbn Cinnî (ö. 392/1001)'in nahiv ilmine dair eseri.

<sup>651</sup> İbnü'l-Attâr, 11 ders naklediyor, Tuhfetü't-tâlibîn, s. 26.

<sup>652</sup> İbnü'l-Attâr, a.g.e., s. 26; Suyûfî, el-Minhâcî's-seviyy, s. 34-35.

<sup>653</sup> İbnü'l-Attâr, a.g.e., s. 26; İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 355.

Sahih'inin tamamını dinledi<sup>655</sup>. Diğer hocaları arasında Ebu'l-Bekâ en-Nablusî (ö. 663/1264), Radî b. el-Burhân, Abdülaziz b. Muhammed el-Ensârî (ö. 662/1263), Zeynüddin Ebu'l-Abbâs el-Makdisî (ö. 682/1283)<sup>656</sup>, İmâdüddin el-Harestânî, Ebu'l-Yûsî et-Tenûhi (ö. 672/1273), Cemâlüddin el-Enbârî (ö. 661/1262) sayılabilir. Bu hocalarda, Sahîhayn'i, Tirmizî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Dârimî, Darekutnî'nin Sünenlerini, Muvatta'ı, Şâfi'i, Ahmed, Ebû Avâne, Ebû Ya'lâ'nın müsnedlerini, Bagavî'nin Şerhu's-sünne'sini, Meâlimu't-tenzîl'ini, Zûbeyr b. Bekkâr ve Hatîbu'n-Nebâti'nin Kitâbu'l-ensâb'larını, Risâletü'l-Kuşeyrî'yi, İbnü's-Sinnî'nin Amelu'l-yevm ve'l-leyle'sini, Hatîb'in Kitâbu Adâbi's-sâmi' ve'r-râvî'sini, İbnu's-Salâh'in Ulûmu'l-hadis'ini, Kitâbu'l-kemâl fî esmâi'r-ricâl'i okudu<sup>657</sup>. 651/1253 yılında babası ile hacca gitti. Bundan sonra 10 sene boyunca gece gündüz demeden çalıştı. Öyle ki akranlarını geride bırakarak ilimde üstün seviyeye geldi.

660/1261 senesinden sonrası vefatına kadar, Nevevînin eserler vermeye başladığı dönemdir. Tasnifine başladığı eserlerinin bir kısmını tamamladı bir kısmını tamamlayamadı. Eserlerinden bazıları, el-Ezkâru'l-müntehabe min kelâmi Seyyidi'l-ebrâr, el-Erbaûn hadîsen en-Neveviyye fî'l-ehâdîsi's-sâhiha en-Neveviyye, el-izâh fî'l-menâsik, et-Tibyân fî âdâbi hameleti'l-Kur'an, et-Takrîb, Tehzîbu'l-esmâ, Râvzatü't-tâlibin, Riyâzü's-sâlihin, Mekâsidü'n-Nevevî, Minhâcü't-tâlibîn, el-Minhâc fî şerhi sahîhi Müslüm b. el-Haccâc<sup>658</sup>.

İمام Nevevî İbn Hallikân'ın yerine İkbâliyye Medresesi müderrisliğine atandı. Bu görevin yanında, Felekiyye ve Rükniyye Medreselerinde de dersler verdi<sup>659</sup>. 665/1266 senesinde vefat eden Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye muhaddisi Ebû Şâme'nin yerini a.ması için dâru'l-hadîs'e dâvet edildi. Başlangıçta bu görevi redietmişse de ısrar üzerine kabul etmek zorunda kalmıştır<sup>660</sup>. Küçük yaşına

<sup>654</sup> Bubkî, Tabakât, VIII, 122.

<sup>655</sup> Nevevî, Minhâc, I, 8.

<sup>656</sup> İbnü'l-Attâr onu, Nevevî'nin hocalarının en büyüğü olarak zikretmektedir (Tuhfetu't-tâlibîn s. 38).

<sup>657</sup> İbnü'l-Attâr, a.g.e., s. 38-40; Zehebî, İber, III, 334; Subkî, a.g.e., VIII, 258; Ali et-Tantâvi, el-İmâmu'n-Nevevî, s. 26.

<sup>658</sup> Eserleri için bkz. Zehebî, a.g.e., III, 334; İbn Kesîr, a.g.e.. XIII, 294; İbnü'l-İmâd, a.g.e.. v. 356; Mûneccid, Mu'cem, s. 113-114; Zırıklı, A'lâm, VIII, 149-150; Serkis, Mu'cem, II, 1881; Elbâni, Fehres, s. 427-428.

<sup>659</sup> İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 294.

<sup>660</sup> Zehebî, İber, III, 334; İbnü'l-Verdî, Târîh, II, 323; Sehâvî, Menhel, s. 94; Heffening, "Nevevî" mad, I.A, IX, 222; Abdülğânî ed-Dâkr, el-İmâmu'n-Nevevî, s. 114.

rağmen, henüz daha hocaları hayatı iken bu vazifeye getirilmesi onun liyakatinden kaynaklanmaktadır. Nevehî, Dâru'l-hadîs el-Eşrefîyye de vazifeliyken Sahîhayn, Sünen-i Ebû Dâvûd, Risâle el-Kuşeyriyye, Nâsırüddin el-Makdisî'nin Safvetü's-Safve ile el-Hükce alâ tarîki'l-hükce isimli eserleri kendisine okunmuş o da onlara izahlar getirmiştir. Yine Tahâvî'nin Meâni'l-âsâr'ını da şerh etmiştir<sup>661</sup>. Talebesi İbnu'l-Attâr, bu meclislerde hazır bulunur, zikri geçen eserlere tâlikât yapardı<sup>662</sup>. Nevehî derslerinde şöyle bir metod takip ederdi: Talebe dersten önce ilgili bölüme çalışırdı. Ders esnasında muîd o bölümü ders halkasına okurdu. Sonra Nevehî onu şerheder, o bölümle ilgili suallere cevap verirdi. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra Nevehî, o bölümün daha iyi anlaşılması ve yerleşmesi için ilmî münakaşa açardı. Bu usul, günümüzde bir çok Avrupa üniversitesinde halâ takip edilmektedir. Öğretim için de uygun metodlardan biridir<sup>663</sup>.

Nevehî, İslâmî ilimlerde muhakkik ve müdekkik bir zât idi. Hadis hafızıydı. Sahihinden sakimine bütün hadis nevilerini biliyor. Hadislerdeki garip lâfızlara, doğru manalara ve fikhî hükümlere vukûfiyeti emsalsizdi. Esmâ'u'r-ricâl, cerh ve taâdil ilimlerine, râvîlerin doğum ve vefatlarına vâkıftı<sup>664</sup>. Hadis ilminde, İslâmîyetin muahhar devirlerinde kabul edilenlerden daha sıkı ölçüler tatbik etmiştir<sup>665</sup>. Niketim hadise dair yazdığı eserlerde onun bu özelliğini tesbit etmek mümkündür. Müslim'in Sahîh'ine yaptığı şerh, emsalleri içinde en muteber olanıdır<sup>666</sup>. Hadis usulüne dair kaleme aldığı İbnu's-Salâh'ın Ulûmu'l-hadîs'inin muhtasarı olan el-İrşâd ve onun da muhtasarı et-Takrîb isimli eserleri, bu sahada kaynak olma özelliklerini dâina muhafaza etmişlerdir<sup>667</sup>.

Nevehî'nin ehemmiyeti fakih olarak belki daha da büyüktü. 669/1270 yılında tamamladığı Minhâcü't-tâlibîn'i Şâfiî'î çevrelerce büyük itibar görmektedir. Yine aynı senede yazılmış olan Ravza fî muhtasar Şerh er-Râfiî, Şîrâzî'nin el-Mühezzeb'i ile Cazzâlî'nin el-Vâsit'ine yaptığı fakat tamamlayamadığı şerhleri, onun fikhî çalışmalarının bir bölümüdür<sup>668</sup>.

**İmam Nevehî, 45 senelik kısa, fakat bereketli hayatının bütün vakitlerini ilme**

<sup>661</sup> Sehâvî, a.g.e., s. 96.

<sup>662</sup> İbnu'l-Attâr, Tuhfetü't-tâlibîn, s.40.

<sup>663</sup> Ali et-Tantâvî, el-İmâmu'n-Nevehî, s. 13.

<sup>664</sup> Zehebî, Tezkire, IV, 1472; Sehâvî, a.g.e., s. 147.

<sup>665</sup> Heffening, "Nevehî" mad., İ.A., XI, 222.

<sup>666</sup> Geniş bilgi için bkz. Heffening, a.g.e., IX, 222; Çakan, Hadis Edebiyeti, s. 153-154.

<sup>667</sup> Çakan, a.g.e., s. 185.

<sup>668</sup> Heffening, a.g.e., IX, 223.

ve ilmiyle amel etmeye ayırmıştı. Zûhd ve verâda örnek bir insandı. Hizmeti karşılığı Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye'nin vakfindan tek kuruş para almazdı. Ancak babasının kendisine gönderdiği az bir şeyle idare ederdi<sup>669</sup>. Emr-i bi'l-marûf nehy-i ani'l-münkerde emsalsidi. Öyle ki, Sultan Baybars'ın huzuruna çıkıp, Şamlıların müsadere edilen bahçelerini geri vermesi, Suriyelilere yüklenen savaş vergilerinin kaldırılması ve müderrislerin gelirlerinin azaltılmaması hususlarını ileri sürmek cesaretini gösterdi<sup>670</sup>. Pamuklu elbise giyer, sincâbiyye sarığı sarar, her halinde sekînet ve vakar gözlenirdi. Sultan Baybars bile ondaki heybet ve vakardan çekinirdi<sup>671</sup>.

Nevehî ömrünü evlenmemiş olarak Nevâ'da doğduğu evde, ebeveyninin yanında 24 Recep 676 (22 Aralık 1277) çarşamba günü vefât ederek tamamladı. Kabri hâlâ oradadır ve ziyaret edilmektedir<sup>672</sup>.

Kendisinden sonra Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşihatine Zeynüddin el-Fârikî atandı<sup>673</sup>.

#### f. Zeynüddin el-Fârikî (ö. 703/1303) :

Ebû Muhammed Abdullâh b. Mervân b. Abdillâh b. Fîrûz b. Hasan el-Fârikî eş-Şâfiî.

633 senesi Muharrem ayında (Eylül 1235) doğdu. Ebu'l-Kâsim b. Revâha, İbn Halil'den Halep'te, Kerîme (ö. 641/1243) ve Sehâvî (ö. 643/1245)'den de Dûmaşk'ta hadis okudu<sup>674</sup>. Nevehî'den sonra, vefatına kadar 27 sene boyunca Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşihatinde bulundu. 702/1302 yılında tatar meliki Kâzân'ın Dûmaşk'a saldırması esnasında tahrip edilen dâru'l-hadîs'i yeniden tamir ettimiştir<sup>675</sup>. Bu görevin yanısıra, Şâmiyye Berrâniyye, Nâsiriyye Cevvâniyye Medreselerinde müderrislik yaptı. Vefatından 9 ay önce de Emevî Camii hatipligine getirildi<sup>676</sup>. Çokça hadis dinlemiş ve rivayet etmiştir. Uzun müddet fetva işleriyle ilgilenmiştir.

<sup>669</sup> Zehebî, İber, III, 334; İbnü'l-Verdî, Târih, II, 323.

<sup>670</sup> Heffening, a.g.e., IX, 222.

<sup>671</sup> Sehâvî, Menhel, s. 157.

<sup>672</sup> Zehebî, İber, III, 334; İbnü'l-Verdî, Târih, II, 323; İbn Kesir, Bidâye, XIII, 294; İbnü'l-İmâd, Şezerât, V, 356; Nuaymî'ye göre 677 senesidir (Dâris, I, 25).

<sup>673</sup> Nuaymî, a.g.e., I, 26.

<sup>674</sup> Zehebî, a.g.e., IV, 8; Subkî, Tabakât, X, 44.

<sup>675</sup> İbn Kesir, a.g.e., XIV, 32; Duhmân, Fî rihâbi Dûmaşk, s. 133.

<sup>676</sup> Sûbkî, a.g.e., X, 44; İbn Kesir, a.g.e., XIV, 32; Nuaymî, a.g.e., I, 26.

Zeynüddin el-Fârikî, âlim, sâlih, akîdesi sağlam âbid bir zât idi. Şâfiî mezhebini iyi bilirdi. Hadis ilmine de vâkifti<sup>677</sup>.

703 senesi Safer ayında, cuma günü ikindiden sonra, Emevî Camii'ndeki Beytü'l-Hitâbe'de, 70 yaşında iken vefat etti (Eylül 1303). Ertesi gün Bâbu'l-Hitâbe'de İbn Sasrâ (ö. 723/1323), Sûku'l-Hayl'da Hanefî kadısı Şemsüddin b. el-Hariri (ö. 728/1328), Sâlihiyye Camii'nde Hanbelî kadısı Takîyyüddin b. Süleyman (ö. 715/1315) cenaze namazını kıldırdılar. Sâlihiyye'de Şeyh Ömer'in Türbesi'nin kuzeyinde bulunan ailesinin türbesine defnedildi<sup>678</sup>.

Kendisinden sonra Emevî Camii' hatipligine Şerefüddin b. el-Fezârî, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye meşihatine İbnü'l-Vekîl, Şâmiyye Berrâniyye müderrisliğine ise İbnü'z-Zemlekânî getirildi<sup>679</sup>.

---

677 Subkî, a.g.e., X, 44; İbnü'l-İmâd, a.g.e., III, 9.

678 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 32.

679 Zehebî, a.g.e., IV, 8; İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 32.

## **D. DARU'L-HADİS el-EŞREFİYYE el-BERRANIYYE**

**(634/1236) :**

### **1. Kuruluşu :**

Sultan Eşref Musa'nın Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'den sonra 634/1236 tarihinde Dımaşk'ta yaptırdığı ikinci dâru'l-hadistir<sup>680</sup>. Onun için kendisine Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye es-Sâniyye de denilmektedir<sup>681</sup>. Kudüslü Hanbelî ulemâsına tahsis edildiği için, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Berrâniyye el-Makdisiyye adı da verilmiştir<sup>682</sup>. Ancak Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye et-Tekrîtiyye<sup>683</sup> yaygın bir kullanış değildir. Tekritî Türbesi'nin karşısında bulunması belki ayırıcı bir özellik olarak düşünülmüş ve bu isim verilmiş olabilir. Sâlihiyye mintikasında Kasyon Dağı eteginde, Yezid Nehri kenarında vezir Takîyyüddin Tevbe b. Ali et-Tekritî türbesinin karşısında, Mûrsidiyye Hanefiyye Medresesi'nin doğusunda, Şâfiî Atabekiyye Medresesi'nin batısında, ana cadde üzerindedir<sup>684</sup>. Melik Eşref Musa bu dâru'l-hadisi Hâfiz Cemâlûddin el-Makdisî'nin hadis okutması için bina ettirdiyse de, medresenin inşâsı bitmeden 629/1231 tarihinde şeyh vefat etmiştir<sup>685</sup>. Kitabesinden de anlaşıldığına göre Sultan Eşref bu dâru'l-hadîsi, Kudüslü Hanbelî ulemâsına tahsis etmiştir. O dönemde Hanbelî kadılığına atananlar bu dâru'l-hadîsin inşihatine de getirilirlerdi<sup>686</sup>. Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Berrâniyye'nin bu şekilde Hanbelî ulemâsına tahsis edilmesi, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'de ders veren büyük muhaddislerin burada hadis okutmalarına mani olduğundan inâsesenin gerilemesine sebep olmuştur denilmektedir<sup>687</sup>. Nitekim Alemüddin el-Bîrzâlî bu dâru'l-hadîs için "Bu dâru'l-hadîs ucuz fiyata Anzaklara satıldı. Ahmed b.

<sup>680</sup> Duhmân, Fî rihâbî Dımaşk, s. 132; Bkz. Ek I, resim 1.

<sup>681</sup> Bkz. Bedrân, Münâdem, s. 32.

<sup>682</sup> Nuaymî, Dâris, I, 47; Bedrân, a.g.e., s. 32.

<sup>683</sup> Krş.Fâiz el-Hîmsî, "Mebâni's-Sâlihiyyeti'l-ûlâ", Mecelletü'l-Havliyyât, c. 35, s. 230, Dımaşk 1985.

<sup>684</sup> Nuaymî, a.g.e., I, 47; Ulmevî, Muhtasar Tenbîh, s. 12; Yusuf b. Abdilhâdî, Simâru'l-mekâsid, s. 159; Kûrd Ali, Hîtat, VI, 71; Edîb el-Hîsnî, Müntehabât, s. 938; A.N. Abû, "el-Medrese fî imâre el-Eyyûbiyye", Mecelletü'l-Havliyyât, sayı 24, s. 91, Dımaşk 1974.

<sup>685</sup> Nuaymî, a.g.e., I, 47-48; Ulmevî, a.g.e., s. 12; Bedrân, a.g.e., s. 33.

<sup>686</sup> Bedrân, a.g.e., s. 32 (Zehrebî'den naklen).

<sup>687</sup> Bedrân, a.g.e., s. 32 (Zehrebî'den naklen); Ulebî, Hîtat, s. 74.

Teymiyye ve Kâzân ile gelen bazı şeyhlerin müdahalesi, bu müessesese için tam bir musibet oldu" demektedir<sup>688</sup>. Bütün bu görüşler, o dönemde Dımaşkta bulunan başta İbn Teymiyye olmak üzere Hanbelilere duyulan husûmetin neticesi olsa gerektir.

Dâru'l-hadîsin kitabesinde Melik Eşref'in bu müesseseye yaptığı vakıflar zikredilmektedir. Kitâbe metninin tercemesi şöyledir: Bismillah. Bu mübarek medreseyi Melik Eşref Musa Allah rızası için Hanbelî muhaddislerine vakfetti. 634 senesinde ona kıymetli araziden Dûr'in yarısını, mahsûlünü ve mezarmasını vakfetti. Salât û selâm Muhammed (s.a.) in üzerine olsun. Allah'dan başka ilâh yoktur, Muhammed (s.a.) Allah'ın resûlüdür<sup>689</sup>. Sultan buraya, Dîr, Devîr, Telîl, Mansûre, Şibrikiyye olmak üzere 5 arazi vakfetti. Yine burasına İbn Nablusî'nin İbnü'l-Koşk adıyla bilinen evi ile Cenîye ve Cobân Evleri vakfedilmiştir<sup>690</sup>.

Dâru'l-hâdis el-Eşrefiyye el-Berrâniyye 699/1299 yılında, Kâzân'ı askerlerince yağmalandı<sup>691</sup>. Müessesese 10. hicrî (m. 16.) asra kadar dâru'l-hadîs olarak kullanıldı<sup>692</sup>. Medresenin mezarlığı ve Yezid Nehri'ne bakan iki pencereli bir haremî vardır. Kuzeyinde üç kapı ve bunların açıldığı ortasında kuyu bulunan geniş bir avlu yer alır. Avlu, yazlık ve kışlık kullanılmak üzere yapılmış alt ve üst katlarla çevrilidir. Medresenin batı kısmından bir merdivenle bu katlara yüksilmektedir. Avlunun doğusunda tuvaletler bulunur. Mescid, dâru'l-hadîsin doğusundadır. Yine burada, altında kabirler bulunan bir kubbe yer alır. Bunun karşısında ise güzel bir salon mevcuttur. Kapısı üzerinde yapılış tarihi yazılmıştır. Bu kapı kubbeye iki pencere ile bağlıdır<sup>693</sup>. 1328/1910 tarihinde dâru'l-hadîsi ziyaret eden Bedrân, orasının insanlar tarafından işgal edilip depo ve ev olarak kullanıldığını nakletmektedir<sup>694</sup>. Bütün bunlara rağmen Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Berrâniyye, Dâru'l-hadîs el-mEşrefiyye el-Cevvâniyye'den mimari açıdan daha iktündür<sup>695</sup>. Yusuf b. Abdilhâdî ondan bahsederken "yıkılmış ve gasbedilmiştir. Ev olarak kullanılmaktadır. Sadece bir cephesi kalmıştır. Arka tarafında harap iki kubbe

<sup>688</sup> Ulebî, a.g.e., s. 74 (Birzâlî'den naklen).

<sup>689</sup> Sauvaget, Repertoire, II, 78, No: 4117; Bkz. Ek I, resim 2.

<sup>690</sup> İbn Tûlûn, Kalâid, I, 164; Bedrân Şibrikiyye'yi Şarkîyye, İbnü'l-Koşk'ü eş-Şîkek olarak zikretmektedir (Münâdemе, s. 33).

<sup>691</sup> Ulebî, a.g.e., s. 74.

<sup>692</sup> A.N. Abû, "el-Medrese fî'l-imâreti'l-Eyyûbiyye", Mecelletü'l-Havliyyât, c. 24, s. 91, Dımaşk 1974.

<sup>693</sup> İbn Tûlûn, Kalâid, I, 164; Plâni için bkz. Ek II, plan 2.

<sup>694</sup> Bedrân, Münâdemе, s. 33.

<sup>695</sup> Ulebî, Hîtat, s. 75.

vardır. Birinin altında meçhul bir şahsin kabri bulunurken, diğeri ise mescidinin kubbesidir" demektedir<sup>696</sup>. Son yıllarda Eski Eser ve Müzeler Müdürlüğü, yıkılan türbenin kubbelerini tamir ettirmiştir<sup>697</sup>. Dımaşk'a yaptığımız son gezide medresenin tamamen tamir edilerek yeniden hayat bulduğunu gördük. Şu anda binanın girişi, önce küçük bir salona, daha sonra büyük bir salona açılmaktadır. Anlaşılan burası daha önceleri namazgâh ve hadis kıraat salonu olarak kullanılıyordu. Bu salonun doğusunda kalan yer ise, türbe olarak inşa edilmiştir<sup>698</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

### a. Şemsüddin b. Kudâme (ö. 682/1283) :

Ebu'l-Ferec Abdurrahman b. Muhammed b. Ahmed b. Kudâme el-Makdisî el-Cemâîlî el-Hanelî. Fakih, Dımaşk Hanbelî kadısı.

597 senesi başında Dımaşk'ta doğdu (Ekim 1200)<sup>699</sup>. Babası Şeyh Ebû Amr, amcası Muvaffakuddin, Hanbel, İbn Taberzed, Ebu'l-Yümn el-Kindî, Ebu'l-Kasem b. el-Harestânî, İbn Melâib ve bir çok muhaddisten hadis okudu<sup>700</sup>. İbnü'l-Cevzî, Saydalânî ve bir gurup ulemadan da icazet aldı. Hadis ilmine ağırlık verdi, hadis topladı ve kendi hattıyla bir çok cüz yazdı<sup>701</sup>. Yine amcasından fikih tahsil etti. Onda, amcasının kaleme aldığı Hanbelî fikih kitabı el-Mukni'i okudu. Bu kitabı okutmak ve tashih yapmak üzere amcasından icazet aldı<sup>702</sup>. Fikih usulünü Seyfüddin el-Amîdî'den öğrendi<sup>703</sup>. Daha sonra ders okutmaya ve fetvâ vermeye başladı. Talebeleri arasında, İmam Nevehî ve İbn Teymiyye gibi asrin büyük âlimleri yer alır<sup>704</sup>. Nevehî onun için "hocalarımın büyüklerindendir. Dâru'l-Hadîs meşihatine ilk atanın odur. Orada hadis okutmuştur" demekte ve er-Ruhşa ffî'l-kîyâm

<sup>696</sup> Simâru'l-mekâsid, s. 213; Bkz. Ek I, resim 1.

<sup>697</sup> Mayenke, Netâicu'l-meshîl-eserî, s. 192.

<sup>698</sup> A.N. Abû, "el-Medrese ffî'l-imâretî'l-Eyyûbiyye", Mecelletü'l-Havliyyât, c. 24, s. 91 Dımaşk 1974; Bkz. Ek I, resim 2.

<sup>699</sup> Zehebî, İber, III, 350; İbnü'l-İmâd, şevval ayı başında demektedir (Şezerât, V, 376).

<sup>700</sup> Zehebî, a.g.e., III, 350; İbnü'l-İmâd, V, 376.

<sup>701</sup> İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 376.

<sup>702</sup> İbn Şattî, Muhtasar tabakât el-Hanâbile, s. 58; Zehebî, a.g.e., III, 350; İbnü'l-İmâd, a.g.e., v. 376.

<sup>703</sup> İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 376.

<sup>704</sup> İbn Şattî, a.g.e., s. 58; İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 377.

isimli eserinde ondan rivayette bulunmaktadır. Zeynüddin Ahmed b. Abdüddâyim, Ebû Muhammed el-Hârisî, el-Mizzî, Ebu'l-Hasen b. el-Attâr, el-Birzâlî ondan hadis rivâyet etmişlerdir<sup>705</sup>.

Şemsüddin b. Kudâme, Dîmaşk'ta Hanbelî kadılığına tayin edilen ilk şahıstır. 12 sene bu görevi yürütmüş, vefatına yakın istifâ ederek yerini oğlu Necmüddin (ö. 689/1290)'e bırakmıştır. Bu görev karşılığı tek kuruş almamıştır<sup>706</sup>.

Şemsüddin b. Kudâme, Dâru'l-hadis el-Eşrefiyye el-Berrâniyye'de ders veren ilk muhaddistir<sup>707</sup>. Meclisleri, fakihler, muhaddisler ve din adamları ile dolar taşardı. O, asrinin güçlü âlimlerinden biri, insanların diyanten ve emaneten en büyüğü idi. Halk kendisini çok severdi. O da onların işleriyle ilgilenir, onlara şefkatle muamele ederdi<sup>708</sup>. Sultanların yanında büyük bir heybete sahipti. Hatta o olmasa idi Sultan insanların emlâkini ellerinden alacaktı. Onun sayesinde bu işe mani olunmuştur. Bu işin neticesinde kendisine bazı çevrelerce husûmet beslenmiş, hakkında lâyik olmadığı sözler söylemişdir<sup>709</sup>.

Hayatını, muhaddis Necmüddin İsmâîl b. el-Habbâz (İbn Şattî) 150 cüzde topladı. Zehebî bu çalışma için "bu kadar uzun bir süre görmedim" demektedir<sup>710</sup>. Ancak onun üçte biri, şeyhin hayatıla direk alâkalı değildir<sup>711</sup>.

Şemsüddin b. Kudâme, amcasının el-Mukni' isimli eserine eş-Şâfiî adıyla 10 kalın ciltlik büyük bir şerh yapmıştır<sup>712</sup>. Yine onun "Fevâidu'l-ihvân mine'l-ehâdîsi'l-muvâfakât ve'l-ebdâl ve'l-avâlfî'l-hisân isimli bir eseri vardır. Talebesi İbn Zeyd el-Bündâvî, hocası Şemsüddin'in hocalarını "el-Meşîha" adı altında bir cüzde toplamıştır<sup>713</sup>.

Şemsüddin b. Kudâme, Rebîulâhir 682 (Haziran 1283) tarihinde salı gecesi Kasyon Dağı eteğinde 85 yaşında iken vefât etti. Ertesi gün aynı yerde aile kabristanında babasının yanına defnedildi. Cenazesi tam bir ana-baba günü idi<sup>714</sup>.

705 İbnü'l-İmâd, Şezerât, V, 379.

706 İbn Şattî, Muhtasar, Tabakât el-Hanâbile s. 58; İbn Kesir, Bidâye, XIII, 320; İbn Tûlûn,

Kudâtu Dîmaşk, s. 273; Ziriklî, A'lâm, III, 329.

707 İbn Kesir, a.g.e., XIII, 320; Nuaymî, Dâris, I, 48.

708 İbn Kesir, a.g.e., XIII, 320; İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 377 (Zehebî'den naklen).

709 İbn Tûlûn, a.g.e., s. 273.

710 İbn Şattî, a.g.e., s. 58; Zehebî, a.g.e., III, 350; İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 376.

711 Zehebî, a.g.e., III, 350.

712 Zehebî, a.g.e., III, 350; İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 376; Ziriklî, a.g.e., III, 329; Serkîs, Mu'cem, I, 213.

713 Elbâni, Fehres, s. 95-96.

Ondan sonra Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Berrâniyye meşîhatine Şemsüddin b. Kemal getirildi<sup>715</sup>.

### b. Şemsüddin b. Kemâl (ö. 688/1289) :

Ebû Abdillah Muhammed b. Abdurrahman b. Abdîlvâhid b. Ahmed el-Makdisî el-Hanelî-İbnü'l-Kemâl diye tanınır. Muhaddis, fakih.

607/1210'da doğdu<sup>716</sup>. Öğrencilik yıllarında hadis ilmine ilgi duydu ve bu mbransta çalışarak üstün mevkiye geldi. İbnü'l-Harestânî ve el-Kindî'nin huzurunda hadis okudu<sup>717</sup>. Bu zâtların yanı sıra Ebû'l-Fütûh el-Bekrî, Musa b. Abdilkâdir (ö. 618/1221), Şemsüddin Ahmed b. Attâr (ö. 615/1218), İmâdüddin İbrahim, Şeyh Muvaaffak, İbn Ebî Lokma (ö. 623/1226), İbn Sasrâ, İbnü'l-Bûnn (ö. 625/1228), Zeynülümene b. Asâkir (ö. 627/1230), İbn Bâcîh (ö. 618/1221), Ahmed b. Tâvus (ö. 625/1228), İbn Zebîdî'den hadis aldı. Topladığı hadisleri tahrîc etti ve takriben 40 sene boyunca rivayetle meşgul oldu. Ondan da Kâdî Takîyyüddin Süleyman, İbn Teymiyye, İbnü'l-Attâr, Mizzî, İbn Müslim (ö. 726/1325), İbnü'n-Neccâr (ö. 706/1306), Birzâlî hadis nakletmişlerdi<sup>718</sup>.

İbn Kemâl, Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Berrâniyye muhaddisliğinin yanında Diyâiyye Medresesi'nde de ders okuttu<sup>719</sup>. Amcası Hâfız Ziyâuddin'in topladığı ahkâma dair eserin tasnifini tamamladı<sup>720</sup>. Alim, fâzıl, âbid bir zât idi. Takvâ ve verâda eşine az rastlanır şahsiyet sahibiydi. Sâlihiyye'de bir iş için kazdığı çukurdan çıkan bir küp altını, başkalarının hakkı vardır ve fitneye sebep olur düşüncesiyle eski yerine tekrar gömdüğü rivayet edilir<sup>721</sup>.

Şemsüddin b. Kemâl, 9 Cemâziyelûlâ 688 (31 Mayıs 1289) salı günü vefât

714 İbn Şattî, Muhtasar Tabakât el-Hanâbile s. 58; Zehebî, İber, III, 350; İbn Kesir, Bidâye, XIII, 320; İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 379; Nuaymî, Rabîulevvel ayında vefât ettiğini kaydediyor (Dâris, I, 49).

715 Nuaymî, a.g.e., I, 49.

716 Zehebî, a.g.e., III, 367; İbnü'l-İmâd, doğum tarihini h. 608 olarak vermektedir (a.g.e., III, 403).

717 Zehebî, a.g.e., III, 367.

718 Safadî, Vâfi, III, 247.

719 Zehebî, İber, III, 367; Safadî, a.g.e., III, 247.

720 Safadî, a.g.e., III, 247.

721 Zehebî, a.g.e., III, 367; Safadî, a.g.e., III, 247.

etti<sup>722</sup>. Dâru'l-hadis'deki görevine Şerefüddin b. Kudâme atandı<sup>723</sup>.

### c. Şerefüddin b. Kudâme (ö. 695/1295) :

Ebû'l-Fadl Hüseyin b. Şerefüddin Ebû Bekr Abdullah b. Ebû Ömer el-Makdisî. Kâdî'l-A-kudât. İbn Kâdî'l-Cebel nâmıyla mâruf Şerefüddin Ebû'l-Abbâs'ın babasıdır.

638 senesi Şevval ayında doğdu (Nisan 1240). Yahya b. Nasr el-Ezcî (ö. 650/1252), İbn Mesleme (ö. 650/1252), Muhammed b. Abdillah es-Sülemî (ö. 655/1257), Yeldânî (ö. 655/1257)'den hadis dinledi. Bizzat el-Kefertâbî (ö. 655/1257) ve başka muhaddislere hadis okudu<sup>724</sup>. Amcası Şemsüddin'den fıkıh öğrendi, Hanbelî mezhebinde ve lügatta emsallerini geride bırakarak üstün mevkilere geldi<sup>725</sup>. Fıkıh, nahiv ve lügat ilimlerinde çok tetebebuâti vardı<sup>726</sup>.

687/1288 senesi sonlarında, amcasının oğlu Necmûddin b. Şeyh Şemsüddin'den sonra Hanbelî kadılığına getirildi. Vefatına kadar bu görevi sürdürdü. Bir yandan da Dâru'l-hadîs el-Eşrefîyye el-Berrâniyye muhaddisliği ile Diyâiyye Medresesi müderrisliğini yürütüyordu<sup>727</sup>. Birzâlî ve başkaları ondan hadis okumuşlardır<sup>728</sup>.

Şerefüddin b. Kudâme, müeddeb, dindar, zeki bir zât olup tatlı bir görünüşe sahipti. Çok lütufkâr, olgun, şahsiyetli bir yapısı vardı.

22 Şevvâl 695 (23 Ağustos 1295) perşembe günü 59 yaşında iken vefat etti. Ertesi gün Kasyon eteğinde, dedesinin mezarlığına defnedildi. Cenazesinde devlet erkânı da hazır bulundu. Cuma sabahı da Muzafferî Camii'nde, halktan geniş bir cemaatin de katıldığı tâziye merasimi yapıldı<sup>729</sup>.

Kendisinden sonra Hanbelî kadılığına Takîyyüddin Süleyman b. Hamza getirildi. Dâru'l-hadîs el-Eşrefîyye el-Berrâniyye meşîhatine oğlu Şerefüddin el-Fâik atanmışsa da birkaç ay sonra görevden alınıp yerine Takîyyüddin b. Süleyman

722 Zehebî, a.g.e., III, 367; İbn Tağrıberdî, Nûcûm, VII, 382; Nuaymî Cemâziyelâhire demektedir (Dâris, I, 50).

723 Nuaymî, a.g.e., I, 50.

724 Safadî, Vâfi, XII, 93.

725 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 366; Safadî, a.g.e., XII, 93.

726 İbn Tûlûn, Kudâtu Dûmaşk, s. 274 (Birzâlî'den naklen).

727 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 366; İbnü'l-İmâd, Şezerât, III, 430.

728 Safadî, a.g.e., XII, 93.

729 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 366; İbn Tûlûn, a.g.e., s.274-275 (Birzâlî'den 13 Şevvâl olarak nakletmektedir); İbnü'l-İmâd, a.g.e., III, 430.

getirilmiştir<sup>730</sup>.

#### **d. Takîyyüddin Süleyman b. Hamza (ö. 715/1315) :**

Ebu'l-Fadl Süleyman b. Hamza b. Ahmed b. Ömer b. Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme el-Makdisî es-Sâlihî el-Hanbelî. Müsnedü'ş-Şâm, Dîmaşk Hanbelî kadısı.

628 senesi Recep ayında doğdu (Mayıs 1230). Çokça hadis dinledi ve bizzat kendisi okudu. Birzâlî onun 100 şeyhten hadis dinlediğini, 700'den fazla hocadan da icazet aldığı söylenmektedir. Kendisi de ondan bir hayli hadis dinlemiş ve bunları tahrîc etmiştir<sup>731</sup>. Kendilerinden hadis aldığı hocaları arasında İbnü'l-Lefî, Ca'fer el-Hemedânî, İbnü'l-Mukayyir, Kerîme (ç. 641/1243), İbnü'l-Cümeyyizî (ö. 649/1251), Hâfız Diyâuddin, İbn Kameriyye sayılabılır<sup>732</sup>. Bunların içerisinde de kendi ifadesiyle en çok Hâfız Ziyâuddin'cen bin cüz işitmiştir<sup>733</sup>. İbnü'z-Zebîdî'den Buhârî'nin Sahîh'ini okudu. Ömer b. Kerem (ö. 629/1231), Ebû'l-Vefâ Mahmûd b. Mende (ö. 632/1234), Şehâbüddin es-Sühreverdî (ö. 632/1234) gibi âlimlerden de icâzet aldı. Meşhur hadis kitapları ve cüzlerinden çokça hadis yazdı ve bunları defalarca rivayet etti. Hatta vefatına kadar hergün kendisine hadis okunurdu. 656/1257 yılında Buhârî'nin sülâsiyatlarını, 660/1261 yılında da sahihlerin tamamını rivâyet etti<sup>734</sup>.

Takîyyüddin, hadis ilminin yanısıra fıkıh ilmini de öğrendi. Bu ilimde üstün seviyeye geldi. Hayatında 50 seneden fazla fetva verdi. Bilhassa Kitâbu'l-Muknî'yi iyi bilirdi. Bu eseri okumuş, çokça da okutmuştu. 695/1295 yılında Hanbelî kadılığına getirildi. Bu görevi vefatına kadar devam ettirdi<sup>735</sup>.

Takîyyüddin Süleyman, dindar, âbid, pek çok güzel hasletleri olan mütevazi bir zât idi. Alim olduğu kadar, ilmiyle de âmil bir özelliğe sahipti. İlim ve ibadeti bünyesinde toplayan nadir şahsiyetlerden biriydi<sup>736</sup>.

24 Zilkâde 715 (16 Şubat 1315) pazartesi gecesi Dîr'deki evinde 88 yaşında

730 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 366.

731 İbnü'l-İmâd, a.g.e., VI, 36 (Birzâlî'den naklen).

732 Zehebî, a.g.e., IV, 42; İbnü'l-İmâd, a.g.e., VI, 36.

733 İbnü'l-İmâd, a.g.e., VI, 36.

734 Zehebî, a.g.e., IV, 42; İbnü'l-İmâd, a.g.e., VI, 36.

735 Zehebî, İber, IV, 42; İbn Kesîr, Bidâye, XIV, 77; İbnü'l-İmâd, Şezerât, VI, 36.

736 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 77; İbn Tağrıberdî, Nûcûm, IX, 231.

iken ansızın vefât etti. Ertesi gün kalabalık bir cemaatin nezaretinde dedesinin türbesine defnedildi<sup>737</sup>.

Kendisinden sonra Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Berrâniyye meşîhatine, İzzüddin Muhammed el-Makdisî (ö. 731/1330) getirilmiştir<sup>738</sup>.

### III. BAHİRİ MEMLÜKLER DEVLETİ (637-690/1239-1291) :

#### A. DÂRU'L-HADÎS el-KÜRÜSİYYE (641/1243) :

##### 1. Kuruluşu :

Cemâlüddin b. Kürûs'un dâru'l-hâcis ve medrese olmak üzere vakfettiği evidentir<sup>739</sup>. Bu zât, muhtesib Ebü'l-Mekâr'm İbn Kürûs Muhammed b. Akîl b. Abdülvâhid b. Ahmed b. Hamza b. Kürûs b. Cemâlüddin es-Sülemî ed-Dîmaşkî'dir. Bahâuddin b. Asâkir (ö. 600/1203) ve İbn Habbûs'tan hadis dinlemiştir. Zekî, mütevâzi bir kimse idi. Dîmaşk'ta hisbe teşekkâlâtı reisliği yapmış, Şevvâl 641 (Mart 1243) yılında vefat ederek dâru'l-hadîs haline getirdiği evine defnedilmiştir<sup>740</sup>. Dâru'l-Hadîs el-Kürûsiyye, Dâru'l-hadîs es-Sâmeriyye'nin yanında, es-Sülemî Sokağı'nda<sup>741</sup>, Şahm Minaresi'nin batısındadır<sup>742</sup> Kurd Ali yerini Sâmeriyye'nin kuzeyinde tarif etmektedir<sup>743</sup>. Oysa Müneccid'in de zikrettiği gibi güneyinde kalmaktadır<sup>744</sup>. Bedrân, bu dâru'l-hadisten bahsederken "önceleri yerini bilmiyordum, sonradan öğrendim. Onu ararken ondan arta kalan doğu duvarını buldum. Orada, eski usul, kalın taşlarla yapılmış, motifli, güzel bir su havuzu vardı. Havuzdan güneye doğru 8 adım sonra güzel bir odaya rastgeliniyor, çatısız, yola bakan bir penceresi var. İçinde Sülemî'ye ait olduğu söylenen bir mezâr bulunmakta. Dâru'l-hadîs'in kuzeyinde ise, insanın içinde medreseye ait olduğu hissi uyandıran bir duvar kalıntısı yer alıyor. Muhtemel ki bu, başına gelenlerin aynısına uğramış

737 Zehebî, a.g.e., IV, 42; İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 77; İbn Tağrıberdî, 10 zilkâde demektedir (a.g.e., IX, 231); İbnü'l-İmâd, 21 zilkâde tarihini vermektedir, (a.g.e., XI, 36).

738 Nuaymî, a.g.e., I, 53.

739 Bedrân, Münâdem, s. 57.

740 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 174-175.

741 Edîb el-Hîsmî, eş-Şeyh ed-Desûkî sokağındadır demektedir. Müntehabât, s. 941.

742 Nuaymî, Dâris, I, 98; Ulmevî, Muhtarâ Tenbîh, s. 18; Edîb el-Hîsmî, a.g.e., s. 941; Bedrân, a.g.e., s. 57; Kurd Ali, Hîtat, VI, 73; Müneccid, Muhattat Dîmaşk, nr. 75; Ulebî, Hîtat, s. 87.

743 Bkz. Kurd Ali, a.g.e., VI, 73.

744 Ulebî, Hîtat, s. 87.

kardeşi Dâru'l-Hadîs es-Sâmerriyye'ye aittir" demektedir<sup>745</sup>. Orada da üç adet kabir vardır<sup>746</sup>. Dâru'l-hadîs, bir müddet işgal edilmiş, ev olarak kullanılmış<sup>747</sup>. Şu anda Dâru'l-hadîs el-Kürûsiyye bütün izleri silinmiş, sadece satırlarda kalabilmiştir. Zamanında Doğu ve Batı hadis ustadlarına ait yıldızların parladığı bu dâru'l-hadîs, daha sonra baykuş yuvasına dönmüştür<sup>748</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

Nuaymî kıymetli eseri ed-Dâris fî târîhi'l-medâris'inde "meşihatine atanan hiç bir kimseye rastlamadım" demektedir<sup>749</sup>. Çalışmamız esnasında biz de bu müessesede hacis okutmuş hiç bir muhaddise kaynaklarda rastlamadık.

## B. DÂRU'L-HADÎS el-KÛSIYYE (653/1255) :

### I. Kuruluşu :

Dımaşk beytülmal vekili Şehâbüddin el-Kûsî'nin dâru'l-hadis olarak vakfettiği evidir<sup>750</sup>. Aynı zamanda Emevî Cami'nde ona nisbet edilen bir ders halkası vardır. Dâru'l-hadîs el-Kûsiyye'yi Emevî Camii'nde, Şâfi'iyye'nin civarında, eski ders halkalarından biri olarak söyleyenler, bu iki müesseseyi birbirine karıştırmışlardır<sup>751</sup>.

Zikri geçen ev, şehrîn doğu kapısı içinde, Şâğûr'un doğusunda, Rahabetü'l-Hatîb yakınındadır. Günümüzde kısmen tamir ve ıslah edilen geniş saha içerisinde kalır. Şehâbüddin el-Kûsî'nin kabri, dâru'l-hadîs'in içindedir<sup>752</sup>.

Dâru'l-hadîs el-Kûsiyye'nin vakfediliş tarihine kaynaklara rastlanmadığından vâkîfin vefat tarihini, dâru'l-hadîsin vakfediliş tarihi olarak takdir ettik. Zira ev olarak kullanılan bu binanın içinde iskân edilirken medrese olarak kullanılması zor gözükmektedir. Ancak Şehâbüddin el-Kûsî'nin vefatına yakın yaptığı vasiyet üzerine

745 Bedrân, Münâdeme, s.57-58.

746 Kürd ali, Hîtat, VI, 73.

747 Edîb el-Hisnî, Müntehabât, s.941; Kürd Ali, a.g.e., VI, 73.

748 Bedrân, a.g.e., s.58.

749 Nuyamî, Dâris., I, 98.

750 Ulmevî, Muhtasar Tanbîh, s. 24; Ulebî, Hîtat, s. 86.

751 Krş. Bedrân, Münâdeme, s. 140; Kürd Ali, Hîtat, VI, 73.

752 Nuaymî, Dâris, I, 97; Ulmevî, a.g.e., s. 24; Ulebî, a.g.e., s. 86.

evinin dâru'l-hadîse çevrildiği düşünülebilir<sup>753</sup>. "Vakfettiği medresenin müderrisiydi" diyenlere<sup>754</sup> bakılacak olursa, bu dâru'l-hadîsi vefatından önce vakfetmiş ve burada ders okutmuş olabileceği akla gelebilir. lâkin İbn Kesîr'in de dediği gibi<sup>755</sup> o, Emevî Camii'nde kendisine ait ders halkasında ders vermişti. Buradan da, yine her iki medrese arasında karıştırmanın söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Hicrî VII. asırda Dımaşk'ta, vakfedilen 3 tane Kûsiyye Medresesi vardır. Bunlardan biri, Melik Muazzam'ın kâtibi Abdurrahman el-Kûsî (ö. 625/1227)'nin Sâlihiyye'de adına yaptırdığı Kûsiyye Medresesi'dir. Diğer, bahis konusu olan Dâru'l-hadîs el-Kûsiyye, üçüncüsü ise Emevî Camii'ndeki Medrese Kûsiyye'dir<sup>756</sup>.

Vâkif Şehîbuddin Ebû'l-'İz İsmâîl b. Hâmid b. Abdirrahman el-Ensârî el-Kûsî 574/1178 tarihinde Kûs'da doğdu. Kahire'ye gitti, sonra Dımaşk'a gelip yerleşti. Çeşitli yerlerde çokça hadis okumuş, Huşûî ve bir çok kimseden de hadis rivayet etmiştir. Fıkıh ilmîni iyi bilirdi. Dımaşk beytülmal vekilliği görevini yürüttürdü. Zarif, fâzıl, edîb bir zât olup fasih konuşur, irticâlen şiir okurdu. İbn Kesîr onun el-Berâde'nin karşısında Cemâlü'l-İslâm halkasında müderrislik yaptığı söylmektedir<sup>757</sup>. Kendisine ait olan Mu'cem'ini 4 büyük cilt halinde tahrîc etti. Orada, şeyhlerinden bir çok faydalı şey nakletti<sup>758</sup>. Ebû Şâme "Kendi yazısı ile olan Mu'cem'ini tedkik ettim. Onda esmâ-i ricâl ve başka şeýlerde bir çok vehm ve hata gördüm" demektedir<sup>759</sup>. 17 Rebiulevvâl 653 (26 Nisan 1255) Pazartesi günü vefat etti. Dâru'l-hadîs olarak vakfettiği evine defnedildi<sup>760</sup>. Günümüzde Dâru'l-hadîs'ten hiç bir iz kalmamıştır<sup>761</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

Nuaymî, Alâuddin b. Attâr<sup>762</sup> ve Takîyyüddin b. Râfi'i'nin dışında

753 Ulebî, a.g.e., s. 86.

754 Krş. Bedrân, a.g.e., s. 140.

755 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 199.

756 Ulebî, Hitat, s. 86.

757 Bidâye, XIII, 199.

758 İbn Kesîr, a.g.e., XIII. 199; Ulmevî, Muhtasar Tenbîh, s. 24; Bedrân, Münâdeme, s. 140 (Zehîbî'den naklen).

759 İbn Kesîr, a.g.e., XIII. 199 (Ebû Şâme'den naklen).

760 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 199.

761 Bedrân, Münâdeme, s. 140; Ulebî, Hitat, s. 86.

762 Hayatı için bkz. Tez metni s. ....

müderrislerini bilmediğini söylemektedir<sup>763</sup>. Bedrân ise, el-Kûsî, İzzüddin el-İrbilî ve sonucusu Kemâlüddin b. Hamza olmak üzere 9 müderrisin burada ders okuttuğunu sadece üç isim vermek suretiyle zikretmektedir<sup>764</sup>.

### C. DARU'L-HADÎS en-NÂSIRIYYE (654/1256) :

#### 1. Kuruluşu :

Kasyon Dağı eteğinde, Muhâcirîn mintikasının başında, Cisru'l-Ebyad'dan itibaren Kasyon Dağı'nın kuzey doğu kesiminde, Fevâhir Mahallesi'ndeki Efrâm Camii'nin güneyinde, Yezi'd ve Sevrâ Nehirleri arasındadır. Yanında İbnü's-Sübki kabristanı vardır<sup>765</sup>. Dımaşk'ta Eyyûbîlerin son sultani Melik Nâsır Salâhaddin Eyyûbî es-Sâni, yine kendisinin yaptırdığı Bâbu'l-Ferâdîs'deki Nâsırîyye Medresesinin 654/1256 tarihinde tamamlanmasından sonra, Dâru'l-hadîs en-Nâsırîyye'nin yapımını emretmiştir<sup>766</sup>. Kale içinde kalan Nâsırîyye Medresesi'ne Medrese Nâsırîyye Cevvâniyye denildiği gibi, Dâru'l-hadîs en-Nâsırîyye'ye Dâru'l-Hadîs en-Nâsırîyye el-Berrâniyye de denilmektedir<sup>767</sup>. Her iki müessese için de bir köy vakfedilmiştir<sup>768</sup>. Dımaşk'in güzel yerlerinden birinde inşâ edilen bu muhkem binâ bir ribât ve bir türbeden meydana gelmektedir<sup>769</sup>.

Müessesenin bâni Sultan Nâsır Salâhaddin Yusuf b. Sultan Aziz Osman b. Sultan Salâhaddin Yusuf b. Eyyûb b. Şâzî, 627 senesi Ramazan ayında (Temmuz 1229) Halep kalesinde doğdu. Babası Zâhir Gâzî'nin 634/1236 tarihinde vefâti üzerine tahta geçti. 648/1250'de Dımaşk'ı ele geçirerek emlâkine kattı. İyiliği çok seven, ihsan ve ikram sahibi bir kimse idi. Mutfağında her gün 400 koyun kesilirdi. Halkını koruyan, âdil, güzel ahlak sâhibiydi. İlim ve fazilet ehlîne sahip çıkar, zamanında şiir panayırlarına çokça rağbet ederdi. Kendisine ait güzel şiirleri vardır. Sonradan gaflete düştü, Moğol istilâsında Hülâgû, onu ve kardeşi Melik Zâhir'i esir aldı. Hülâgû, Ayn Câlût'ta ordusunun malup olduğunu duyunca öfkelenerek her

763 a.g.e., I, 97.

764 a.g.e., s. 140.

765 Nuaymî, Dâris, I, 115; Ulmevî, Muhtasar Tenbih, s. 20; Edîb el-Hisnî, Müntehabât, s. 941; Bedrân, Münâdemî, s. 61; Kurd Ali, Hitat, VI, 74; Ulebî, Hitat, s. 88.

766 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 206.

767 Krş. Nuaymî, a.g.e., I, 115; Ulmevî, a.g.e., s. 20.

768 Hisnî, a.g.e., s. 941.

769 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 206.

ikisini de 7 Cemâziyelevvel 659 (2 Nisan 1163) perşembe günü öldürdü. Sultan Nâsır Salâhaddin Dâru'l-hadîs en-Nâsîriyye de kendisine bir türbe hazırlatmıştı. Ancak oraya defnedilmesi mümkün olmadı. Türbenin doğusuna gömüldü<sup>770</sup>. İbnü'l-Vekîl'in 716/1316 tarihinde vefâtından sonra Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'de hadis okutan Kemâlüddin ez-Zemlekânî (ö. 690/1291) bu büyük türbeye defnedilmiştir<sup>771</sup>.

Dâru'l-hadîs en-Nâsîriyye, 1310/1892 yılına kadar ayakta kaldı. İçinde dersler okundu, namazlar kılındı<sup>772</sup>. Hatta orada hutbe bile okunurdu denmiştir<sup>773</sup>. Nitekim Şemsüddin b. el-İz orada hutbe irâd etmişti<sup>774</sup>. 1367/1947 senesinden önce de tamamen yıkıldı<sup>775</sup>. Günümüzde Dâru'l-hadîs en-Nâsîriyye'yi hatırlatacak hiç bir iz kalmamıştır. Sevrâ Nehri, yatağını genişletirken ihtiyacı olan toprak parçaları içerisinde bu binanın taşlarını da alıp götürmüştür. Arta kalan toprak parçası ise, bağ, bahçe yapılmak suretiyle işgal edilmiştir. Bugün Efrâm Camii'nden de hiç bir eser yoktur. Ancak ayakta kalabilen kuzey duvarının bulunduğu yerdeki temel taşları, Dâru'l-hadîs en-Nâsîriyye'nin zamanında orada bulunduğu delâlet etmektedir<sup>776</sup>.

## 2. Muhaddisler :

### a. Cemâlüddin b. eş-Şerîşî (ö. 685/1286) :

Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Abdillah b. Sücmân el-Vâilî el-Bekrî eş-Şerîşî el-Mâlikî. Fakih, usulcü, müfessir.

601/1204 yılında Şerîş'te doğdu. İlim tahsili için doğu illerine seyehat etti. Suğr'da Muhammed b. İmâd, Bâğdat'ta Ebu'l-Hasen el-Katîî, Dîmaşk'ta Mükerrem'den, İbn Zürbe ve İbnü'l-Leysî'den hadis okudu<sup>777</sup>. Bu şehirlerin yanısıra İskenderiyye, Halep ve İrbil'de de bir gurup muhaddisten hadis dinlemiştir<sup>778</sup>.

770 Zehebî, İber, III, 297; İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 70-71.

771 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 345.

772 Edib el-Hisnî, a.g.e., s. 942.

773 İsâ b. Kenân, el-Murûcu's-sündüsîyye, s. 43.

774 Nuaymî, Dâris, I, 115.

775 Mayenke, "Netâicû'l-meshî'l-eserî", Mecelletü'l-Havliyyât, c. 35, s. 204, Dîmaşk 1985.

776 Bedrân, a.g.e., s. 62; Kürd Ali, a.g.e., VI, 74; Ulebî, a.g.e., s. 88.

777 Zehebî, İber, III, 360; İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 326.

778 Ziriklî, A'lâm, V, 323.

Cemâlüddin, zamanında ilim ehlinin büyüklerinden oldu. Mâlikî mezhebinde üstün seviyeye geldi. Arap dilinde muhakkik, kelâm ve münazara ilmine vâkif, Kur'an ve tefsir ilimlerinde söz sahibi idi. Bu ilimlerden başka çeşitli ilimlerde de behresi vardı<sup>779</sup>.

İlim yolculuklarından sonra Mısır'a döndü. Fâdiliyye Medresesi'nde ders okuttu. Oradan Kudüs'e geçti. Mescid-i Aksâ şeyhligine getirildi. Daha sonra Dımaşk'a gelerek oraya yerleşti. Ümmü's-Sâlih Türbesi ve Dâru'l-hadîs en-Nâsîriyye'nin hadis meşîhatlığı ile Mâlikiyye Medresesi müderrisliğine atandı<sup>780</sup>.

Cemâlüddin b. eş-Şerîşî, zûhd, teabbud ve celâlet sahibiydi<sup>781</sup>. Kendisine teklif edilen Dımaşk kadılığını, verâsından dolayı reddetmişti<sup>782</sup>.

Onun nahiv ilminde iki ciltlik Şerhu Elfiyeti İbn Mu'tîsi ile Kitâbu'n fî'l-İştikâk isimli başka bir eseri vardır<sup>783</sup>. Aynı zamanda Harîrî'nin Makâmât'ına kıymetli bir şerh yapmıştır<sup>784</sup>.

24 Recep 685 (15 Eylül 1286) pazartesi günü Dâru'l-hadîs en-Nâsîriyye'de vefat etti. Kalabalık bir cemaat eşliğinde dâru'l-hadîsin karşısına defnedildi<sup>785</sup>.

Kendisinden sonra Dâru'l-hadîs en-Nâsîriyye meşîhatine Şerefüddin el-Fezârî tayin edilmiştir<sup>786</sup>.

#### b. Şerefüddîn el-Fezârî (ö. 705/1305) :

Ebû'l-Abbâs Ahmed b. İbrâhim b. Siba' b. Diyâ el-Fezârî eş-Şâfi'i. Fakih, muhaddis, nahiv ve kîraat âlimi. Şâfi'i şeyhi Tâcüddin el-Fezârî<sup>787</sup> nin kardeşi.

630 senesi Ramazan ayında (Haziran 1232) Dımaşk'ta doğdu. İbnu's-Salâh, Sehâvî gibi aşırının büyük muhaddislerinden hadis okudu<sup>788</sup>. Çokça hadis dinledi. Hemen hemen bütün büyük hadis kitaplarını tedkik etti. Sehâvî, İzzüddin en-Nessâbe, Tâcüddin el-Kurtubî ve bir çok şahistan rivayette bulundu<sup>789</sup>. Yine

779 Zehebî, a.g.e., III, 360; İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 326.

780 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 326.

781 Zehebî, a.g.e.,III, 360.

782 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 326.

783 Ziriklî, A'lâm, V, 323.

784 İbnü'l-İmâd, Şezerât, V, 392.

785 Zehebî, İber, III, 360; İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 326; İbn Tâğrıberdî, Nûcûm, VIII, 370.

786 Nuaymî, Dâris, I, 119.

787 Hayatı Dâru'l-hadîs en-Nûriyye muhaddisleri içerisinde geçti. Bkz. tez metni, s.

788 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 42.

789 Zehebî, a.g.e., IV, 13.

Sehâvî'den kırâat-ı selâseyi, Şemsüddin b. Ebî'l-Feth'den kırâat-ı seb'ayı tâhsil etti. Mecdüddin Erdebîlî'den de Arap dilinin inceliklerini öğrendi<sup>790</sup>.

Zeki, mütevâzî, muttakî bir zât olan Şerefüddin, fasih ve hatasız konuşurdu. Fıkıh ilminde de ilerlemiş, fetvâ verecek düzeye gelmişti. Arap dilinde, kiraat ilminde, hadis rivayetinde ustâd olmuştu. Tatlı bir muhadara uslûbuna sahip olup, meclislerine katılanları biktirmâzdı. Sultanlar ve umerâ meclislerinde hazır bulunurlardı<sup>791</sup>.

Şerefüddin el-Fezârî, Tıbbîye Medresesi ile Dâru'l-hadîs en-Nâsırîyye'de bir müddet hocalık yaptı, ders okuttu. Sonra Cerrâh Camii hatipligine atandı. 703/1303 tarihinde Zeynüddin Fârikî'den boşalan Emevî Camii hatipligine getirildi. Bu vazifeyi vefâtına kadar sürdürdü<sup>792</sup>.

9 Şevvâl 703 (15 Mayıs 1303) çarşamba günü akşam ile yatsı arasında 75 yaşında iken vefât etti. Perşembe günü sabahı, cenaze namazı Bâbu'l-Hîtâbe'de kılınarak Bâbu's-Sağîr'de babasının ve kardeşinin yanına defnedildi<sup>793</sup>.

#### D. DÂRU'L-HADÎS eş-ŞUKAYŞAKİYYE (657/1258) :

##### 1. Kuruluşu :

Dîmaşk'ın dışında Banyas Yolu'nda, İbn Şukayşika olarak bilinen Necîbuddin Ebû'l-Feth Nasrullah eş-Şeybânî ed-Dîmaşkî es-Saffâr'ın dâru'l-hadîs olarak vakfettiği evidentir<sup>794</sup>. Evini vefât etmeden vakfetmiş olabileceğinden hareketle, vâkîfin vefât tarihini, müesssenin kuruluş tarihi olarak gösterdik<sup>795</sup>.

İbn Kesîr, hocası Hâfiż Mizzî (ö. 742/1341) nin, Kemâlüddin b. Şerîşî'nin 718/1318 tarihinde vefatından sonra Dâru'l-hadîs el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye meşîhatine atanmasına<sup>796</sup> kadar bu dâru'l-hadîsde ikame ettiğini söylemektedir<sup>797</sup>.

790 İbn Tûlûn, Kalâid. s. 152.

791 Zehebî, İber, IV, 13.

792 İbn Kesîr, Bidâye, XIV, 42; İbn Tûlûn, Kalâid, s. 152.

793 Zehebî, a.g.e., IV, 13; İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 42; İbn Tağrıberdi, Nûcûm, VIII, 217; İbn Tûlûn, a.g.e., s. 152; İbnü'l-İmâd, Şezerât, VI, 12.

794 Nuaymî, Dâris, I, 80; Ulmevî, Muhtasar Tenbîh, s. 15; Edîb el-Hîsnî, Müntehabât, s. 940; Kürd Ali, Hitat, VI, 73.

795 Ulebî, Hitat, s. 81.

796 Nuaymî, a.g.e., I, 34.

797 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 231.

İbn Şukayşika, muhaddis bir zât olup 580/1184'den sonra doğdu. Hanbel, İbn Taberzed ve bir çok kimseden hadis dinledi. Ahmed b. Hanbel'in Müsned'ini rivayet etti. Edib, zarif bir şahıstı<sup>798</sup>. Ebû Şâme onu zindiklikla suçlayarak hakkında şöyle demektedir: "O, yalancılığıyla meşhur, cerh edilmiş, üç kâğıtçının biridir. Elle tutulur hiç bir tarafı yoktur. Felsefe ve münazara ile meşgul oldu. Bana anlatıldığına göre, ilim tahsil eden gençlerden bir gurubun akîdesini bozmuştur"<sup>799</sup>. Ahmed b. Yahya b. Hibetullah (Sadr b. Sinnî) onu Dîmaşk kâdî kudatlığına getirdi. Ancak bir hayli tepki aldı<sup>800</sup>. Aslında görevi Emevi Camii kapısında nikah memurluğuuydu. Şahidlik vazifesi adı verilen bu görev, günümüzde Kâtibu'l-Adl vazifesi ile aynıdır. Şahidler, Emevi Camii civarındaki dükkânlarla otururlar, alışveriş, evlenme gibi muamelâta dayalı işlerin düzgün işlenip işlenmediğini kontrol ederlerdi<sup>801</sup>. Cemâziyelâhir 657 (Mayıs 1258) senesinde vefat etti<sup>802</sup>.

Esedî (ö.851/1447) dâru'l-hadisin yıkıldığından, 786/1384 yılında bazı zenginlerin yardımlarıyla yeniden yapılip içinde hadis okutulduğundan bahsetmektedir<sup>803</sup>. Bugün ondan hiç bir iz kalmamıştır<sup>804</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

Nuaymî, "Dâru'l-Hadîs eş-Şukayşakiyye meşîhatine atanmış hiç kimseye rastlamadım" demektedir<sup>805</sup>. Esedî'nin naklettiğine göre 786/1384 tarihinde yeniden inşa edildikten sonra Şerâihî orada ders okutmaya başlamıştı<sup>806</sup>. Nuaymî onu da zikretmiyor. Ancak Kütübî Fevâti'l-Vefeyât'ında<sup>807</sup> İbn Şukayşika'dan bahsederken Banyas Yolu'ndaki evini dâru'l-hadîs olarak vâkfetti. Şeyhîne Hâfız Mizzi'yi getirdi" diyorsa da, Hâfız Mizzi'nin hayatında burada ders verdiğine dâir kaynaklarda hiç bir malümâta rastlanmamaktadır.

798 Zehebî, İber, III, 284-285.

799 Ebû Şâme, Zeyl Ravzateyn, s. 201.

800 Ebû Şâme, Zeyl Ravzateyn, s.201; İbnü'l-İmâd, Şezarât, V,285.

801 Ulebî, a.g.e., s.82.

802 Zehebî, a.g.e., III,285; İbn Kesir, a.g.e., XIII,231; İbn Tağtiberdî, Nûcûm, VII,68.

803 el-Esedî, Târih, s.133.

804 Hisnî, a.g.e., s.940; Ulebî, a.g.e., s.82.

805 a.g.e., I, 80.

806 a.g.e., s. 133.

807 IV, 185.

## E. DARU'L-HADİS es-SÜKKERİYYE (674/1275) :

### 1. Kuruluşu :

Serkis Camii'nin doğusunda Bâbu'l-Câbiye dahilindeki Kassâ'în de, Kutn Çarşısı'ndadır. Dâru'l-Kur'an el-Haydariyye'nin güneyinde ve ona bitişiktir<sup>808</sup>. Bazı araştırmacılar, yerinin Sükkeriyye Çarşısı'nda olduğunu zannederler. Halbuki o, bugün Midhat Paşa Çarşısı'nda Sadât Mescidi'nin bulunduğu yerdedir. Sükkeriyye Çarşısına güney tarafından bitişmektedir. Sükkeriyye Çarşısı ise, Sinaniyye Camii'nin kuzey kapısında bulunan karşısıdır. Bu çarşıya, içinde şeker satıcılarının bulunması sebebiyle bu ad verilmiştir. Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye ismini, Dîmaşk valisi Şerefüddin b. Sükker'den almıştır. İki nisbet arasındaki benzerliğin tahlili bu şekildedir<sup>809</sup>. Onun Burğul Sokağı'nda bulduğunu söyleyen Bedrân<sup>810</sup> ise yanılmıştır<sup>811</sup>.

Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye'nin yerini belirlemede, zamanımızda Hadîriyye Medresesi olarak bilinen Haydariyye Medresesi yardımcı olmaktadır. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi Nuaymî, Ulmevî ve Bukâî, Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye'nin Kassâ'în'de olduğunda müttefiktirler. Haydariyye Medresesi, hem dâru'l-hadîsin hem de Kassâ'în'in kuzeyindedir. Zira Kassâ'în'de Sükkeriyye'den başka bir dâru'l-hadîsin olmayışi, murad edilen dâru'l-hadîsin bu olduğunu bize göstermektedir. Bu da onun Haydariyye Medresesi'nin güneyinde bulunduğuna işaretir. İbn Asâkir'in Tarih'ine müräcaat ettiğimizde, onun yerinde bir mescide işaret ettiğini görürüz. O, Dîmaşk'ın güneyinde ki mescidleri sayarken "Kassâ'în derbenti içerisinde, sol taraftan aşağı inerken orada bulunan mescid" demektedir. Kassâ'în'e (Hadîriyye sahasına) giden bir kimse, orada sol iç tarafta bir mescid görebektir ki işte Haydariyye Mescidi bu mesciddir. 878/1473 tarihinde Sükkeriyye'nin kuzeyinde inşâ edilmişdir. Bu da bize, Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye'nin İbn Asâkir'in işaret ettiği mescidin yerine yapıldığını göstermektedir. Ulmevî'ye ait Muhtasar Tenbîhû't-tâlibîn'in Ramazan el-Afîfi hattıyla yazma nüshasında<sup>812</sup>, Sükkeriyye'nin eski mescidin yerine yapıldığına dair bilgi vardır. Hâmişinde şunları yazmıştır : Sükkeriyye, Sultan Baybars zamanında

808 Nuaymî, Dâris, I, 74; Ulmevî, Muhtasar Tenbîh, s. 15; Bedrân, Münâdem, s. 45; Kurd Ali, Hitat, VI, 73; Edîb el-Hîsnî, Müntehabât, s. 940.

809 Duhmân, Fî rihâbî Dîmaşk, s. 139-140.

810 Bkz. Bedrân, a.g.e., s. 45.

811 Ulebî, Hitat, s. 81.

812 Duhmân, eserin arkadaşlarından birinde mahfuz olduğunu haber vermektedir, (a.g.e., s. 140).

yenilendi. Onu Zekiyyüddin Ahmed b. Talâ'i, Şerefüddin b. Sükkker üzerine vakfetti. Ondan sonra da mescid ve dâru'l-hadîs oldu. Müesseseye ve hangi mezhepten olursa olsun şeyhe, imama, müezzine ve şeyhten hadis dinleyen 6 talebeye vakıflar tahsis edildi. Bu da Cemâziyelûlâ 674 tarihinde vukû bulmuştur". Garip olan da bunun Muhtasar Tenbîh'in hâmişine yazılı olması ve Nuaymî'nin ve onu ihtisar edenin buna muttali olmamasıdır. Yine buna benzer bir çok konuda tetebbuu olan İbn Kesîr'in bu metne işaret etmemiş olması tuhaftır. İlk kaynağını bilmesek de, râcîh olan görüş bu netnin sahîh olmasıdır. Nasıl olursa olsun o bize İbn Asâkir'in bahsettiği mescidin dâru'l-hadîse çevrildiği zamana ve yenilendiğine dair malûmat vermektedir<sup>813</sup>. Metinde geçen Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye'ye ait vakıf gelirleri toplam 500 dirhem olup yeterli değildi. Oysa ki onun 50 000 dirheme ihtiyacı vardı<sup>814</sup>.

İbn Asâkir'in Târîh'i, Ulmevî'nin Muhtasar Tenbîhi't-tâlibîn'inden sonra elimizde mevcut bulunan bir üçüncü vesika el yazması olup es-Sükkeriyye fi's-Sükkeriyye adını taşımaktadır<sup>815</sup>. 785/1383 senesinde yani Sultan Baybars zamanında yapılan tecdidden 111 sene sonra Hâfız Abdurrahman b. Recep el-Hanbelî (ö. 795/1393) oranın müderris ve nâzırı iken, evi dâru'l-hadîse bitişik olan, Dîmaşk'in meşhur tüccarlarından ve İbn Teymiyye'nin muhiblerinden Muhammed b. Abdilkerim et-Tedmûrî, bazı kısımları yıkılan, bazı kısımları da yıkılmakta olan medreseyi tekrar tamir etmek ve evini de ona katarak genişletmek kasdiyla keşf için kâdî'l-kudât Şemsüddin b. Makdisî'ye müracaat etti. Kadi Şemsüddin bunun üzerine yanına Emevî Camii mimarı Muhammed b. Attâr, İbnü'l-Fârikî, İbnü'z-Zelbânî ve yıkım şahidlerini alarak Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye'ye geldi. Oranın durumu ile ilgili bir tutanak tutulmasını emretti. İlgili risâlede medresenin durumu şöyle anlatılmaktadır: medrese, Dîmaşk Kassâ'în mintikasındadır. Eskiden Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye olarak bilinmektedir. İbn Teymiyye ile şöhret bulmuştur. Medrese dardır. Namaz kılanlara meşekkat vermektedir. Kapısı dört köşe ve basiktır. İçeri girmek isteyen başını eğmek suretiyle zorlukla içerisine girer. Bu medresenin kible tarafındaki eyvan ise dardır. Namaz kılanlardan ancak bir saf alabilecek kapasitededir. Mihrap imamı alamayacak kadar dardır. Güney ve doğu tarafındaki duvarları ve tavanı yıkılmak üzeredir, tamire ihtiyaçları vardır. Zemini ise yerden 1,5 zira altadır. Bu da buraya su dolmasına ve meşekkate sebep olmaktadır. Yine

813 Duhmân, Fî riħâbi Dîmašk, s. 140-141.

814 Bedrân, Münâdem, s. 46.

815 Zâhirîyye Ktp., Mecmu', nr. 128'de kayıtlıdır.

burada bulunan iki adet eski odanın da tecdîde ihtiyacı vardır. Bu medresenin yanında İbnu't-Tedmûrî'nin tek odalı bir evi bulunmaktadır. Bu ev, medreseye ilâve edilerek medrese genişletilebilir. Bu zât da Allah'ın rızasını umarak bu evi bu medreseye vakfetmiştir". Buradan da anlaşıldığı gibi Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye, alanı, güneydoğu eyvâni ve girişi ile Dâru'l-Kur'an el-Haydariyye'ye benzemektedir.

Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye yenilendikten sonra İbn Tedmûrî buraya nâzır olmak istedî. Ancak dâru'l-hadîsin asıl nâzırı İbn Receb el-Hanbelî ona karşı çıktı. İbn Tedmûrî kadıdan oraya nîzır olabilmesi için fetvâ da alamadı. Bu risâlenin ismini bilmediğimiz müellifine müracaat edip haklı olduğunu isbat etmek için bu risâleyi yazdırdı. Burada, yukarıda metninden bir parçada görüldüğü gibi medresenin onarılması, eski ve yeni hali anlatılırken, dakîk fikhî münakaşalara girilmekte, vakfa, medresenin yıkımı ve yeniden yapılmasına delâlet eden muhtelif nasslar getirilmektedir. Bu belge, mühendislerin hazırladığı sicili de ihtiva etmektedir. Burada kadi, orasının hükmî ve tarihî değerini tasdik etmiştir. Dikkat edilecek olursa bu belge, o döneme ait kadıların sicilleri ve çalışma metodları hakkında malumat veren önemli, tarihî bir vesîkadır. Kaldı ki medresenin yenilenmeden önceki durumuyla, yenilendikten sonraki durumunu bütün canlılığıyla gözler önüne sermektedir. Yine bu vesîka, Dîmaşk'a ait tarihi yerleri ve bu asra dâir mimârî isim ve ıstılahları hâvî olması açısından da önemlidir.

İbn Teymiyye'nin babasından sonra oturduğu bu medreseyi araştırma ve tedkike, ona bağlı olanlar âzamî ihtimamı göstermişlerdir. Tarih, terâcim ve tabakât kitaplarına mürâqaat ettiğimizde adının nâdiren geçtiğine şâhid oluruz. Oysa onun dışındaki medreseler ve dâru'l-hadîsler çokça zikredilirler. Bu durum bizde, bu medresenin adının sanının unutulduğu ve önemini olmadığı izlenimini uyandırır. Az da olsa isminin yayılmış olması, orada Takîyyûddin Ahmed ve babası Abdülhalim b. Teymiyye'nin oturmuş olmasından kaynaklanmaktadır<sup>816</sup>. Şayet İbn Teymiyye orada bulunmasa idi, ne orası genişletilirdi, ne de ilmî canlılığını imuhafaza edebilirdi denebilir<sup>817</sup>. Bununla beraber Dîmaşk medreseleri hakkında çokça malûmât verenler, ondan pek az şey naklederler<sup>818</sup>. Bunun sebebi, bazı çevrelerin, görüşlerinden ötürü İbn Teymiyye'ye duydukları husûmet olabilir<sup>819</sup>.

Nuaymî, Ulmevî ve Buka'î eserlerinde orada bir de hangâhin varlığından söz etmektedirler. Yine onlar, burada Abdülhalim b. Teymiyye ve oğlu Ahmed, Zehebî,

816 Duhmân, Fî rihâbî Dîmaşk, s. 139.

817 Ulebî, Hîtat, s. 81..

818 Duhmân, a.g.e., s. 140-147.

819 Bkz. İbn Kesîr, Bidâye, XIV, 38; Ebû Zehre, İbn Teymiyye, 49-50.

Sadruddin Süleyman b. Abdülhakem el-Malikî'nin ders verdiklerinde müttefiktirler. Vakfeden şahsin terceme-i haline muttali olmadıklarını, bununla beraber inşâ tarihini de bilmediklerini belirtmektedirler<sup>820</sup>.

Bugün Dâru'l-Hadis es-Sükkeriyye ev yapılım, dükkan haline getirilip çarşıya katılmak suretiyle yok edilmiş, ondan geriye hiç bir iz kalmamıştır<sup>821</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

### a. Şehâbüddin b. Teymiyye (ö. 682/1283) :

Ebû Ahmed Abülhalim b. Mecdüddin Abdüsselâm b. Abdillah el-Harrânî el-Hanbelî. Mecdüddin b. Teymiyye (ö. 652/1254)'nin oğlu, Takîyyuddin b. Teymiyye (ö. 728/1327)'nin babası.

12 Şevvâl 627 (24 Ağustos 1229) tarihinde Harrân'da doğdu. Babasından fıkıh tahsil etti. Küçük yaşta ilim yolculuklarına çıktı. Halep'te İbnü'l-Letî, İbn Revâha (ö. 642/1244), Yusuf b. Halîl ve Yaîş en-Nahvî gibi muhaddislerden hadis okudu<sup>822</sup>. Babasının vefâtından sonra Harrân'ın şeyhi, hâkimi ve hatîbi oldu. Burada ders okuttu, fetvâ verdi, hatiplik yaptı<sup>823</sup>. Bu vazifeyi, 667/1268 yılında ailesiyle Şam'a göçene kadar sürdürdü<sup>824</sup>.

Şehâbüddin b. Teymiyye bir çok ilim dalında temâyüz etmiş, imam, muhakkik bir zât idi. Çokça hadis dinlemiş, Hanbelî fikhında üstün seviyelere gelerek bir, Hanbelî fakihi, muaddis ve müfessir olan babasını<sup>825</sup> geride bırakmıştır. Ferâiz, hesap ve hey'ette mâhirdi. Dindar, mütevâzî, cömert, güzel ahlâk sahibi bir zât olup çocukları Ebu'l-Abbas (Şeyhulislâm İbn Teymiyye) ve Ebû Muhammed'e de fıkıh ilmini o öğretti<sup>826</sup>.

Birzâlî onun için, "Hanbelî büyüklerindendi. Kassâ'în'deki Dâru'l-hadîs es-

820 Bkz. Nuaymî, Dâris, I, 74; Ulmevi, Muhtasar Tenbih, s.15.

821 Nuaymî, Dûru'l-Kur'an, s.50 (muhakkik'in dipnotu); Bedrân, Münâdeme, s.45; Duhmân, Fî rihâbi Dûmaşk, s.147; Edibe'l-Hisnî, Müntehabat, s.940; Ulebî, a.g.e., s.81.

822 Zehebî, İber, III, 349; İbnü'l-İmâd, Şezerât, V, 376.

823 Zehebî, a.g.e., III, 349; İbn Tağrıberdî, Nûcûm, VII 359.

824 Zehebî, a.g.e., III, 349; İbn Tağrıberdî, bu görevi 25 sene sürdürdüğini söylüyorrsa da vâkiaya ters düşmektedir. Zira babasının vefâtı ile (h. 652), Şam'a hicreti (h. 667) arasında 15 sene vardır (a.g.e., VII, 360).

825 Hayatı için bkz. Ziriklî, A'lâm, IV, 6.

826 İbnü'l-İmâd, Şezerât, V, 376 (Zehebî'den naklen).

Sükkeriyye meşihatine atandı. Orada otururdu. Emevî camiinde de kürsüsü vardı. Cuma günleri ezberinden vaaz ederdi. Ta'likleri, fevâidi ve çeşitli ilimlerde tasnifleri vardır" demektedir<sup>827</sup>. Ona ait el-Müsvedde fî usûlu'l-fîkh isimli matbû bir eser vardır<sup>828</sup>.

682 senesi Zilhicce ayının sonunda (Şubat 1283) pazar akşamı vefat etti. Sûfiyye Kabristanı'na defnedildi<sup>829</sup>.

Vefâtından sonra Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye muhaddisliği ile Emevî Camii hatipliğine oğlu Takîyyuddin b. Teymiyye getirildi<sup>830</sup>.

#### b. Takîyyuddin b. Teymiyye (ö. 728/1327) :

Ebû'l-Abbâs Ahmed b. Abdîlhalîm b. Abdîsselâm b. Abdîllâh b. Ebî'l-Kâsim Hadîr en-Nemîrî el-Harrânî ed-Dîmaşkî el-Hanbelî. İmam, fakih, muhaddis, müfessir, şeyhulislâm.

10 Rebîulevvel 661 (22 Ocak 1263) pazartesi günü Harrân'da doğdu. Babası Şehâbüddin b. Teymiyye<sup>831</sup>, Moğol istilâsı sebebiyle 667/1268'de ailesiyle birlikte Dîmaşk'a göç etti. Bu sırada İbn Teymiyye henüz 6 yaşında idi<sup>832</sup>. İslâmî ilimlere küçük yaşta yöneldi. Evvelâ Kur'an-ı Kerîm'i ezberledi. İçlerinde İbn Abdiddâîm, İbn Ebî'l-Yûsr, Mecdüddin b. Asâkir, Yahya b. Sayraffî, Kasem el-İrbilî, Şemsüddin b. Ebî Ömer, İbn Abdân, Şemsüddin b. Atâ, Cemâlüddin b. el-Bağdâdî, Necîb b. Mikdâd, İbn Ebî'l-Hayr, Zeyneb bint el-Mekkî'nin bulunduğu bir gurup muhaddisten hadis dinledi. Seneler süren hadis tadrisi esnasında dinlediği hadisleri hem ezberledi hem de yazdı. İmam Ahmed (ö. 241/855)'in Müsned'ini defalarca, Kütüb-i Sitte'yi, Taberânî (ö. 360/970)'nin Mu'cem'ini okudu. Bu konuda ne kadar kitap ve risâle varsa hepsini tedkik etti. Bu arada tabakât kitaplarını hatmetti<sup>833</sup>. Başta babası olmak üzere Şemsüddin b. Ebî Ömer ve Zeynüddin b. el-Mencâ'dan fîkîh ve usul

827 İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 376 (Birzâlî'den naklen).

828 Muhammed Muhyiddin Abdülhamîd'in tâhkîkiyle biri Beyrut 1990, diğeri Kahire 1983 olmak üzere iki defa basılmıştır.

829 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 320; İbn Tağrıberdi, a.g.e., VII, 360; İbnü'l-İmâd onun Kasyon etegine gömüldüğünü söylüyor (a.g.e., V, 376).

830 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 321; İbnü'l-İmâd, a.g.e., V, 376 (Birzâlî'den naklen), Nuaymî, a.g.e., I, 75.

831 Hayatı için bkz. tez metni, s..

832 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 142; İbnü'l-İmâd, a.g.e., VI, 80.

833 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 142; İbnü'l-İmâd, a.g.e., VI, 80; Abdülaziz el-Merâğî, İbn Teymiyye, s. 45.

ilmini öğrendi. İbn Abdilkavî'den Arapça okudu. Sîbeveyh (ö. 180/796)'in Kitâb'ını satın almış, dikkatli okumuş ve anlamıştı. Sonra Kur'an tefsirine yöneldi. Onda da tebârûz etti. Usûl-i Fîkîh, ferâiz, hesap, cebir, mukabelede de bir hayli mesafe aldı. Kelâm ve felsefeye de meşgul oldu, onlarda da ilerledi. 20 yaşına gelmeden bütün bunları tamamlamış, ders ve fetvâ vermeye başlamıştı<sup>834</sup>.

681/1282 senesinde babası vefât ettiği zaman onun yerine Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye<sup>835</sup> meşîhatine ve Emevi Camii hatipligine getirildi. Dîmaşk'ta Hanbelîlere has hadis medreselerinden biri olan bu dâru'l-hadîs'te İbn Teymiyye, 2 Muharrem 682 (4 Nisan 1283) cuma günü, 22 yaşında iken derse başladı. Bu ilk derste, kâdilkudât Bahâuddin b. Zekî eş-Şâfiî, Tâcüddin el-Fezârî,<sup>836</sup> Zeynüddin b. el-Merhal, Zeynüddin el-Mencâ el-Hanbelî (ö. 695/1295) gibi meşhûr âlimler hazır bulundular. İlmî açıdan dopdolu nefis bir ders oldu. Öyle ki, besmelenin şerhini yaptığı bu dersi Tâcüddin el-mFezârî faydasına binaen yazmadan yapamadı. Hâzırûn, küçük yaşına rağmen onun bu dersi bu şekilde takrir etmesinden övgüyle bahsettiler<sup>837</sup>.

10 Safer 682 (10 Mayıs 1283) cuma günü de cuma namazından sonra Emevi Camii kürsüsünden tefsir dersi vermeye başladı. O zamanlar Emevi Camii'nde İbn Dakîkîlîd (ö. 702/1302) gibi seçkin hadis ustadları dersler verirlerdi. O da onların yanında ders okutuyordu. Tefsîr dersine Kur'ân-ı Kerîm'in başından başlamıştı<sup>838</sup>.

Derslerini ezberinden yapardı. Bu derslerinin her birinde iki cüz (fasikül) veya daha çok yazdırırıdı. Sadece Nûh Sûresin'in tefsiri seneler boyu devam etti<sup>839</sup>. O dönemde hadis ilminde hüccet sayılan İbn Dakîkîlîd onun için "ben bütün ilimleri önünde toplamış bir adam gördüm, onlardan dileğimi alıyor, beğenmediğini bırakıyor" demiştir. Yine onu ilk gördüğünde zannedersem Allah Teâlâ, artık senin gibi birini yaratmaz" diyerek takdirlerini gizleyememişti<sup>840</sup>. İbn Teymiyye'nin bu derslerdeki başarısı, isminin ülke dışında da yayılmasına sebep oldu.

İbn Teymiyye'nin asrı, siyasi çalkantıların revaçta olduğu bir asırdır. Onun zamanında münafıklar ve riya ehli nasıl çoğalmışsa o oranda ıslahatçı davetciler de çoğalmıştı. Genelde halk, İslâm'ın hakiki ruhundan ve güclü metodundan ayrılmıştı.

834 İbn Hacer, Dürer, I, 144-145; İbnü'l-İmâd, Şezerât, VI, 80-81.

835 İbnü'l-İmâd, Şezerât, VI, 81'de israrla Dâru'l-hadîs et-Tenkiziyye demektedir ki hatalıdır.

836 Hayatı için bkz. Tez metni, s...

837 Bkz. İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 320-321.

838 İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 321; Ebû Zehrâ, a.g.e., s. 29.

839 Nuaymî, Dâris, I, 76 (İbn Müflîh'ten naklen).

840 Ebû Zehre, İbn Teymiyye, s. 30.

İşte İbn Teymiyye'nin hayatı bunlarla mücadeleyle geçti. Kur'an ve sahih sünnete davet, hareketinin başlangıç noktası olup, selef akidesini savundu<sup>841</sup>. Zira ilk müslümanların saf an'aneleri Kur'an ve hadisten alınmıştı. Fakat bu serbest münakaşalar ona, diğer üç sünni mezhebin alimleri arasından bir çok düşman kazandırmıştır<sup>842</sup>.

691 (1292) senesinde hacctmek üzere Mekkeye gitti. Rebîulevvel 699 (Ekim 1299) senesinde Kahire'de bulunduğu sırada sıfât-ı ilâhiyyeye dair verdiği cevap, Şâfiî âlimlerini gücendirirken ortalığı da karıştırmış ve ona müderrislik kürsüsünü kaybettirmiştir. Bununla beraber aynı sene Moğollara karşı cihad lehinde vaaz etmeye memur edildi. Bu maksatla ertesi sene Kahire'ye gitti. Aynı senede vaiz sıfatıyla Şam civarında Moğollara karşı elde edilen zaferde iştirak etti. 704 (1305) senesi sonrasında Suriye'deki İsmailîler, Nusayrîler ve Hakimîlerden mürekkep Cebel Kasravân sakinlerine hücum etti. 705 (1306) senesinde Kahire'de sultanın huzurunda kadılarla yaptığı münakaşa neticesinde iki kardeşi ile birlikte Kahire kalesine hapsedildi. Onun için mihnetle dolu bir ömür başlıyordu. Bu ilk hapsedilişi 1,5 sene sürmüştü, akabinde 1,5 sene de kadılarla mahsusu hapishanede kalmış, buradan 8,5 ay hapis kalacağı İskenderiyye Kalesi'ne nakledilmiştir. Bundan sonra Kahire'ye donecek, Sultan Nâsır'ın düşmanlarından inmtikam alabilmek için, tesis ettiği medresenin müderrisliğine tayin olunacaktır. Zilkâde 712 (Şubat 1313)'de Suriye'ye gitmekte olan orduya refakat etmesine müsaade edildi. Kudüs'ten geçerek 7 sene 7 haftalık bir ayrılıktan sonra Dımaşk'a döndü. Müderrislik vazifesine tekrar başladı. 718 senesi Cemâziyelâhînda (Ağustos 1318) talak konusunda verdiği fetva ile recep 720 (Ağustos 1320)'de Dımaşk kalesine hapsedildi. 5 ay 18 gün sonra hükümdarın emriyle serbest bırakıldı. Şaban 726 (Temmuz 1326) da kabir ziraterine dair fetvası tekrar hapsine sebep oldu. Kalede kendisine bir oda tahsis edildi. Kardeşi de hizmetine verildi.

Zamanını tefsir, muarızlarına cevaplar, hapsine sebep olan konularda eserler yazmaya hasretti. Düşmanlarının bu tür çalışmalarını haber almaları üzerine kitapları, kalem ve hokkası elinden alındı (9 Cemâziyelâhîr 728/21 Nisan 1328). 60 cild kitap ve yazı yazmakta kullanılan 14 paket kağıt hapishaneden adliye kütüphanesine kondu. Çalışmalarına kömürle yazarak devam ettiği söylenir. Nitekim bu şekilde yazılmış birkaç mektup ve risâle bunun delilidir<sup>843</sup>. Kitaplarının elinden

841 Kiyâlî, "et-Ta'rif ve'n-nakd", Mecelletü'l-Mecma', c. 37, s. 276, Dımaşk 1962.

842 Moh. Ben Cheneb, "İbn Teymiyye" mad., İ.A., V/II, 825-826.

843 Nedvî, İslâm Önderleri Tarihi, II, 152.

alınması ona çok dokundu. Namaz ve Kur'an tilavetiyle teselli bulmaya çalıştı ise de hastalandı. 20 Zilkâde 728 (27 Eylül 1328) pazartesi günü seher vaktinde vefât etti<sup>844</sup>. Vefatını duyan halk çok üzülmüş, o gün dükkanlar açılmamış, bir rivayete göre cenaze namazı ve sonrası için kadın erkek 200 000 kişi mtoplanomıştı. Cenaze namazını kardeşi Zeynüddin Abdurrahman, Sûku'l-Hayl Meydanı'nda kıldırdı<sup>845</sup>. Günümüzde üzerinde Dımaşk Üniversitesi ve doğum hastahanesi bulunan Süfiyye Kabristanı'nda kardeşi Şerefüddin Abdullah (ö. 727/1327)'ın yanına defnedildi. Bugün bu kabristandan, İbn Teymiyye'nin kabriyle isimlerini bilmediğimiz iki şahsin mezarından başka hiç bir eser kalmamıştır.

İbn Teymiyye fıkıhta, hadisde, tefsirde, nahiye, lügatta ve bir çok ilimde asrinin şüphesiz imamiydi<sup>846</sup>. İhtilâfu'l-ulemâ, usûl, fürû'a dair ilimlerde emsalsizdi. Hadis hâfızı olup hadise, sahihini sakîminden ayıracak kadar hakim idi. Hadis ilimlerini, âlî-nâzil, sahih-sakîm, münferid rivayetleri ezbere bilirdi. Öyle ki onun için "İbn Teymiyye'nin bilmediği hadis hadis değildir" denmiştir<sup>847</sup>. Ricâl ilmine tam bir vukûfiyeti vardı. Cerh, ta'dîl ve tabakâtu'r-ricâl konularında da mütehassisti<sup>848</sup>. Kendisine sorulan herhangi bir hadis hakkında senedinden metnine beyan etmediği pek az şey olurdu. Öyle ki yanında bir hadis zikredildiğinde, onun hakkında isterse bir gün konuşurdu. Bazen huzurunda bir ayet okunur, meclisinin tamamını o ayeti tefsirle geçirirdi<sup>849</sup>. İbn Teymiyye'nin hadis ilmini ve tedrisini sevmesi, ötedenberi onu inceleyen araştırmacılar tarafından, onun hür düşündeden yana özgür ruhuyla bağdaştıramadıklarından taaccûb konusu olmuştur. İbn Teymiyye Ahmed b. Hanbel'in Müsned'ine çok düşkündü. Bir çok yerde Buhârî'nin hadisleriyle istîshadda bulunmuşsa da, ne o, ne de Müslim, Müsned'e verdiği önem seviyesinde olmamıştır<sup>850</sup>. Elimize İbn Teymiyye'nin hadisle ilgili tasnif ettiği, muhaddis Emînüddin el-Vâfî el-Haneffî'nin târihiyle 40 hadisin dışında özel bir eseri geçmemiştir. O da İbn Teymiyye'nin bu hadisleri Emevî Camii'nde şerhettiğini söylemektedir<sup>851</sup>. Onun hadise dair bir eseri yoksa da, te'liflerinde usûl-i hadis, esmâurricâl, cerh ve ta'dîl, hadis tenkidi, hadis fıkhi ile ilgili ele geçen maddeler eğer bir araya toplansa büyük bir eser meydana gelmiş ve önemli bir birikim elde edilmiş

844 İbn Tağrıberdî, Nûcûm, IX, 272; Moh. Ben Ceneb., "İbn Teymiyye" mad., V/II, 826.

845 Zehebî, İber, IV, 84; İbn Kesîr, Bidâye, XIV, 141; İbnü'l-İmâd, Şezerât, VI, 86; İbn Receb, 22 Zilkâdede vefat ettiğini nakletmektedir. (Zeyl Tabakât el-Hanâbile.", 405).

846 Zehebî, a.g.e., I, 84; İbn Tağrıberdî, Nûcûm, IX, 271.

847 İbn Kesîr, Bidâye, XIV, 142.

848 İbn Kudâme, el-mUkûdu'd-dürrîyye, s. 24-25.

849 Bezzâr, el-İ'lâmu'l-aliyye, s. 31; Abdülâziz el-Merâğî, İbn Teymiyye, s. 45.

850 Abdülâziz el-Merâğî, a.g.e., s. 45.

851 Abdülâziz el-Merâğî, a.g.e., s. 45.

olur. Özellikle onun eserlerinde görülen, konular üzerindeki cesur ve araştırıcı görüşleri başka bir yerde bulmak zordur. Bu konuda Minhâcu's-sünne kitabında yer alan bilgiler ve ağızdan ağıza dolaşan pek çok meşhur hadisler üzerindeki sözleri, onun çok faydalı ve ender rastlanan ilmî yadigârdır<sup>852</sup>. İbn Teymiyye'nin hadis ilmindeki yerini araştırip ortaya koyacak Türkçemizde ciddi bir çalışmanın olmayışi önemli bir eksikliktir.

Kemâlüddin b. Zemlekânî onun için "onda ictihâd şartları bütünüyle toplanmıştır" demektedir. Yine onun için "kendi zamanının ve diğer zamanların mezhep ehlinden daha iyi mezheplerini bilendir" denilmektedir<sup>853</sup>. Hayatında da görüldüğü gibi, yaptığı ictihadlar şimşekleri üzerine çekmeye sebep olmuş, hakkında haklı, haksız ileri geri konuşulmasına yol açmıştır. Belki de onun için söylenen sözlerin en güzelini İbn Kesîr söylemiştir: "İbn Teymiyye, ulemânın büyüklerinden, hata yapan, isabet edenlerindendir. Buhârî'nin Sahîh'in de geçen<sup>854</sup> "Hâkim ictihâdında isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir vardır" hadisine göre her iki durumda da o, ecir kazanmıştır<sup>855</sup>.

67 senelik hayatında yazdığı eserlerinin tutarı, 200 ciltten fazla, takriben 500 adet, toplam 4000 fasikülü geçerdi<sup>856</sup>. Fevâtû'l-Vefeyât sâhibi 300 cilt eder demektedir<sup>857</sup>. Bu eserlerden bazıları tamamlanıp yazılmış ve ona okunmuşken, bazıları da tamamlanamamış ve müsveddelelerde kalmıştır<sup>858</sup>.

Usûl ve furû'da faydalı bilgileri ihtiva eden bu eserler arasında el-Cevâmi', el-Fetâvâ, el-îmân, el-Cem' beyne'n-nakl ve'l-akl, Minhâcu's-sünne, el-Furkân beyne evliyâ'i'l-lâh ve evliyâ'iş-şeytân, es-Sârimu'l-meslûl alâ şâtimi'r-resûl, et-Tevessûl ve'l-vesile sayılabilir<sup>859</sup>.

İbn Teymiyye'den sonra Dâru'l-hadîs es-Sükkeriyye meşîhatine Hâfız Şemsüddin ez-Zehebî (ö. 748/1347) atandı<sup>860</sup>.

852 Nedvî, İslâm önderleri Tarihi II, 156.

853 İbn Kesîr, Bidâye, XIV, 142.

854 Hâdis için bkz. Buhârî, İ'tisâm, 20; Müslim, Ekziye, 15; Ebû Dâvûd, Ekziye, 2; Neseî, Ahkâm, 2; İbn Mâce, Ahkâm, 3; Ahmed b. Hanbel, IV, 198, 204, 205.

855 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 145.

856 Zehebî, a.g.e., IV, 84; İbn Hacer, Dürer, I, 144; Moh. Ben cheneb, a.g.e., V/II, 826.

857 Kütübî, Fevâtû'l-Vefeyât, I, 35-45.

858 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 146.

859 Eserleri için bkz. Ziriklî, a.g.e., I, 144; Serkîs, Mu'cem, I, 56; Elbâni, Fehres, 34-35; İbn Receb, Zeyl Tabakât el-Hanâbile, II, 402-404.

860 Nuaymî, Dâris, I, 77-78.

#### **IV. MEMLÜKLER DEVLETİ (690-790/1291-1388) :**

##### **A. DÂRU'L-HADİS en-NEFİSİYYE (696/1297) :**

###### **1. Kuruluşu :**

Emevî Camii'nin güneyindeki Bâbu'z-Ziyâde'nin dışında sağ tarafta, Emîniyye Medresesinin kuzey batısına düşen Ziddî Sokağı'ndadır<sup>861</sup>. Günümüzde çarşı haline getirilen, Kayşânî Hamamı'nın bulunduğu bugün Kamîm Sokağı denen sokağın içindeki Harîr Çarşısı'ndadır<sup>862</sup>. Dîmaşk yetimler nâziri (nâzîru'l-eytâm) Nefîs İsmail el-Harrânî (ö. 696/1297)'nin vasiyeti üzerine, vefâtından sonra dâru'l-hadis haline getirilen evidir<sup>863</sup>. Dolayısıyla vâkifin vefât tarihi olan 696/1297, Dâru'l-hadîs en-Nefîsiyye'nin kuruluş tarihidir.

Vâkîf Nefîs İsmail b. Muhammed b. Abdülvâhid b. Sadaka el-Harrânî ed-Dîmaşkî 628 yılında doğdu. Hadis okudu. Mükrim el-Kureşî'den hadis rivayet etti. Yetimler nazırlığı görevine getirildi. Zengin bir şahîstî. 4 Zilkâde 696 (23 Eylül 1297) cumartesi günü öğleden sonra vefât etti. Ertesi gün Emevî Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Kasyon etegine gömüldü<sup>864</sup>.

Bu dâru'l-hadîs, bîmâristanla birlikte izleri silinmiş ve ev olmak üzere diğer binalar içerisinde sokularak yok edilmiştir. Şu anda yerini belirlemek gerçekten zordur. Bâbu'z-Ziyâde'den çıkan bir kimse az yürürse sağında, şu anda Anberâniyye denilen ve yerine evler bina edilen mekânı bulur. Anberâniyye'yi geçtikten sonra doğudan batıya devam eden küçük bir pazar ve yanlarında Emîniyye Medresesi'ni görecektir. Buranın kuzeyinde Ulmevî'nin Ziddî dediği küçük sokak vardır ki günümüzde adı Ekmîm Sokağı olarak değiştirilmiştir. Bugün bu sokağın yanında Kayşânî Hamamı yer alır ve burası çarşı haline getirilerek bu sokakla birleştirilmiştir. İşte Dâru'l-hadîs en-Nefîsiyye buradadır ve ev olarak kullanılmaktadır. Bedrân'ın naklettiğine göre bazı güvenilir şahîslar ona, üzerinde yapanın isminin bulunduğu kapısının yakın zamana kadar geldiğini haber vermişlerdir. Sonradan bu kitabının yazıları, işgalciler tarafından üzeri çamur

861 Nuaymî, Dâris, I, 114; Ulmevî, Muhtasar Tenbîh, s. 20; Bedrân, Münademe, s. 60; Kürd Ali, Hîtat, VI, 73; Müneccid, Muhattat Dîmaşk, nr. 66; Ulebî, Hîtat, s. 89.

862 Edîb el-Hîsnî, Müntehabât, s. 941.

863 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 372; Bedrân, a.g.e., s. 61.

864 Zehebî, İber, III, 386; İbn Kesîr, a.g.e., XIII, 372.

örtülmek suretiyle yok edilmiştir<sup>865</sup>. Anberâniyye ve yanındaki bîmâristan da aynı akibete uğramıştır. Yine bazı şahıslar ona, orasının Yâfi oğullarına ait ev olarak Anberâniyye'ye bitişik kullanıldığını söylerken, orada bîmâristana benzer eski bir de yapı gördüklerini haber vermişlerdir<sup>866</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

### a. Alâuddin el-Kindî (ö. 716/1316) :

Alâuddin Ali b. Muzaffer b. İbrahim b. Ömer b. Zeyd b. Hibetullah el-Kindî el-İskenderânî ed-Dîmaşkî. Kâtib İbn Vedâ'a olarak tanınır<sup>867</sup>. İbn Urfe adı da verilmiştir<sup>868</sup>.

640/1242'de doğdu. İyi bir ilmî tahsil gördü. Aralarında Sadruddin el-Bekrî, İbrâhim b. Halil ve tabakalarından muhaddislerin de bulunduğu 100'den fazla şeyhten hadis dinledi. Alemuddin el-Kâsim'dan da kırâ'at-ı seb'ayı okudu. Hadis cüzleri yazdı. Dinine bağlılığı ve ilmî dikkati ile talebelerin seçkinlerindendi<sup>869</sup>. Birzâlî, nocalarını topladığını ve sayılarının 200 civarında olduğunu söylemektedir<sup>870</sup>.

Çok güzel şiir yazdı. Dîmaşk'ta ikâmesi esnasında 3 ciltlik bir divan yazdı<sup>871</sup>. Yine ona ait, içinde edebî metinler, şiirler, haberler ve çeşitli ilimlere dair pek çok malumatlar bulunan 50 ciltlik et-Tezkiretü'l-Kindiyye isimli bir eser vardır<sup>872</sup>. Adına et-Tezkiretü'l-Alâiyye de denilen<sup>873</sup> bu eserini, Simîsâtiyye Medresesi'ne vakfetmiştir<sup>874</sup>.

Alâuddin el-Kindî bir çok görevlerde bulundu. On sene Dâru'l-hadîs en-Nefisiyye meşîhatinde hizmet verdi<sup>875</sup>. Bu dâru'l-hadîs'de, hadis rivayetiyle meşgul

865 Kürt Ali, Hitat, VI, 73; Ulebî, Hitat, s. 90.

866 Bedrân, Münâdeme, s. 60-61.

867 İbn Kesîr, Bidâye, XIV, 80.

868 İbn Tağrıberdî, Nûcûm, IX, 235.

869 Zehebî, İber, IV, 44; İbnü'l-İmâd, Şezerât, VI, 39.

870 İbn Hacer, Dürer, III., 130 (Birzâlî'den naklen).

871 İbn Tağrıberdî, a.g.e., IX, 235; Ziriklî, A'lâm, V, 23.

- 872 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 80; İbn Tağrıberdî, a.g.e., IX, 235; Ziriklî, a.g.e., V, 23.

873 Kâtib Çelebî, Keşf, I, 390.

874 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 80.

875 Zehebî, İber, IV, 44; İbn Kesîr, Bidâye, XIV, 80; İbnü'l-İmâd, Şezerât, VI, 39.

oldu. Bir çok defalar Buhârî'nin Sahîhi'ni okuttu<sup>876</sup>.

17 Recep 716 (5 Ekim 1316) çarşamba gecesi 76 yaşında iken Dımaşk'ta vefât etti. Mezze'ye defnedildi<sup>877</sup>.

Kendisinden sonra Dâru'l-hadîs en-Nefîsiyye meşîhatine Alemuddin el-Birzâlî (ö. 739/1338) getirildi<sup>878</sup>.

## B. DÂRU'L-HADİS es-SÂMERRİYYE (696/1297) :

### 1. Kuruluşu :

Seyfuddin Sâmerri'nin dâru'l-hadîs ve hangâh olarak vakfettiği evidir. Mi'zenetü's-Şahm Mahallesi'ne yakın, bugün Sülemî Sokağı olarak bilinen Bizûriyye Çarşısının doğusunda kalan arka sokağın bir arkasındaki Şeyh Desûkî Sokağı'ndadır. Kuzey tarafından Dâru'l-hadîs el-Kurûsiyye'ye bitişiktir<sup>879</sup>. Bu ev eskiden İbn Kavvâm'ın evi olarak bilinirdi ve yontma taştan yapılmıştı. Sâmerri Dımaşk'a geldiğinde bu evde bir müddet ikame etmişti. Sondadan burasını satın aldı ve orada oturmaya başladı. Evinde İslâmî ilimler okutulurdu. Vefâtından sonra evinin dâru'l-hadîs ve hangâh yapılmasını vasiyyet etti ve oraya geniş vakıflarda bulundu<sup>880</sup>. Vakîf kitabesinde bunlara şu şekilde işaret edilmektedir: "bismillah. Bu mübarek hangahı Ahmed b. Muhammed es-Sâmerri vakfetti. Onun üzerine, Hüccâciyye Köyü'ndeki bir kıratlık hissenin tamamını, Şâğûr'daki mezreanın yarısını, Dâru'r-Rehâ, Zenbekiyye Köyü civarında bir bahçe, bir alan ve bir anbarın üçte biri ile bu hangâhin civarında bir oturma ve istirahat yeri, bir ağıl vakfetti. Bu, 696 yılında vukû bulmuştur"<sup>881</sup>. Seyfuddin Sâmerri 696/1297 tarihinde vefât ettiğinde vasiyeti üzerine evi dâru'l-hadîs ve hangâh olarak hizmete geçirildi. İrbilî onu Şâfiî medreseleri içerisinde sayarak hata etmiştir<sup>882</sup>.

Seyfuddin Ebu'l-Abbâs Ahmed b. Muhammed b. Ali b. Ca'fer el-Bağdâdi es-Sâmerri, çok mal ve güzel ahlâk sahibi bir şahîs idi. Çok güzel şiir yazdı. Bağdat'ta

876 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 80.

877 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 81; İbn Tağrıberdî, Nûcûm, IX, 235.

878 İbn Kesîr, a.g.e., XIV, 81; Nuaymî, Dâris, I, 115.

879 Nuaymî, Dâris, I, 72; Ulmevî, Muhtasar Tenbîh, s. 14; Bedrân, Münâdemâ, s. 44; Kürd Ali, Hitat, VI, 72; Ebîb el-Hîsnî, Müntehabât, s. 940; Ulebî, Hitat, s. 80.

880 Nuaymî, a.g.e., I, 72; Bedrân, a.g.e., s. 44; Edîb el-Hîsnî, a.g.e., s. 940; Ulebî, a.g.e., s. 80.

881 Sauvaget, Repertoire, nr. 5033, XIII, 163-164.

882 Ulebî, Hitat, s. 80 (İrbilî'den naklen).

Abbâsî halifesi Musta'süm'in veziri İbn Alkamî (ö. 656/1258) onu methetmiş ve övgü vesilesi addedilen siyah hil'at giydirmiştir. Sonra Dîmaşk'a geldi. Sultan Nâsırın zamanında ondan da iltifat gördü. Devlet erkânı, onu kıskanarak sultana jurnallediler. Sâmerrî Dîmaşk'ta Hz. Peygamber (s.a.s)'e has bir nevi medhiyye olan bir ercûze yazmıştır. Sultan da bu iş için 20 bin dinarlık bir müsabaka tertib etmiştir. 18 Şaban 696 (12 Haziran 1297) pazartesi günü vefât etti. Dâru'l-hadis olarak vakfettiği evine defnedildi<sup>883</sup>.

Bugün dâru'l-hadisten hiç bir eser kalmamıştır. Sadece ona delâlet eden duvar temellerinin taşları kalmıştır. Dâru'l-hadis el-Kürûsiyye'nin başına gelen onun da başına gelmiştir<sup>884</sup>

## 2. Muhaddisleri :

Nuaymî ve Ulmevî, meşihatine Şehâbuddin b. Kavvâm (ö. 825/1421)'ın atandığını söylüyorlarsa<sup>885</sup> da bu şahsin vefâtına baktığımızda dâru'l-hadîsin kuruluşundan bir hayli sonra bu görevde bulunduğu anlıyoruz. Dâru'l-hadis es-Sâmeriyye'nin kuruluşundan İbn Kavvâm'a gelinceye kadar, kimlerin bu dâru'l-hadiste vazife yaptığına dair elimizdeki kaynaklarda herhangi bir bilgiye maalesef rastlanmamıştır.

## C. DÂRU'L-HADİS ed-DEVÂDÂRİYYE (698/1298) :

### 1. Kuruluşu :

698/1298 yılında Alemüddin Sencer'in Bâbu'l-Ferec içerisinde bulunan, dâru'l-hadis ve medrese olarak vakfettiği evidir<sup>886</sup>. Dâru'l-hadis ed-Devâdâriyye bugün adına Bâbu'l-Menâhiliyye denilen Bâbu'l-Ferec'de, Âdiliyye Kübrâ Medresesi'nin batısında, Bahretü'd-difâka Sokağı'ndadır<sup>887</sup>. Bedrân, Asrûniyye Medresesi'nin karşısındaki sokağa gittiğini ve orada medrese kapısına benzer bir kapı ile karşılaştığını belirtmektedir<sup>888</sup>. Kûrd Ali ise, onun Bahretü'd-Difâka

883 İbn Kesîr, Bidâye, XIII, 371; Nuaymî, Dâris, I, 72.

884 Bedrân, Münâdemî; s. 44; Kûrd Ali, Hitat, VI, 72.

- 885 Nuaymî, a.g.e., I, 73; Ulmevî, a.g.e., s. 14.

886 İbn Kesir, Bidâye, XIV, 5.

887 Kûrd Ali, Hitat, VI, 72; Edîb el-Hisnî, Müntehabât, s. 940; Ulebî, Hitat, s. 79.

888 Bedrân, Münâdemî, s. 36.

Sokağı'nda olabileceğini söylemekten<sup>889</sup> Müneccid ona uyarak yerini plânında Sûku'l-Haddâdin'den gelen yolu başında göstermiştir<sup>890</sup>. Sokak tarafındaki kısım, 1403/1982 yılında caddeye dahil edilmek suretiyle yıkılmıştır. Buna göre dâru'l-hadis, Adiliyye Medresesi'nin batı tarafının tam karşısına denk gelen duvara bitişik yerdedir demek daha uygun gözükmektedir<sup>891</sup>.

Vâkîf Alemüddin Sencer et-Türkî es-Sâlihi, muhaddis, hâfız, Türklerin asillerinden ve ulemâsındaandır<sup>892</sup>. 620/1223'lerde doğdu 640/1242'de Türk illerinden geldi. Hadis ve fıkha kabiliyeti vardı. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Necîb ed-Dellâsi'den kırâ'at okudu. 650/1252 yılında hadis tahsiline başladı. Şâm, Mısır ve Hicaz'da çokça hadis dinledi. Zekiyyüddin el-Münzirî, Reşîd el-Attâr ve bir gurup muhaddisten Kahire ve Dîmaşk'ta hadis nakletti. Mizzi'nin avâlilerini iki cüz halinde tahrîc etti. birzâlı de 14 cüz halinde Mu'cem'in tahrîc etmiştir. Ondan önce de İbnu'z-Zâhirî Mu'cem'in tahrîc etmiştir. Cihada çıktığında yanında birisi ona cihad hadislerini okurdu<sup>893</sup>.

Alemüddin Sencer Memlûk valilerinin büyüklerindendir. Önce Haleb'e vali olarak gönderildi, sonra Dîmaşk'a nakledildi. Çeşitli dönemlerde Dîmaşk valiliği yaptı<sup>894</sup>. 699/1299'da adı bir olaya karıştı. Askerleri ile Humus'un batısındaki Ekrad Kalesi'ne sığınmışken 3 Recep Cuma gecesi (25 Mart 1300) vefat etti<sup>895</sup>. Dindar ve olgun bir insandı. Kudüs ve Dîmaşk'ta bir çok vakıfları vardır<sup>896</sup>.

## 2. Muhaddisleri :

Dâru'l-hadîs ed-Devâdâriyye meşihatine ilk olarak Alâuddin b. Attâr<sup>897</sup> getirildi<sup>898</sup>. 698/1298 tarihinde dâru'l-hadisin açılış töreninde âdet üzere, kadıların ve devletin ileri gelenlerine burada bir de ziyafet vermiştir<sup>899</sup>.

889 Kürd Ali, a.g.e., VI, 72.

890 Muhattat Dîmaşk, nr. 40.

891 Ulebî, a.g.e., s. 79.

892 Zehebî, İber, III, 399.

893 Safâdî, Vâfi, XV,480.

894 Sakâî, Tâlî Vefeyât, s.87.

895 Zehebî, İber, III,399; Safadi, a.g.e., XV,480; İbn Tağrıberdiî, Nûcûm, VIII,193; Duhamân, Vülâtu Dîmaşk, s.58.

896 Zehebî, a.g.e., III,399; Safadi, a.g.e., XV,480.

897 Hayatı için bkz Tez metni, s....

898 Nuaymî, Dâris, I, 68.

899 Ulebî, Hîtat, s. 79.

## **SONUÇ**

İslâm tarihi boyunca kurulan eğitim müesseselerinin yürüttükleri faaliyetlere göz atıldığında, meselenin ne kadar ciddiyetle ele alındığı görülecektir. Peygamber Efendi'nizin islâmî eğitimi ilk defa evlerde başlatıp sonları mescitte devam ettirmesi, bu faal yetin çekirdeğini teşkil etmiştir. Sonraki asırlarda tesis edilen medreseler ile de, herhangi ihtiyaca en güzel bir şekilde cevap verme, hem de daha verimli eğitim ve öğretimi faaliyetlerinin sergilenmesi temin edilmiştir. Bütün bunların neticesinde, kendi branşlarında ekol sahibi, çağlara ışık tutan ilim adamları yetişmiştir.

Bu medreseler içerisinde bir ihtisas medresesi olarak kurulan dâru'l-hadisler, bilhassa Dımaşk'ta VI. ve VII. hicri asırlarda kendini göstermiştir. Bu müesseseler, geçmişte toplumların sünnete gösterdikleri itinanın güzide birer mahsulleridir. İşte bu hassasiyet onları, cami dışında hadis ve ona dayalı ilimler okutulan medreseler kurmaya itmiştir.

Dâru'l-hadisler, bir bakıma hadis fakülteleridir. Bünyelerinde hem lisans, hem de yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmektedir. Dâru'l-hadislerin işleyiş tarzı ve tesirleri tetkik edildiğinde, sünnetin pratiğe geçirilişindeki sistematik yapı da derhal gözlenecektir.

Hadis ilmi açısından bir hayli önemi haiz bu iki asırda, hadise dair yapılan verimli çalışmaların hangi ortamlarda ve ne şekilde gerçekleştirildiği, bu çalışmaların sahibi muhaddislerin de nasıl yetişikleri yine dâru'l-hadis müesseseleri incelendiğinde ortaya çıkmaktadır.

Memleketimizde hadis öğretiminin yapıldığı bir dâru'l-hadisin bulunmayışı önemli bir eksikliktir. İlâhiyat Fakülteleri, bünyesinde gerçekleştirilen hadis ilmi lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yapıldığı zemin, maalesef ihtiyacı karşılayacak düzeyde ve yeterli değildir. Bilhassa lisans döneminde birçok dersin kalabalığı içerisinde boğulan hadis dersleri, daha ciddiyetle ele alınmayı

beklemektedir. Bu iş için de, hadis ilmine dair temel bilgileri daha kuvvetli bir öğretim sistemiyle verebilecek ek müesseselere ihtiyaç vardır. Modern araç ve gereçlerle mücehhez, gelişen çağ'a ayak uyduran dâru'l-hadislerin, geçmişten alınan ilhamlarla tesis edilmeleri, ilmî seviyeyi yükseltirken, mevzunun ciddiyetle ele alınmasıyla sünnet kültürünün toplumumuz içerisinde yerleşmesine de zemin hazırlayacaktır. O zaman sünnete muhalif bazı fikirlerin zihinleri bulandırması yerine, branşının âlimi bir dâru'l-hadis mensubuna, konuyu aydınlatma ve zihinleri teskin etme vazifesi düşecektir.

Böyle bir daru'l-hadisin yetiştireceği İbn Asakirler, İbnu's-Salâtihlar, Nevehîler, Ebû Şâmeler, İbn Kudâmeler, İbn Teymiyyeler ve daha niceleri, çağın bunalımlarına gerçek sünnet çizgisinde cevap verip yol göstererek hakiki çözümler üretebileceklerdir.

## BİBLİYOGRAFYA

**Abdüzlazîz el-Merâğı, *İbn Teymiyye***

**Abdülazîz el-Merâğı, *İbn Teymiyye*. ts.**

**Abdülgânî ed-Dâkr, *el-İmâmî'n-Nevevî***

**Abdülgani ed-Dâkr, *el-İmâmî'n-Nevevî*, Beyrut 1987.**

**Abdürrezzâk Muâz, "İshâmu'l-mer'e fi'l-imâra bi-Dîmaşk"**

**Abdürrezzâk Muâz, "İshâmu'l-mer'e fi'l-imâra bi-Dîmaşk hilâl el-ahdi'l-Eyyûbî", et-Tûrâsü'l-Arabî, sayı 20, Dîmaşk 1985.**

**Afîf el-Bûhenî, eş-Şâmu'l-hadâre**

**Afîf el-Bûhenî, eş-Şâmu'l-hadâre, Dîmaşk 1986.**

**Ahmed Çelebi, İslâm'da Eğitim Öğretim Tarihi,**

**Ahmed Çelebi, İslâm'da Eğitim Öğretim tarihi, trc. Ali Yardım, İstanbul 1983.**

**Ahmed Muhammed Şâkir, Bâis**

**Ahmed Muhammed Şâkir, *el-Bâisu'l-hasîs şerhu ihtisâri Ulûmi'l-ihadîs li'l-Hâfiż İbn Kesîr*, Beyrut 1983.**

**Ali et-Tantâvî, *el-İmâmî'n-Nevevî***

**Ali et-Tantâvî, *el-İmâmî'n-Nevevî*, Beyrut 1960.**

**A.N. Abû, "el-Medrese fî'l-imâreti'l-Eyyûbiyye"**

**Adil Necm Abû**, "el-Medrese fî'l-imâreti'l-Eyyûbiyye fî Sûriye", Mecelletü'l-Havliyyâti'l-Eseriyyeti'l-Arabiyyeti's-Sûriye, c. 24, Dîmaşk 1974.

**Baltacı, "Dâru'l-hadîsler"**

**Câhid Baltacı**, "Dâru'l-hadîsler", İslâm Medeniyeti, c.4, sayı 4, İstanbul 1980.

**Bedrân, Münâdememe**

**Abdulkadir Bedrân**, Münâdemetü'l-etlâl ve müsâmeretü'l-hayâl, Dîmaşk 1960.

**Behçet Baytâr, "el-Müderrisûn tahte Kubbeti'n-Nesr"**

**Muhammed Behçet el-Baytâr**, "el-Müderrisûn tahte Kubbeti'n-nesr" Mecelletü'l-Mecma'i'l-İlmî'l-Arabi, c. 24, Dîmaşk 1949.

**Beşşâr Ma'rûf, "İbn Asâkir fî Bağdâd"**

**Beşşâr Avâd Ma'rûf**, "İbn Asâkir fî Bağdâd", İbn Asâkir, Dîmaşk 1979.

**Beşîr Zühdî, Dîmaşk**

**Beşîr Zühdî**, Dîmaşk ve ehemmiyyetü'hâ el-imrâniyye ve'l-mi'mâriyye, Dîmaşk 1982.

**Bezzâr, el-İ'lâmu'l-aliyye**

**Ebû Hafs Ömer b.Ali el-Bezzâr**, el-İ'lâmu'l-aliyye fî menâkibi Şeyhu'l-İslâm

*İbn Teymiyye*, thk. Salâhuddin el-Müneccid, Beyrut 1976.

**Brockelmann, "Ebû Şâme", İ.A.**

\_\_\_\_\_, "İbn Asâkir", İ.A.

*Büyük İslâm Tarihi*,

*Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi*, nşr. Hakkı Dursun Yıldız, I-XIV, İstanbul 1988.

**Çakan, Anahatlarıyla Hadis**

**İsmail Lütfî Çakan**, Anahatlarıyla Hadis, İstanbul 1985.

\_\_\_\_\_, Hadis Edebiyatı, İstanbul 1989.

**Dâvûd Cevdet, Medâris Asrâniyye**

— **Sâdîk Ahmed Dâvûd Cevdet**, *el-Medâris el-Asrûniyye fî bilâdi's-Şâm*, Beyrut 1986.

#### **Duhmân, Fî rihâbî Dîmaşk**

**Muhammed Ahmed Duhmân**, *Fî rihâbî Dîmaşk*, Dîmaşk 1982.

#### **Vulâtu Dîmaşk**

*Vulâtu Dîmaşk fî ahdi'l-Memâlik*, Dîmaşk 1984.

#### **Ebû Şâme, Ravzateyn**

**Şîhâbuddin Abdurrahman b. İsmail el-Makdisî**, *er-ravzateyn fî ahbâri'd-devleteyn en-Nûriyye ve's-Salâhiyye*, I-II, Beyrut 1974.

#### **Zeyl Ravzateyn**

*ez-Zeylu ale'r-Ravzateyn*, Beyrut 1974.

#### **Edîb el-Hîsnî, Müntehabât**

**Muhammed Edîb el-Hîsnî**, *Müntahabât et-tevârih li-Dîmaşk*, Beyrut 1979.

#### **Elbâni, Fehres**

**Muhammed Nâsıruddin el-Elbâni**, *Fehres mahtûtât Dâri'l-kütübi'z-Zâhiriyye*, Dîmaşk 1970.

#### **Elisseeff, "Les Monuments De Nur Ad-Dîn"**

**Nikita Elisseeff**, "Les Monuments De Nur Ad-Dîn", Bulletin d. études orientales, sayı 13, 1949-1951.

#### **Emine Baytâr, "et-Ta'lîm fî Dîmaşk"**

**Emine Baytâr**, "et-Ta'lîm fî Dîmaşk fî'l-karni's-sâdis el-hicrî". İbn Asâkir, Dîmaşk 1979.

#### **Esedî, Kevâkib**

**Bedrûddin İbn kâdî Şuhbe**, *el-Kavâkibu'd-düriyye fî's-sîreti'n-Nuriyye*, thk. Mahmûd Zâyid, Beyrut 1971.

#### **Eşref, İslâm Eğitiminde Yeni Ufuklar**

**Seyyid Ali Eşref**, *İslâm Eğitiminde Yeni Ufuklar*, trc. Osman Tunç, İstanbul 1991.

#### **Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme**

**Evliyâ Çelebi**, *Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi*, I-X, İstanbul 1896.

#### **Fâiz el-Hûmsî, "Mebâni's-sâlihiyyeti'l-ûlâ"**

**Ahmed Fâiz el-Hîmsî**, "Mebâni's-Sâlihiyyeti'l,âlâ", Mecelletü'l-havliyyâti'l-Eseriyye el-Arabiyyeti's-Sûriyye, c. 35, Dîmaşk 1985.

**Fatma Varış**, *Eğitim Bilimine Giriş*

**Fatma Varış**, *Eğitim Bilimine Giriş*, Ankara 1978.

**Gustave Le Bon**, *Hadâratü'l-arab*

**Gustave Le Bon**, *Hadâratü'l-arab*, trc. Adil Zu'ayter, Kahire 1956.

**Ğazî**, *el-Kevâkibu's-sâire*

**Necmüddin el-Ğazî**, *el-Kevâkibu's-sâire bi-a'yâni'l-mieti'l-'âşire*, thk. Cebrâil Süleyman Cebbûr, I-II, Beyrut 1979.

**H. İbrâhim Hasan**, *İslâm Tarihi*

**Hasan İbrâhim Hasan**, *İslâm Tarihi*, trc. İsmail Yiğit, I-VI, İstanbul 1986.

**Hâkim**, Müstedrek

**Ebû Abdillah Muhammed b. Abdillâh el-Hâkim en-Nisâbûrî**, *el-Müstedrek alâ's-Sahîhayn*, I-IV, Beyrut 1990.

**Halebî**, Sîre

**Ali b. Burhânüddîn el-Halebî**, *es-sîretü'l-halebiyye fî sîreti'l-emîni'l-Me'mun*, I-II, Beyrut 1980.

**Hâlid Muâz**, "Dîmaşk fî eyyâmi İbn Asâkir"

**Hâlid Muâz**, "Dîmaşk fî eyyâmi İbn Asâkir", İbn Asâkir, Dîmaşk 1979.

**Hammâde**, Vesâik

**Muhammed Mâhir Hammâde**, *el-Vesâiku's-siyâsiyye ve'l-idâriyye li'l-asri'l-Memlûkî*, Beyrut 1980.

**Hamîdullah**, *İslâm Peygamberi*

**Muhammed Hamîdullah**, *İslâm Peygamberi*, trc. Sâlih Tuğ, I-II, İstanbul 1991.

**Hartmann**, "Şâm" İ.A.

**Hasan Şemeysânî**, *Medâris Dîmaşk*

**Hasan Şemeysânî**, *Medâris Dîmaşk fî'l-asri'l-Eyyûbî*, Beyrut 1983.

**Hatîb**, *Târih*

**Ahmed b. Ali b. Sâbit b. Ahmed Mehdî Ebû Bekr el-Hatib  
el-Bâdâdî**, *Târihu Bağdâd*, I-XIV, Beyrut ts.

**Heffening**, "Nevevî" İ.A.

**Hitti, İslâm Tarihi**

**Itr, Philip K. Hitti**, *Siyâsî ve Kültürel İslâm Tarihi*, trc. Sâlih Tuğ,  
I-IV, İstanbul 1980.

**Itr, Menhecü'n-nakd**

**Nûruddîn Itr**, *Menhecü'n-nakd fî ulûmi'l-hadîs*, Dîmaşk 1988.

**İ. Kafesoğlu**, "Selçuklular" İ.A.

**İbn Asâkir, Meclisân**

**Ebû'l-Kâsim Ali b. Hasan b. Hibetullah b. Abdillah eş-  
Şâfi'i**, *Meclisân min mecâlisî'l-Hâfiz İbn Asâkir fî Mescidi Dîmaşk*,  
thk. Muhammed Mutî' el-Hâfîz, Dîmaşk 1979.

\_\_\_\_\_, *Târih*

*Târihu medîneti Dîmaşk*, thk. Salâhuddin el-Müneccid, I-II, Dîmaşk  
ts.

**İbn Cübeyr, Rihle**

**Muhammed b. Ahmed**, *er-Rîhletü İbn Cübeyr*, Beyrut 1964.

**İbn Ebî Usaybi'a, Uyûnu'l-enbâ**

**Ebû'l-Abbâs Muvaffakuddin Ahmed**, *Uyunu'l-enbâ fî tabakâti'l-  
etibbâ*, thk. Rıza Nizar, Beyrut ts.

**İbn Hacer, Dürer**

**Şehâbuddin Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Ali  
b. Ahmed el-Askalânî**, *ed-Dürerü'l-kâmine fî a'yâni'l-mieti's-sâmine*, I-IV, Beyrut ts.

**İbn Haldun, Mukaddime**

**Abdurrahman b. Muhammed b. Haldûn**, *Mukaddimetu İbn Haldûn*, thk. Ali Abdülvâhid vâfî, I-III, Kahire ts.

**İbn Hallikân, Vefeyât**

**Ebû'l-Abbâs Şemsüddin Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr  
b. Hallikân**, *Vefeyâtü'l-a'yân ve enbâu ebnâi'z-zamân*, thk. İhsân  
Abbâs, I-VIII, Beyrut 1977.

**İbn Kesir, *Bidâye***

**Ebû'l-Fedâ Hâfız İbn Kesîr ed-Dîmaşkî, el-Bidâye ve'n-nihâye**, thk. Fuâd es-Seyyid I-XIV, Beyrut 1987.

**İbn Kudâme, *el-Ukûdu'd-dûriyye***

**Muhammed b. Ahmed b. Abdîhlâdî İbn Kudâme el-Makdisî, el-Ukûdu'd-dûriyye min menâkibi şeyhu'l-İslâm Ahmed b. Teymiyye**, Kahire 1938.

**İbn Mâce, *Sünen***

**Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, Sünenü İbn Mâce**, thk. M. Fuâd Abdülbâkî, I-II, Beyrut ts.

**İbn Manzûr, *Lisânü'l-arab***

**Ebû'l-Fadl Muhammed b. Mükerrem, Lisânü'l-arab**, I-XI, Beyrut ts.

**İbn Recep, *Zeyl Tabakât el-Hanâbile***

**Zeynüddîn Ebû'l-Ferec Abdurrahmân b. Şîhâbuddin Ahmed el-Bâğdâdî ed-Dîmaşkî, ez-Zeyl alâ Tabakâti'l-Hanâbile**, I-II, Beyrut ts.

**İbn Şattî, *Muhtasar Tabakât el-Hanâbile***

**İbn Muhammed eş-Şattî ed-Dîmaşkî, Muhtasar tabakât el-Hanâbile**, Beyrut 1986.

**İbn Tağrıberdî, Nûcûm Ebû'l-mehâsin Cemâlüddin el-Atâbekî, en-Nûcûmu'z-zâhire fî muluki Misr ve'l-Kâhire**, I-XVI, Kahire 1963.

**İbn Tûlûn, *Kalâid***

**Muhammed b. Tûlûn es-Sâlihi, el-Kalâidü'l-cevheriyye fî târihi's-Sâlihiyye**, thk. Muhammed Ahmed Duhmân, I-II, Dîmaşk 1949.

\_\_\_\_\_, *Kudâtu Dîmaşk*, Dîmaşk 1956.

**İbnü'l-Attâr, *Tuhfetü't-tâlibîn***

**Ali b. İbrâhim b. Dâvûd ed-Dîmaşkî, Tuhfetü't-tâlibin fî tercemeti'l-İmâm en-Nehevî**, İskenderiyye 1991.

**İbnü'l-Esîr, *Kâmil***

**Muhammed b. Muhammed Abdülkerim b. Abdülvâhid eş-Şeybânî, el-Kâmil fî't-târih**, I-XII, Beyrut 1979.

\_\_\_\_\_ , et-Târihu'l-bâhir

et-Târihu'l-bâhir ff'd-devleti'l-Atâbekiyye bi'l-Mevsil, thk. Abdulkâdir  
Ahmed Tuleymât, Kahire ts.

**İbnü'l-İmâd, Şezerât**

Ebû'l-Fellâh el-Hanbelî, Şezerâtü'z-zeheb, I-IV, Beyrut 1979.

**İbnu's-Salâh, Mukaddime**

Osman b.Abdurrahman eş-Şehrezûrî, Ulûmu'l-hadîs, thk.  
Nuruddin ITR, Dîmaşk 1984.

**İbnü'l-Verdî, Târih**

Zeynûddîn Ömer b.el-Verdî, Tetimmetü'l-muhtasar ff ahbâri'l-  
beşer, I-II, Beyrut 1970.

**İmâdüddîn Halîl, Nuruddîn Mahmûd**

İmâdüddîn Halîl, Nuruddîn Mahmûd, Beyrut 1980.

**İrbilî, Mehâsinu Dîmaşk**

Hasan b.Ahmed b.Züfer el-İrbilî, Mehâsinu Dîmaşk, Zahiriyye  
Ktp, nr.6692.

**İsa b.Kenân, el-Murûcu's-sündüsîyye**

Muhammed b.İsâ b.Kenân, el-Murucu's-sündüsîyyeti'l-fesiha,  
Dîmaşk 1947.

**J.Gilbert, "Institutionalization of Muslim"**

J.E.Gilbert, "Institutionalization of Muslim scholarship and  
Professionalization of the Ulemâ in Medieval Damascus" Studia  
Islamica, c.51, 1980.

**Kalkaşandî, Subhu'l-a'şâ**

Ebu'l-Abbâs Şehâbuddîn Ahmed b.Ali el-Kalkaşandî,  
Subhu'l-a'şâ ff esinâ'atîl-inşâ, I-IX, Kahire 1963.

**Karl, Âsâr**

Karl Waltsinger, el-Âsaru'l-İslâmîyye ff medîneti Dîmaşk,  
trc.Kâsim Tavir, Dîmaşk 1984.

**Kâtib Çelebi, Keşf**

**Mustafa b. Abdillâh el-Kostantînî er-Rûmî**, *Keşfu'z-zûnûn an esâmî'l-kütüb ve'l-fünûn*, nşr. Şerâfeddin Yaltkaya-Rifat Bilge, I-II, Beyrut 1990.

**Kehhâle, Dirâsât**

**Ömer Rızâ Kehhâle**, *Dirâsât ictimâ'iyye fi'l-usûri'l-İslâmiyye*, Dımaşk 1973.

**Kiyâlî, "et-Ta'rîf ve'n-nakd"**

**Abdurrahman el-Kiyâlî**, "et-Ta'rîf ve'n-nakd hayatı şeyhi'l-İslâm İbn Teymiyye", *Mecelletü'l-Mecma'i'l-İlmî'l-Arabi*, c.37, Dımaşk 1962.

**Kuteybe Şehâbî, Hünâ bedeeti'l-hadâretü Sûriyye**

**Kuteybe Şehâbî**, *Hünâ bedeeti'l-hadaretü Sûriyye*, Dımaşk 1988.

**Kurd Ali, Dımaşk medînetü's-sîhr ve'ş-şî'r**

**Muhammed Kurd Ali**, *Dımaşk medînetü's-sîhr ve'ş-şî'r*, Dımaşk 1984.

\_\_\_\_\_ , *Hîtat*

*Hîtatü'ş-şâm*, I-VI, Beyrut 1971.

**Kütübî, Fevâtû'l-Vefeyât**

**Muhammed b.Şâkir el-Kütübî**, *Fevâtû'l-Vefeyât ve'z-zeylu aleyhâ*, thk. İhsan Abbâs I-V, Beyrut 1973.

**Lapidus, Müdünü'ş-Şâm**

**İra Marvin Lapidus**, *Müdünü'ş-Şâm fi'l-asri'l-Memlûkî*, Dımaşk 1985.

**Lester Smith, Çağdaş Eğitim**

**William Owen Lester Smith**, *Çağdaş Eğitim*, trc. Nurettin Özyürek, İstanbul 1967.

**M.Fuad Abdülbâkî, el-Mu'cemü'l-müfehres**

**Muhammed Fuâd Abdülbâkî**, *el-Mu'cemü'l-müfehres li-elfâzi'l-Kur'âni'l-Kerîm*, İstanbul 1982.

**M.Şema'**, "el-Hâfiż İbn Asâkir"

**Mustafa eş-Şema'**, "el-Hâfiż İbn Asâkir", *el-Arabi*, sayı 181, Kuveyt 1973.

### **Makrizî, Hitat**

**Ahmed b.Ali el-Makrizî**, *el-Mevâiz ve'l-İ'tibâr bi zikri'l-hîtat ve'l-âsâr*, I-II, Beyrut ts.

### **Mayenke, "Neta 'icu'l-meshi'l-eserî"**

**Mihail Mayenke**, "Netâicu'l-meshi'l-eserî li-hayyi's-sâlihiyye bi-Dîmaşk", Mecelletü'l-Havliyyât el-Eseriyye el-Arabiyye es-Sûriyye, c.35, Dîmaşk 1985.

**Melike Ebyad**, "et-Ta'lîm fi'l-mescidi'l-câmi' bi-Dîmaş kâble nüsûi'l-medâris", el-Arabî, sayı 330, Kuveyt 1986.

**Moh.Ben Cheneb**, "İbn Teymiyye" İ.A.

### **Mustafa Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri**

**Mustafa Bilge**, *İlk Osmanlı Medreseleri*, İstanbul 1984.

### **Müctebâ Uğur, Hadis Terimleri Sözlüğü**

**Müctebâ Uğur**, *Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü*, Ankara 1992.

### **Müneccid, "Dâru'l-Hadîs el-Urvîyye"**

**Salâhuddin el-Müneccid**, "Dâru'l-Hadîs el-Urvîyye", Mecelletü'l-Mecma'i'l-Arabî, c.29, Dîmaşk 1954.

\_\_\_\_\_, *Mu'cem*

*Mu'cemu'l-müerrihîn ed-Dîmaşkîyyîn*, Dîmaşk 1978.

\_\_\_\_\_, *Muhattat Dîmaşk*, Dîmaşk 1947. Ulmevî'nin Muhtasar Tenbîh'ine ek olarak.

\_\_\_\_\_, "Vesîka resmiyye"

"Vesîka resmiyye an medârisi Damaşk el-Kadîme", Mecelletü'l-Mecma'i'l-İlmi'l-Arabî, c.48, Dîmaşk 1973.

### **Münzirî, Tekmîle**

**Zekiyüddîn Ebû Muhammed Abdülâzîm b.Abdilkavî el-Münzirî**, *et-Tekmîle li-Vefeyâti'n-nekale*, thk.Beşşâr Avvâd Ma'ruf, I-V, Beyrut 1981.

↪<sup>20</sup> **Naci Ma'rûf, Neş'etü'l-medâris**

**Naci Ma'rûf**, *Neş'etü'l-medârisi'l-müstakalle fi'l-İslâm*, Bağdad 1966.

### **Nedvî, İslâm Önderleri Tarihi**

Ebû'l-Hasen en-Nedvî, İslâm Önderleri Tarihi, trc. Yusuf Karaca, I-VII, İstanbul 1992.

#### **Nevevî, Minhâc**

Muhyiddîn Yahyâ b.Şeref b. Hasen b. Hüseyin en-Nevevî,  
*Sahihu Müslim b.-Şerhi'n-Nevevî*, I-XVIII, Beyrut ts.

#### **Nuaymî, Dâris**

Abdülkâdir b.Muhammed en-Nuaymî ed-Dîmaşkî, ed-Dâris  
*fî târihi'l-medâris*, thk. Ca'fer el-Hîsnî, I-II, Dîmaşk 1947.  
\_\_\_\_\_, Dûru'l-Kur'ân bi-Dîmaşk, thk. Salâhuddîn el-Müneccid, Beyrut 1973.

#### **Nuri Ünlü, İslâm Tarihi**

Nuri Ünlü, İslâm Tarihi, İstanbul 1992.

#### **Okiç, Bazi Hadis Meseleleri**

M.Okiç, Bazi Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler, İstanbul 1959.

#### **Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi**

Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, I-V, İstanbul 1939-1943.

#### **Ömer b.Habîb, Tezkiretü'n-nebîh**

Ömer b.Habîb, Tezkiretü'n-nebîh, I-II, Kahire 1976.

#### **Ömerî, Mesâlikü'l-ebsâr**

Şehâbuddîn Ebû'l-Abbâs Ahmed b.Yahyâ Fadlullah el-  
Ömerî, Mesâlikü'l-ebsâr fî memâlikî'l-emsâr, I-VI, Frankfurt 1988.

#### **Öztuna, İslâm Devletleri**

Yılmaz Öztuna, İslâm Devletleri, Ankara 1989.

#### **Pedersen, "Mescid" İ.A.**

#### **Renkûsî, el-Ma'rifetü'l-hakîkiyye**

Mahmûd er-Renkûsî, el-Ma'rifetü'l-hakîkiyye li-Dâri'l-hadîs el-  
Eşrefîyyi, Dîmaşk ts.

#### **Reyhâvî, "Hitatu Medîneti Dîmaşk"**, İbn Asâkir, Dîmaşk 1979.

#### **Safadî, Vâff**

Halil b.Aybek es-Safadî, el-Vâff bi'l-Vefeyât, I-XVII,  
Wiesbaden 1962.

#### **Sakâ'î, Tâlî Vefeyât**

**Fadlullah b.Ebî'l-Fahr es-Sakâ'î, Tâlî Vefeyâti'l-a'yân,**  
Dımaşk 1974.

**Salih Yûsuf, Bedruddin el-Aynî**

**Salih Yûsuf Ma'tuk, Bedruddin el-Aynî ve eseruhû fî ilmi'l-hadîs,**  
Beyrut 1987.

**Sauvaget, el-Âsaru't-târihiyye**

**Jean Sauvaget, el-Âsaru't-târihiyye fî Dımaşk.** trc: Ekrem Hasan  
el-Ulebî, Dımaşk 1991.

\_\_\_\_\_, *Dımaşku's-Şâm*, trc.Fuâd Efrâm el-Bûstânî, Beyrut 1936.

\_\_\_\_\_, *Repertoire*

*Repertoire chronique d'epigraphie Arabe*, Le Caire, I-XVI, 1931-1942.

**Sehâvî, Menhel**

**Muhammed b.Abdirrahmân es-Sehâvî, el-Menhelü'l-azbi'r-râvî fî tercemeti kutbi'l-evliyâ en-Nevevî**, thk.Muhammed el-'İd el-Hadrâvi, Medine 1989.

**Serkîs, Mu'cem**

Yûsuf Serkîs, *Mu'cemü'l-matbâ'uti'l-arabiyye ve'l-muarraibe*, I-II, ts.

**Sezgin, "Dâr al-Hadîth"**

**Fuat Sezgin, "Dâr al-Hadîth", Encyclopedia of Islâm, London**  
1965.

**Sîbt b.el-Cevzî, Mir'ât**

**Ebû'l-Muzaffer Şemsüddin Yusuf b.Kizoğlı, Mir'âtü'z-zamân**  
fî târihi'l-a'yân, VIII, Şikago 1908.

**Sobernheim, "Böriler" İ.A.**

**Subhi Sâlih, Hadis İlimleri**

**Subhî es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis İstilahları**, trc. M.Yaşar  
Kandemir, Ankara 1981.

**Suyûtî, Hüsnü'l-muhâdara**

**Celalüddin Abdurrahman es-Suyûtî, Hüsnü'l-muhâdara fî**  
târihi Misr ve'l-Kâhira, thk.Muhammed Ebûl-Fadl İbrahim, I-II,  
Kahire 1967.

\_\_\_\_\_, *el-Minhâcü's-seviyy*

*el-Minhâcü's-seviyyu fî tercemeti'l-imâm en-Nevevî*, Beyrut 1988.

\_\_\_\_\_, *Tedribu'r-râvî*

*Tedribu'r-râvî fî şerhi Takribi'n-Nevevî*, thk.Ahmed Ömer Hâşim, I-II, Beyrut 1989.

#### **Sübki, Fetâvâ**

**Tâcüddin Ebû Nasr Abdülvehhâb b.Ali b.Abdilkâfi**, *Fetâvâ es-Subkî*, I-II, Beyrut ts.

\_\_\_\_\_, *Tabakât*

*Tabakâtü's-Şâfiyyeti'l-Kübrâ*, I-V, 1964.

**Süheyl Zekkâr**, "Min melâmihi'l-hayâti'l-ictimâiyye fî Dîmaşk", Dîmaşk akdemü medînetin fî't-târih, Dîmaşk 1991.

#### **Şeşen, Salâhaddîn Devrinde Eyyûbîler Devleti**

**Ramazan Şeşen**, *Salâhaddîn Devrinde Eyyûbîler Devleti*, İstanbul 1983.

\_\_\_\_\_, *Salâhaddîn Eyyûbî ve Devlet*, İstanbul 1987.

#### **Tîlas, "Dâru'l-Hadîs en-Nûriyye"**

**Es'ad Tîlas**, "Dâru'l-Hadîs en-Nûriyye", el-Muktedaf, c.104, Kahire 1944.

#### **Ulebî, Dîmaşk**

**Ekrem Hasan el-Ulebî**, *Dîmaşk beyne asri'l-Memâlik ve'l-Osmaniyyin*, Dîmaşk 1982.

\_\_\_\_\_, *Hitat*

*Hitatu Dîmaşk*, Dîmaşk 1989.

#### **Ulmevî, Muhtasar Tenbîh**

**Abdülbâsit el-Ulmevî**, *Muhtasar Tenbihi't-tâlib ve irşâdü'd-dâris ilâ ahvâli dûru'l-Kur'ân ve'l-hadîs ve'l-medâris*, thk.Salâhuddin el-Müneccid, Dîmaşk 1947.

#### **Yaşar Kandemir, "Bedreddîn el-Hasenî" DİA**

#### **Yiğit, İslâm Tarihi**

**İsmail Yiğit**, *İslâm Tarihi*, İstanbul 1991.

#### **Yûnînî, Zeyl Mir 'âti'z-zamân**

**Mûsâ b.Muhammed**, *Zeylu Mir 'âti'z-zamân*, I-II, Haydarâbâd 1954.

**Yûsuf b.Abdilhâdî, Simâru'l-mekâsid**

**Yûsuf b.Abdilhâdî, Simâru'l-mekâsid fî zikri'l-mesâcid, thk.Es'ad**  
Talas, Beyrut ts.

**Zehebî, Düvelü'l-İslâm**

**Ebû Abdillâh Şemşüddîn Muhammed b.Ahmed ez-Zehebî,**  
*Düvelü'l-İslâm*, Beyrut 1985.

\_\_\_\_\_, *Iber*

*el-Iber fî haber men ğaber*, thk. Ebû Hâcer Muhammed Zağlûl, I-IV,  
Beyrut 1985.

\_\_\_\_\_, *Siyer*

*Siyeru a'lâmi'n-nübelâ*, thk.Hüseyin el-Esed, I-XXV, Beyrut 1988.

\_\_\_\_\_, *Tezkire*

*Tezkiretü'l-huffâz*, I-II, Beyrut 1956.

**Zettersteen, "Nûreddîn" İ.A.**

**Ziriklî, A'lâm**

**Hayruddîn ez-Ziriklî, el-A'lâm**, I-VIII, Beyrut 1990.

**Ziya Kazıcı, İslâm Müesseseleri Tarihi**

**Ziya Kazıcı, İslâm Müesseseleri Tarihi**, İstanbul 1991.

## **E K L E R**

I. Resimler

II. Plânlar

III. Haritalar



Resim 1. Dâru'l-hadis el-Eşrefiyye el-berrâniyye, tamirden önceki hali.





**Resim 3.** Daru'l-hadis el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'nin giriş kapısı ve kitabesi.



**Resim 4.** Daru'l-hadis el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'de avlu ve havuz.



Resim 5. Daru'l-hadis el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'nin kitabesi.



Resim 6. Daru'l-hadis el-Eşrefiyye el-Cevvâniyye'nin kitabesi.



Resim 7. Emevî Camii,  
Nesr Kubbesi  
(Kubbetü'n-Nebi)



Resim 8. Emevî Camii ve Eski Dımaşk (Dımaşku'l-Kadîme).



Resim 9. Emevî Camii'nden Kasyon Dağı ve etekleri, Yeni Dimaşk (sâlihiyye).



Resim 10. Emevî Camii, içten görünüş.

## II. PLANLAR



Plân 1. Daru'l-hadis en-Nuriyye'nin plânı.



Plân 2. Daru'l-hadis el-Eşrefiyye el-Berrâniyye'nin plânı.



### **Plân 3. Emevî Camii'nin plânı.**

## الجسر العثماني والسبعينية

في القرن السادس عشر  
اسرها وابوها وبنها على الاشارة

المؤيد بن سعيد  
الخديجي الفقيه



7. h. asırda Dımaşk, surları, kapıları, tarihi mekanları.



Plân 5. Dimaşku'l-Kadime, h.491-868 tarihleri arasında Dimaşk'ta inşa edilen belli başlı tarihi medreseler ve diğer tarihi bazı mekanlar (Muhattatu Müneccid).

### III. HARİTALAR



Harita I. Şam bölgesi haritası, Haçlılar ile yapılan savaşların sahnelendiği alanlar.